

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer: 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 april 2012

Kerkdienst zondag 15 april 2012.

10.00 uur **GROTE KERK**
ds H. Dekker

Organist : Albert Koffeman

Crêche : Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

Schoollied : Psalm 118:1

Schoollied lezen : Tessa de Greeuw

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
het Project Waterlandse Gemeenten

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	15 april	Johannes 20:19-31	Eerst zien en dan geloven
maandag	9 april	Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
dinsdag	10 april	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
woensdag	11 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
donderdag	12 april	Ezechiël 36:16-32	Terugkeer en inkeer
vrijdag	13 april	Ezechiël 36:33-38	Paradijsbelofte
zaterdag	14 april	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven

Hoe bestaat het.

Afgelopen maandag (9 april) preekte ds. Gugler bij ons in de Grote kerk. Het prettige van zijn aanpak vind ik altijd dat hij vooraf alvast iets zegt waar je meteen al over kunt nadenken.

Dit keer natuurlijk de Opstanding en de weggerolde steen van het graf: Die steen was niet weggerold om Jezus er uit te laten, maar om de vrouwen en Petrus er in te laten en ze te laten zien dat Hij er niet meer was. Jezus' verschijning had niets meer te maken met zaken van deze wereld, zoals een steen of een dichte deur (later bij de verschijning aan de discipelen). "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" had Hij al tegen Pilatus gezegd. Jezus bestond nu op een andere manier dan wij gewend zijn om over bestaan na te denken. Straks bij "Hemelvaart" hoeven we daarom ook niet te denken dat Jezus ineens gewichtloos werd. Een verschijning is een fenomeen dat wij kunnen waarnemen en door Jezus' verschijning geloven we via het getuigenis van de betrokkenen al of niet in de opstanding. Er zijn in de geschiedenis meerdere verschijningen geweest (ook op Marken), maar daaraan werd niet een opstanding gekoppeld, laat staan een nieuwe godsdienst uit geconstrueerd. Ook de verschijning van Mozes en Elia op de "Berg der Verheerlijking" had geen pinkstergevolgen. Dat waarnemen hoeft bij een verschijning niet perse door zintuigen (bv. ogen of oren). Soms is een droom zo duidelijk dat iemand precies kan vertellen wat hij of zij "zag". Nou je ogen zijn echt wel dicht als je droomt. En wie teruggekomen is uit een toestand die door de arts als "overleden" werd aangemerkt (geen pupil-reactie en geen enkele hersenactiviteit meer) getuigt van een ontzagwekkende wereld die prachtig is. En toch, ze lagen erbij als gestorven. Er zijn daarvan in Nedeland zo'n 63 gevallen bestudeerd maar er zijn er veel meer bekend. Ze noemen dat een bijna-dood-ervaring.

Deze dingen bestaan, maar ze bestaan anders dan het kopje melk dat hier nu voor mijn neus staat. Wie zegt dat de Mattheus Passion van Bach niet bestaat heeft gelijk. Een muziekstuk, welk muziekstuk dan ook, bestaat niet tenzij je het uitvoert. Heel anders dan een schilderij of een beeldhouwwerk, ook kunst natuurlijk, maar anders. Muziek kan je niet optillen ofzo. Muziek is een voorbeeld van die andere wijze van bestaan en daarom hoort muziek in de Kerk thuis. Dat wil zeggen welluidende muziek, die drager is van de Geest en die terecht ooit "De Goddelijke Vonk" werd genoemd. (Ik bedoel dus niet het soort geluid dat zichzelf zo haat dat het niet meer uitmaakt hoe hard het uitgevoerd wordt, en daarom altijd zo hard mogelijk wordt uitgevoerd. Daar doen de uitvoerenden erg wijs aan, je kan het niet echt beluisteren en "Beter Horen" blijft op termijn van klandizie verzekerd).

Bestaan heeft dus een veel bredere betekenis dan wij ooit kunnen vermoeden en wat wij nog zullen ontdekken kunnen we alleen maar ontdekken omdat het hoe dan ook allang bestond (Prediker). En dan schrijft een dominee uit Zierikzee, ds. Klaas Hendrikse, ineens iets over het bestaan van God! Heel bout: God bestaat niet, God gebeurt. Heel orthodox Nederland buitelt over hem heen. Hij heeft daar natuurlijk veel dieper over nagedacht dan ik hier in deze meditatie. Maar het moge duidelijk zijn dat God niet de oude grijsaard is ergens boven de wolken of achter de sterretjes van goud. Dat God tweeduizend jaar geleden nog niets wist van internet of televisie, maar nu wel omdat Hij eeuwig blijft meereizen door de tijd en meekijkt met wat er hier allemaal gaande is. Of dat God verboden zou hebben om een dier pijnloos te slachten door het toepassen van verdoving terwijl er in die tijd nog geen benul was van neurotransmitters, laat staan van pijnstillers. Ik persoonlijk zou me overigens doodschamen als ik een godsdienst aanhing waarbij het van belang is hoe ik een dier dood maak terwijl ik even later met droge ogen beweer dat mijn god ook de schepper van het dierenrijk is. Nou ja, godsdienstvrijheid: de discussie erover haalt de 2^e kamer, het Christendom blijft deze keer buiten schot en de Islam en het Jodendom steunen elkaar knarsetandend.

Wie op deze manier over het bestaan van God blijft denken komt m.i. uit bij een afgod. Ik geef toe, het bidt wat makkelijker als je iemand achter de sterretjes van goud denkt. Maar het is ook weer zo dat je tegelijkertijd God op een afstand houdt (letterlijk). Als ik God niet zie als het Gebeuren achter al het andere gebeuren inclusief dat van mijn eigen bestaan en dat Zijn Bestaan daarom van een totaal andere orde moet zijn (zoals een muziekstuk bij ons) dan maak ik God niet groot maar dan maak ik Hem klein, alle vroompraat ten spijt. Het zit 'm natuurlijk in dat "inclusief mijn eigen bestaan": Dichterbij kan niet! Je zit, luisterend naar muziek, ook veel dichter bij de waarheid als je zegt "Dit muziekstuk gebeurt" dan wanneer je zegt "Dit muziekstuk bestaat".

Klaas Kes

Voorbede

1. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
2. Voor Uw Woord, dat we dit niet verdraaien en recht mogen verstaan.
3. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.
4. Help de verslaafde tieners die werken op de boerderij van Misión Timoteo in Bolivia.
Dat ze mogen weten dat U een ander leven aanbied.
5. Voor onze pastoraal medewerker de heer Kersbergen, dat deze boodschapper van God ons dichter bij U mag brengen.
6. Wilt U de kinderen van de "Waterhoentjes" en de "Meisjes club" nabij zijn en beschermen als zij een weekend op pad gaan.
7. Voor de eenheid van ons land en de invloed die ons koningshuis hierop heeft.

Ria Kaars

Opbrengst collectenVrijdag 6 april – Goede Vrijdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 203,19
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 193,78

Zondag 8 april – Eerste Paasdag

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds	€ 453,46
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 482,30

Maandag 9 april – Tweede Paasdag

De eerste collecte bestemd voor het Leger des Heils	€ 182,70
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 162,95

Abonnementsgeld Protestant Marken

Binnenkort komen de bezorgers bij u langs om het abonnementsgeld voor het jaar 2012.

Dit bedraagt ongewijzigd € 8,00

Bewoners van Swaensborch worden verzocht het abonnementsgeld (€ 8,00) over te (laten) maken op ons rekeningnummer.

Lezers, die het kerkblad via de post ontvangen dienen eveneens het bedrag (€ 55,00) over te maken op ons rekeningnummer.

Het rekeningnummer van de redactie is 85.00.26.997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken

Alvast bedankt voor je medewerking.

De redactieleden

Zondag. Tussen Pasen en Pinksteren wil ik o.a. drie keer aandacht vragen voor het Bijbelboek Hooglied. Een Boek waarvan geldt: veel geprezen, weinig gelezen naar mijn inzicht, want met je kleine kinderen aan tafel durf je dat niet te doen, gezien de inhoud en dominees preken er zelden over. Ik heb dat tot nu toe ook nooit gedaan, dus hoop ik van harte dat jullie samen met mij "het avontuur" aan durven, om ons als ds. en gemeente in dit Bijbelboek te verdiepen in het licht van Pasen. Want je begrijpt wellicht al wel dat het niet toevallig is dat ik uit dit Bijbelboek wil lezen tussen Pasen en Pinksteren. Maar het waarom en hoe ga ik natuurlijk allemaal niet verklappen in het kerkblad. Kom en hoor, zou ik zeggen. En vraag God maar of je geloof er van mag groeien. Dan zal deze prekenserie tot zegen zijn in het midden van onze gemeente. Komende zondag, zondag 22 april (doopdienst) en zondag 20 mei (avondmaalsdienst) willen we samen bezig zijn met dit Bijbelboek. A.s. zondag in de Grote Kerk lezen we dan Hooglied 2: 8-17 en 1 Korintiërs 15: 50-58. We zingen: Ps. 30: 1, 2, 5. Het schoollied is Ps. 118: 1 en we zingen van deze psalm de verzen 1, 7, 8, Gz. 280, Gz. 218: 1, 2, 3, 4, Gz. 218: 5, 6, 7, 8, Gz. 210, Gz. 303: 1,2. Laat ook de kinderen (als je die hebt) niet thuis, maar neem ze mee en laten zij samen met de andere kinderen van de gemeente de verhalen die passen in deze tijd van het kerkelijk jaar mogen horen in de kindernevendienst. Van harte een gezegende zondag gewenst!

Zieken. Zr. T. de Waart-van Altena, Thamiswerfstraat 5 werd voor behandeling opgenomen in het AMC. Zr. A. Visser-Visser werd vanuit Novawhere opgenomen in het VU ziekenhuis voor een operatie. En ook zr. D.Vierveijzer-Kaars, Zeilstraat 14 moet deze week een operatie ondergaan.

Agenda. Volgende week staat mijn agenda aardig bol van de vergaderingen, zie ik. Niet alleen hier ter plaatse, maar ook in de bredere verbanden van de kerk waartoe wij behoren. En het is goed en nodig dat predikanten samenkomen om van allerlei zaken te bespreken die het werk in de kerk raken. Tenminste, dat hoop ik dan altijd maar. Vergaderingen die nergens over gaan, daar heb ik bepaald een hekel aan. Maar we zullen het beste er maar weer van hopen. Thuisblijven is in ieder geval ook geen optie. Ook mag ik volgende week opnieuw de kerkdienst leiden in Swaensborch op woensdagmiddag. Dan hoop ik het slot van Marcus 16 te lezen en dat is de preek die ik ook a.s. zondagavond in Elburg hoop te houden. Ds. H. Dekker.

In ons verdriet om het heengaan van onze lieve vrouw en moeder,

Trijntje ten Napel Td.

echtgenote van Jan Zondervan,

mochten wij uw oprechte medeleven ontvangen. Wij betuigen u hiervoor onze dank.

Haar sterke persoonlijkheid werd gekenmerkt door liefde, trouw, eenvoud en doorzettingsvermogen.

Een mens krijgt soms veel te verwerken.

Plots kijk je anders tegen het leven aan.

Dan is het goed om te weten,

Dat velen met je zijn begaan.

Jan, Jantine, Jeannot

Na twee ziekenhuisopnames ben ik weer helemaal in orde. Het is goed om te merken dat velen aan je denken en meeleven. Mede namens Luitje wil ik hierbij iedereen bedanken voor alle telefoontjes, kaarten, fruit, bloemen en tegoedbonnen. Het heeft allemaal bijgedragen aan het herstel.

Gerrit Verkade

Collecte Stichting Nationaal Fonds Gehandicaptensport

Week van 1 april t/m 7 april 2012

**Heeft het mooie bedrag van :
€ 929,95
opgebracht.**

Alle gevers en geefsters hartelijk bedankt

Collectanten bedankt voor de inzet.

Coördinator : J. Uithuisje

Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners van Marken voor de inzet en bijdrage aan het resultaat van de collecte.

In de landelijke collecteweek van 12 t/m 17 maart 2012 is € 811,43 opgehaald, hiermee draagt u bij aan de reumabestrijding in Nederland.

Nogmaals hartelijk dank, namens het Reumafonds
Mevr. A. Schipper-Zondervan

