

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer: 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 april 2012

Kerkdienst zondag 22 april 2012

10.00 uur **PATMOSKERK**
ds H. Dekker
Doopdienst

Organist : Arie Kes

Crêche : Gonda en Amber Zeeman

Schoollied : Psalm 116:1

Schoollied lezen/kaarsen aansteken : Tessa Visser

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
De Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	22 april	Hooglied 1:1-7	Verlangen
maandag	23 april	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
dinsdag	24 april	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
woensdag	25 april	Johannes 9:1-12	Schuldvraag
donderdag	26 april	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
vrijdag	27 april	Johannes 9:24-41	Wie is er nou blind?
zaterdag	28 april	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem

Overdenking : Lucas 24 : 24 5a-6 Waarom zoekt u de levende onder de doden ?
Hij is niet hier , hij is uit de dood opgewekt.

Het waren vrouwen die na de kruisiging het eerst naar het graf van Jezus gingen om de laatste handelingen aan Jezus's dode lichaam te verrichten Een gewoonte die in die tijd gebruikelijk was. Ze hadden dan ook allerlei dingen bij zich. Echter de schrik sloeg hen om het hart toen ze merkten dat het graf leeg was. Ze raakte helemaal van streek toen ook nog twee mannen in stralende gewaden plotseling bij hen stonden Die tegen hen zeiden :
Waarom zoekt u de levende onder de doden ? Hij is niet hier , hij is uit de dood opgewekt.

Het eerste deel van de opmerking klinkt als een verwijt het tweede deel is meteen een antwoord op de eerste. Waarom moesten de vrouwen op deze manier er aan herinnert worden? Immers van hen zou je verwachten dat zij de woorden van Jezus konden. Hij was bij hen kind aan huis.

Hij had hen vaak over zijn lijden vertelt en dat hij na drie dagen weer zou opstaan uit de dood. Kwam het door het verdriet dat ze hadden om hun gestorven Meester dat ze alles wat Hij hun had vertelt kwijt waren. Blijkbaar had de kruisiging zo'n verslagen indruk op hen gemaakt dat ze niet meer konden denken.

Eigenlijk is daar niets onmenselijks aan als je je dierbare op zo'n manier verlies staat de wereld even stil. Wat een kruisiging precies is kunnen wij ons moeilijk voorstellen , maar dat het verschrikkelijk is staat wel vast. Iemand bij z'n volle bewustzijn spijkers door handen en voeten slaan is vreselijk. Dat Jezus dat moest ondergaan is nog moeilijker te begrijpen geen wonder dat de vrouwen volledig uit hun doen waren. De blijde boodschap is dat Jezus dat moest ondergaan voor onze zonden om voor ons vrij baan te maken. Je zou kunnen zeggen hoe kan zo iets nu een blijde boodschap zijn?

Immers Jezus heeft gezegd dat hij voor ons de weg zal voorbereiden zodat wij bij hem in zijn koninkrijk kunnen komen . Zonder dat Hij voor ons gestorven zou zijn, is dat onmogelijk. Want zo als de vrouwen volledig alles kwijt waren wat Jezus hen vertelt had , moet ons ook keer op keer vertelt worden dat Pasen de grote zegen voor ons is . Dat Jezus toen uit de dood is opgestaan is zo als een vers zegt "dan vangt voor ons het nieuwe leven aan." Dat is zomaar niet iets dat moeten wij geloven. Niet dat we het leven na onze dood kunnen verdienen , maar wel als wij geloven dat wij dank zij Hem die als grote middelaar optreedt ons bij zijn Vader in zijn koninkrijk toelaat..

Geloven is zeker in deze tijd geen gemakkelijke zaak wij worden vaak zo in beslag genomen door alledaagse bezigheden Om je geloof te versterken kunnen wij zondag aan zondag in de kerk terecht daar waar iedere keer opnieuw vertelt wordt waar de ware zekerheid te zoeken en te vinden is namelijk bij Jezus Christus onze enige hoop in leven en in sterven.

J. Uithuisje

1. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.
2. Help de verslaafde tieners die werken op de boerderij van Misión Timoteo in Bolivia.
Dat ze mogen weten dat U een ander leven aanbied.
3. Voor onze pastoraal medewerker de heer Kersbergen, dat deze boodschapper van God ons dichterbij U mag brengen.
4. Voor de eenheid van ons land en de invloed die ons koningshuis hierop heeft.
5. Wilt U zijn bij de jongeren die voor hun examen staan, dat ze plezier houden in hun studie.
6. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
7. Bescherm Uw volk Israël, dat ze niet als zondebok worden aangewezen.

Ria Kaars

Opbrengst collectenZondag 15 april

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten	€ 186,45
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 210,80

Na de Vespers

Graag willen wij alle medewerkers aan de Versperdiensten en de Stille Week hartelijk bedanken voor hun inzet.

De Vespercommissie

*Bergen, breek uit in gejuich
Jesaja 49:13*

Bergen zijn er in verschillende vormen. Soms zijn het machtige aarden piramides en soms tekenen ze zich als zacht glooiende heuvels af aan de horizon.

De ene keer strekken ze zich uit met een beboste rug, terwijl ze de andere keer hoog oprijzen als een enorme rots. Dan boezemen ze ons ontzag in. Tegen een koude wind en hemel lijken ze zelfs kil en ongenaakbaar. Het is moeilijk voor te stellen dat die stenen monsters ooit in gejuich zouden kunnen uitbreken. En toch gebeurt het. En daar is ook een reden voor.

De Heer heeft zijn volk getroost. Israël was tot dat moment niet alleen verdrietig, maar regelrecht ontroostbaar. Gevangen in Babylon zonder uitzicht op bevrijding. Ook de kans om naar huis terug te keren, leek nihil.

Figuurlijk gezien geldt dat voor alle mensen tot op de dag van vandaag: gevangen door de macht van de zonde, gescheiden van God en zonder hoop in de wereld.

Maar God daalde in zijn Zoon Jezus Christus neer uit de hemel en stierf aan het kruis voor onze zonden – letterlijk voor elke zonde. Daarin bestaat de troost die Jesaja beschrijft. Dan kunnen zelfs de hoogste bergen zich niet meer inhouden en beginnen bevroren rotswanden te dansen.

En bevroren harten al helemaal.

Koster J. Blijleven

Zondag. Op deze zondag na Pasen vieren we het sacrament van de H. Doop. De tweeling: Tobias Jan en Noah Albert van Belzen zullen gedoopt worden en daar willen we natuurlijk als heel de gemeente graag bij zijn! Alle kinderen uit de kerk mogen rond de doopvont staan en zullen een nieuw dooplied zingen. Rebecca Schipper zal ze begeleiden op haar hoorn. Als het goed is hebben onze jongens en meisjes dat lied al geleerd o.a. op de kindernevendienst. Maar als je daar misschien een paar keer niet bent geweest en je kent het lied nog niet, dan geef ik hier de tekst en kun je die uitknippen, zodat je zondag een "spiekbriefje" hebt:

Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.

Laat de kind'ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.

Want de poorten van Mijn Rijk
staan voor kind'ren open.

Laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

Ook in deze dienst lezen we uit het Bijbelboek Hooglied. Nu hoofdstuk 3: 1-5 en we lezen uit Johannes 21:1- 14. We zingen: Ps. 43: 3, 4, 5, het schoollied is Ps. 116: 1 en we zingen de verzen 1 en 8, Evang. Liedbundel 274a, Ps. 87: 3, Gz. 446: 1, 2, 3, 4, Opwekking 214, Ps. 42: 1, 3, Gz. 168: 1, 2, 5, 6. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. G. van Altena-Boes, Kerkbuurt 161 en zr. T. de Waart- van Altena, Thamiswerfstraat 5, zijn weer thuis uit het ziekenhuis. En dat is mooi nieuws. Anderen wachten nog vol spanning op uitslagen van operatie en/of onderzoek of zijn volop aan het kuren enz. We denken aan hen in voorbede en belangstelling. De psalmdichter zingt ons dan voor: "in uw hoede wil ik schuilen, Heer".

Jeugddienst. De jongeren in onze gemeente wijs ik alvast op de jeugddienst zondag 29 april. Een dag voor Koninginnedag vieren we vast Koning (inne) dag in de kerk. Jij toch ook? Hang vast je mooiste Koninginnedag kleren te luchten en kom! Volgende week meer hierover! Deze jeugddienst zal je nog lang heugen, dus zorg dat je er bij bent!

Liedboek. Zoals de meesten van ons wel zullen weten wordt er in onze Protestantse Kerk hard gewerkt aan de tot standkoming van een nieuw liedboek. Het huidige liedboek dat we gebruiken stamt uit 1973 en de tijd heeft dat liedboek ingehaald, zal ik maar zeggen. Dat begrijp ik. En het is een wonderlijke ervaring om te preken in een gemeente waar men nog vasthoudt aan de NH bundel 1938 en de oude psalmberijming, zoals mij vorige week overkwam in Elburg. Met alle respect: maar ik begrijp dat niet. We zijn namelijk niet geroepen om kerk te zijn in 1938, maar in 2012. Het lijkt mij dat wij geacht worden onze synode te volgen en daarom zie ik met verlangen uit naar het nieuwe liedboek.

Onze buurgemeente Monnickendam is uitverkoren voor de presentatie van dit nieuwe liedboek op **25 mei 2013**. Er staat ons dan een dagvullend programma te wachten heb ik inmiddels begrepen en uiteraard zal er uit dat nieuwe liedboek gezongen worden. Wie de opperzangmeester van die dag wordt weet ik nog niet, maar er zal vast genoeg te oefenen zijn. De Grote Kerk daar is een prachtige locatie, daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. Het bijzondere aan het nieuwe liedboek is ook dat het niet alleen een project is van de Protestantse Kerk in Nederland, maar eveneens van de Ned. Protestantenbond, De Doopsgezinden, De Broederschap der Remonstranten, maar ook de Ned. Geref. Kerk en de Geref. Vrijgemaakte Kerk doen mee, evenals de Evang. Lutherse Kerk en de Ver. Prot. Kerk uit België. Voorwaar een bont gezelschap. Sinds 2008 wordt er al gewerkt aan de tot standkoming van dit nieuwe liedboek. En het mooie is, dat de deskundigen hebben geput uit de rijke traditie die we aan liederen hebben, maar ook gedacht hebben aan de wereldwijde oecumene; denk bijvoorbeeld aan de Taizé liederen. Maar tevens worden er ook liederen voor jongeren en kinderen opgenomen.

Geheel nieuw is ook dat dit liedboek gebeden, teksten en open zangvormen gaat bevatten. Zodat het niet alleen een kerkboek is, maar ook geschikt voor de liturgie thuis. Hoe men dat qua omvang wil doen is mij nog niet geheel duidelijk. Want de 150 psalmen komen er in (die veranderen niet) en daarnaast ongeveer 800 liederen en dan nog de eerder genoemde teksten.

Maar in ieder geval verschijnt er een speciale gemeentebundel en daarnaast een bundel voor koren en een begeleidingsbundel voor organisten. En uiteraard in deze tijd ook een digitale versie.

Op een later tijdstip kom ik er nog wel op terug, maar van deze ontwikkeling wilde ik toch graag melding maken in ons kerkblad. Ds. H. Dekker.

Confessionele Vereniging, Reg. Cie. Noord-Holland

Boekencentrum heeft "12 artikelen over God" op de markt gebracht. Dit is het eerste deel van de serie *Geloven op goede gronden*, waarmee de stichting Schrift en Belijden van de Confessionele Vereniging de actualiteit van de Apostolische Geloofsbelijdenis – de bekendste in het westerse christendom – onder de aandacht brengt. Het boekje gaat over God, de Vader en Schepper. Twaalf auteurs beantwoorden vragen over het bestaan van God. De schrijvers komen allemaal uit het brede confessionele midden, de grootste stroming van de Protestantse Kerk.

De 12 artikelen over God zijn compact van omvang, 5 pagina's per keer met een tweetal gespreksvragen aan het eind. In 2013 en 2014 volgen de delen over Jezus en de Heilige Geest.

Nu de kennis van het christelijk geloof in de westerse samenleving steeds meer vervaagt, is een toegankelijke uitleg van de kernzaken van het geloof hard nodig. Naar confessioneel besef is het christelijk geloof gebaseerd op goede gronden. Het belijden van de kerk der eeuwen hoog houden en tegelijkertijd veel aandacht hebben voor vragen van vandaag, dat is het confessionele gedachtegoed.

Zoek je naar geloof met inhoud? Gebruik dan dit boekje voor jezelf of doe het iemand cadeau. Geschikt voor geïnteresseerde gemeenteleden, zoekers, gesprekskringen, gemeentegroepen e.d.

Titel: "Geloven op goede gronden, 12 artikelen over God", 72 blz., prijs: €8,90, ISBN 978 90 239 2079 3. Verkrijgbaar in de boekhandel.

Van harte aanbevolen!

Ds. H.Dekker.

Clubkamp 2012

Ook dit jaar gingen we natuurlijk op kamp, vrijdag 13 april om 18.00 uur werden wij op het parkeerterrein verwacht.

Het was SUPER gezellig, dit begon al in de bus. Sommige kinderen hadden wel een beetje de kriebels omdat het hun 1e kamp was of omdat het vrijdag de 13e was.

Wij gingen met een dubbeldekker, in de bus zat groep 8 beneden en de rest boven.

De reis duurde zo'n 5 kwartier.

Toen we aankwamen gingen we eerst naar de kamers, daarna gingen we een avondwandeling maken.

Na de wandeling was er een kampvuur bij het huis, daar werd gezongen en geluisterd naar een griezelverhaal.

Na het kampvuur was er nog een disco, daarna ging iedereen naar boven, maar slapen kwam er niet van.

De volgende ochtend zaten we met zijn allen om 8.00 uur aan het ontbijt.

(de eersten waren om 6.30 uur al weer wakker)

Toen gingen we spellen doen zoals: levend stratego, pech onderweg en nog veel meer.

Toen alle spellen waren gedaan gingen we lunchen.

Na de lunch hadden we een 6 -kamp.

's Avonds was er een hele leuke bonte avond en werd het weer laat.

's Ochtends toen we wakker werden gingen we ontbijten en daarna hadden we een kompas tocht.

Na een lekkere lunch hadden we nog een kwis en prijsuitreiking. Toen we dit achter de rug hadden, gingen we weer hup de bus in.

THIS IS IT!!!

De meiden uit groep 8:

Maud, Lulla, Jasmijn, Sharon, Joëlle, Fleur, Rachel, Debby en Britt



Afsluiting clubseizoen 2011/2012

Afgelopen weekend zijn we met de clubs op kamp geweest naar Ermelo.
Bijna alle kinderen (50 kinderen) die het afgelopen jaar de clubs hebben bezocht waren mee.
We kunnen spreken van een zeer geslaagd weekend!!!

De foto's van dit club kamp zullen binnenkort op de site van de kerk te zien zijn.
Dus houd de site www.protestantsmarken.nl in de gaten.

Wij willen graag de "extra" leiding (Klaas Teerhuis, Mitchell Springer en Nienke Maas) hartelijk bedanken voor hun inzet en hulp.

Zondag 29 april gaan we het clubseizoen afsluiten met een 'oranje' jeugddienst. Daarover volgende week meer in de kerkbode.

Van de kinderen uit groep 8 nemen we nu afscheid, maar we hopen in het volgend seizoen weer veel nieuwe kinderen te begroeten.

Chr. Jeugdwerk Marken



Het kampteam:

Martijn
Mirjam
Nienke
Chyla
Mario
Sabrina
Aaltje
Marcella
Gerdien
Suzanne
Anita
Christina

Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis, en 3 weken in Novawhere, ben ik nu blij en dankbaar om weer thuis te zijn. Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen, eveneens voor alle attenties bij mijn thuiskomst.

Aagje de Waart
Hoogkamplaan 60

Beste mensen,

Graag wil ik hierbij iedereen bedanken voor de vele belangstelling via telefoontjes, kaarten, bezoeken, bloemen en alle andere attenties in de afgelopen spannende weken. Het doet je goed om te weten dat zoveel mensen met je meeleven. Op voorhand wil ik ook de mensen bedanken voor de aangeboden hulp bij de afronding van de behandeling.

Aagje Boes – Stoker

Lieve mensen,

Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat zoveel mensen van je houden of je willen troosten en de moeite namen om afscheid te nemen van de man en vader die je dierbaar was.

Het is daarom ook onmogelijk voor ons om alle mensen persoonlijk te bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen.

Vandaar dat we langs deze weg iedereen hartelijk danken die ons gesteund heeft, op wat voor manier dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van

Outger Kes

Het doet ons goed om te weten dat hij door zo velen gewaardeerd werd om wie hij was.

Willeke Kes van den Berg en Jan Kes

Test je bijbelkennis! Kies bij iedere vraag het juiste antwoord.

1 Hoeveel zonen kreeg Rachel?

- twee
- zes
- twaalf

2 Hoe heette de slavin van Lea?

- Hagar
- Bilha
- Zilpa

3 Wiens vrouw probeerde Jozef te verleiden?

- Ahasveros
- Potifar
- Farao

4 Over welke dieren ging het in de droom van de farao?

- varkens
- koeien
- sprinkhanen

5 Welke nieuwe naam kreeg Jozef van de farao?

- Safenat-Paneach
- Asnat
- Potifera

6 Hoe oud is Jozef geworden?

- 147
- 175
- 110

7 Door hoeveel plagen werd Egypte getroffen?

- zeven
- tien
- twaalf

8 Wat zat er niet in ongedesemd brood?

- zout
- gist
- meel

9 Wie werd er koning over Israël als opvolger van Saul?

- David
- Samuël
- Salomo

10 Welke profeet kondigde aan koning Achab een jarenlange droogte aan?

- Elia
- Jesaja
- Jona

11 Wie steeg er naar de hemel in een wagen van vuur?

- Henoeh
- Elia
- Elisa

