

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 mei 2012

Kerkdienst zondag 13 mei 2012

Grote Kerk

10.00 uur *ds. H. Dekker*
m.m.v. : De Acht-Zonder
Organist : Dirk Kes

Schoollied : Gezang 460:1

Schoollied lezen : Amy van Altena

Crèche : Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte:
Onderhoudsfonds
Tweede collecte:
Kerk

Patmoskerk, donderdag 17 mei 2012

Hemelvaartsdag

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : Arie Kes

Eerste collecte:
Marken helpt Roemenië
Tweede collecte:
Kerk

OVERDENKING

Tja, het is allemaal weer voorbij, de herdenkingen en vieringen rond 4 en 5 mei.

We werden weer overstelpt met oorlogsfilms en programma's over overlevenden van concentratiekampen en meer reportages over alle ellende en trauma's van deze oorlog.

Deze verhalen kunnen eigenlijk niet genoeg worden verteld om de waanzin van deze oorlog te kunnen begrijpen, maar begrijpen we het ook?

Ik ken ook zo'n verhaal, het gaat over een jonge vrouw...

Het was in augustus 1942, midden in de oorlog dus en zij, bijna 20 jaar, was met een collegaatje op weg om een boodschap te doen voor haar werk, ze werkte op kantoor bij Schuitema, grootgrutter in Enschede, de voorloper van de tegenwoordige C1000.

Tot aan die dag was de oorlog voor hen nog niet zo dreigend en dichtbij, maar dat veranderde snel!

Het was een prachtige zomerdag en ze waren in een opperbest humeur en kletsten en lachten vrolijk toen ze een auto van de Wehrmacht passeerden met daarin een naar later bleek hoge en niet onknappe Duitse officier, hun blikken kruisten elkaar en in een bui van onschuldige baldadigheid en bravoure ... stak ze de tong naar hem uit!

Ze lachte om haar eigen overmoed en had de grootste lol maar haar vriendin schrok: 'Pas maar op, zoiets moet je niet doen, dat is gevaarlijk'

Maar ze liepen door en waren het voorval gauw vergeten, tot de auto toch weer stopte naast hen; de officier stapte uit en gebaarde nors naar het geopende portier, 'Steigen Sie mal ein, Fräulein'.

Dit was het begin van een groot avontuur, ze kwam in de gevangenis, eerst in Almelo en later de gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam!

Ze zat daar tussen allerlei pluimage, op de vrouwenafdeling, vrouwen die ook voor het minste vergrijp waren opgepakt maar ook vrouwen die in het verzet zaten of waarvan de man in het verzet zat, en die in de meeste gevallen verraden waren en dus gearresteerd!

Pas na 2 maanden werd ze officieel berecht en de officiële aanklacht luidde: Het demonstratief uitsteken van de tong zonder dat daartoe aanleiding (!) was gegeven, waarmee de 'beschuldigde' duidelijk haar vijandigheid jegens de Duitsers toonde!

Strafvermindering was niet aan de orde, omdat 'beschuldigde' door haar ouders al was gewaarschuwd om haar vijandigheid niet te tonen en het toch heeft gedaan, dus moedwillig!

Het vonnis luidde: 5 maanden, met aftrek van de tijd dat ze al zat, dus toen moest ze evengoed nog drie maanden zitten!

Hoe ze die afschuwelijke tijd overleefde? Ze moest hard werken, veel schoonmaken, en kreeg slecht te eten, maar ze had gelukkig een bijbeltje, dat ze van haar familie kreeg toegestopt tijdens een van de korte bezoeken, daar haalde ze veel kracht uit en zo kon ze ook de medegevangenen toch enige troost meegeven.

Van de meeste van hen heeft ze eigenlijk niets meer gehoord, en pas veel later begreep ze dat velen van hen dan ook op transport zijn gezet naar de verschrikkelijke kampen, waar maar weinig mensen van zijn terug gekomen.

Bij haar uiteindelijke vrijlating, bijna 5 maanden later, stond een Duitse commandant erbij toen ze haar spullen inpakte om naar huis te gaan, hij zag haar bijbeltje, pakte het op en bladerde erin.

'Zo, ben je vroom?', vroeg hij.

Ze antwoordde: 'Ja'.

'Ach so, zijn ze allemaal vroom daar bij jullie?'

Ja, knikte ze, 'allemaal!'

Toen vroeg hij spottend of hij het bijbeltje mocht houden als aandenken, dan kon hij ook vroom worden. Tja, dacht ze, hij heeft het ook wel nodig, maar even later gaf hij het haar terug met de opmerking dat hij toch geen Hollands kon lezen.

En zo stond ze weer buiten, broodmager maar verder wel gezond, maar ze had wel een behoorlijke angst ontwikkeld voor alles wat een uniform droeg.

Ze heeft al haar belevenissen opgeschreven in een klein boekje, dat nooit is uitgegeven, maar dat naar mijn idee zeker de moeite waard is om verfilmd te worden.

Gelukkig heeft ze niets overgehouden aan deze oorlog maar wist zich, zo jong als ze was, gesterkt in haar geloof, haar geloof waar anderen over schamperden, maar dat haar toch de kracht gaf die ze nodig had. Twee jaar na de oorlog trouwde ze en kreeg elf kinderen, waarvan er nog negen leven. Ze vertelde dit verhaal graag en met enige trots aan haar kinderen ! .

De tong uitsteken is een niet echt erkend strafbaar feit, als je het wetboek erop na slaat, dus je kunt je achteraf afvragen wat voor een blaaskaak deze Duitse officier eigenlijk was!

Zoals dit verhaal zijn er velen en deze verhalen moeten zeer zeker blijven verteld worden opdat wij niet vergeten... Nu denkt u, ja, weer zo'n verhaal, wat moet ik er mee?

Ja, dat mag u denken, maar het had ook anders kunnen aflopen want er waren er voor minder omgebracht maar dan had u dit stukje nooit kunnen lezen want deze vrouw was namelijk mijn moeder!

Tegenwoordig krijgen wij niet zozeer te maken met de bezetting zoals in de oorlog maar wel met vervolging van zogenoemde 'minderheden', wat is dat eigenlijk een raar woord: minderheid', wie bepaalt dat eigenlijk? En waar eindigt dat?

Het thema van dit jaar is: Vrijheid geef je door, opdat onze kinderen en hun kinderen ook in vrede en vrijheid mogen leven zonder de angst te worden opgepakt omdat ze anders denkend zijn!

Nu is er natuurlijk wel een verschil tussen vrijheid en doen waar je zin in hebt!

Het is dan ook aan ons en onze overheid de taak om onze kinderen deze verschillen te leren en ook dat ze deze vrijheid niet mogen misbruiken om te doen waar ze zin in hebben! Vrijheid neem je niet, die krijg je! Zoals mijn moeder het toen voelde: vrijheid, gewoon op straat kunnen lopen zonder om te hoeven kijken!

Al zijn we ons er van bewust dat de dingen die zijn gebeurd in de 2^e Wereldoorlog nooit, maar dan ook nooit meer herhaald mogen worden, we weten ook dat er elders op de wereld nog steeds mensen worden vervolgd en gedood vanwege hun afkomst of religie, ook in ons land merken we het: discriminatie op grond van geloof of afkomst, dat was toentertijd het begin!

Denk hier eens aan wanneer u op een zondagmorgen onbekommerd naar de kerk kuiert of fietst in ons zo vrije Nederland!

Het boekje is door mijn moeder geschreven in het najaar van 1944, toen een groot deel van Nederland al vrij was, de beproevingen van de Hongerwinter moesten echter nog komen, en eindigt met een bede:

Geve God dat Nederland spoedig weer vrij Nederland moge zijn en dat wij allen in gezondheid het einde van de oorlog mogen beleven. Dan zullen wij met al onze krachten en Gods hulp Nederland weer opbouwen! Leve de Koningin, Leve Nederland! Ons geliefde Vaderland!

Deze bede is dus wel verhoord, want nu, anno 2012, zijn wij nog steeds vrij en we mogen in alle vrijheid dan ook Moederdag vieren deze zondag, en menigeen zal zijn of haar moeder verwennen en in het zonnetje zetten. Ik kan dat niet meer doen want mijn moeder is al ruim 10 jaar weg, maar ik denk nog veel aan haar en ben nog steeds heel erg trots op haar, een onbetaalbaar Moederdagkado! Tot slot wil ik u mee geven de tekst van Lied 423 uit het Liedboek, vers 1 en 4:

*Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij,
Opdat ons nimmer shade des bozen heerschappij!*

*Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held;
beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Bescherm Uw volk Israël, dat ze niet als zondebok worden aangewezen.
2. Geef wijsheid aan de doopouders, help hen hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren.
3. Leer ons dankbaar te zijn voor de veelkleurigheid van het leven.
4. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
5. Reinig ons van de veroorzachte afdwalingen.
6. Wees bij de ambtenaren, die alle nieuwe ideeën in regels en wetten moeten omzetten. Dat ze tot werkbare plannen mogen komen.
7. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zo. 13	1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
ma. 14	Hooglied 5:9-6:3	De ware
di. 15	Hooglied 6:4-12	Stralen
wo. 16	Johannes 15:26-16:11	Aankondiging van de Geest
do. 17	<i>Hemelvaartsdag</i> Johannes 16:12-28	Verdriet en vreugde
vr. 18	Johannes 16:29-17:8	Voortschrijdend inzicht
za. 19	Johannes 17:9-26	Gebed om eenheid

Opbrengst collecten

Zondag 6 mei

De eerste collecte bestemd voor project Pakistan	€ 214,72
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 157,72

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskist Patmoskerk 19-01 - 03.05-2012 € 519,90

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Zondag zal "8 zonder" in ons midden zijn. En daar verheug ik mij op. Zijn we er allemaal weer nu de voorjaarsvakantie voorbij is? En leren we onze kinderen/kleinkinderen wat het is om op zondagmorgen naar de kerk te gaan? Speciaal voor hen is er tijdens de preek kindernevendienst. Daar horen ze dat prachtige en ook spannende verhaal uit Handelingen 10. In de kerk is de preek een terugblik op Goede Vrijdag/ Pasen en een opmaat naar de Hemelvaarsdag. We lezen daartoe: Genesis 14: 10-20 en Hebrëen 7: 1-3 en 21-27. We zingen: Gz. 452, het schoollied is Gz. 460: 1 en we zingen dit gezang in z'n geheel, Ps. 119: 37, 38, Ps. 68: 4,5, Gz. 224, Gz. 229: 4, 5, Gz. 259. Van harte een gezegende zondag gewenst.

Hemelvaartsdag. Natuurlijk begrijp ik wel dat Hemelvaartsdag onze nationale fietsdag is geworden, maar de gemeente van Christus viert Hemelvaartsdag allereerst in de kerk. Ere wie ere toekomt, hoorden we in de "oranje" jeugddienst van 29 april jl. Nu, dat geldt dan toch ook op déze dag! We lezen Handelingen 1: 1-14 en zingen: Ps. 47, Gz. 230: 1, 2, 3, Gz. 229: 1, 2, 3, Gz. 229: 4, 5, Evang. Liedbundel 274a. Joh. de Heer 720.

Wezenzondag. De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren noemen we in de kerk Wezenzondag. "Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen", zingt Gz. 234 ons voor. Om dat te onderstrepen vieren we juist op die dag het H. Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn zoeken we de gemeenschap met onze Heiland en met elkaar. Ik meld dit vroegtijdig omdat daarom gevraagd werd in de kerkenraadsvergadering, zodat we ons als gemeente hierop in geloof en gebed zullen voorbereiden. Daarbij moeten wij wel in acht houden wat ds. J.Koopmans eens zo mooi zei: " Beslissend is niet wat u van het Avondmaal denkt, maar wat de Heer van het Avondmaal denkt van u.

Zieken. Br. S. Peereboom werd vanuit "Gouwzee" overgebracht naar het UMC, 6/17, Heidelberglaan 100,3584 CX Utrecht. Het gaat naar omstandigheden goed. En ik ben blij dat onze pastoraal medewerker hem al bezocht. Ook denken we aan de zieken thuis, of waar dan ook verpleegd.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

C. van Altena wonende IJsselmeerweg 64
Is opgenomen in het Waterland Ziekenhuis, hij ligt op A2 kamer 21 te Purmerend.

*Heb dank, reeds van den vroegen morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest
(gezag 280)*

Klaas Boes

Mijn lieve man, onze vader en opa is overleden

* Marken, 27 november 1930- † Heemskerk, 6 mei 2012

Heemskerk:	Grietje Boes – van Brederode
Santpoort:	Eefje en Wim Barend, Margriet
Steenokkerzeel (B):	Jan en Paloma Melissa, Sonia ,Kenny
Wassenaar:	Liesbeth en Willem Floortje, Francien

Walraven van Hallstraat 5
1964 BZ Heemskerk

*Ik weet niet hoe het zijn zal in die dagen
wanner ik sloop ga voor de laatste reis
Zal dan mijn schip de laatste storm verdragen
en landen in Gods eeuwige paradijs?*

*Neem mij, heer God, het roer dan maar uit handen
en laat mij zingend op de voorplecht staan
Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden
maar veilig in Uw haven binnengaan*

Gelegenheid tot condoleren donderdag 10 mei van 19:00 tot 19:30 uur in uitvaartcentrum
De Jongh, A. Verherenstraat 6 te Heemskerk

De dankdienst voor het leven van Klaas zal op vrijdag 11 mei om 14:00 uur gehouden
worden in de Grote Kerk, Kerkbuurt te Marken. Aansluitend zullen wij hem begraven op de
Algemene Begraafplaats op Marken

Na afloop van de begrafenis ontmoeten wij u graag in "Het Hof van Marken "
Buurt II , nummer 15 te Marken.

Openbaringen 22:1

"En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal,
ontspringende uit de troon van God en van het Lam"



Je hebt je zeil gehesen en bent naar je laatste haven gezeild.

Dankbaar dat hij eindelijk rust heeft gevonden hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn broer en onze oom

Klaas Boes

Wij wensen Grietje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Jaap Boes

Jan Cornelis en Yvonne

Maikel

Hester

Marco en Paola

Manuela

Benedetta

Frans en Ellie

Conny en Gertjan

Robin

Selena

Bedroefd geven wij kennis van
het overlijden van onze zwager

Klaas Boes jz

Op 6 mei jl. te Heemskerk

Wij wensen Grietje en de kinderen
veel sterkte met dit verlies.

Fam. van Brederode en verdere familie

Stichting Marken helpt Roemenie

Vaak wordt ons gevraagd: Doen jullie dat werk nog voor Roemenie met hulpgoederen?

Ja dat doen we nog steeds, omdat het jammer genoeg onveranderd hard nodig is.

De armoede is in Oost-Europa heel groot

Zo kwam ons te horen dat afgelopen winter de temperatuur in sommige huizen s' nachts
20 gr. onder nul was. In Iasi in het oosten van Roemenie bleek daardoor een baby te zijn dood
gevroren. Helaas was dat niet het enige slachtoffer van de kou.

We werken nu veel samen met de Stichting Oost-Europa Zending. Deze stichting werkt bijna
alleen met vrijwilligers, en heeft in 2011 35 transporten verzorgd met vrachtwagens van
90 m3. Vanaf Marken was het mogelijk om afgelopen jaar ongeveer 40m3 aan kleding,
dekens enz mee te sturen. Er is nu ook vraag naar kleine nog goed bruikbare muziekinstru-
menten denk aan een gitaar, blaasinstrument, blokfluit, elektr. orgel enz. Hiermee kan de zang
begeleid worden bij kleine gemeenten die niet over een kerkgebouw met orgel beschikken.
Verder worden die instrumenten gebruikt om de vele straatkinderen een zinvolle dagbeste-
ding te geven.

We zijn blij dat tijdens de kerkdienst op Hemelvaartsdag gecollecteerd wordt voor de
Stichting Marken helpt Roemenie. Denk daarbij aan wat Jezus zegt in Math 25:31-46 en in
vers 40 zegt Hij: Ik verzeker jullie: Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaan-
zienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

Voor wie niet naar de kerk kan maar wel wil bijdrage aan de collecte, bestaat altijd de
mogelijkheid uw gawe te geven aan een van de leden van de stichting of over te maken op
Bankrekening nr. 342839098 t.n.v. Stichting Marken helpt Roemenie

Grotewerf 21 Marken 1156CW

Namens de Stichting Marken helpt Roemenie Klaas Boes Akkerstr. 1

Waterland Kerkenland 2012

17 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

Zaterdag 16 juni

Zondag 17 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

Duodektet

ragfijn vocaal dozijn
zingt licht en klassiek

Waterlands Kamerkoor

dynamisch koor
zingt Elgar, Benjamin en Barber

Ransdorp

Dorpsweg 55

Marker Brass Ensemble

heftig en verheven
brass

Weespertrekvaart Mannenkoor

aantrekkelijke gangmakers
shantylkoor

Holysloot

Dorpsstraat 30

Dethmers en vrienden

uit het volle leven
luisterliedjes

The BikeShopBoys

breed Amerikaans
Americana

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

De Blauwe Maandag

hartverwarmend zonnig
wereldkoor

Trio Tangata

stoer, strak en teder
Argentijnse tangomuziek



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:
www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland Kerkenland 2012

17 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE

Zaterdag 23 juni

Zondag 24 juni

Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

Kennemer Kring

instrumentaal en vocaal ensemble
viert Venetië rond 1500

Vocaal ensemble Kwarts

voor koor en koper
Vlaamse muziek

Broek in Waterland

Kerkplein 13

dansgroep Gaida

met passende dracht
Balkan

Fanfare Zuiderwoude

sprankelende blaasmuziek
koperblazers

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

Folqworld

nieuwe groep met bekend volk
wereldmuziek

Zadar

speelt, zingt, swingt
Balkan

Uitdam

Dorpsstraat 41

Ma Murphy's

tapt uit een beproefd vat
Iers

Studenten HKU

Waterlandproject deel 2
luisterliedjes



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151 AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl