

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 mei 2012

Kerkdienst zondag 20 mei 2012

Grote Kerk

10.00 uur *ds. H. Dekker*
Viering Heilig Avondmaal

Organist : P. Boneveld

Schoollied : Gezang 231:1

Schoollied lezen : Miriam Johanna Schipper

Crèche : Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Tafelcollecte:

Diaconie

Collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zo. 20	Hooglied 7:1-6	Knap
ma. 21	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
di. 22	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
wo. 23	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
do. 24	1 Johannes 5:1-4	Liefde overwint
vr. 25	1 Johannes 5:5-12	Getuigen
za. 26	1 Johannes 5:13-21	Vertrouwen

‘Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit!’ (Rom 8:34)

Hemelvaartsdag bungelt er binnen onze kerken maar een beetje bij.

Het feest op deze dag kan niet tippen aan Kerst en Pasen.

Veel Nederlanders hebben eigenlijk geen flauw idee meer waarom deze dag te boek staat als een feestdag. Het is wel een vrije dag, en dat betekent voor veel mensen een extra lang weekend. Dat is mooi meegenomen. Maar verder?

In de bijbel bungelt de hemelvaart van Jezus er niet zo maar wat bij.

Het is de kroon op het werk van de Here Jezus Christus: Nu blijkt dat Hij de Koning der koningen is! Hij is naar deze wereld gekomen om de macht van de zonde en de dood te verslaan en nu triomfeert Hij: De Overwinnaar!

Dat is dan ook de manier waarop de apostel Paulus er tegen aankijkt.

Hij is ervan overtuigd dat juist de hemelvaart van onze Heiland van grote waarde is voor ons leven.

Als Paulus het leven van Jezus kort samenvat, dan vormt zijn hemelvaart een grandioos slotakkoord.

Paulus begint zijn samenvatting op goede vrijdag. Het één staat niet los van het ander.

Hij neemt ons mee terug naar Golgotha: ‘Christus Jezus is de gestorvene!’

We hebben in de weken voor het paasfeest gezien dat de Here Jezus geworsteld heeft met de lijdensweg die Hij moest gaan! ‘Christus Jezus is de gestorvene!’

In deze woorden klinkt een boodschap van levensbelang door. Want aan dat kruis worden de rollen volledig omgedraaid: ‘De Zoon van God wordt veroordeeld, wij worden vrijgesproken. Hij wordt gedood, wij mogen leven. Hij ontvangt het oordeel, wij ontvangen de genade. Hij wordt door God verlaten. Wij worden door God aangenomen als zijn kinderen.’

Zo ruilt Jezus met ons van plaats en als bevrijde mensen mogen we verder gaan!

Bij het kruis mag je belijden: ‘Ook voor mij heeft Hij alles volbracht! Mijn zonden uitgewist! Hij doet mij delen in zijn liefde en vergeving!’

Maar er is meer. ‘Christus Jezus is de gestorvene, maar ‘Christus Jezus is ook de opgewekte!’ Met die woorden staan we opeens bij het lege graf op de paasmorgen.

De Here Jezus is opgestaan uit de dood. Dat is een wonder. Het gaat ons verstand te boven. En toch mogen we met miljoenen mensen belijden: De Heer is waarlijk opgestaan! Opgewekt uit de dood! De macht van de dood en de macht van de hel zijn verslagen. De dood is faliekant doodgelopen op Jezus Christus! En dat geeft perspectief aan ons bestaan. Dat heeft alles te maken met ons leven en sterven. Als je in Jezus gelooft mag je eraan vasthouden dat de dood niet het allerlaatste woord heeft. Bij het graf van zijn vriend Lazarus heeft Jezus gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven!’

Maar er is nog meer te vertellen! Paulus zegt: ‘Die ter rechterhand Gods is!’

En met die woorden staan we bij de Olijfberg. De berg waar Jezus afscheid genomen heeft van zijn discipelen en ten hemel is gevaren. Door deze woorden komen we in aanraking met de betekenis van zijn hemelvaart: ‘Die ter rechterhand Gods is!’ Dat is voor ons gevoel misschien een wat vreemde uitspraak, maar in het taalgebruik van de bijbel betekent het zo veel als ‘de macht hebben’.

De evangelist Matteüs eindigt er zijn evangelie ook mee: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!’ Jezus is de Overwinnaar! Hij heeft na zijn hemelvaart de macht aanvaard!

Daar mogen we ons door laten bemoedigen.

Pieter C. Springer

Gij, 's Vaders Zoon, ten troon verheven,
betoont uw majesteit,
belooft voor ons verloren leven
behoud in eeuwigheid.

Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
als overwinnaar opgestaan,
naamt Gij ons aan.

Gezang 232 : 2

Voorbede

1. Leer ons dankbaar te zijn voor de veelkleurigheid van het leven.
2. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
3. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
4. Wees bij de ambtenaren, die alle nieuwe ideeën in regels en wetten moeten omzetten.
Dat ze tot werkbare plannen mogen komen.
5. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.
6. Dat velen hun dank aan U mogen brengen en komende zondag disgenoten mogen zijn aan Uw tafel.
7. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 13 mei

De eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 222,86

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 260,28

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v

Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)
Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Zondag vieren we het Heilig Avondmaal. De liefdesmaaltijd van de Bruidegom (Christus) en Zijn bruid (de kerk), om het dan maar in de taal van het Bijbelboek Hooglied te zeggen. Nog één keer wil ik onze aandacht vragen voor dit Bijbelboek. Laten we onze plaats niet onnodig leeg? We lezen Hooglied 4: 8 t/m hoofdstuk 5: 1 en Handelingen 1: 4-8. En zingen: Ps. 103: 2, 3, 5, het schoollied: Gz. 231: 1, Gz. 250: 1, 2, Gz. 250: 4, 5, gezongen geloofsbelijdenis, Gz. 319: 2, 4, 5, Gz. 249: 3. Van harte een gezegende zondag gewenst!

Zieken. Zr. A. van Veen-Schipper, Noorderwerfstraat 23 moet deze week een operatie ondergaan in het Slotervaartziekenhuis en zal daarna enkele maanden moeten revalideren. In het Waterlandziekenhuis verblijven voor onderzoek en behandeling br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64 en br. K. Taanman, Kerkbuurt 149. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Examens. Jongeren die ploeteren voor eind examen of tentamens in deze tijd wens ik veel concentratievermogen en geduldige ouders. Doe je best, dan doet God de rest!

H. Avondmaal. Waarom wil ik zo graag het H. Avondmaal vieren? Ik las deze week de volgende redenen en ik wil ze graag delen via ons kerkblad:

Als ik val, tilt Hij mij op.

Als ik faal, vergeeft Hij mij.

Als ik zwak ben, is Hij sterk.

Als ik verdwaald ben, wijst Hij mij de weg.

Als ik bang ben, geeft Hij mij moed.

Als ik struikel, ondersteunt Hij mij.

Als ik gewond ben door het leven, geneest Hij mij.

Als ik honger heb, geeft Hij mij te eten.

Als ik beproefd word, is Hij bij me.

Als ik problemen heb, troost Hij me.

Als ik moet sterven, draagt Hij mij naar huis.

Ten slotte. Een hartelijke groet aan al onze kerkbladlezers op Marken, of waar dan ook.

Ds. H.Dekker.