

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 mei 2012

Kerkdienst zondag 27 mei 2012

Patmoskerk Eerste Pinksterdag

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : Dirk Kes

Schoollied : Gezang 249:1

Kaarsen aansteken/Schoollied lezen: Naomi Abcouwer

Crèche : Anja van Altena en Mireille van Veen

Kindernevendienst: Esther Kaars en Tanja de Jong

Eerste collecte:

Zending

Tweede collecte:

Kerk

Kerkdienst maandag 28 mei 2012

Grote Kerk Tweede Pinksterdag

10.00 uur *ds. W.L. Dekker, Kolderveen-Dinxterveen*

Organist : P. Boneveld

Eerste collecte:

Stichting Steur

Tweede collecte:

Kerk

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben om mijn aandeel in "Protestants Marken" aan het papier toe te vertrouwen, vinden er ingrijpende wijzigingen plaats in het politieke landschap van Nederland.

De commentaren daarop zijn vrijwel eensluidend "positief". Een vervelende periode is afgesloten.

Vervolgens zien een aantal politieke partijen kans om afspraken te maken die in de komende tijd het huishoudboekje van de BV Nederland weer op orde moeten brengen.

In twee dagen tijd, een vrij unieke situatie.

Ook hierop zijn de reacties op wat uitzonderingen na positief.

U zult zich nu misschien afvragen, waar wil je nu naar toe met dit gegeven?

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men in de politiek, ook in de Christelijke politiek, niet meer in de eerste plaats bezig is met de belangen van de bevolking, maar veel meer met het eigenbelang (politieke carrière) onder de noemer van partijbelang.

Ik vind dat een trieste constatering.

Daar komt nog bij, dat een groot deel van de bezuinigingsplannen gevolgen hebben voor de minstbedeelden in onze samenleving. Dat ziet er op het eerste gezicht niet zo goed uit.

Langzaam maar zeker worden de normen waar we als christen voor moeten staan ter zijde geschoven, uitgehold.

Het eigenbelang voert de boventoon.

Ik ben begonnen met de politiek, echter het speelt zich in meerdere lagen van de samenleving af.

Ik lees in de krant dat de directie van ons postbedrijf (Post NL) afziet van een bonus bovenop hun toch al riant salaris. Het wordt gebracht als een bijzondere daad (een offer) en zo wordt het door velen ervaren. Maar in een bedrijf waar zoveel mensen moeten afvloeien, moet dat toch de normaalste zaak van de wereld zijn? Geen discussie mogelijk.

De graaicultuur die de laatste jaren is ontstaan bij de leiding van o.a. financiële organisaties, extreem hoge salarissen aangevuld met bonussen en vertrekpremies bij wanprestaties. Altijd maar weer meer. Dat kan toch zo niet doorgaan!

Ik kom dichterbij huis.

Op Marken staan veel huizen te koop. Veel starters (onze kinderen notabene) kunnen ze vanwege de hoge prijs niet kopen.

Als je dit aankaat met de opmerking dat huizen te duur zijn, wordt er gereageerd met: "Je bent toch geen dief van je eigen portemonnee?"

Ook voert hier hebzucht de boventoon.

En nu nog een laatste punt. Ik weet dat ik nu een gevoelige snaar raak, omdat het persoonlijk wordt.

Terwijl een groot deel van de Nederlandse bevolking in het kader van de bezuinigingen een stapje terug moeten doen op financieel gebied, vindt onze toekomstige koning het kennelijk heel normaal om in diezelfde periode een hele dure vakantiewoning te kopen ergens in Griekenland. Wat is dit voor een moraal?

Ook hierop lees ik nauwelijks reactie. Kennelijk wordt ook dit normaal gevonden.

In Spanje wordt in elk geval nog geprotesteerd als ze zich op dat niveau niet kunnen beheersen.

Wordt het zo langzamerhand geen tijd om als Christenen (volgelingen van Jezus) een tegengeluid te laten horen?

Gelet op de situatie in deze wereld, met z'n grote verschillen in leefomstandigheden, zullen wij als Christelijke kerken toch op deze misstanden dienen te reageren: "Laat uw licht schijnen", zegt Jezus, "en laat uw goede werken zien".

Of zijn we een lamp onder een korenmaat geworden, een lamp die alleen schijnt binnen de muren van onze vertrouwde omgeving?

Zou dat misschien een reden kunnen zijn waarom zovelen de kerk de rug toekeren?

Zijn we zo met onszelf en onze interne beslommeringen bezig, dat we de wereld om ons heen vergeten, terwijl we juist ook daar een taak hebben?

Ja maar, zult u zeggen, dat is allemaal mooi gezegd maar hoe breng je dat op gang?

Niet eenvoudig, wel een opdracht, dus noodzakelijk.

Laten we beginnen met ons af te vragen of de theorie van ons geloof in overeenstemming is met de praktijk van ons leven, en daar heel serieus conclusies uit trekken.

Het kan toch niet zo zijn dat in een kerkelijke organisatie als die van de P.K.N. de theorie van het geloof los staat van de praktijk van het leven?

Als de Christenen (volgelingen van Jezus) daarin het voortouw niet nemen, wie dan wel?

Gerrit Visser.

Dagelijkse schriftlezingen

zo. 27	<i>Eerste Pinksterdag</i> Openbaring 22:6-17	Spoed
ma. 28	<i>Tweede Pinksterdag</i> Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
di. 29	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
wo. 30	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
do. 31	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
vr. 1	Johannes 2:23-3:13	Leraar of leerling
za. 2	Johannes 3:14-21	Licht en donker

Voorbede

1. Reinig ons van de verborgen afdwalingen.
2. Wees bij de ambtenaren, die alle nieuwe ideeën in regels en wetten moeten omzetten.
Dat ze tot werkbare plannen mogen komen.
3. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.
4. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
5. Kom met Uw Heilige Geest in ons wonen en verander ons.
6. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
7. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag
De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië € 294,20
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 178,80

Zondag 19 mei
De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie € 329,15
De collecte bestemd voor de Kerk € 203,91

Giften:

Op huisbezoek is ontvangen 1 x € 50,00
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters



Pinksteren. Uiteraard, zou ik zeggen, vier je dit belangrijke feest voor de kerk allereerst *in* de kerk. We luisteren naar de Pinksterboodschap en we laten ons verrassen door de kinderen. Zij horen op hun eigen niveau het verhaal van Pinksteren in de kindernevendienst. En als ze terugkomen in de kerk gaan ze ons trakteren op iets dat hélemaal bij Pinksteren past. We hebben de kerstkransjes voorbij zien komen, de paaseitjes en nu dan: ...Nieuwsgierig geworden? Prima. Dan zie ik je graag met Pinksteren in de kerk!. Op de 1^e Pinksterdag lezen we Handelingen 2: 1-13 en zingen : Ps. 87, het schoollied is Gz. 249: 1 en we zingen dat gezang in z'n geheel, Gz. 244: 1, 2, 4, Gz. 477, Joh. de Heer 132: 1, 2, 3, 5, 6, Joh. de Heer 120: 1, 2, Opwekking 167: 1, 2.

Op 2^e Pinksterdag gaat mijn zoon voor. Hij leest met ons het vervolg: Handelingen 2: 14-42 en dan zingen we: Ps. 33: 1, 2, Gz. 242: 1, 2, 3, Gz. 247, Gz. 244: 1, 2, Apostolische Geloofsbelijdenis, Gz. 44.

Van harte fijne en gezegende dagen gewenst!

Doopdienst. Op zondag 10 juni hoop ik de H. Doop te bedienen in de Grote Kerk. Daar heb ik al twee aanmeldingen voor. Als er nog meer ouders zijn die hun kind ten doop willen houden, dan hoor ik het graag (tel. 746169). Aanmelden kan tot 29 mei a.s. We maken dan een afspraak voor een gezamenlijk huisbezoek met de wijkouderling.

Huisbezoek. Een dominee ging op huisbezoek. Hij klopte een aantal keren op de deur, maar niemand deed open. Hij keek eens door het raam en zag dat de t.v. aanstond. Vreemd. Er moest toch iemand thuis zijn. Hij klopte nog eens. Geen reactie. Hij voelde aan de deurknop. Maar de deur zat op slot. Zuchtend pakte de ds. zijn visitekaartje en schreef daarop: Openbaring 3: 20 en gooide het door de brievenbus. Ze zouden het wel begrijpen. De zondag daarop kreeg hij bij de uitgang van de kerk van één van zijn gemeenteleden een kaartje met daarop Genesis 3: 10. Hij zou het wel begrijpen.

Tenslotte. Wat is alles prachtig buiten nu de lente er is. Het gras zie je bij wijze van spreken groeien, de vogels beginnen al weer vroeg te kwetteren en houden me 's morgens uit de slaap. Kortom: de natuur is weer helemaal ontwaakt!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.



Het is nog ver van ons bed, maar op woensdagavond 18 juli 2012 treedt het Marker Mannenkoor op tijdens de **Zomerzangavond** in de Grote Kerk van Marken. Wij zouden het erg op prijs stellen als de Gemeentelieden zelf een keer met verzoeknummers komen. Er kan gekozen worden uit de onderstaande lijst.

1. Vaste rots van mijn behoud
2. Tel uw Zegeningen
3. Jezus mijn Heiland
4. Ga mij niet voorbij, o Heiland
5. 'k Heb gehoord van een stad
6. Mijn Herder is de Here God
7. De Heer is mijn Herder
8. Zachtkens en teder
9. De Heer is mijn Licht
10. Eens als de bazuinen klinken
11. O Heer Jezus kom
12. Blijf bij mij Heer
13. Ziet in blinde razernij
14. Volle verzeek'ring
15. Heer! Gij zijt mijn eeuwig erfdeel
16. Kom met Uw Geest Heer
17. De Lichtstad
18. Heer ik kom tot U
19. Heer wij staan
20. 'k Ben reizend naar die Stad
21. Ik wil zingen van mijn Heiland
22. Nader mijn God bij U
23. Er is een God die hoort

Staan er liederen tussen, die u graag weer eens zou willen horen, schroom dan niet en neem contact op met onze voorzitter. U kunt dit telefonisch doen (0299-601554), via de email (info@markermannenkoor.nl), of een briefje in de brievenbus (Minneweg 20).

**U mag maximaal drie voorkeursliederen doorgeven tot uiterlijk 8 juni a.s.
De zes meest gevraagde liederen zullen wij ten gehore brengen.**

Met vriendelijke groeten,
Cor Visser (voorzitter)
Marker Mannenkoor

Van je geloof je beroep maken? Studeer hbo-theologie!

God schakelt mensen in om werkers van Hem te zijn in deze wereld. In de kerk, buiten de kerk, of juist op het snijvlak van kerk en samenleving.

Godsdienst Pastoraal Werk

In een plaatselijke kerk of gemeente zijn er, naast vrijwilligers, ook mensen nodig die helpen bij het leiding geven, bij toerusten, beleid maken, aansturen, inspireren en onderwijzen. Een hbo-theoloog wordt hiervoor opgeleid. De opleiding **Godsdienst Pastoraal Werk** (GPW) stoomt je in vier jaar klaar om aan de slag te gaan als bijvoorbeeld jeugdwerker, pastoraal werker, catecheet, missionair werker of (evangelisch) voorganger. Ga jij, gaat u ervoor?

Heb je al veel ervaring en deskundigheid in de afgelopen jaren opgebouwd in het beroepsveld van GPW? Dan is het interessant om na te gaan of je **GPW Op Maat** kunt doen. Na een eerste inventarisatie van jouw eerder verworven competenties (kennis, vaardigheden etc.) werken we aan een flexibel integraal leerplan dat bij je past. Studietijdverkorting: één à twee jaar.

Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing

Niet alleen in de kerk, maar ook op scholen maken jongeren kennis met geloof en levensbeschouwing. Met de opleiding **Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing** (GL) word je, docent Godsdienst of docent Levensbeschouwing, afhankelijk van de keuze van de school waar je wil werken. Met de **Master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing** kan je ook lesgeven in de bovenbouw!

5 post-hbo opleidingen

Transfer Theologie, onderdeel van de Academie Theologie, biedt **vijf post-hbo opleidingen** aan, te weten: 'Teamwerk in kerk en gemeente', 'Leren in de gemeente', 'Ouderenpastoraat', 'Verdieping Pastorale Vaardigheden' en 'Het Avontuur van de Preek'. Doelgroep van de post-hbo's zijn predikanten / voorgangers en kerkelijk werkers.

Interesse?

Kom langs, maak kennis met onze opleidingen, onze docenten en studenten en proef de sfeer:

- op de Open Avond (voltijd en deeltijd) op donderdag 21 juni
- op de Open Avond (deeltijd) op donderdag 23 augustus

Kijk voor meer informatie op www.che.nl/gpw, www.che.nl/godsdienstleraar, www.che.nl/transfertheologie of stel je vraag via theologie@che.nl.

Ik wil alle mensen heel hartelijk bedanken, voor de vele belangstelling via telefoontjes, kaarten, bezoeken en alle andere attenties voor en na mijn operatie, het was hartverwarmend. Ik behoef geen nabehandeling en ben daar heel dankbaar voor. Lieve mensen, allemaal bedankt ook namens Hans, Dave, Kimberly.

Dirkje Vierveijzer-Kaars.

En ja daar lag ik dan.....opeens in het ziekenhuis !!!!

Ik wil alle mensen en al mijn vriendjes heel erg bedanken voor de vele kaarten die ik heb gekregen, maar ook voor alle cadeaubonnen, euro's, speelgoed, fruitmand, zakken m en m's en alle andere lekkere dingen die ik kreeg in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Ik ben heel erg verwend, gelukkig gaat het nu weer goed met me !!!!

Groetjes van Tom Schipper

Ons kleine ukkie is geboren!

Hij heet

Luuk

Geboren op 11 mei 2012 om 00.51 uur.
Hij weegt 3640 gram.

Langskomen?
Gezellig, natuurlijk, altijd!
Maar laat ons wel even weten,
op welke dag en rond welke tijd.

Jos & Belinda Markus
Persijnstraat 25, 1135 HA Edam
0299-351372 / josenbelinda@kpnmail.nl

Verre reizen zijn bijzonder,
maar het grootste wereldwonder,
is voor ons nu heel dichtbij.
Want dat wonder, dat ben jij!

Wij rusten van 12.00 - 15.00 uur en na 22.00 uur