

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer :22

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 2 juni 2012

**Kerkdienst voor : zondag 3 juni 2012**

**10.00 uur**

**Patmoskerk**

*Ds. H. Dekker*

*Organist: Albert Koffeman*

Schoollied:

Psalm 65: 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Larissa Pereboom

Crèche:

Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst:

Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte is bestemd voor:

*Kerk-in-Aktie Werelddiaconaat*

Tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	3 juni	Psalm 93	Machtiger dan het water
Maandag	4 juni	Spreuken 16: 1-11	De HEER en de mens
Dinsdag	5 juni	Spreuken 16: 12-22	De koning en de wijze
Woensdag	6 juni	Spreuken 16: 23-33	Goed en kwaad
Donderdag	7 juni	Psalm 13	Hoopvolle klacht
Vrijdag	8 juni	Marcus 2: 23-3:6	Heer van de sabbat
Zaterdag	9 juni	Marcus 3: 7-19	Goed nieuws verspreiden

## Het Pinkstervuur

Over een aantal weken, 27 juli a.s., vindt de openingsceremonie van de Olympische Spelen plaats.

Op deze dag wordt het Olympische vuur in Londen ontstoken.

Het heeft vanaf Olympia een hele reis afgelegd.

Dit Olympisch vuur doet mij denken aan een ander vuur.

Het Pinkstervuur, met Pinksteren hebben we de ontsteking hiervan gevierd.

De uitstorting van de Heilige Geest.

Dit vuur werd niet ontstoken op de berg Olympus, maar vlakbij een andere berg, de Olijfberg.

Ook dit vuur heeft mensen van verschillende culturen tot één broederschap samengevoegd.

Als je de vraag stelt; Wat is de betekenis van Pinksteren? Dan moet men soms diep nadenken.

Het is ook moeilijk te begrijpen, soms knaagt de twijfel.

Maar onder die twijfel kunnen pareltjes verborgen liggen, pareltjes van geloof, hoop en liefde.

Alleen we moeten de tijd, het geduld en de fijngevoeligheid hebben, die twijfel op te delven en te wegen.

God heeft veel geduld met ons en zal wachten tot het langzame hart de waarheid kan vatten.

Maar ook al zijn we al jaren een gelovige, al zijn we gedoopt en hebben we Belijdenis van het geloof gedaan, dan kunnen de vragen toch nog bij ons aankloppen;

Ben ik wel een Christen? En hoe blijf ik een Christen?

Het zijn levensvragen die alleen een antwoord vinden onder het Kruis en in het licht van Pasen.

Ook kunnen de heilige dingen tot vanzelfsprekendheden worden, waar we niet meer over nadenken en waar we geen rekenschap van afleggen. Zulke geestelijke vanzelfsprekendheden zijn de ergste vijanden van het leven met God.

Dit is het gevaar waarvoor Paulus de eerste kerk al waarschuwde.

In zijn brief aan de Thessalonicenzen lezen we over het "verachten van de profetieën" het niet selectief zijn in de dingen waarmee we ons leven vullen en het loslaten van "Het Goede"

Hebben we wel een goed onderscheidingsvermogen en toetsen we de zaken die op ons afkomen wel aan Gods woord?

De deelnemers aan de Olympische Spelen hebben zich terdege voorbereid. Ze gaan er helemaal voor, het gaat hen toch uiteindelijk om de medaille?

Zo worden wij ook opgeroepen om ons "geheel en al" Hem toe te wijden en geest, ziel en lichaam te bewaren tot de komst van Jezus Christus om vanuit Zijn handen de onvergankelijke erekrans te ontvangen.

Grietje van Altena-Boes

### Voorbede

1. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven.
2. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
3. Kom met Uw Heilige Geest in ons wonen en verander ons.
4. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
5. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
6. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
7. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.

Ria Kaars

**Terugblik.** Van verschillende kanten is mij gevraagd het gedicht te willen publiceren dat ik 1<sup>e</sup> Pinksterdag citeerde. De oorspronkelijke auteur ken ik niet, maar de bewerking zoals ds. B. H. Weegink die eerder publiceerde in het confessioneel weekblad geef ik hier door:

Tien kleine christen  
ontvingen saam de zegen.  
Eén vond de preek de moeite niet  
toen waren er nog negen.

Negen kleine christenen.  
Veel werd van hen verwacht.  
Eén sliep tot zondag twaalf uur,  
toen waren er nog acht.

Acht kleine christenen  
op weg naar hemels leven.  
Eén vond de bréde weg zo mooi,  
toen waren er nog zeven.

Zeven kleine christenen  
lazen elkaar de les.  
Eén werd er boos en zei: gegroet!  
Toen waren er nog zes.

Zes kleine christenen  
actief in vol bedrijf.  
Eén had er plots geen zin meer in,  
toen waren er nog vijf.

Vijf kleine christenen  
aan het werk met grote zwier.  
Maar één werd niet genoeg geëerd,  
toen waren er nog vier.

Vier kleine christenen  
bouwden een kerk, maar zie:  
één werd in het kerkblad niet genoemd,  
toen waren er nog drie.

Drie kleine christenen  
elk had zo zijn idee.  
Eén zei de kerk vaarwel,  
toen waren er nog twee.

Twee kleine christenen  
je zag het al meteen  
de één leefde niet oprecht,  
toen was er nog maar één.

Eén opréchte christen,  
nam 's zondags zijn buurman mee.  
Ze gingen samen naar de kerk,  
toen waren er weer twee.

Twee actieve christenen,  
aan het werk met echt plezier.  
Een ieder won een ander,  
toen waren er weer vier.

Vier blijde christenen,  
ze werkten dag en nacht.  
Hun aantal werd verdubbeld,  
toen waren er weer acht.

Nog twee erbij, je zal het zien,  
dan zijn het er weer tien!

**Wij gedenken.** Geheel onverwacht kwam er vrijdag 25 mei jl. een einde aan het aardse leven van Jaap van Dijk, gewoond hebbende Kerkbuurt 48. Hij mocht 67 jr. worden. En dat is niet oud. Heel zijn leven op de Kerkbuurt gewoond, geboren, getogen, geleefd. Daarbij omringd door liefde van de familie, door burens, vrienden en bekenden. En zo werd deze alleengaande een geliefde vriend voor velen. Sociaal betrokken en een echt gezelligheidsmens. De geur van visbakken dat hij zo graag deed in het schuurtje op de Kerkbuurt, zal niet meer geroken worden op die plaats. En wat zal dat vreemd zijn. Woensdag kwamen we bijeen in de Patmoskerk om hem naar zijn laatste rustplaats te begeleiden en ons te laten troosten door de woorden die de familie op de rouwkaart afdruckte uit Ps. 116. Machteloos lig ik terneer, zingt die dichter. En ging het zo niet met Jaap op die mooie vrijdagmorgen, toen hij daar zomaar op de straat lag, in de schaduw van de Grote Kerk? En moeten wij het bij die constatering laten? Nee, de dichter zingt gelukkig verder. Want óver de dood heen tilt God ons. En draagt ons in Zijn armen. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Wij gaan op des Konings roepstem, naar Gods huis, ons Vaderland. Mag ik het zó zeggen? Nog vóór de sirenes hun roepstem lieten horen op Marken vrijdag 25 mei jl. was daar de roepstem van de Meester. En voorbij was het aardse leven van Jaap van Dijk. Huiswaarts gaat het met ons mensen. Naar dat Vaderhuis met die véle, véle kamertjes (zie Joh. 14). Wij bidden om troost voor de familie en voor allen die Jaap zozeer zullen missen.

**Zondag.** Op deze zondag na Pinksteren lezen we 2 Samuël 12: 1-14 en Ps. 51: 1-15. En zingen: Evang. Liedbundel 150, het schoollied is Ps. 65: 1 en we zingen de verzen 1 en 2. Gz. 344: 1, 2, 5, Ps. 32: 1, 2, Ps. 32: 3, 4, Gz. 255, Gz. 14: 1, 2, 5. Voor de allerkleinsten is er oppas en voor de kinderen van de basisschool leeftijd kindernevendienst. Graag tot zondag!

**Kerkenraad.** De kerkenraad, dinsdag jl. in vergadering bijeen, kreeg van onze pastorale medewerker een verslag te horen over de afgelopen twee maanden. Uiteraard zonder namen te noemen. Maar meer een verslag in de zin van: hoe hij aankijkt tegen onze gemeente, hoe hij het gemeente-zijn beleeft en

hoe hij de toekomst ziet. Al met al zijn we blij met deze medewerker in onze gemeente en hij werd dan ook na deze proefperiode voor onbepaalde tijd benoemd. Br. Kersbergen zal in principe op maandag en dinsdag werkzaam zijn in onze gemeente. Uitzonderingen daargelaten. Want soms wordt er geschoven met uren, altijd in goed overleg met de andere gemeente waar hij werkt: Wilnis. En door deze soepele opstelling is er veel mogelijk en kan bijv. gedacht worden aan een vervanging in de vakantie die niet speciaal gebonden is aan die twee eerder genoemde dagen.

Van harte hoop ik dat br. Kersbergen met veel vreugde in ons midden kan arbeiden. Zich gedragen wetend door de gemeente. Maar bovenal door de kracht van de Geest, die al vóór hem uitgaat. Het is het voornemen van de fam. Kersbergen om op 27 juni a.s. (net voor mijn zomervakantie), hun intrek te nemen op Akkerstraat 16. De oplettende voorbijganger heeft al gezien dat er van allerlei activiteiten in en om het huis plaatsvinden, zodat de familie daar straks heerlijk kan wonen. En een mooiere bestemming voor deze voormalige pastorie hadden we ons niet kunnen dromen. Nu al, in deze weken, voorafgaande aan de verhuizing werkt br. Kersbergen op maandag en dinsdag vanuit dit adres. Het tel. nr. is 780078. Een gemakkelijk nummer om te onthouden.

**Geluid.** Het spijt mij geweldig, met name voor de kerkradio luisteraars, dat er bij herhaling problemen zijn met de geluidsinstallatie in de Grote Kerk. Dat is teleurstellend. En van harte hoop ik dat onze kerkrentmeesters, die verantwoordelijk zijn voor dergelijke zaken, tijdig de juiste oplossing vinden zodat herhaling voorkomen kan worden.

**Swaensborch.** Woensdag 6 juni hoop ik om 15.00 uur de kerkdienst te leiden in Swaensborch. En uiteraard zie ik daar graag alle bewoners die van oorsprong uit Marken komen. De vorige keer miste ik er nogal wat. En dat is spijtig.

**Tenslotte.** Zondag is voor onze familie een heuglijke dag. De dochter van mijn oudste broer: mw. ds. M.C. Molenaar-Dekker en haar man ds. G. T. Molenaar worden 's middags bevestigd in hun nieuwe gemeente: Heukelum. En het is een goed gebruik dat we proberen daar zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn in familieverband. Na ieder een eigen gemeente te hebben gediend in het Friese, gaan ze nu samen aan de slag in één gemeente. Dat scheelt een boel gereis en zo zien de kinderen hopelijk hun vader en moeder wat meer!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Jaarlijkse bijdrage Zending –en Evangelisatie.

Binnenkort ontvangt u het (groene) intekenbiljet voor de bijdrage Zending en Evangelisatie 2012. Iedere kerk wordt geacht een missionair aandeel aan de PKN af te dragen. Dit geld wordt besteed aan projecten van Kerk in Actie in Nederland en wereldwijd.

De commissie int ook de abonnementsgelden voor de Elisabet (bode) en Kerk en Israël. Deze kunt u ook op het intekenbiljet aangeven en overmaken aan de Zendingscommissie.

De gelden in de zendingskisten komen ten goede aan twee doelen:

Kindertehuis Timotéo in Bolivia. Misión Timotéo is een Boliviaanse stichting die in 1992 is opgericht. De oprichters zijn Dick en Therese Altena die zich door God geroepen voelden om naar Bolivia te gaan. Zij zijn al een aantal malen op Marken geweest om over het project te vertellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.misiontimoteo.nl](http://www.misiontimoteo.nl).

Het andere doel is de Schuilplaats in Thailand. In 2002 werden Peter en Tatjana Bak uit Monnickendam door God geroepen voor de zending. Na een tijd van voorbereiding vertrokken zij, samen met hun 3 kinderen, in 2006 naar Thailand om daar ondersteunend zendingswerk te verrichten binnen het project "De Schuilplaats". Een opvanghuis voor meisjes die in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen of thuis seksueel zijn misbruikt. Voor meer informatie: [www.familie-bak.com](http://www.familie-bak.com).

Het afgelopen jaar heeft de commissie een bijdrage geleverd aan Jeugd in Actie waar Nienke Maas deel van uitmaakt. Zij zijn in India en Nepal geweest om zendingswerk te verrichten.

Ook het project Chedra Uganda heeft een bijdrage gekregen. Angela Moenis is werkzaam in dit project in Oeganda.

De Zending - en Evangelisatiecommissie van de Protestantse Kerk in Marken.

### Opbrengst collecten

Zondag 27 mei	
Eerste Pinksterdag	
De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 409,85
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 347,75
Maandag 28 mei 2012	
Tweede Pinksterdag	
De eerste collecte bestemd voor Stichting Steur	€ 192,55
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 157,73

### Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand Juni: Jj. Commandeur en Freek Visser.

Astmafonds collecte 2012

Namens het Astmafonds wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte dit jaar. Dankzij de inzet van de collectanten is er een mooi bedrag opgehaald van

**€910,69**

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,  
Marie Appel

---

Giften

Op huisbezoek is ontvangen 1 x € 50,=-.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

---

Er bloeit een mooie wijnstok in het Hemels Vaderland.  
Een rij van frisse ranken staat op zijn stam geplant.  
Een landman, wijs en teder, verzorgt die wijnstok trouw.  
Hij reinigt alle ranken, geeft zonneschijn en dauw.  
Die landman is de Vader, de wijnstok is de Heer.  
De ranken zijn de mensen, die leven tot Zijn eer.

Dankbaar weer thuis te zijn na de ziekenhuisopname, willen wij allen bedanken voor de belangstelling, de bezoeken en kaarten, en alle lieve attenties.

Klaas en Grietje Taanman

---

**Bedank!**

Na een verblijf in het ziekenhuis en revalidatie in Novawhere  
ben ik blij en dankbaar om nu weer thuis te zijn.

Ik wil iedereen hartelijk bedanken  
voor de vele kaarten en bezoeken, die ik heb gekregen.  
En voor alle attenties bij mijn thuiskomst.

Aaltje Peereboom-Kes  
Noorderwerfstraat 22

*Kom weer tot rust, mijn ziel  
de Heer is je te hulp gekomen  
Ps. 116:7*

*Een markant persoon is niet meer  
Een vriend van velen viel weg  
Een reus is geveld  
Zijn schaduw blijft...*

Geheel onverwacht is overleden onze neef

## **Jaap van Dijk**

\*12-03-1945

† 25-05-2012

E. Schipper en kinderen  
T. Schipper - Visser en kinderen  
Kinderen van P. Schipper  
Kinderen van C. Schipper

Marken, 25 mei 2012  
Kerkbuurt 48, 1156 BL Marken

De begrafenis heeft op 30 mei 2012 plaatsgevonden.



Uit het beste hout gesneden  
Een man zo apart  
Kon van alles genieten  
Wat hij zo had  
Zo gewoon en niet veeleisend  
Dat is voor ons blijvend

Vrijdag 25 mei zijn wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze achterneef

## Jaap van Dijk

We zullen hem missen.

Jan en Geertje  
Symon en Aileen  
Luutje  
Klaas en Adrie  
Maritje en Pieter  
Charlotte en Dirk  
René en Jannie

---

Je was er altijd  
Je was er heel veel  
Je was er voor iedereen  
En nooit teveel

Geschrokken zijn wij door het plotselinge overlijden van Jaap van Dijk.  
Dankbaar voor de fijne herinneringen die we aan hem hebben.

Cornelis en Wendy, *Sean*  
Klaas en Susanne, *Renso, Jarvi, Yoica*  
Sabrina en Peter  
Hilda en Pieter, *Jorrit, Rinske, Menno*  
Melissa en Koen, *Glenn, Sophie*  
Cornelis  
Mark  
Vivienne en Berry  
Nicolette en Tjebbe, *Britt*  
Sascha  
Pascal  
Gido  
Donja  
Nanka  
Ivana

Wie een goede vriend verliest,  
 zal van heel ver, oneindig ver,  
 zijn stem nog telkens horen;  
 'n gelukkig verleden gaat door die stem weer leven,  
 je dankt hem voor zijn liefde die hij je heeft gegeven.  
 Voor trouwe vriendschap dank je hem,  
 en duizend andere dingen.  
 De dood ontnemt je wel je vriend maar geen herinneringen.  
 De vriendschap is een gaven Gods,  
 die wij pas echt waarderen,  
 wanneer wij, na een laatste groet,  
 nadenkend huiswaarts keren.

### Jaap van Dijk

Bedankt voor je vriendschap

Sijmen en Aaltje  
 Kees en Marie  
 Dirk en Geertje  
 Stephan & Kelly  
 Jack  
 Lotte

---

*Als je van tranen een trap kon bouwen,  
 en van verdriet een brug.  
 Dan klom ik hoog de hemel in,  
 en haalde ik je terug*

Nooit meer samen koffiedrinken  
 Nooit meer samen snoepjes eten  
 Nooit meer samen kleuren  
 Nooit meer samen de bretels laten knallen  
 Nooit meer samen een visje eten

### Jaap van Dijk

Ik zal je verschrikkelijk gaan missen

Lotte

---

*De Beer is niet meer...*

Verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze goede vriend

### Jaap van Dijk

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Hein Piet  
 Corine & Daniel  
 Jenny, Marco & Chanou

Een echte vriend is van ons heengegaan –  
 die wetenschap is moeilijk te bevatten ;  
 wie zoals hij in het leven heeft gestaan  
 was tot een zegen die niet is te schatten

Gedreven door de liefde van zijn Heer  
 is hij een gids en steun geweest voor velen,  
 totdat God Zelf zei : “Kind, het hoeft niet meer,  
 je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen.”

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had,  
 mag nu gaan rusten, tot zijn Heer zal komen  
 Die hem zal brengen in de eeuw'ge stad  
 waar al Gods kinderen in vrede wonen.

Tot ons aller verdriet is plotseling van ons heen gegaan,  
 onze goede hartelijke buurman

**Jaap van Dijk**

Een vriend voor groot en klein, de Westzij zal leeg zonder hem zijn.

De burens van de Westzij

---

Als ik voorbij de laatste stad,  
 ga langs het smalle donkere pad  
 waar niemand met mij mee kan gaan  
 houdt toch één Vriend mijn hand omvat.

Plotseling is van ons weggenomen onze zorgzame  
 buurman en vriend

**Jaap van Dijk**

We zullen hem missen !

Geertje Pereboom van Altena

Pieter en Cristina

Ramon en Larissa

Jan Jacob

Inge en Job

Ik heb je bij je naam geroepen

12

Een lege plek, een groot gemis.  
Een fijne herinnering is al wat er nog is.  
Jou te kennen, vonden wij fijn.  
Je los te laten, dat doet pijn.  
We zullen je vriendschap missen in dit leven.  
En altijd om je blijven geven.

Veel te vroeg en plotseling is overleden onze goede en grote vriend

JAAP VAN DIJK

Klaas en Makie  
Manita  
Peter en Jannetje  
Jaco

---

Jaap,

Stil ben je van ons heengegaan.  
Je hebt altijd voor ons klaargestaan.  
Geborgenheid en vriendschap heb je ons gegeven,  
zo heb je geleefd in het leven.  
Je was een schat voor ons allen.  
Nu moeten wij je missen, dat zal zwaar vallen.

Plotseling is onze vriend, JAAP VAN DIJK, heengegaan.

Jaap, wij zullen je missen, vriend

De Vriendenploeg

---

Afscheid nemen is niet leuk.  
Afscheid nemen is niet fijn.  
Maar het zal toch moeten.  
Ook al doet dat heel erg pijn.

Wij zullen het samen bij je schuurtje zitten nooit vergeten.  
Onze grote, lieve vriend die ons daar vis leerde eten.  
Nu willen we nog één ding tegen je zeggen:  
Lieve Jaap, RUST MAAR ZACHT!

Kyle en Kirsten

---

*Nooit meer samen een biertje doen...*

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van ons maatje

Jaap van Dijk

We zullen zijn gezelschap missen, op de zomerse middagen!

De zondagploeg van de IJskar

## “Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”

Jeremia 29: 11

“Alles wat belangrijk voor me was, was ik kwijt. Ik was een dief en een bedrieger geworden. Moe van mijn problemen en ik kon ze niet zelf oplossen.” Ganesh, een jonge Nepalese man, was jarenlang verslaafd aan drugs en is besmet met het hiv virus. “Op het dieptepunt kwam ik een maat van vroeger tegen. Hij was helemaal clean. Ik kon het bijna niet geloven. Er was dus hoop voor mij!” Na enkele mislukte afkickopgingen kwam Ganesh terecht bij Naulo Ghumti. Deze organisatie biedt verslaafden een zwaar en compleet programma aan: van afkicken tot begeleiding naar een nieuwe baan.

### Problemen

Armoede, een laag opleidingsniveau en veel werkloosheid tekelen de Nepalese samenleving. De stap naar verslavende middelen is snel gemaakt: ze zijn makkelijk verkrijgbaar en de overheid geeft nauwelijks voorlichting. Jaarlijks overlijden er 5000 Nepalezen aan de gevolgen van hiv/aids en komt er eenzelfde aantal patiënten bij. De vooroordelen over hiv/aids zijn hardnekkig en patiënten worden gestigmatiseerd.

### Front tegen hiv/aids

Op initiatief van Kerk in Actie (in samenwerking met ICCO) hebben negen Nepalese organisaties op het gebied van hiv/aidspreventie en verslavingszorg een samenwerkingsverband gevormd.



Mr. Janak Gurung

Ze maken gebruik van elkaars expertise en bundelen hun krachten in bewustwordingsactiviteiten. Ze hebben overleg met religieuze leiders om te werken aan vermindering van stigmatisering en voeren campagne om te wijzen op het recht op gezondheidszorg van o.a. mensen met een hiv besmetting. Samen vormen ze een sterk front in de strijd tegen hiv/aids.

Ganesh is er trots op dat hij het zware programma bij Naulo Ghumti helemaal heeft doorlopen. “Ik kon het niet betalen, maar ik mocht toch meedoen. Op mijn eerste dag was ik bang om erheen te gaan. Ik heb toch doorgezet. En het heeft gewerkt. Een regelrecht wonder is het, ik heb een nieuw leven!”

Kerk in Actie wil nog meer mensen perspectief op een nieuw leven bieden. De opbrengst van deze collecte draagt daaraan bij. Tevens zijn de collectieopbrengsten bestemd voor andere werelddiaconale activiteiten van lokale partnerorganisaties van Kerk in Actie.

### WERELDDIACONAAT

Het werelddiaconale werk van Kerk in Actie voorziet in basisbehoeften, werkt aan vrede en aan een duurzame en rechtvaardige economie. Voor dit werk is in 2012 ruim € 16 miljoen nodig. We helpen met dat geld lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, armoedebestrijding en onderwijs. Kerk in Actie steunt het werk van Naulo Ghumti in 2012 met € 40.000. Dankzij de steun aan de collecte kunnen organisaties als Naulo Ghumti mensen een kans op nieuw leven bieden.

### STEUN KERK IN ACTIE

Kerk in Actie biedt wereldwijd toekomstperspectief via programma's op het gebied van diaconaat in Nederland, Werelddiaconaat en Zending. Wij voeren ons werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland en tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties.

## Ja, ik steun Kerk in Actie

Ik steun het werk van Kerk in Actie structureel met  € 3  € 5  € 7  Anders € \_\_\_\_\_ per maand

Ik steun het werk van Kerk in Actie éénmalig met € \_\_\_\_\_ (bedrag invullen)

Ik magtig Kerk in Actie om dit bedrag éénmalig van mijn rekening af te schrijven.

Ik wil graag meer informatie over Kerk in Actie

Ik wil meer weten over het steunen van Kerk in Actie

Voorletters en naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

Rekeningnummer: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Mijn bijdrage mag me tellen bij de gemeente (naam): \_\_\_\_\_

Tel. nr.: \_\_\_\_\_

Geb. datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

M  V

# Kerk in Actie

VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE

Ja, ik geef Kerk in Actie mijn vaste steun en word donateur voor \_\_\_\_\_ per maand.

Ik steun Kerk in Actie éénmalig met € \_\_\_\_\_

Ik kan deze machtiging met één telefoonje weer ongedaan maken: tel. (030) 880 14 56

Ik kan deze machtiging met één telefoonje weer ongedaan maken.

U kunt dit kaartje in een envelop sturen aan Kerk in Actie, t.a.v. de donateursadministratie, antwoordnummer 4056, 3800 VB Utrecht

Postzegel  
niet  
nodig

# Kerk in Actie

T.a.v. de donateursadministratie  
Antwoordnummer 4056  
3500 VB Utrecht

KERK IN ACTIE IS LID VAN DE  
**actalliance**



Postadres Postbus 456, 3500 AL Utrecht  
Telefoon (030) 880 14 56  
E-mail [servicesdesk@kerkinactie.nl](mailto:servicesdesk@kerkinactie.nl)  
Internet [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl)  
ING 456 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. Werelddiaconaat  
Foto's: iStockphoto, Kerk in Actie  
Uitgave jaargang 24, nr 6



# Een nieuw leven.

[WWW.KERKINACTIE.NL/WERELDDIACONAAAT](http://WWW.KERKINACTIE.NL/WERELDDIACONAAAT)  
ING 456

COLLECTE  
WERELD-  
DIACONAAAT  
3 JUNI 2012

**Kerk  
in Actie**



Protestantse  
Kerk