

Protestants Marken



Jaargang 6 nummer :5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 februari 2012

Kerkdienst voor : zondag 5 februari 2012

10.00 uur **Grote Kerk**
Ds. H. Dekker
Organist: Albert Koffeman

Schoollied: Psalm 84 : 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Nathan Schipper

Crèche: Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:
Kerk -- in - Actie Werelddiaconaat

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	5 februari	Deuteronomium 16:18-17:13	Recht
maandag	6 februari	Deuteronomium 17:14-18:8	Gezag en ontzag
dinsdag	7 februari	Deuteronomium 18:9-22	Echte profetie
woensdag	8 februari	Marcus 1:1-15	De bode en de Heer
donderdag	9 februari	Marcus 1:16-31	Spreken met gezag
vrijdag	10 februari	Marcus 1:32-45	Doorvertellen
zaterdag	11 februari	Ezechiël 1:1-14	Stormachtig begin

GELOVEN IN JE EENTJE

Micha dacht bij zichzelf: Nu ik een Leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb.

Rechters 17: 13

Dat kan dus. Ja zeker. Het heeft veel aantrekkelijks. Je hebt altijd gelijk.

Je wordt nooit door andere gelovigen becritiseerd en je kunt je er over verkneuteren, dat jij het in tegenstelling tot zoveel anderen, ook geestelijk zo goed voor elkaar hebt.

Zo'n man is Micha uit Rechters 17.

Op Micha valt de schijnwerper. Hij is er maar een, maar deze ene staat model voor alle anderen.

We lezen eerst van hem, dat hij zijn moeder besteelt. Ze is rijk. Ze heeft een vermogen. Elf honderd zilverstukken. In de oude kous. In het kabinet. Zoonlief weet ervan.

Hij steelt moeders geld. En moeder, als ze het merkt, spreekt een vervloeking uit over de dief, niet wetend dat ze zo haar eigen zoon vervloekt.

Of hij het zelf hoorde, of het via anderen vernam, weten we niet.

Hij gaat wel naar haar toe en biecht op, dat hij de dief is. Het valt zelfs in de Rechterstijd kennelijk niet mee, onder de vloek te leven.

Zo snel als moeder een vloek uitsprak, toen ze de diefstal ontdekte, zo snel spreekt ze nu de zegen uit, nu ze merkt, dat ze haar eigen zoon vervloekt heeft.

Ze krijgt het geld terug. Maar geld, dat gestolen is geweest, daar zit een luchtje aan.

Daarom wil ze het aan de Heer wijden. Concreet betekent dat, dat Micha er een afgodsbeeld van moet maken voor zijn prive-kegel.

Hij had namelijk een godshuis, zo lezen we. Dat past ook in het kader van: geloven in je eentje. En daar past nu ook dat godsbeeld prachtig in. Het kost maar 200 zilverstukken.

We lezen niet waar die andere 900 blijven. In ieder geval de prijs van het godsbeeld valt mee. En dat is mooi meegenomen. Godsbeelden zijn goedkoper dan je denkt. Dat zie je maar weer.

Om het spul helemaal compleet te krijgen, wordt een van Micha's zonen tot priester gewijd. Het was waarschijnlijk de onhandigste van het hele stel, het minst geschikt voor het boerenwerk. Het was geen man uit de stam Levi, maar zo nauw moet je ook niet kijken. Je gelooft immers in je eentje. Doe dan maar een oogje dicht als iets niet helemaal echt is.

Na korte tijd werd ook dit probleem opgelost, want er kwam een echte priester langs.

Hij was op beroepingspad en kwam met Micha tot een accoord.

Voor de som van 10 zilverstukken kwam de Leviet bij Micha in dienst.

Nu het geheel rond is, komt Micha er ook nog toe, zijn hoogst persoonlijke geloofsbelijdenis op te stellen: Nu ik een Leviet als priester in dienst heb, ben ik er van

verzekerd dat ik van de Heer niets dan goeds te verwachten heb. Geloven in je eentje. Dat was nu gerealiseerd.

Je komt tegenwoordig mensen tegen, die niet meer bij de kerk horen. Wie met hen praat, merkt, dat ze bepaald niet ongelovig zijn.

Alleen bij de kerk horen ze niet meer. Je kunt ook wel geloven buiten de kerk om.

Veel teleurstelling ligt vaak ten grondslag aan zo'n praktijk.

De gemeenschap der heiligen viel zwaar tegen. Heel begrijpelijk en toch een vraag:

Prima, dat u nog wel gelooft, maar hoe staat het met de liefde? De liefde tot de kerk?

Paulus schrijft in het bekende dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de

Korintiërs: je kunt van alles hebben, zelfs een geloof, dat bergen verzet, maar als je geen liefde hebt, leidt dat geloof nergens toe.

Het is de liefde, de gave van de Heilige Geest, die ons, hoe moeilijk het soms ook is, ons steeds weer verbindt met de gemeente van de Heer en die ons er toe brengt in de navolging van Christus, onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen en Hem te volgen.

Geloven in je eentje, hoe verleidelijk ook, kan dus helemaal niet.

K. Zeeman

Voorbede

1. Leer ons vrijmoedig spreken over Uw verlossend werk.
2. Doe ons beseffen dat de Here Jezus Christus ons in alle noden kan voorzien. Hij is het die geeft wat wij nodig hebben.
3. Voor de doopouders, dat ze hun kinderen vertrouwd mogen maken met Uw omgang met ons mensen.
4. Geef wijsheid en inzicht, in het verdelen van taken in de nieuwe samenstelling van de kerkenraad. Dat ieder zijn talent kan inzetten, tot groei en opbouw van de Gemeente.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
6. Voor de Arabische wereld. Dat betere verdeling van aardse goederen tot stand mag komen. Maar bovenal dat zij Jezus Christus mogen leren kennen als hun verlosser.
7. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 29 januari

De eerste collecte bestemd voor project Pakistan € 376,35

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 306,00

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Februari: Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Zondag. Natuurlijk snap ik dat iedereen op de schaats wil als het mooi weer is a.s. zondag. Maar laten we afspreken dat we God allereerst de eer geven die Hem toekomt. Dus dat uurtje van 10.00 – 11.00 uur kan er best van af. Vervolgens hou je nog heel veel tijd over voor jezelf. De ijsskoude van deze dagen bracht mij tot mijn tekstkeuze voor a.s. zondag. Of, eigenlijk moet ik zeggen: het Moskou en Siberië op Marken bracht mij tot de tekstkeuze. Hoe dat nu weer in elkaar steekt? Tja...dan moet je gewoon komen luisteren in de Grote Kerk, dan weet je het. Voor de allerkleinsten is er crèche en voor onze kinderen kindernevendienst. Dus laat niets je weerhouden om er te zijn, zou ik zeggen. We lezen: Matteüs 4: 13-25 en Johannes 1: 14-27 en zingen: Gz. 295: 1,3,5, Ps. 84: 1, 2, 5, Ps. 147: 2, 7, Gz. 47, Gz. 134, Ps. 139: 1, 2, 14, Gz. 323: 1, 3, 8, Gz. 411: 1, 6, 14.

Zieken. Br. O.Kes, Kerkbuurt 142 mocht het ziekenhuis weer verlaten. Ouderling-kerkrentmeester E.Commandeur, Kerkbuurt 201 moest een operatie ondergaan en kan voorlopig niet uit de voeten. Zr. E.Pereboom-Visser, Westerstraat 8 onderging een operatie, maar is gelukkig weer thuis. Want wij denken ook aan haar man, br. K.S. Pereboom, die thuis verpleegd wordt en ernstig ziek is. Br. D.Teerhuis, Thamiswerfstraat 3 is op dit moment in het ziekenhuis te Purmerend, maar hopelijk weer thuis als dit kerkblad verschijnt. "Een schild is de Heer voor allen die bij Hem schuilen."(Ps. 18: 31b).

Misverstand. Midden in de nacht gaat in de pastorie op het Groningse platteland de telefoon. Nu, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn, nietwaar? Aan de andere kant van de telefoon klinkt: "met de kroegbaas?" "Wil je me nog effe twee fles jenever brengen?" Dominee weet niet wat hij hoort. "t Spijt me voor je, maar je spreekt niet met de kroegbaas, maar met de dominee". Even is het stil aan de andere kant. Maar dan klinkt: "dan moet je je schamen dominee dat je om deze tijd nog in de kroeg zit."(FréSchreiber). Hartelijke groet vanuit de Markense pastorie. Ds. H.Dekker.

**Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 24 januari 2012
in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig 23 leden, afwezig 9 leden.

Opening

Voorzitter heet iedereen en speciaal de nieuwe kerkenraadsleden hartelijk welkom.
Hierna leest hij 2 Korintiërs 10 vers 12 t/m 18 en gaat voor in gebed.

Afscheid oud(e) ambtsdragers

Met een persoonlijk woord, bedankt de voorzitter de aftredende leden voor hun inzet.

Vaststellen notulen van de kerkenraadsvergadering van 12 december 2011

De aanvang van de dienst op Goede Vrijdag is niet 19.30 maar 20.00 uur.

Mededelingen

Over de dienst op Palmпасen zal de dominee contact opnemen met de leiding van de zondagsschool.

Ook zal hij de leiding van de Kindernevendienst benaderen over het anders organiseren van het lied, dat de kinderen zingen bij de Heilige Doop.

Gevraagd wordt of het koffiedrinken na de Doop beter geregeld kan worden. Dit zal besproken worden met de dienstdoende koffiezetters.

Na de pauze verlaten de 5 aftredende ambtsdragers de vergadering.

Verdeling taken :

Omdat geen sprake is van een automatische verlenging van taken, moeten diverse taken opnieuw verdeeld worden. Na onderling overleg worden aangesteld als :

Voorzitter - Jan Uithuisje

1° Scriba - Wim Schul

2° Scriba - Aaltje Zeeman

Assessor - Ds. Dekker

Actielijst - Jongejaap Commandeur

Plaatsing samenvatting notulen in kerkblad - Pieter Kaars

Vertegenwoordigers Classis - Ds. Dekker en Klaas Zondervan

WMO vertegenwoordiger - nog door de Diaconie te bepalen.

Kerkrentmeesters

Aangaande de intekenbiljetten voor 2012 wordt voorgesteld om de kerkelijke bijdrage inclusief onderhoudsfonds en solidariteitskas te benoemen. Dit voorstel wordt overgenomen.

Discussie was er over de voorgenomen laatste aanmaningsbrief, die de kerkrentmeesters van plan zijn te versturen aan een aantal "niet betalende".

Na stemming werd het plan goedgekeurd en zal de brief binnenkort worden verstuurd.

Diverse werkzaamheden aan de kerkgebouwen zijn al verricht, andere moeten nog worden gedaan.

Verslag sollicitatie Kerkelijk werker

De dominee meldt, dat er oorspronkelijk 3 kandidaten waren.

Kandidaat 1 viel af omdat hij pas kortgeleden is gestart met zijn studie.

Kandidaat 2 die gespecialiseerd was in jeugdwerk, bedankte om praktische redenen.

Kandidaat 3 wordt als een hoopvolle sollicitant beschouwd, waarmee de commissie binnenkort weer een gesprek zal hebben. De kerkenraad wordt op de hoogte gehouden.

Kerkdiensten

- Gaan staan tijdens gebed

Na een korte toelichting van de dominee over de oorsprong van deze gewoonte, wordt voorgesteld om hieraan een eind te maken, waarmee de vergadering akkoord kan gaan.

- Volgorde binnenkomst kerkenraadsleden

Om 1 regel te hanteren wordt besloten de gewoonte in de Grote Kerk ook aan te houden in de Patmoskerk : eerst de ouderling van dienst gevolgd door de dominee, vervolgens de dames en heren ouderling en hierna de kerkrentmeesters en de diakenen.

Rondvraag

Door de dominee wordt met klem aan de kerkenraadsleden gevraagd aan hem per e-mail namen en adressen door te geven van gemeenteleden, die zijn hulp/bezoek nodig hebben bij ernstige ziektes e.d.

Op de vraag wie de organist bij een rouwdienst vraagt luidde het antwoord : de begrafenis ondernemer.

Gevraagd wordt wie de kerkfotograaf wordt. Dit blijft Cees Zeeman.

Op de vraag of er tijdens trouwdiensten door een fotograaf opnames mogen worden gemaakt, antwoordt de dominee bevestigend. Hij heeft vooraf met de betreffende fotograaf een gesprek waarbij duidelijk wordt aangegeven wat wel en wat niet kan.

Datum volgende vergadering : 13 maart 2012.

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader

Lieve mensen,

Het afgelopen jaar, was voor ons een heel moeilijk en emotioneel jaar.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan in deze periode.

De grote hoeveelheid kaarten, telefoontjes, bonnen en belangstelling was overweldigend.

In het bijzonder bedanken wij onze kinderen en kleinkinderen die er altijd voor ons waren.

En ook mijn broer/ zwager Dirk en zijn vrouw Tineke en ook mijn (schoon) zus Trijntje en haar man Kees die ons zo goed hebben geholpen tijdens onze verhuizing

En niet te vergeten, de mensen die steeds voor vervoer van en naar het ziekenhuis hebben gezorgd.

Allemaal heel erg bedankt!!

Cees is gelukkig weer thuis en wij hopen dat hij, met God's hulp, weer snel de oude wordt en dat 2012 voor ons allemaal een gezegend jaar zal/mag worden.

Hartelijke groeten van
Cees en Ma Roos

Zoals jullie weten, is er in december een team, waar Nienke deel van uitmaakt, naar India en Nepal vertrokken om daar hulp te bieden en te evangeliseren. Regelmatig zorgt een teamlid voor berichten. De inhoud van het onderstaande verslag heeft veel indruk op mij gemaakt, vandaar dat ik het wil delen.

Aaltje Maas.

Reisverslag 19 januari 2012

Nepal, biratnagar 14°

..over zomaar wat mensen die we tegen zijn gekomen

Zo, daar zitten we dan, in Biratnagar, Nepal. Het is hier niet echt zoals we Nepal in onze gedachten hadden (buiten de stad waan je jezelf zelfs een beetje in een Nederlandse polder en op het moment is het hier warmer dan in NL), maar we hebben het wel erg naar onze zin. We hebben alle mogelijkheid om de basis waar we verblijven op te knappen (mede dankzij de kerk en de school van Nienke, bedankt!) en om mensen in de stad en daar buiten te helpen en het evangelie te vertellen...

We zijn nu zo'n beetje op de helft van de outreach, hebben al veel verschillende dingen gedaan, heel veel gezien, veel gelachen, beetje gehuild, kilo's rijst gegeten, een kudde kippen naar binnen gewerkt, en alles bij elkaar ook een hoop geleerd.

Waar we tijdens de lesfase vooral veel leerden in de lesbanken, kunnen we hier veel leren van de mensen die we tegenkomen. En we komen genoeg inspirerende mensen met mooie getuigenissen tegen.

Zoals Magret, die op de basis in West Delhi werkt. Ondanks dat ze zich vaak ziek en zwak voelt, blijft ze vasthouden aan de roeping die ze van God heeft gehoord om op deze basis te werken. Ze geeft zes dagen in de week les aan twee klasjes van kinderen, waarvan de ouders niet het geld hebben om ze naar een gewone school te sturen. Toen ze er een paar weken geleden er helemaal doorheen zat, en eigenlijk weg wilde, kreeg ze een droom waarin God haar geruststelde dat er een groep mensen zou komen om haar te bemoedigen en helpen, wat wij dus konden doen. Ondanks dat ze het soms helemaal niet meer ziet zitten, kan zeggen: 'when life gets to comfortable, I will move. Because I'm not made for a comfortable life.'

En dan Raju, een achttienjarige jongen uit West Bengal, die door de getuigenis van zijn zus tot geloof is gekomen. De rest van zijn familie is nog hindu, maar hij heeft toch besloten om zijn huis te verlaten en een DTS te volgen, omdat hij graag de zending in wil. Ook al wordt hem dit niet in dank afgenomen door zijn familie en is het nog maar de vraag of hij daar terug kan komen. Toch straalde hij meer vreugde uit dan veel mensen die ik ken uit Nederland die alles hebben...

Dan Julius en Esther, die samen met verschillende mensen de basis in Zuid Delhi leiden. Waar ze in de sloppenwijken eten geven aan de kinderen waarvan de ouders hier geen geld voor hebben. Die de ouders in hun erbarmelijke omstandigheden opzoeken, om te zoeken naar mogelijkheden om ze te helpen en te bemoedigen, en die in deze sloppenwijk elke week een kerkdienst in de openlucht organiseren.

Op de basis in Guwahati werkt Jintu. Die niet kiest voor een veilig en comfortabel leven in de hoogste hindu-kaste, maar kiest voor een leven onderaan de sociale ladder, in dienst van God. Die de privileges, die horen bij de Brahman-kaste, naast zich neerlegt en in plaats hiervan leeft van een handjevol giften die hij ontvangt van mensen die hem hierin ondersteunen, maar hierdoor zijn familie van zich vervreemd heeft.

In Kohima kwamen we in contact met Onen en Britta die samen getrouwd zijn en een deel van Kings-Kids leiden. Die vol passie al hun energie geven om in afgelegen bergdorpjes kinderfestivals te organiseren waarin ze de kinderen willen laten zien dat ze waardevol zijn. Britta die een gemakkelijk en comfortabel leventje in Duitsland opgeeft om samen met haar man vanuit Guwahati deze conferenties te gaan organiseren.

In Nepal, Dharan, waar we de diploma-uitreiking van een DTS-team mochten meemaken, hebben we Jennifer ontmoet. Een meisje uit Seattle die duidelijk van God te horen kreeg dat ze naar Nepal moest, en nu sinds augustus voor onbepaalde tijd hier werkt. Als enige blanke in een 9-koppig team dat voor de rest uit Nepalezen en Indiërs bestaat, en waarin de voertaal Nepali is. Maar juist hier duidelijk merkt dat de zegen van God op het werk rust en zich zelfs thuis voelt.

Hier in Biratnagar zitten we in een basis waar een Chinees team werkt, waar Tara onderdeel van is. Tara is vanuit een atheïstische familie tot geloof gekomen, nadat een nicht van haar 7 jaar voor haar gebeden had. Toen is ze naar Nepal vertrokken, om hier het evangelie te verkondigen en de plaatselijke kerk te ondersteunen. Ondanks tegenslagen en het tragisch overlijden van een teamlid, is ze er nog steeds van overtuigd dat God haar hier wil hebben en gaat ze er nog steeds vol voor.

De plaatselijke kerk hier bestaat uit allemaal eerste generatie gelovigen die allemaal uit hindoe-families tot geloof zijn gekomen. Laatste zaterdag mochten we bij de bruiloft van Hemanti aanwezig zijn, de broer van de pastor. Ondanks dat er meerdere keren door fanatieke hindoes, moslims en maoïsten is bedreigd om de kerk in de brand te steken, om kinderen te ontvoeren en ze niet meer welkom zijn in verschillende dorpjes in de omgeving, gaan ze door met het verkondigen van de naam van Jezus. De kerk groeit tegen alle (menselijke) verwachting in.

Deze week zijn we met Kiran een aantal dorpjes in de omgeving wezen bezoeken. Kiran staat door de weeks aan de grens, waar hij zich inzet tegen human-trafficking. Jonge meisjes die met gouden bergen uit Nepal naar India worden gelokt, maar daar gebruikt worden als huisslaven, of verdwijnen in de prostitutie. Als hij zo'n meisje vindt, vertelt hij ze over de gevaren en mogelijke toekomst, en levert eventuele (mannelijke) begeleiders over aan de politie.

Verder zijn we naar een gevangenis geweest. Daar mochten we 4 mannen en zo'n 8 vrouwen bemoedigen. Bij de mannen hebben we gedeeld dat wij niet weten hoe het voelt om gevangen te zitten, maar dat Jezus het welkende. Hij is zelfs verraden door 1 van zijn beste vrienden en kreeg de doodstraf, terwijl Hij niks misdaan had. En bij de vrouwen vertelden we over de overspelige vrouw, die vele zonden had begaan en dat Jezus haar vol liefde vergaf. Dat Jezus van je houdt zoals je bent (Come as you are). Zijn liefde verandert je hart wel, niet omdat het moet, maar dat ga je willen (Go as you're meant to be). Ook mochten we voor ze bidden en zingen en gaan daar nog bijbels uitdelen. Het was heel indrukwekkend.

Zo kan ik nog wel ff doorgaan... Maar het grote ding dat al deze mensen samenbindt, is dat ze eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid zoeken, en dat ze geloven dat al het andere ze erbij gegeven zal worden. En dat ze geen schatten op deze aarde hebben, maar wel geloven dat ze schatten in de hemel verzamelen.

Tijdens de lesfase hebben we een hoop geleerd over de bijbel, over 'Gods stem verstaan', over 'identiteit in Christus', 'Gods Vaderhart' en veel andere onderwerpen. In de outreach zien we dat de bijbel kracht heeft en dat God spreekt. Maar bovenal dat mensen, die weten dat er een God is die van ze houdt, die alles voor ze overheeft en die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, het verschil kunnen maken in de wereld om zich heen.