

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 februari 2012

Kerkdienst voor : zondag 26 februari 2012

Patmoskerk Tweede Lijdenszondag

10.00 uur *Ds. W. Gugler, Putten*
 Organist: Albert Koffeman

Schoollied: Psalm 87: 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Olaf Kaars

Crèche: Melanie Visser en Diana Stoker

Kindernevendienst: Esther Kaars en Tanja de Jong

Eerste collecte is bestemd voor:
Stichting Ronolyon

Tweede collecte is bestemd voor:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag 26 februari
Maandag 27 februari
Dinsdag 28 februari
Woensdag 29 februari
Donderdag 1 maart
Vrijdag 2 maart
Zaterdag 3 maart

Deuteronomium 21:22-22:12
Psalm 91
Ezechiël 12:1-7
Ezechiël 12:8-20
Ezechiël 12:21-28
Ezechiël 13:1-8
Ezechiël 13:9-16

Welke regels gelden voor u?
Bevrijdingslied
Levend teken
Angstaanjagend
Nabije toekomst
Zo spreekt de HEER
Afgebroken muren

Wij zullen steeds beter gaan zien, dat we niet uitgekozen zijn om ons eigen kunnen, maar om Zijn macht, die openbaar zal worden in ons niet-kunnen.

Citaat van Corrie ten Boom

Het aantal christenen in Nederland neemt steeds meer af. De kerkmensen "Katholiek" of "Protestants" worden vooral afgerekend op hun omgaan met seksualiteit.

Nee, buiten de kerk daar is alles koek en ei. Mensen die zelf hun eigen orde en intuïtie volgen, daar gaat alles goed mee. De bijbel serieus nemen. Dat mag niet. Vooral niet lezen die bijbel. Je mag niet eens een keertje vreemd gaan. En als je als homo geboren ben, dan is er geen geluk voor jou weggelegd. Nee, homo en christen zijn is onmogelijk!

Ja, dat zou Satan wel willen. De vijand van God, die ziet elke fout en blijft naar die fouten wijzen. Sprak de slang ook niet zo in het paradijs. Hij stelde de vraag in de overtreffende trap; "mogen jullie van geen enkel boom in de tuin eten?" Eva antwoordt; "Nee, alleen van die ene boom in het midden niet, dan zullen we sterven." Ach jullie kennen het verhaal.

De ongehoorzaamheid aan de Schepper bracht verwijdering tussen God en mens.

Adam en Eva waren plotseling bang voor God. Bij onze kinderen zien we dat ook. Als ze iets gedaan hebben wat niet mag, komt er wat tussen jou en je kind in te staan. Soms zijn ze nog te klein om de reikwijdte van het verbodene te zien. Toch hou je altijd van je kind en wil samen met je kind de wereld ontdekken. Het is niet na één fout over en uit. Nee het leven is vallen en opstaan.

Toch lees ik in een boek als "knielen op een bed violen" een boek wat een bestseller is, een grote bangmakerij over het geloof. Ik heb het boek niet kunnen uitlezen. Ik kan me niet verplaatsen in zoveel ongelof en stiekem doen. De schrijver heeft het geloof afgewezen en dat bedroeft mij. Waar is de blijde boodschap gebleven? Moeten we nog steeds wegkruipen voor onze Schepper? Is Jezus niet uit de hemel nedergedaald en voor ons de kruisdood gestorven? Zijn onze zonden dan niet vergeven? Komt er dan geen nieuwe volmaakte wereld?

Mogen we niet steeds met een schone lei verder gaan? Waar zit het pijn punt? Laten we eerlijk zijn tegen elkaar; we zijn niet volmaakt geboren. Niemand. We leven in een gebroken wereld. Ook de natuur hoe mooi ook is niet volmaakt. We worden wel opgeroepen er iets moois van te maken. Alleen buiten God om, zal het niet lukken. We zijn uitgekozen om Zijn wil te doen. Dat kan alleen als je toestaat dat Jezus in je komt wonen. Laat toe dat Hij richting geeft aan je leven. Het leven wordt zoveel boeiender. Als we beseffen dat ons lichaam een tempel is waar God in wil wonen. Dan maak je andere keuzes. We hebben een grote God, Hij is machtig en zal volbrengen wat Zijn hand begon.

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
en toegedekt al wat hij had misdreven,
God rekent hem zijn dwalingen niet aan
heil hem, die recht voor God is komen staan! Ps 32

Ria Kaars- van den Bosch

1. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
2. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
3. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
4. Voor de zondagschool en hun leiding. Dat de Bijbelverhalen en versjes kinderen dicht bij Uw hart mogen brengen.
5. Heer maak ons getrouw, zoals U trouw bent.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
7. Voor de familie Bak in Thailand, dat hun werk ons tot zegen mag zijn.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 19 februari 2012

De eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 158,40

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 167,10

COLLECTE 26 februari

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion. De stichting gaat het geld gebruiken voor de aankoop van kippen, geiten en varkens door Alcadev. Alcadev heeft in 2004 een landbouwschool voor inheemse jongeren met heel weinig toekomstperspectief opgezet. En vanuit die school werkt ze samen met de jongeren aan concrete projecten om in hun dorpen de voedselproductie en het inkomen van de arme boerengezinnen te verbeteren. De jongeren worden opgeleid in duurzame, milieuvriendelijke landbouwtechnieken om die vervolgens toe te passen en aan te leren aan de ouderen in hun gemeenschappen. Oud profiteert op die manier dus van wat jong op school heeft geleerd. De uiteindelijke bedoeling van het project is om de jaarlijkse periode waarin gezinnen slechts 2 maaltijden per dag hebben terug te brengen van 9 naar 4 maanden. Het gaat in dit project om in totaal 1.459 boerenfamilies.

In 2010 ondersteunde Ronoylion het project door de financiering van de bouw van een klein trainingscentrum, dat nu druk gebruikt wordt voor trainingen in duurzame landbouw, vergaderingen en schoolactiviteiten. Ook werd een deel van de trainingen gefinancierd. In 2011 hebben we geïnvesteerd in de aankoop van wat kleinvee, de aanschaf van klein landbouwmateriaal, aanschaf van zaden, van zaailingen van abacabomen en de aanschaf van 2 abaca strippers.

En nu in 2012 willen we helpen de kleinveestapel uit te breiden. Het gaat daarbij om 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens. Binnen de landbouwschool leren de jonge mensen deze dieren op een juiste en hygiënische wijze verzorgen, maar ook vermeerderen. De nakomelingen worden verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Een monitoringcomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de afspraken rond de verdeling van de nakomelingen aan andere families nageleefd wordt. Op deze manier wordt er gewerkt aan gezonde voedselproductie, verbetering van het inkomen en vergroting van de veestapel.

In concreto draagt de collecte dus bij aan deze 3 doelen door de aankoop van 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

Even bijpraten. Soms loopt het leven nu eenmaal anders dan wij graag zouden willen. Dat overkwam mij vorige week (opnieuw), toen een stevige griep mij beetpakte. Dat is even schrikken, maar je kunt er niets tegen doen op zo'n moment. Want juist het kenmerkende van griep is dat het je zo overvalt. Veel dank ben ik verschuldigd aan uw oud-predikant ds. J. Pronk die bereid was om de begrafenis van br. Pereboom te leiden. En mijn zoon is ook predikant, dus de doop van Roos kon gewoon doorgaan. En aangezien een zwager en schoonzus van mij ook in Israël zijn, is mijn dochter toch welgemoed afgelopen maandag in het vliegtuig gestapt. Natuurlijk is het allemaal zuur en ik dank een ieder die daar iets van aanvoelde in de afgelopen dagen en dat – op welke manier dan ook- verwoordde. Maar tegelijk blijf ik tegen een ieder zeggen: het is ook niet meer dan dat. Als griep je overvalt hoef je “niet gelijk van de leg te zijn”, want er zijn veel ergere dingen in de wereld. En met velen van ons denken we dan bijv. aan het skiongeluk dat prins Friso overkwam. Pas aan het eind van deze week, zeggen de doctoren, kunnen ze de prognose geven wat de (blijvende) schade zal zijn. We voelen allemaal wel aan hoe verschrikkelijk dit is als een vader van kleine kinderen zoiets overkomt. En hoe diep dit ingrijpt in het leven van zijn vrouw en niet te vergeten: in het leven van onze geliefde koningin. Het leert ons dat niemand van ons gevrijwaard is voor ziekte of ongeval. Of je nu je werk moet doen op een fabriek, op een schip, in de kerk, in een koninklijk paleis, of waar dan ook. We zijn allemaal mensen die iedere dag weer aan duizenden gevaren blootstaan. Dat houdt overigens niet in dat we in angst daarvoor moeten leven. Zeker niet. We mogen het leven voluit leven. Maar juist daarom ook: in afhankelijkheid van onze Hemelse Vader.

Het sneeuwongeluk van prins Friso deed me vorige week opeens weer denken aan die jonge moeder uit Zuid-Wales, die werd overvallen door een sneeuwstorm. Toen de storm was gaan liggen en men haar dode lichaam vond ontdekte men dat ze al haar bovenkleden had uitgetrokken en om haar baby heen gewikkeld had. Het kind bleek springlevend onder de sneeuw vandaan te komen. Ze had haar leven gegeven om haar kind te redden. Jaren later werd dat kind, David Lloyd George, premier van Groot-Brittannië. Een groot staatsman. Het is inmiddels woensdag 22 februari nu ik deze woorden schrijf. En na een week griep voel ik me gelukkig stukken beter. Een “beetje slap op de benen nog”, zoals dat heet. Maar daarover zal ik niet zeuren. Eerst had ik nog de idee om een paar dagen weg te gaan als ik weer opgeknapt zou zijn. Maar nu denk ik: laat mij maar lekker hier. Daar knap ik het snelst van op. En dan hoop ik 1 maart met vreugde mijn taak weer op mij te nemen.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Na een langdurig ziekbed is onze zwager en oom KLAAS SIJMEN PEREBOOM Klsz. op maandag 13 februari 2012 overleden.

Hij was voor geïnteresseerde in de geschiedenis van Marken een vraagbaak die wij node zullen missen.

Als troost weten wij, dat Jezus ook voor hem de poort geopend heeft voor een plek in het huis zijns Vader.

Het huis des Vaders.

Want Jezus sprak: Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben.

Johannes 14 vers 1 t/m 3

Wij wensen onze zuster en peet, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en troost toe, in de wetenschap dat voor ieder die in Hem gelooft een plaats is vrijgemaakt in het huis des Vaders door het bloed van Jezus Christus, die voor ons gestorven is aan het kruis op Golgotha.

Jaap & Tamara. Mo. w.

Klaas & Marga.

Joyce & Bas.

Kevin.

Lieve Ta,

Nooit meer je stem horen.
 Nooit meer naar ons vragen.
 Nooit meer aan je snuffelen.
 Nooit meer naar je kwispelen.
 Nooit meer een aai over onze bol.
 Nooit meer wandelen aan de dijk.
 Nooit meer op ons passen.

Nooit meer zullen we je vergeten.
 We missen je.

De hondenkinderen van de Rozewerf
 Joris, Iscadore en Bram

Lieve mensen,

Bedankt voor de vele, mooie kaarten met bemoedigende woorden.
Heel bijzonder dat zovelen aan je denken en met je meeleven.
Ook bedankt voor alle attenties die ik heb ontvangen.
De operatie is goed gelukt en ik heb inmiddels goed bericht over de nabehandeling.
Ook namens Klaas, Ilse en Jurgen hartelijk bedankt.

Vriendelijke groeten,

Eeftje Zondervan-Taanman

10 juni 2011 heb ik met succes een harttransplantatie ondergaan. Ik heb er veel complicaties bijgekregen. Na 5 maanden ziekenhuisopname in het UMC Utrecht en een maand revalideren in Reade , gaat het nu de goede kant op. Ik ben nu ruim 2 maanden thuis en word steeds sterker.

Deze zomer moet ik nog één operatie ondergaan, waarbij de stoma word verwijderd. Dan kan ik echt verder met mijn leven!

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij gesteund hebben door middel van de 582 kaarten, fruitmanden, bloemen, ziekenhuis bezoeken van vrienden, burens en familie en de steun vanaf dat ik thuis ben gekomen.

Dennis Commandeur

Graag willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties en de vele kaarten die wij hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze kleindochter, Indy

Loppie en Jan Piet