

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 11

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 maart 2012

Kerkdienst zondag 18 maart 2012

Patmoskerk Vijfde lijdenszondag

10.00 uur *ds. H. Dekker, Schooldienst*
Organist: *Arie Kes*

Schoolied : Psalm 92 : 1

Kaarsen aansteken/schoolied lezen: Kimberley Anne Boes

Crêche : Christina Pereboom en Marcella Kaars

Eerste collecte:
Project Pakistan

Collecte:
de kerk

Patmoskerk

15.00 uur Zondagnmiddag met de Zeemansband

Tijdens deze dienst zal Nienke Maas iets vertellen over haar
werk in Biratnagar (Nepal)

Na afloop is er koffie, thee en fris.

Het hart van de kerk

Wat moet er minimaal aanwezig zijn wil je van kerk kunnen spreken?
 Moet je een mooi gebouw hebben? Moet je een belijdenisgeschrift hebben?
 Moet je een predikant hebben? Moeten er minstens vierhonderd mensen zijn?
 Het lijkt soms alsof onze discussies over de liturgie, de predikant, relevante prediking – het lijkt er soms op of dat allemaal het hart van de kerk vormt.
 Maar wat is dan wel het hart van de kerk?

Gemeenschap

Kerk is geen gebouw, geen instituut, geen organisatie, geen bedrijf, geen traditie.
 Kerk dat is: mensen die elkaar ontmoeten in aanbidding en verkondiging.
 Dat kunnen we met elkaar niet genoeg benadrukken.
 Er gaat in het gemiddelde kerkelijke leven zoveel tijd heen met dingen als beleid maken, organiseren, gebouwen bouwen en verbouwen, financiën, vergaderen, kerkdiensten organiseren en eigentijds maken, dat je haast zou vergeten wat kerk zijn is.
 Kerk is: mensen die elkaar ontmoeten in aanbidding en verkondiging.
 Dat hoeven geen grote aantallen te zijn, twee of drie is al voldoende (Matteüs 18:20).
 Kerk is: mensen die elkaar zien staan, die elkaar opzoeken, die elkaar liefhebben of in ieder geval het diepe verlangen hebben om elkaar lief te hebben.
 Maar gemeenschap is meer dan elkaar ontmoeten. Het is samen zijn in de naam van Jezus.
 Kerk is: mensen die geraakt zijn door de Geest, door Hem in beweging gezet naar elkaar toe, om het leven te delen.
 Waar mensen samenkomen en zich welbewust met hart en ziel richten op de naam van Jezus, daar is Hij in hun midden. En daar is 'kerk'. Daar is liefdevolle gemeenschap.

Christus in het midden

Die uitdrukking 'Christus in het midden' betekent twee dingen.
 We stellen ons daar in de eerste plaats een cirkel bij voor. Christus is daarvan het midden en alles is gericht op dit midden en komt uit dit midden. Alles in de kerk wordt door dit midden gekleurd en door dit midden gedragen.
 In de tweede plaats betekent 'in het midden' ook 'ertussen'. Als Middelaar staat Christus tussen ons en God in. Alleen door Hem kunnen we bij God komen en God komt alleen door Hem heen naar ons toe.
 Zo is Christus ook in het midden van onze relaties.
 Hij is tussen ons in: wij kunnen geen werkelijke relatie met onze broeder of zuster hebben dan alleen via Christus. Hij is altijd tussen mij en de ander in.
 Wij kunnen alleen met Christus in het midden, liefdevol met elkaar omgaan.

In Efeziërs 1:3 – 2:10 wordt niet met zoveel woorden over kerk of over gemeente gesproken, maar wel wordt daar woorden gegeven aan het eeuwige werk waar God mee bezig is: ons vol liefde uitkiezen om heilig en zuiver te zijn, zijn rijke genade aan ons geven om het samen te delen, en onze hoop te vestigen op Christus. Dat is het hart van de kerk.

Pieter C. Springer

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 18 maart	Ezechiël 17:1-10	Raadselachtige adelaars
Maandag 19 maart	Ezechiël 17:11-21	Woord houden
Dinsdag 20 maart	Ezechiël 17:22-24	Let op het twijgje
Woensdag 21 maart	Deuteronomium 24:1-13	Leefregels
Donderdag 22 maart	Deuteronomium 24:14-25:4	Tegen uitbuiting
Vrijdag 23 maart	Deuteronomium 25:5-19	Recht tegen het onrecht
Zaterdag 24 maart	Psalm 43	Hoop op God

Opbrengst collecten

Zondag 11 maart	
De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 399,80
De collecte bestemd voor de kerk	€ 266,35

Giften

Op huisbezoek is ontvangen 1 x € 20,=
 Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Voorbede

1. Voor de familie Bak in Thailand, dat hun werk ons tot zegen mag zijn.
2. Voor de Koninklijke familie, dat hun harten naar U gericht mogen zijn, in de onbenoembare pijn die hen overkomt.
3. Leer ons o Heer, uw lijden recht te verstaan.
4. Voor de christenen in Pakistan, maak ons bereid hun kruis mee te dragen.
5. Leer ons dankbaar te zijn voor gewas en arbeid.
6. Geef een vreugdevolle dag aan het jubilerend mannenkoor.
7. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.

Ria Kaars

Zondag hopen we de kerk- en schooldienst te beleven. De kinderen maken de preek over het thema "Groter dan je dacht". We lezen Matteüs 14: 13-21 en zingen Gz. 488B: 1, 4, 5, Ps. 92 : 1,2, Gz. 172: 1, 4, Gz. 57B, Gz. 456: 1, 2, Gz. 456: 3. En de kinderen zingen ook nog een lied. Maar zo kunnen onze kerktelefoonluisteraars toch meelesen/meezingen. En dan om 15.00 uur is er nog een zangdienst. Ook daar worden we van harte voor uitgenodigd. Een gezegende zondag gewenst!

Zieken. Br. O. Kes, Kerkbuurt 142 wordt verpleegd in het AMC, waar ik hem nog niet heb bezocht, omdat hij op de IC ligt en omdat ik net de griep gehad heb leek me dat niet zo verstandig. Wij denken aan hem in zijn kwetsbare gezondheid. Zr. A. de Waart werd van het ziekenhuis overgeplaatst naar het Zorghotel van Novawhere om te revalideren. Zr. J. Zeeman-Vlasbloem, Swaensborch 327 werd opgenomen in het Waterlandziekenhuis en is ernstig ziek. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Vorige week was ik iets anders aan het zoeken in mijn boekenkast, maar "toevallig" (maar ja...wat is toeval...of bestaat toeval helemaal niet?) stuitte ik op 10 lessen voor ons n.a.v. het leven van Noach. Omdat ze mij opnieuw troffen geef ik ze graag deze week door ter overweging.

1. Zorg dat je de boot niet mist.
2. Vergeet niet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
3. Plan vooruit. Het regende (nog) niet toen Noach begon.
4. Zorg dat je fit blijft voor zover dat van jou afhangt, zodat je ingeschakeld kunt worden als je voor een grote klus gevraagd wordt.
5. Laat je niet leiden door kritiek die op je afkomt, maar ga gewoon door met wat gedaan moet worden.
6. Bouw op hoog niveau aan je toekomst.
7. Reis om veiligheidsredenen twee aan twee.
8. Snelheid is niet altijd een voordeel. De slakken zaten samen met de jachtluipaarden aan boord.
9. Laat je lekker door de stroom meevoeren als het je even te veel wordt.
10. Hoe het ook stormt: God is er altijd. Hij is de trouwe Bootsman.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.



WE GAAN WEER ZINGEN!!!

ZANGMIDDAG ZONDAG 18 MAART 2012

Zondag 18 maart aanstaande gaan we weer zingen. De zangmiddag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Joh. de Heer).

De muzikale begeleiding bij de liederen wordt deze keer verzorgd door de Zeeman Band.

Tijdens deze zangmiddag zal Nienke Maas een presentatie geven naar aanleiding van haar werkzaamheden in India en Nepal.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien as. zondag!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Pakistan

Van kerkganger tot christen. Op deze weg zijn we niet allemaal even ver. Het onderscheid wordt zowiezo al niet vaak beseft en ik durf mezelf niet op een ver gevorderde plek van dat pad te positioneren.

In Pakistan moet je het omdraaien: Van christen tot kerkganger. Daar staat het christen-zijn voorop en is de kerkgang pas vers twee. En niet zomaar: het is er (net als in andere moslimlanden) soms levensgevaarlijk om er naar een kerk te gaan. Bij letterlijk alle aspecten van het openbare leven worden christenen in Pakistan genegeerd.

Natuurlijk op papier lijkt het heel wat, je kan aangifte doen bij de politie bij vermeend onrecht, maar in de praktijk hoef je als christen nergens op te rekenen. Onderwijs in een niet-moslim richting is niet mogelijk, en dus zeker geen onderwijs voor christenen.

Zonder onze steun komt er niets terecht van het onderwijs in Toba Tek Singh en moeten christen-kinderen daar vanwege pure armoede in de steenfabrieken van rijke moslims werken hoewel ze er naar hunkeren om naar school te mogen. Wij willen met het Pakistan-project deze kinderen een kans geven om naar school te kunnen. Inmiddels doen we dat al zo'n 15 jaar. **IK HOOP DAT DE COLLECTE HIERVOOR KOMENDE ZONDAG WEER HET NODIGE ZAL OPLEVEREN.**

Klaas Kes (contactpersoon Pakistan).

WERELDWINKEL van STICHTING RONOYLION

Komend weekend staat in de hal van de Patmoskerk weer een stand van de Wereldwinkel, verzorgd door stichting Ronoylion.

Er zijn 4 verkooptijden:

- * zaterdagmiddag 17 maart van 14.00 tot 16.00 uur
- * zondag 18 maart na de kerkdienst
- * zondagmiddag voor en na de zangdienst van de zendingscommissie
- * maandagavond 19 maart van 19.00 tot 20.00 uur

Er zullen o.a. voedingsprodukten van Max-Havelaar aanwezig zijn. Naast de losse etenswaar van Max Havelaar zijn er ook *foodcadeaux* met Max Havelaar produkten: wijnpakketjes, koffie- en theepakketjes e.d. Leuke Max Havelaar pakketjes om cadeau te geven!!

Verder is er een mooie collectie tafelkleden en batiklappen aanwezig in diverse soorten en maten.

Ook origineel handgemaakt houtwerk uit o.a. Afrika

Aardewerk, regenbuizen, originele (fruit)schalen, kinderpuzzels: er is een uitgebreide keus!

Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit de Derde Wereld die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt of in groepsverband in werkplaatsen en in fabriekjes. Alle producenten hebben een eerlijke prijs gekregen voor hun arbeid en werken onder menswaardige omstandigheden. Dat zijn immers twee van de belangrijkste criteria waarop de Wereldwinkels hun producten selecteren. Ook wordt er zoveel als mogelijk rekening gehouden met milieuvriendelijke productie. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen de producenten onder menswaardige omstandigheden een eigen inkomen genereren en een zelfstandig bestaan opbouwen. Om samen sterk te staan wordt er vaak in coöperatief verband gewerkt. Mede door die coöperatieve samenwerking en de eerlijke beloning voor arbeid worden **scholing, medische zorg en goede voeding** voor veel mensen bereikbaar.

Winst van de Wereldwinkel en giften aan de stichting worden gebruikt voor kleinschalige projecten op gebied van onderwijs, landbouw en medische zorg, zoals:

- onderwijsmateriaal en bouw van schooltjes,
- landbouwmateriaal voor boeren zoals ploegen, eggen, waterbuffels en korenmolentjes
- hulp aan kleine vissers in de vorm van netten,
- inrichting met medisch materiaal van een dorpskliniek.

Afgelopen zomer bezochten twee leden van Ronoylion diverse projecten die de afgelopen jaren werden gesteund in de Filippijnen. Ook het boerenproject dat samen met Wilde Ganzen vorig jaar is gerealiseerd, werd bezocht. Met eigen ogen zagen wij hoe er gewerkt wordt met de opbrengst van de Wereldwinkel en de giften die Ronoylion krijgt. Onvoorstelbaar hoe het leven van mensen kwalitatief kan verbeteren en menswaardig wordt door wat hulp van onze kant!!

In de hal treft u dit weekend foto's aan van de projecten.

Tenslotte:

op de site www.MarkerNieuws.com treft u bij maart onder het kopje "Ronoylion bedankt voor hulp aan tyfoonslachtoffers" foto's aan van de geboden hulp aan de tyfoonslachtoffers op Mindanao.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)



Marker Mannenkoor



1972 40 jaar 2012

UITNODIGING RECEPTIE

Het Marker Mannenkoor bestaat 40 jaar. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij nodigen u dan ook van harte uit voor onze jubileumreceptie op:

Zaterdag 17 maart 2012

16.00 uur – 18.00 uur

in Dorpshuis "Het Trefpunt"

Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken

Tijdens de receptie zal er opgetreden worden door:

Het Marker Mannenkoor o.l.v. Jan van Altena

Het Marker Saxofoon Kwartet

Leo van Moergestel / piano

Kees Visser alias "Kees Stet"

De Kokosmakronen

Kadotip: 



Dinsdag 27 Maart

Vrouwen koffie ochtend.

Spreekster; Hanja Jong Kalverboer uit Heerhugowaard

Thema; "Vergeven of vergeten"

mooie liederen/geloofsopbouw/contact/gezelligheid

programma is van 9.00 t/m 11.15

9.00 uur ontvangst met thee of koffie , kinderoppas aanwezig

Je bent van harte welkom!!!!!!

Opstandingskerk; Graaf Willemlaan 3 ; Monnickendam

wilt u meer informatie ; 0625114120, namens de werkgroep, Petri van Buuren

