

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer :23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 juni 2012

Kerkdienst voor : zondag 10 juni 2012

10.00 uur

Grote Kerk

*Ds. H. Dekker, Doopdienst
Organist: Dirk Kes*

Schoollied:

Psalm 5: 1

Schoollied lezen:

Esmee Springer

Crèche:

Edith Visser en Lisenka Zeeman

Kindernevendienst:

Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Eerste collecte is bestemd voor:
Onderhoudsfonds

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	10 juni	Marcus 3: 20-35	Familiageschiedenis
Maandag	11 juni	Spreuken 17: 1-14	Vrede bewaren
Dinsdag	12 juni	Spreuken 17: 15-28	Recht
Woensdag	13 juni	Spreuken 18: 1-12	Zeggen en zwijgen
Donderdag	14 juni	Spreuken 18: 13-24	Toegankelijk
Vrijdag	15 juni	Marcus 4: 1-9	Zaaïen
Zaterdag	16 juni	Marcus 4: 10-20	Uitleg

Overdenking : Genesis 1 : 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Ik ben een groot liefhebber van de natuur, geniet ontzettend van alles wat ik om me heen zie, de kleuren, de geluiden en bovenal van hoe alles in elkaar grijpt en van elkaar afhankelijk is. Een simpel grassprietje dat leven geeft aan zovelen, een druppel water waar zonder er geen leven is, het zonlicht dat zorgt voor groei en ontwikkeling. Elk afsterven van plant of dier, dat meteen weer leven inhoudt voor andere planten of dieren. In de schepping gebeurt er niets zonder reden of gevolgen. Geweldig om te beleven met je zintuigen en om over na te denken. Het in onze ogen simpelste of onbetekenendste is het belangrijkste, leven gevend. Ik kan ontzettend genieten van de natuurdocumentaires die via de televisie of het internet te volgen zijn. Hoe meer wij mensen de natuur mogen doorgronden en uitdokteren, hoe meer de grootsheid van Gods schepping beleefd kan worden. Om stil van te worden. En dan heeft de Here ons dat allemaal ook nog toevertrouwd, zoals in Genesis 1 vers 28 staat : “vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.” (En wat verder volgt.) Eigenlijk is dat een enorme verantwoordelijkheid die wij meedragen, maar de Here vertrouwt ons dat toe. Wij mogen leven in en van dit grote wonder. Dat wij er met z’n allen inmiddels een grote puinhoop van maken en dit wonder van Gods Genade door grote hebzucht vernietigen, daar zal ik het nu niet over hebben. Een ieder die een beetje op de hoogte is zal zich beseffen dat als wij mensen zo doorgaan, wij onszelf het leven op de aarde op redelijk korte termijn onmogelijk maken. Hoe dom en hebzuchtig kun je zijn.... Ja, wij mensen kunnen dat en zijn dat ook. Maar goed, hier zal ik niet verder op door gaan.

Wat mij opvalt in de verkondigingen in de kerken, die ik heb mogen aanhoren, dat er betrekkelijk weinig over de schepping verteld wordt. Terwijl de schepping naar mijn mening toch heel belangrijk is. Niet alleen ontstaat de mens, maar bovenal ontstaat de relatie tussen God en de mens. En die relatie is, vanuit de mens gezien, altijd ernstig beïnvloed door wat de schepping (de natuur) ons bracht. Leverde de aarde veel op, dan leefde de mens in weelde en dacht dan God niet meer nodig te hebben. Leverde de aarde weinig tot niets op, dan meende de mens dat het door Gods toedoen was en mopperden en schreeuwden we het uit. Dankbaarheid was en is meestal ver te zoeken.

Dat wonder van de schepping werd al weer redelijk snel grotendeels teniet gedaan door de straf die de Here God de mensheid oplegde, de vernietiging door de zondvloed. We kennen allemaal het verhaal van Noach en de zijnen wel, die in de ark aan de vernietiging van het leven op aarde ontkomen mochten. Die prachtige schepping door Gods hand verwoest vanwege het gedrag van de mens. Maar dan ontstaat een periode die mij bijzonder boeit. Na een jaar in de ark te hebben verbleven mogen Noach en de zijnen de ark verlaten en is de aarde droog genoeg om weer bewoond te worden. En het staat er niet met zoveel woorden, maar de Here God heeft zijn schepping weer hersteld en er kan weer geleefd worden op aarde. En dat boeit mij bijzonder. In heel korte tijd was er weer natuur op aarde, groeiden er weer bomen en planten, kon de grond weer bewerkt worden, was er eten voor mens en dier. Grote wonderen hebben zich hier voltrokken en Noach en de zijnen hebben dat kunnen meemaken en hebben daar middenin geleefd. Een tweede schepping, waarvan deze keer de mens getuige mocht zijn. En hoe hebben Noach en zijn gezin dat beleefd ? Geen andere mensen meer, vrienden en bekenden weg, alsof je plotseling op een andere planeet zit. Het lijkt bijna niet te bevatten. Hoe pak je dan je leven weer op ? Natuurlijk met Gods hulp en onder Zijn zegen, maar er zullen best wel de nodige spanningen geweest zijn in het gezin van Noach. En hoe zullen Noach’s kinderen de wrakende God beleefd hebben ? Zouden ze angst hebben gehad voor de Here ? Ze hebben nogal wat meegeemaakt en hebben een stukje van Gods almacht ervaren. Maar gelukkig, bij onze Here sta je er nooit alleen voor, want in Genesis 9 lezen we dat de Here Noach en zijn zonen zegende en zelfs een verbond met hen oprichtte. En dat zal een hele geruststelling voor ze geweest zijn, want ze hadden al ervaren dat de Here Zijn woord gestand doet. En dat Hij een liefdevolle God is die voor je zorgt en je beschermt. De schepping was weer hersteld en zo zijn we weer terug bij Genesis 1 : 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

“Looft den Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat hij doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Kom met Uw Heilige Geest in ons wonen en verander ons.
2. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
3. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
4. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
5. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.
6. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
7. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 3 juni

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Aktie Werelddiaconaat

€ 198,92

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 183,27

Beste mensen,

Mede namens Hans wil ik iedereen bedanken voor de attenties, kaarten en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen na mijn operaties en nabehandeling.

Het is fijn om te weten dat er zo veel mensen met je meeleven.

Lieve groetjes,
Gary Visser-Appel

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed.

Als je iemand die je lief is verliezen moet.

De lege plek het doet zo'n pijn.

Maar in gedachten zal je altijd bij mijn zijn.

Je beste vriend Jongejaap Schipper

Adreswijziging:

Na ruim 40 jaar in de Akkerstraat te hebben gewoond ben ik per 01.06.2012 verhuisd naar Hoogkamplaan 30

M. Visser – Moenis
Hoogkamplaan 30
1156 AK Marken

Zondag zal het sacrament van de H. Doop bediend worden aan: Sophie Esmée Zeeman, Rozenwerf 17, geboren: 15 juni 2011 te Purmerend, aan Kay Lievendag, Zeilstraat 20, geboren: 9 oktober 2011 te Purmerend, en aan Quinten Kian Zeeman, Buurt II,7, geboren: 22 maart 2012 te Purmerend. Een feestelijk gebeuren, en ik verheug me daar zeer op! We lezen in deze dienst: Handelingen 2: 14-24 en 37-42 en zingen: Gz. 258, het schoollied is Ps. 5: 1 en we zingen de verzen 1 en 3, de Apostolische Geloofsbelijdenis, Ps. 87: 3, Gz. 409: 1, 3, Gz. 333: 1, 3, Gz. 319: 1, 2, 4. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. C. van Altena (IJsselmeerweg), moest opnieuw opgenomen worden in het Waterlandziekenhuis en zal ook nog wel minimaal een week moeten blijven. Maar het gaat de goede kant op en daar zijn we dankbaar voor. Br. J. van Altena, Buurterstraat 5 moet deze week een operatie ondergaan in het AMC. Br. S. Peereboom (voorheen verpl.huis Gouwzee) werd overgebracht naar Zorgcentrum de Diem, Arent Krijtsstraat 48, 1111 AM Diemen. We denken aan deze broeders in onze voorbede en belangstelling.

Zondagsschool. Als je als dominee elders te gast bent, dan hoor je nog wel eens wat. Zo vertelde een zondagsschooljuf uit een andere gemeente mij het volgende, en ik wil het jullie niet onthouden. De zondagsschooljuf had met zorg het verhaal uitgelegd van Elia en de Baäl priesters op de berg Horeb. Je kunt dat verhaal terugvinden in 1 Koningen 18 als je het niet meer zo goed weet. Ze vertelde hoe Elia het altaar bouwde, er hout op legde, de stier in stukken sneed en hem op het altaar legde om te offeren. En toen gebood Elia om vier kruiken met water te vullen. En de juf vroeg: weet één van jullie misschien waarom de Heer Elia water over de stier op het altaar liet gieten? Eén van de kleintjes antwoordde zonder blikken of blozen: om de jus te maken juf. Ze had vast al goed in de keuken gekeken als haar moeder of vader het vlees aan het braden was.

Ter overweging dit keer een gedicht van H.M. van Randwijk:

Mijn vader zong psalmen op de akker.

Mijn moeder in de keuken 't zelfde lied.

En wat men zo ontvangt, dat sterft niet

en als het slaapt wordt het toch eens weer wakker.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

**Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 29 mei 2012
in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig 19 leden, afwezig 8 leden.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder onze kerkelijk werker de heer Kersbergen. Uit Handelingen 2 leest hij de verzen 43 t/m 47 waarna hij voorgaat in gebed.

Verslag proefperiode kerkelijk werker

Aan de heer Kersbergen wordt het woord gegeven om verslag te doen van zijn ervaringen tot nu toe.

Door hem zijn inmiddels een 50 tal bezoeken afgelegd, zowel in ziekenhuis als thuis. Hij geeft een samenvatting van zijn verdere werkzaamheden, welke zijn verricht in nauw overleg met Ds. Dekker.

Omdat hij zich de afgelopen 2 maanden een goede mening heeft kunnen vormen van het reilen en zeilen binnen de gemeente en hetgeen van hem verwacht wordt, deelt hij de kerkenraad mede, bereid te zijn om als kerkelijk werker zijn taak te aanvaarden binnen onze gemeente.

Met hulp van God, op wie hij al zijn hoop heeft gevestigd, gaat het zeker lukken.

De kerkenraad zal hem via de dominee, hun standpunt kenbaar maken. Hierna verlaat de heer Kersbergen de vergadering.

Vaststellen notulen van de kerkenraadsvergadering van 13-3-2012

Aangaande het schoonmaken van Akkerstraat 16 worden de schoonmaaksters en in 2^e instantie ook de schoonmakers, heel hartelijk bedankt voor de door hen verrichte werkzaamheden. Hulde !

Benoeming kerkelijk werker

De dominee geeft te kennen positief te zijn en ziet een samenwerking met de heer Kersbergen zeker zitten. Dus is er van zijn kant geen bezwaar tegen een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bovendien is de assistentie noodzakelijk, omdat alle taken voor 1 persoon niet zijn te behappen.

Unaniem wordt door de kerkenraad besloten om de aanbeveling van de dominee over te nemen en de heer Kersbergen een vaste aanstelling aan te bieden.

Jeugdzaken

Veel aandacht gaat uit naar de catechisaties :

In principe zullen in 2 groepen (12-15 en 16-17 jaar) de catechisaties worden gegeven en wel in de Patmoskerk op zondagmiddagen, gepland in
2012 : 7 en 21 oktober en 4 en 18 november

2013 : 6 en 20 januari en 3 en 17 februari

De voorbereidingen zijn in volle gang.

Misschien zal voor de 18+ groep nog iets apart worden georganiseerd.

Kerkdiensten

tentdienst

Ds. Boomsma is gevraagd deze kerkdienst te leiden. Ook is de band "Twig" uitgenodigd voor deze dienst.

zomeravond zangdiensten in 2012

Deze zijn gepland op :	18 juli	Grote kerk
	8 augustus	Grote kerk
	29 augustus	Patmoskerk

Vakantie predikant en waarneming

De dominee meldt op vakantie te zijn van 29 juni tot 29 juli 2012.

Gedurende deze periode zal de heer Kersbergen de noodzakelijke taken zoveel mogelijk waarnemen. Het tel nr. van hem is 780078.

Diaconie

Medegedeeld wordt, dat met het tellen van aanwezigen tijdens de dienst is gestopt.

De Diaconie ziet het nut hiervan niet meer in.

Uiteraard zal wel worden geteld op de door de PKN aangewezen 4 zondagen. De dominee zal deze data nog doorgeven.

Om praktische redenen zal de Diaconie bij het Heilig Avondmaal de plastic bekertjes blijven gebruiken.

Kerkrentmeesters

Medegedeeld wordt:

- Dat de werkzaamheden in de Akkerstraat 16 klaar zijn.
- Dat een subsidie van 3800 euro over 2011 is ontvangen van Rijksmonumenten voor het onderhoud van de Grote kerk. Omdat de regeling is beëindigd, is dit voorlopig hun laatste bijdrage.
Wel kan via een lotingsysteem, over de jaren 2013 – 2017, geprobeerd worden een “ instandhouding subsidie “ te verkrijgen. Maar dit is dus een kwestie van inloten.
- Dat het schilderwerk van de Zonnewijzer klaar is.

Rondvraag

De voorzitter spreekt, samen met nog enkele andere kerkenraadsleden, zijn bezorgdheid uit over het functioneren van de geluidsinstallatie in de Grote kerk.

Getracht zal worden om zoveel mogelijk voortijds alles te controleren, maar door allerlei omstandigheden kunnen er soms onverwachte situaties ontstaan.

Ook de deskundige monteur stond bij de laatste controlebeurt voor raadsels. Het blijft een punt van aandacht.

Datum volgende vergadering: 10 september

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader.

Functie verdeling per 1-1-2012

Moderamen

Ds. Dekker	(predikant)
J. Uithuisje	(voorzitter kerkenraad)
K.C. Zondervan	(voorzitter kerkrentmeesters)
S. v. Altena	(voorzitter diaconie)
W. Schul	(scriba)

Ouderling

J.Uithuisje	(voorzitter kerkenraad)
Ds. Dekker	(assessor)
W. Schul	(scriba)
A.Zeeman	(2° scriba)
A van Altena	(jeugd ouderling)
E van Altena	(jeugd ouderling)
J.P. van Altena	
L.Van Diepen-Schipper	
A.Maas- van Altena	
P.Moenis	
S. Springer-Kes	
E. Visser	

Diaconie

S. v. Altena	(voorzitter)
P. Boes	(2° voorzitter)
R. Sterkenburg	(secretaris)
D. Commandeur	(2° secretaris)
C. Teerhuis	(penningmeester)
K.R. v. Altena	(penningmeester)
P. Pereboom	(kerktelefoon en opname bandjes)
T. Boes-Boes	(paasproject)
	(kraambezoek samen met G. v. Altena-Boes)
C. Zeeman-Schipper	(zending en project Waterlandse Gemeenten)

Kerkrentmeesters

K.C. Zondervan	(voorzitter)
Jj. Commandeur	(2° voorzitter)
J.S. Roos	(secretaris en ledenadministratie)
E. Commandeur	(penningmeester)
P. Kaars	(vertegenwoordiger volkstuinten en publicatie verslag KR vergadering in het kerkblad)
P. Boes	(gebouwen)
Jj. Commandeur	(verhuur gebouwen en verzorgen actielijst)

Handicap.nl maak(t) beter leven mogelijk

Persbericht

Handicap.nl houdt nationale collecte, ook op Marken !

De nationale collecte van Handicap.nl vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 16 juni. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango fonds.

Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere regelingen vallen.

Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund.

Volwaardig leven

Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Ango.

Ango staat voor Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie.

Ango wil medemensen met hun beperking of chronische ziekte een volwaardig leven geven. Eigen regie en niet(altijd) afhankelijk te zijn van anderen, dit kan met een sta-op stoel of een matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen.

Ook vindt de Ango het sociale aspect belangrijk en kan men bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk

Sinds 1927

De Ango komt al sinds 1927 op voor gehandicapten en chronisch zieken. Ango springt bij waar nodig is. Met individuele financiële hulp, maar ook met juridisch advies en belastingadvies. In het hele land zijn daartoe Ango-afdelingen en adviseurs die mensen met raad en daad bijstaan.

Meer bekendheid

Veel mensen weten niet wat de Ango inhoudt en doet, veelal omdat men er niet mee te maken heeft. Maar iedereen kent wel iemand in zijn of haar buurt met een handicap, zichtbaar maar veelal ook onzichtbaar.

Wilt u meer wilt weten over wat de Ango precies doet en is, kijk dan even op de site van de Ango, www.handicap.nl.

Juist voor die mensen die geen steun (meer) krijgen van de overheid lopen vele collectanten weer de komende week!

Zij bellen ook bij u aan, laat ze niet voor niets lopen!

Alvast dank voor uw gulle gift!

Namens de Ango handicap.nl

Anneke Commandeur

P.S. Heeft u nog vragen of wilt u zich in de toekomst opgeven als collectant, neem dan contact met mij op via de mail, annekecomkroes@cs.com of telefonisch 601558