

Protestants Marken



Jaargang 6 nummer :24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 juni 2012

Kerkdienst voor : zondag 17 juni 2012

10.00 uur

PATMOSKERK

Ds. H. Dekker

Organist: Albert Koffeman

Schoollied:

Psalm 134 : 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Debby Samantha Schipper

Crèche:

Neeltje Alice en Diana Schipper

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

De eerste collecte is bestemd voor:

Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk, verzorgd door de kerkenraad.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	17 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
maandag	18 juni	Spreuken 19:1-14	Arm en rijk
dinsdag	19 juni	Spreuken 19:15-29	Opvoedkunde
woensdag	20 juni	Spreuken 20:1-10	Betrouwbaarheid
donderdag	21 juni	Spreuken 20:11-20	Scherpe waarnemingen
vrijdag	22 juni	Spreuken 20:21-30	Spiegels
zaterdag	23 juni	Psalm 1	Twee wegen

Meditatie

Over overtuiging, relaties, dialoog en verraad

Veertien dagen geleden waren we in Sevilla. Een fascinerende stad. Enerzijds om zijn Europese/christelijke (bouw)kunst, anderzijds om de Moorse/islamitische. De kathedraal en het Alcazar. Ze staan er vreedzaam naast elkaar. Opnieuw moest ik denken aan Nicolaes Cleynaerts. Ik heb zijn naam hier al eerder genoemd.

Toen ik voor het eerst met hem kennismaakte en het verslag van zijn merkwaardige levensloop onder ogen kreeg, stond ik verbaasd over de relatieve onbekendheid van deze man. In de zestiende en de zeventiende eeuw was Cleynaerts' naam een begrip in Europa. Van zijn Griekse spraakkunst waren toen meer dan 500.000 exemplaren verspreid: van Uppsala tot Napels, van Vilnius tot Lissabon, van Wenen tot Londen. Alle Europese geleerden die Grieks wilden leren, maakten gebruik van zijn boek. Verder was Cleynaerts' invloed op het Spaans-Portugese humanisme niet gering: in Braga en in Salamanca is zijn naam beter bekend dan in Vlaanderen en Nederland. Kort geleden werd in het centrum van Lissabon een school naar hem genoemd. En dan is er natuurlijk nog Cleynaerts' merkwaardige interesse voor de Arabische godsdienst en cultuur. Merkwaardig omdat in het begin van de zestiende eeuw de reconquista van het Iberische schiereiland voltooid was en de kloof tussen de christelijke en de islamitische wereld in snel tempo groter werd.

Cleynaerts ging dwars tegen die historische trend in en pleitte vurig voor een vreedzame dialoog met de moslims. Vandaag de dag klinken zijn uitspraken over vrede en verdraagzaamheid actueler dan ooit.

Ik zal proberen in het kort een schets over hem te schrijven.

Hij werd geboren als kind in een middenstandsgezin. Al gauw moest zijn vader vaststellen dat Klaas niet de juiste handelsgeest bezat. Wel kwam hij in contact met een Arabisch sprekende scheepsjongen. Daarmee werd de basis gelegd voor zijn interesse in die taal.

Hij gaat studeren in Leuven met de bedoeling pastoor te worden. Daar komt hij in het dilemma van wat in de theologie tekstkritiek heet. Onder invloed van Erasmus bestaan er twijfels over de juistheid van de in gebruik zijnde Bijbelvertaling. Zijn keuze in deze kwestie wordt meer bepaald door zijn relatie met collega's dan met zijn inzicht. Als er iets is wat ik in Leuven heb geleerd, dan is het wel dat je vriendschappen en overtuigingen uit elkaar moet houden. Hij specialiseert zich in de Griekse taal, en richt daarvoor een opleiding op. Al snel is hij een autoriteit binnen Europa.

Daardoor wordt hij gevraagd voor een functie in het Spaanse Salamanca en het Portugese Evora. Ook het Portugese hof ziet wel iets in hem en nodigt hem uit de Portugese kroonprins te scholen. Dat brengt hem in Braga.

Als zijn taak daar volbracht is gaat hij naar het Alhambra in Granada. Daar ontmoet hij iemand die hem verder helpt met zijn kennis van het Arabisch. Dan besluit hij naar Marokko over te steken. Er wordt iets geregeld met de sultan van Fez. Daar aangekomen krijgt hij bescherming van een lijfwacht. Hij gaat er met zijn priestertoog over straat en discussieert met islamieten. Uiteindelijk wordt hij in een kwaad daglicht gesteld door de Portugese consul. En ook de Portugese koning verbreekt de banden met hem. Hij vlucht terug naar Granada. Hoe hij daar aan zijn einde is gekomen is onduidelijk. De doodstraf door de inquisitie of gestorven in haar gevangenis.

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Voorbede

1. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
2. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
3. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.
4. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
5. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
6. Voor de doopouders, geef hen fantasie en wijsheid in de opvoeding, zodat hun kinderen vertrouwd raken met U.
7. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.

Ria Kaars

Opbrengst collecten 10 juni.

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds	€ 290,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 302,91

Giften

Op huisbezoek is ontvangen een bedrag van € 150,=-.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Blij weer thuis te zijn, bedank ik familie, burens en bekenden, voor de vele kaarten, mandjes en attenties in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Dat er zoveel mensen aan je denken doet je goed.

Bedankt !

G. van Altena-Boes (kb 161)

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, cadeaus en andere attenties die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje

Quinten Kian.

Het was in een woord hartverwarmend!

Wijnand, Leona, Kenneth, Jayden en Quinten Zeeman

Zondag. Je kunt merken dat de vakantietijd aanbreekt. Van verschillenden kanten hoor ik : we gaan een paar weken weg dominee. En natuurlijk heb ik daar alle begrip voor, want over een paar weken doe ik hetzelfde. Maar het betekent wel dat op degenen die (nog) niet op vakantie zijn een dringend appèl gedaan wordt: laat je plaats in de kerk niet leeg. Want dat dient de opbouw van de gemeente niet. Over die opbouw zal het komende zondagmorgen gaan in de Patmoskerk. En in de kindernevendienst gaat het over de zonen van Skevas (Hand. 19): een heel bijzonder Bijbelverhaal voor onze kinderen. Voor de allerkleinsten is er crèche en ik hoop dat er komende zondag weer net zoveel kinderen meekomen naar de kerk als afgelopen zondag. Een pracht gezicht! En zeg nu niet: ja maar, het is vaderdag, dus dat komt niet zo goed uit. Want onze Vader die in de hemelen is, wil graag allereerst geëerd worden en Hij gaat boven elke aardse vader!

We lezen Nehemia 3: 1-6 en 33-38 en uit het N.T. Handelingen 6: 1-7. En zingen: Ps. 122, het schoollied is Ps. 134: 1 en we zingen die psalm in z'n geheel, Ps. 119: 13, 14, Gz. 318: 3, 5, Gz. 318: 7, 8, 9, 10, Evang. Liedbundel 212, Gz. 320. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. C. van Altena (IJsselmeerweg) is nog steeds in het Waterlandziekenhuis voor behandeling. De operatie van br. J. van Altena (Buurterstraat) werd door het ziekenhuis uitgesteld en zal nu vrijdag plaatsvinden. Ook zr. D. Zeeman-Schouten (Westerstraat 23) kreeg te horen dat ze geopereerd zal moeten worden. Zij wacht op opname in het AMC. Alle zieken thuis, in het ziekenhuis, of in één van de verpleeghuizen wensen we van harte Gods nabijheid in alle omstandigheden.

Ter overweging. Preken is het betrekken van de gemeente in het tweegesprek van God met de mens. (Prof. Dr. H. Jonker).

Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H.Dekker.