

# Protestants Marken



Jaargang 6 nummer :25

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 23 juni 2012

**Kerkdienst voor : zondag 24 juni 2012**

10.00 uur      **GROTE KERK**  
*Ds. H. Dekker*  
*Organist: D. Kes*

Schoollied:      Gezang 294 : 1

Schoollied lezen:      Larissa Pronk

Crèche:      Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Project Waterlandse Gemeenten*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	24 juni	Johannes 3:22-36	Jezus belangrijker dan Johannes
maandag	25 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
dinsdag	26 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
woensdag	27 juni	Marcus 5:21-34	Aangeraakt
donderdag	28 juni	Marcus 5:35-43	Opgewekt
vrijdag	29 juni	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
zaterdag	30 juni	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart!

*Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.*

Vanuit Efeze probeert Paulus de door hem gestichte gemeente in Korinthe, te helpen door middel van het schrijven van brieven. Brieven die over het wel en wee van de gemeente gaan en allerlei mogelijke dagelijkse problemen behandelen. Problemen die Paulus op zijn bordje krijgt en hem hinderen in zijn originele zendingsplannen uit te voeren en hem zelfs doen overwegen om naar Korinthe terug te gaan om ter plekke orde op zaken te stellen.

Niet alleen de problemen in de brieven van Paulus zijn uiterst herkenbaar maar ook de aanpak voor oplossingen die Paulus beschrijft, zijn nogal actueel.

De beeldspraak in bovenstaande passage uit zijn brieven, zou zo uit de krant van vandaag kunnen komen. Paulus stelt zich op als trainer en coach en benadert de uitdagingen van ons dagelijks leven als een wedstrijd en geeft een aantal eigenschappen weer die zowel de sporter als gelovige nodig heeft om zoals hij het noemt de enige prijs te kunnen winnen.

- Discipline
- Toewijding
- Vasthoudendheid
- Concentratie en focus tot het eigenwijze toe

Ik zou over elk punt nog bladzijden kunnen schrijven maar Paulus maakt dat alles duidelijk in een paar zinnen. Het lijkt mij dan ook het meest raadzaam voor u om de Bijbel te pakken, want zo praktisch als deze korte zinnen van Paulus zijn, zo praktisch is eigenlijk deze hele brief en er staat voor iedereen wel een passage in die zo op het dagelijks leven kan worden toegepast.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst

Anton van Altena

---

### Voorbede

1. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.
2. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
3. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
4. Voor de doopouders, geef hen fantasie en wijsheid in de opvoeding, zodat hun kinderen vertrouwd raken met U.
5. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
6. Wees met de gemeenteleden die ontdekken dat ze op een zijspoor terecht zijn gekomen. Dat ze de weg naar Uw huis met blijdschap mogen inslaan.
7. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.

# Opbrengst collecte epilepsiebestrijding

De collecte van het Nationale Epilepsie Fonds-De Macht van het Kleine heeft op Marken € 695,96 opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 4 tot en met 9 juni gingen in Nederland ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds.

Geld voor de epilepsiebestrijding is hard nodig.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen.

Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen.

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting : veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleend het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie.

Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 ten name van het Nationale Epilepsie Fonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2 )

Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Mevrouw A. Springer - Zeeman

---

## Opbrengst collecten 10 juni.

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 204,82
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 225,25

---

Giften

Op huisbezoek is ontvangen een bedrag van € 50,=.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

**Zondag.** Om de eredienst afwisselend te houden, lezen we ná het onbekende Bijbelgedeelte van afgelopen zondag, op deze zondag een overbekend Bijbelgedeelte en zoeken naar de betekenis voor ons in het hier en nu. We lezen uit Handelingen 16. En zingen: Gz. 460: 1, 3, 5, het schoollied dat gelezen wordt is Gz. 294: 1 en we zingen de verzen 1, 2, 3, 4, 5, Gz. 455, Ps. 142: 1, 2, 3, 6, Gz. 415: 2, 3, Gz. 459: 1, 2, 5, 7, Gz. 470. Voor de allerkleinsten is er kindercrèche en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd kindernevendienst. Van harte een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Br. J. van Altena (Buurterstraat) onderging een zware operatie en ligt op dit moment nog op de hartbewaking, maar hopelijk aan het eind van deze week niet meer. Br. C. van Altena (IJsselmeerweg) is nog altijd voor behandeling in het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Gemeentereis.** Op verzoek zal ik een reis leiden naar Israël. En als je wilt kun je mee. Het kost natuurlijk een paar centen, maar dan heb je ook wat. Niet omdat je met je eigen dominee mee mag, die al vele reizen naar Israël heeft geleid en zodoende (hopelijk) een beetje verstand van zaken heeft. Maar vooral omdat je het land mag bezoeken waar Jezus Zijn voetstappen zette. Een bijzondere ervaring. Ik heb altijd nog gezien dat het geloof er van groeide. Als dat ook jouw verlangen is en je hebt het geld er voor over: ga mee zou ik zeggen! De reis zal (Jakobus 4: 15) plaatsvinden van 11-18 april 2013. Maar tijdige aanmelding is gewenst i.v.m. de vliegtickets en hotelreserveringen. Een aanmeldingsformulier vind je in dit kerkblad. Daarop staat de uiterste datum van inleveren. Dan kun je er nog even over nadenken. De kale reissom bedraagt € 1269.—. De minimum deelname aan deze reis is 25 personen. Als zich minder mensen melden wordt het onbetaalbaar en gaat de reis niet door. Die prijs is gebaseerd op halfpension (lunch dus niet inbegrepen) in goede Joodse hotels met kosher eten, rechtstreekse retourvlucht met El-Al, comfortabele touringcar in Israël met airco, transfers in Israël, en naast de reisleider een Nederlands sprekende gids. Niet inbegrepen: 1 persoonskamertoeslag, administratiekosten, fooien (gezamenlijk te regelen via reisleider), verzekeringen, vervoer naar en van Schiphol.

Wat gaan we doen op zo'n reis? Ik zet het programma hier onder neer. Israël is qua oppervlakte nog kleiner dan Nederland, dus in een paar dagen tijd kun je veel doen: Donderdag 11 april: reisdag en aankomst in hotel in de nacht. Vrijdag 12 april: we bezoeken Caesarea, de berg Karmel, Akko, Kana en Nazareth. Zaterdag 13 april gaan we naar de Berg der Zaligsprekingen, Kapernaüm, Tabgha waar Jezus de broden vermenigvuldigde, we maken

een boottocht over het meer van Galilea en bezoeken de plaats waar Johannes doopte aan de Jordaan. Zondag 14 april genieten we van de stad Netanya en van het strand (gelegen tegenover het hotel) en 's avonds zal ik voorgaan in een kerkdienst.

Maandag 15 april gaan we naar de Dode Zee. Hier kun je genieten van de modderbaden (optioneel, niet bij de prijs inbegrepen), of gewoon lekker dobberen in de Dode Zee. Een unieke ervaring gezien het hoge zoutgehalte. En we bezoeken de Massada en Qumran.

Dinsdag 16 april: Jeruzalem, de Oude Stad, met daarin Getsemané en Golgotha, de Via Dolorosa, de H.Grafkerk en de Graftuin, de St. Annakerk en Bethesda en natuurlijk de Klaagmuur en de Souk, een wirwar van bazaars tot aan de Damascuspoort. We rijden naar Ramat Rachel voor het uitzicht over de velden van Efratha en bezoeken Bethlehem.

Woensdag 17 april: bezoek aan het nieuwe gedeelte van Jeruzalem. We zien de Knesseth en staan stil bij de Menorah en bezoeken uitgebreid het holocaust museum Yad Vashem. We sluiten de dag af met een bezoek aan de geboorteplaats van Johannes de Doper.

Donderdag 18 april: terugvlucht naar Nederland.

Met degenen die zich aanmelden houd ik nog een aparte avond ter voorbereiding op de reis. Maar eerst maar eens kijken hoeveel van jullie er met me mee willen. Ik ben benieuwd!

**Verhuizing.** In de loop van de volgende week zal de fam. Kersbergen verhuizen van Veenendaal naar Marken: Akkerstraat 16. En we heten hen alvast van harte welkom in ons midden en wensen hen heel goede jaren hier. Verhuizen is geen prettige klus weet ik uit ervaring, maar inmiddels kan ik ook zeggen: het wonen op Marken is fantastisch. Dus: na het zure komt het zoet!

**Ter overweging.** Het is te hopen dat J.S. Bach in het eschaton (de toekomst die begint met Jezus terugkeer), niet alleen "de maat der engelen slaat", (Gz. 265: 18), maar ook de muziek schrijft. (dr. J.M. van 't Kruis).

**Ten slotte.** Vlaggen op Marken met tassen er aan. Dat is een goed teken. Hartelijke gelukwensen ook via ons kerkblad. En als het niet gelukt is: gewoon uithuilen en na de vakantie opnieuw beginnen!

Hartelijke groet! Ds. H. Dekker.

# 6 INSCHRIJFFORMULIER GEMEENTEREIS ISRAËL

Gegevens reiziger:

Naam en voorletters (volgens paspoort): \_\_\_\_\_ M/V

Eerste officiële voornaam in paspoort (voluit): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Nationaliteit: \_\_\_\_\_ Banknummer: \_\_\_\_\_

Paspoortnummer: \_\_\_\_\_ Verloopdatum paspoort: \_\_\_\_\_

Gegevens mede-reiziger en/of partner:

Naam en voorletters (volgens paspoort): \_\_\_\_\_ M/V

Eerste officiële voornaam in paspoort (voluit): \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

Telefoon: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_ Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Nationaliteit: \_\_\_\_\_ Banknummer: \_\_\_\_\_

Paspoortnummer: \_\_\_\_\_ Verloopdatum paspoort: \_\_\_\_\_

**Let op: - Je naam en voornaam moeten corresponderen met je naam en voornaam in je paspoort**

**- Je paspoort dient op de dag van binnenkomst in Israël nog minimaal 6 maanden geldig te zijn**

Gewenste kamerindeling:  2-persoonskamer  
 1-persoonskamer (toeslag € 299.--)

Annuleringsverzekering \_\_\_\_\_ Ja/Nee

Reisverzekering \_\_\_\_\_ Ja/Nee

Bijzonderheden: \_\_\_\_\_

Naam en telefoonnummer achterblijvers: \_\_\_\_\_

Eventuele wensen: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

*Deze boeking valt onder de reis- en boekingsvoorwaarden van Beter-uit Reizen, de reis- en boekingsvoorwaarden en de VLZ-voorwaarden van de ANVR waarbij Beter-uit Reizen is aangesloten. U kunt deze voorwaarden opvragen.*

**DIT INSCHRIJFFORMULIER VÓÓR 1 SEPTEMBER INLEVEREN BIJ DS. H.DEKKER, HOOGKAMPLAAN 1-A.**

Wil je komen kijken bij ons kleintje?  
Graag dan eerst even een seintje.

Freek-Jan & Angelique van Alstena-Roos  
Thamiswerfstraat 7  
1156AA MARKEN  
Tel.: 0299740197 / 0629089034



In mama's buik lag ik te kroelen,  
Papa's hand wilde ik nu eindelijk eens voelen.  
Uerschillende stemmen die tegen mij spraken,  
Mijn nieuwsgierigheid won, ik kon het niet laten.  
Al die leuke mensen wilde ik nu wel eens ontmoeten,  
Hier ben ik dan, ik wil jullie allemaal begroeten.

Trots, dankbaar en blij zijn wij  
met de geboorte van onze zoon

*Anthony Axel*  
van Alstena



15.24



4230 gram



50 cm

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Neem Heer mijn beide handen

( Evangelische liedbundel 235 )

Bedroefd, maar dankbaar wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat d.d. 19 juni 2012 van ons is heengegaan, mijn lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en schoonzuster

### **Hanna Gesiena Schul – Breekveldt**

op de leeftijd van 94 jaar, weduwe sinds  
1 juli 1996 van Wouter Schul

Marken: W.W. Schul  
L. Schul – Kes

San Francisco: Wouter en Nana  
Manon  
Adam

Marken: Harry en Marije

Zaandam: J. Holleman – Schul

Correspondentieadres: W.W. Schul  
Zuiderzeeweg 54  
1156 BW Marken

Geen bezoek aan huis.

De rouwdienst zal worden gehouden op 25 juni 2012 om 14.00 uur in de Patmoskerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.