

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 juni 2012

Kerkdienst voor : zondag 1 juli 2012

Tent aan de haven

10.00 uur *Ds. P. Boomsma, Nijverdal*

M.m.v. de jeugdband Twig

Collecte is bestemd voor: Alpe d'huZes, Kankerbestrijding

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	1 juli	Jesaja 1:21-31	Zuivering
Maandag	2 juli	Jesaja 2:1-5	Verenigde naties
Dinsdag	3 juli	Jesaja 2:6-22	Berg je!
Woensdag	4 juli	Jesaja 3:1-12	Chaos
Donderdag	5 juli	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
Vrijdag	6 juli	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
Zaterdag	7 juli	Spreeken 21:1-10	Eerlijk duurt het langst

Opbrengst collecten zondag 24 juni 2012

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse Gemeenten € 158,57
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 178,52

Toon eerbied voor uw vader en moeder, zoals de Heer, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer, uw God, u geven zal.
Deuteronomium 5 : 16

Mijn overdenking gaat over het 5^e gebod. Het is een gebod met een belofte. Doe dit en u wordt gezegend met een lang leven en voorspoed. Ook degenen die niet geloven kunnen dit woord begrijpen. Het is logisch, dat het goed met je gaat als je de vermaningen en aanmoedigingen van je ouders opvolgt. Zij staan al veel langer in het leven en hebben zoal het één en ander meegemaakt. Zij hebben gezien wat drank met iemands leven kan doen. Of noem maar iets anders wat een mensens leven uit evenwicht kan brengen. Heel laat naar bed gaan, brengt met zich mee dat je de volgende dag niet zo fit bent. Te veel zoet eten maakt ons dik. Zo zijn er veel valkuilen.

Als Paulus in zijn brief aan de Efeziërs over dit gebod schrijft, betreft hij het woord gehoorzaamheid erin. "Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer." schrijft Paulus in Efeziërs 6:1.

Het is belangrijk dat kinderen leren te gehoorzamen, omdat zij alle gevaren van het leven niet kennen. Het gehoorzamen gaat niet blindelings. Al heel jong hoor je ze de vraag stellen: "waarom dan?" Wij als kinderen van God de Vader in de Hemel staan in diezelfde verhouding als onze kinderen tot hun vader of moeder. Gods wijsheid is altijd meer dan onze wijsheid. Daarom is het goed steeds opnieuw de bijbel open te slaan en dat samen met anderen te doen. In de bijbel lezen we hoe God met ons mensen omgaat. Steeds opnieuw verwonder ik me over Zijn woord. Het is toch heel bijzonder. Van kinds af aan, kom ik elke zondag in de kerk. Steeds opnieuw kan Zijn woord mij ontroeren. De bijbel is voor mij een boek dat nooit uit is. We hebben gelukkig weer een vaste predikant die ons vol vuur het evangelie verkondigt.

Jammer dat zoveel 50 en 40 jarigen niet de goede gewoonte van hun ouders hebben overgenomen om naar Gods huis te gaan. Om te luisteren naar Zijn woord en daarnaar te leven. Ze verleren hun "waarom vragen" in het licht van de bijbel te stellen. En hun kinderen krijgen zo helemaal geen kans om het verschil te ontdekken tussen "de Heilige Geest" en "de Tijd geest". Daar kunnen de kinderen niets aan doen. Hun ouders zijn ze daarin voor gegaan.

Ik weet niet of u het jammer vindt dat onze gemeente een vergrijsde gemeente is. Maar als u daar zorgen over heeft is mijn advies: spreek er met God over. Hij laat geen bidder in de kou staan. Laatst zongen we in de kerk Psalm 119 : 13. Een Psalm over de wet. De moeite van het doorgeven waard:

Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand – daar zal ik wel bij varen –,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

H.C.C. Kaars- van den Bosch

1. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
2. Voor de doopouders, geef hen fantasie en wijsheid in de opvoeding, zodat hun kinderen vertrouwd raken met U.
3. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
4. Wees met de gemeenteleden die ontdekken dat ze op een zijspoor terecht zijn gekomen. Dat ze de weg naar Uw huis met blijdschap mogen inslaan.
5. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
6. Wees de fam. Kersbergen nabij, dat zij zich spoedig thuis mogen voelen in onze gemeenschap.
7. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.

Ria Kaars

Doel collecte tentdienst: Alpe d'huZes

Wat is Alpe d'HuZes?

Alpe d'HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d'Huez beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het in de jaren 2006 tot en met 2011 al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. In 2010 werd een recordbedrag van meer dan 12 miljoen Euro opgehaald! In het zesde en daarmee het Alpe d'HuZes lustrumjaar 2011 werd dat enorme bedrag van 2010 verpulverd met 20.176.381,45 euro!

2012 is de 7e keer, het doel voor 2012 is dan ook om het recordbedrag wederom te verpulveren en fietsen voor de 30 miljoen euro.

Maar Alpe d'HuZes is nog veel meer dan dat!

Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien.

Alpe d'HuZes en haar Anti-strijkstokbeleid

Alpe d'HuZes hanteert een strikt anti-strijkstok beleid. Alleen daardoor kunnen ze garanderen dat 100% van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker.

Waar gaat uw geld naar toe?

Het KWF Alpe d'HuZes fonds financiert: onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met de missie: 'Anderen Faciliteren en Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker'.

De fietstocht is dit jaar al geweest.

Maar het inzamelen gaat gewoon door.

Afwezig. Van vrijdag 29 juni - zaterdag 28 juli heb ik zomervakantie. Ik ben gedeeltelijk hier en gedeeltelijk elders in het land. Wanneer pastorale hulp gewenst is kan er een beroep gedaan worden op onze pastoraal medewerker br. Kees Kersbergen, Akkerstraat 16, tel. 780078. Ook ziekenhuisopnames en ontslag uit het ziekenhuis graag aan hem doorgeven tijdens mijn vakantie. De fam. Kersbergen gaat 28 juli op vakantie.

Wij gedenken. Op 19 juni jl. kwam er een einde aan het lange aardse leven van Hanna Gesiena Breekveldt, sinds 1 juli 1996 weduwe van Wouter Schul. En velen onder ons zullen zich herinneren hoe ze samen met haar man Hotel De Jong runde hier op Marken. Zij mocht de leeftijd van 94 jr. bereiken. Oud worden vond ze moeilijk. Herinner mij in mijn goede tijden. Dát was haar motto. En daarmee is gezegd dat deze vrouw van karakter met een sterke persoonlijkheid ouder worden een grote opgave vond. Niet alleen haar lichaam werd oud, ook haar geest verduisterde de laatste jaren. Daarom was op het laatst verzorging in Swaensborch niet meer mogelijk en moest ze noodgedwongen verhuizen naar Castricum. Daar is ze ook gestorven. Al biddend gaf ze zich tenslotte over en beval ze haar geest in handen van haar Hemelse Vader. Nu, wie zó sterft, komt Thuis! Wie verlangt naar God, komt thuis hoorden we maandag jl. in de rouwdienst n.a.v. Ps. 42: 3a waar de dichter zingt: "mijn ziel dorst naar God". Je ziel is de kern van je bestaan die met God in verbinding staat. Ons lichaam moeten wij hier achterlaten op aarde. Dat weten we. Maar onze ziel niet. Die reist af. Je ziel komt aan bij God. Daarom zingen we met de dichter mee: slechts bij U kan onze ziel tot rust komen. Dat mag de troost zijn voor haar zoon onze scriba, zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen.

Israël. President Poetin uit Rusland onthulde dinsdag jl. een indrukwekkend oorlogsmonument in de badplaats Netanya, las en zag ik in mijn ochtendkrant Trouw. Niet zo'n wonder als je bedenkt dat in die plaats de meeste Russische Joden zijn neergestreken als immigrant. Ook zijn daar veel winkels gekomen met Russische producten en hoor je het Russisch op straat. En ook al voelen ze zich allemaal Jood, de Russische cultuur brengen ze mee, dat begrijpen we wel. In die badplaats hopen we o.a. te verblijven tijdens onze gemeentereis naar Israël. En uiteraard bezoeken we dan ook dit nieuwe monument. De eerste 9 aanmeldingen zijn binnen, na de aankondiging van vorige week. Dus als dit zo doorgaat zitten we met een paar weken vol. Ook tijdens mijn vakantie kun je het deelnemersformulier dat in het vorige kerkblad afgedrukt stond, gewoon in de brievenbus van de pastorie werpen. Dan vind ik het wel. Een hartelijke groet! Ds. H. Dekker.

Handicap.nl

Handicap.nl dankt alle gulle gevers, ook in Marken !

In de week van 11 t/m 16 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

De opbrengst van de collecte hier op Marken was € 830,50

Handicap.nl verzorgt de fondsenwerving van de Algemene Nederlandse Gehandicapten organisatie (Ango). Het geld dat Handicap.nl ophaalt met de landelijke collecte gaat o.a. naar het ANGO fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten elke regeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar vallen.

Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belasting advies gegeven aan mensen met een beperking.

Deze hulpverlening is hard nodig om de gehandicapte medemens een volwaardig leven te geven met zijn of haar beperking of chronische ziekte maar helaas is deze nood(zaak) bij veel mensen nog onbekend.

In een tijd waarin steeds meer vergoedingen van de overheid of verzekering wegbezuinigd worden staat deze groep mensen vaak in de kou.

Daarom is het zo belangrijk dat deze collecte wordt gehouden!

Wij zeggen u hartelijk dank voor het mooie resultaat van deze collecte hier op Marken !

Wij danken ook onze collectanten zonder wier hulp dit resultaat niet mogelijk was geweest!

Mocht u de collectant gemist hebben en u wilt ons toch steunen dan kunt u via onze site: www.ango.nl of via ons telefoonnr. 033 4654343 meer informatie hierover opvragen.

Nogmaals dank voor uw gift!

namens Handicap.nl,
Anneke Commandeur

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis
wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)
Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor
maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan
een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Vriendschap voor het leven heb jij ons gegeven,
al meer dan vijftig jaar.

Als vriendschap zo lang kan duren,
moet het wel echte vriendschap zijn.

Op dinsdag 19 juni is overleden onze Oma Schul

Hanna Gesiena Schul Breekveldt

Wij zullen aan jou denken als de vrouw die je was.

Gastvrij voor iedereen en altijd met koffie klaar.

Op vakantie met opa, dat deed je graag.

Jouw laatste reis is nu geweest, je bent voor eeuwig thuis.

Rust zacht, lieve oma, rust zacht.

Kees, Maretje, Cornelis, Gerdien, Pieter en Thomas Teerhuis

Wij wensen Wim en Luitje, Wouter, Nana, Manon en Adam en Harry en Marije
heel veel sterkte in de komende tijd.