

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer:28

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 14 juli 2012

**Kerkdienst voor : Zondag 15 juli 2012**

Patmoskerk

10.00 uur: Ds. C. Visser, Westzaan

Organist D. Kes

Schoolied: Gezang 477 : 1

Kaarsen aansteken / schoolied lezen: Maaïke Kes

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte is bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	15	Marcus	6:1-13	Aanstoot
Maandag	16	Marcus	6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
Dinsdag	17	Marcus	6:30-44	Massabijeenkomst
Woensdag	18	Marcus	6:45-56	Oversteek
Donderdag	19	Jesaja	30:1-5	Bondgenootschap
Vrijdag	20	Jesaja	30:6-18	De HEER wacht
Zaterdag	21	Klaagliederen	1:1-11	Jeremiade

‘Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers,  
de maan en de sterren door U daar gevestigd,  
Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,  
het mensenkind, dat U naar hem omziet’.

ps.8: 4 en 5.

Deze psalm geeft altijd stof tot nadenken: bovenstaande regels gaan over de grootheid van God tegenover de ootmoed van ons mensen.  
Hoewel, menen wij dat echt? Vinden we diep in ons hart dat God ons wel wat verplicht is? Geconfronteerd met het leed en onrecht in de wereld zouden we machteloos willen uitroepen: ‘Heer, als U almachtig bent en tevens barmhartig, doe er toch wat aan’!

Maar de psalm gaat verder: ‘U hebt hem (de mens) bijna een God gemaakt’.  
Kort gezegd: de aarde is des Heren, maar wij mensen zijn het grondpersoneel.  
En mensen kunnen veel. Steeds worden geheimen van de schepping blootgelegd. Heel veel goede dingen, die ons leven makkelijker maken, en ziekten genezen.  
Maar hoeveel goeds eruit voortkomt, het lukt niet om alle mensen eten te geven en om iedereen recht te verschaffen.  
Komt het misschien door het woordje ‘bijna’? Bijna gelukt is tenslotte niet gelukt!  
Of strooit eerder ons zondig egoïsme roet in het eten?

Gelukkig zijn we niet alleen gelaten. Wij zien in de natuur de wonderbare schoonheid voor ons geschapen. Soms zien we daarin een glimp van de hemel.  
Zoals Jacqueline van der Waals zegt in haar gedicht ‘Najaarslaan’:  
‘Als gouden de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn’?  
Maar bovenal is die hemel open door de Here Jezus die bij ons is gekomen, en door de Heilige Geest bij ons is en blijft.

Gerrit Achterberg, een andere dichter, vergelijkt in zijn gedicht ‘Deïsme’ ons mensen met lege benzinevaten. Van nul en generlei waarde.

‘Wanneer niet Christus, koopman in oud roest,  
ons juist in zo’n conditie vinden moest,  
alsof hij met de Vader had gesmoesd’.

Geertje Pereboom-van Altena

### Voorbede

1. Voor hen die de toeristen begroeten in de “Grote Kerk”, dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
2. Wees de fam. Kersbergen nabij, dat zij zich spoedig thuis mogen voelen in onze gemeenschap.
3. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
4. Wees met de politici, dat ze zich niet laten leiden door de “tijdgeest” maar in gesprek met U, wijsheid mogen ontvangen om goede besluiten te kunnen nemen.
5. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
6. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
7. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.

Ria Kaars

**Opbrengst Collecten**

Zondag 8 juli

De eerste collecte bestemd voor het Project Pakistan	€ 255,45
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 193,10

**Abonnementsgeld 2012**

Er zijn nog enkele lezers in Swaensbörch en buiten Marken, die hun abonnementsgeld nog niet hebben overgemaakt. Voor Swaensborch is dat EUR 8,--, voor buitenabonnees EUR 55,--. Een dringend verzoek om het abonnementsgeld nu zo spoedig mogelijk over te maken op rekening 85.00.26.997 t.n.v. Protestantse Gemeente Marken. Alvast bedankt.

De redactieleden

**Afscheid van een organist**

Vorige week heeft Arie Kes aangegeven zijn functie als organist met onmiddellijke ingang te moeten neerleggen. Dit op advies van de huisarts.

Arie heeft ruim 62 jaar als vrijwilliger kerkdiensten op Marken begeleid op het orgel; een vertrouwd beeld voor generaties van kerkgangers.

Hij speelde zijn eerste dienst op 1<sup>e</sup> kerstdag 1949 in de Gereformeerde kerk op de Kerkbuurt. Sinds 2010 was hij actief als organist in het wisselrooster van onze Protestantse Gemeente. Zijn laatste kerkdienst volgens dit rooster was Hemelvaartsdag 17 mei 2012 in de Patmoskerk. De laatste orgelbespeling was 25 juni 2012, bij de rouwdienst van mw. Hanna Breekveldt.

We kennen Arie als een goede organist, op het hogere amateurniveau. Het is natuurlijk jammer dat we zijn orgelspel moeten gaan missen, maar we mogen dankbaar zijn dat we daar zoveel jaren van hebben mogen genieten.

We willen Arie hartelijk bedanken voor zijn vele jaren van inzet voor de begeleiding van de kerkdiensten. Muziek maken is een prachtige hobby, maar het zoveel jaren lang klaar staan om de kerkdiensten te begeleiden is ook een niet te onderschatten verplichting.

We wensen Arie en Maretje Gods zegen voor de toekomst.

De kerkrentmeesters.

# 1<sup>E</sup> Zomerzangavond 2012

## Johannes de Heer avond

---



Woensdag 18 juli 2012, aanvang 20.00 uur  
 Grote Kerk  
 Met medewerking van het Marker Mannenkoor,  
 Organist P. Boneveld,  
 Meditatie C.S. Kersbergen.

---

Graag willen wij iedereen bedanken voor de  
 belangstelling na het overlijden van mijn moeder,  
 schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

### **Hanna Gesiena Schul-Breekveldt**

Het was goed ons gesteund te voelen door de vele kaarten,  
 condoleances en blijken van medeleven.

Fam. Schul

---

### De Ziekenboeg

Afgelopen week kreeg mevrouw J. Boneveld-Dolfijn, Kerkbuurt 171, het bericht dat zij ernstig ziek is.

Behandelingen zijn niet meer mogelijk.

Wel zal al het nodige worden gedaan om deze ziekte dragelijk te houden.

Kees Kersbergen