

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer: 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 juli 2012

Kerkdienst voor : Zondag 22 juli 2012

Grote Kerk

10.00 uur: Ds. A. Pronk-Lehne, Monnickendam

Organist P. Boneveld

Geen crèche

Geen kindernevendienst

Eerste collecte is bestemd voor Stichting Ronoylion

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	22	Klaagliederen	1:12-22	De HEER straft
Maandag	23	Klaagliederen	2:1-12	Donkere tijden
Dinsdag	24	Klaagliederen	2:13-22	De straf was niet onverwacht
Woensdag	25	Klaagliederen	3:1-39	Wanhoop en hoop
Donderdag	26	Klaagliederen	3:40-66	Gebed uit de diepte
Vrijdag	27	Klaagliederen	4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
Zaterdag	28	Klaagliederen	5:1-22	Er komt een eind aan de ellende

Opbrengst Collecten

Zondag 15 juli

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten	€ 232,72
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 245,05

Overdenking Jesaja 46 : 4 “Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen”.

Hij is en blijft onze steun en toeverlaat. Vanaf het moment dat Hij ons in de moederschoot heeft gevormd, tijdens heel ons leven, ook in de ouderdom, Hij zal er zijn. Er is geen dag in ons leven, waar God niet van af weet. Geen moment dat Hij niet ziet en meebeleeft. Hij verandert niet, God blijft dezelfde. Hij is niet afhankelijk van Zijn gevoelens of omstandigheden om Zijn beloftes na te komen. God draagt Zijn kinderen wanneer ze in hun leven verantwoordelijkheden te dragen krijgen: in een gezin, in de maatschappij, in de kerk. Wat kunnen die verantwoordelijkheden zwaar op je drukken! Maar dan laat de HERE ons niet aan onszelf, niet aan onze wijsheid, vastberadenheid, zakelijkheid of wat ook al over. Hij draagt ons van dag tot dag met al die verantwoordelijkheden door het leven. En Hij blijft het doen tot de ouderdom en grijsheid toe. Hij verandert niet. Al die jaren maken Hem niet ouder. Hij is nog even sterk als altijd. Wanneer we ons afhankelijk weten van Gods steun, hoeven we niet bang te zijn dat dit op een dag op zal houden. Vrienden kunnen ons ontvallen, maar Gods vriendschap is voor eeuwig onze zekerheid.

God draagt de kinderen en houdt hen aan Zijn hand en op Zijn arm wanneer ze spelen. Hij is bij de jongens en meisjes die naar de volwassenheid groeien, wanneer ze in die periode belanden waarin alles in het leven opeens zo onzeker wordt, waarin ze geen vaste grond onder hun voeten meer voelen. Waarin ze zich wel stoer voordoen, maar alleen zich vaak maar wat eenzaam, vreemd en onbegrepen voelen. Dan is die HERE er en Hij slaat Zijn sterke armen extra stijf om hen heen.

Mensen kunnen je laten vallen. Soms letterlijk, omdat wij te zwaar en zij te zwak zijn. Maar vaak ook figuurlijk: omdat wij niet op hen aan kunnen. Mensen kunnen niet altijd dragen. Soms kan de zorg voor een geliefde te zwaar worden en moet je die taak uit handen geven. Ook gebeurt het dat een geliefde door een ernstige ziekte niet langer thuis kan blijven. Voor alle betrokkenen brengt dat veel verdriet met zich mee. En niet te vergeten het onbegrip van de buitenwereld.

Er komen ogenblikken in vrijwel ieders leven waarin we het moeilijk krijgen. Maar we weten toch dat het ook dan de HERE Zelf is die deze last ons oplegt. Ook zorgen en ziekte, een invaliditeit zodat je voortaan aan een rolstoel gekluisterd bent, diep verdriet, gemis na het sterven van een geliefde, eenzaamheid- het komt uit Zijn handen. We kunnen het daaronder wel soms zo zwaar krijgen dat het bijna ondraaglijk voelt. Maar Hij beschermt ons ook als Zijn kinderen en helpt ons om moeilijke tijden door te komen. Hij brengt ons dichterbij Hem toe.

Heb jij je wel eens gedragen gevoeld door je geld? Gewoon dat je een veilig gevoel had dat je geld je voor alles zou beschermen? Of heb jij je wel eens gedragen gevoeld omdat je eer kreeg van mensen? Geld en eer kunnen soms een goed gevoel geven maar dat is van voorbijgaande aard. Als je aan het eind van je leven bent gekomen, kun je de weg naar de Hemel er niet mee verdienen. En toch zijn ze er nog steeds: de talloos vele mensen die hun vertrouwen op een afgod stellen. Nee, béélden van afgoden worden er in de wereld van vandaag niet veel meer op na gehouden. Maar daarom zijn de afgoden er niet minder op geworden. Ze zien er nu veel levender uit en kunnen ook alleen bestaan zolang wij ménsen ze overeind en in stand houden. Je moet er krampachtig voor zorgen dat ze iets voor je blijven betekenen. Maar ze vallen een keer op hun gezicht. En jij erbij. Dat typeert een afgod: in de nood blijkt hij dood. Hij laat je in de steek. **Maar zo is de HERE, de levende, niet! Hij heeft gezegd: “Roep Mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden”.**

ouderling Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Wees met de politici, dat ze zich niet laten leiden door de "tijdgeest" maar in gesprek met U, wijsheid mogen ontvangen om goede besluiten te kunnen nemen.
3. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
4. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
5. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
6. Bescherm de christenen in Pakistan, dat liefde het kwade mag overwinnen.
7. Geef ons een luisterend oor, voor hen die ziek zijn.

Ria Kaars

Collectebonnen Protestantse Gemeente te Marken

De Protestantse Gemeente te Marken en haar voorganger maakt sinds jaar en dag gebruik van collectebonnen welke worden uitgegeven door de Diakonie van onze kerk. Deze collectebonnen hebben de volgende voordelen:

- Fiscaal aftrekbaar (rekeninghoudend met een drempel);
- Het gemak van de collectebonnen;
- De collectebonnen zijn te gebruiken voor collecten in onze Kerk en bij eventuele huis-aan-huis collecten ten behoeven van de Protestantse Gemeente te Marken.

De volgende waarden van collectebonnen zijn beschikbaar:

kleur	waarde per bon	waarde per vel (20 bonnen)
geel	€ 0,50	€ 10,=
blauw	€ 1,=	€ 20,=
oranje	€ 2,=	€ 40,=
groen	€ 5,=	€ 100,=

Wij hanteren de volgende werkwijze:

U maakt het bedrag waarvoor u collectebonnen wilt hebben over op ING Bank rekening 5380150 t.n.v. Diakonie Hervormde gemeente Marken (de rekening staat helaas nog niet op naam van de Protestantse Gemeente te Marken). Hierbij vermeldt u welke bonnen u wenst en hoeveel vellen (geen losse bonnen verkrijgbaar, altijd per heel vel van 20 bonnen bestellen). De collectebonnen worden in een envelop bij u in de bus gedaan wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de Diakonie.

Als u vragen heeft dan kan u contact opnemen met de penningmeester van de Diakonie.

Met vriendelijke groeten,

K.R. van Altena
(penningmeester Diakonie)

DIAKONALE COLLECTE 22 JULI

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion.

In het binnenland van Butuan op het eiland Mindanao wonen boeren die zich per dag slechts 2 maaltijden kunnen veroorloven. Eén van de redenen daarvan is dat ze weinig onderwijs hebben genoten en ook qua landbouwontwikkeling erg achter lopen. Er is onvoldoende kennis om de landbouwontwikkeling naar een hoger peil te tillen en daarnaast ontbreken de belangrijkste materialen die daarvoor nodig zouden zijn. Grond is er genoeg en ook aan vruchtbaarheid ontbreekt het niet. Daarom is het schrijnend dat door gebrek aan kennis en materiaal de mensen toch geen 3 maaltijden per dag kunnen halen!!

Alcadev, wat staat voor "Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development", en in het Nederlands vertaald betekent "Alternatieve School voor Landbouw- en bestaansontwikkeling" zet voor 26 dorpen sinds 2004 landbouwscholen op voor jonge mensen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Op deze scholen leren die jonge mensen naast rekenen, schrijven en taal ook allerlei basale kennis op gebied van voeding, hygiëne en landbouw. En bij dat landbouwonderwijs gaat het zowel om verbouw van planten als het houden van dieren.

De jonge mensen worden geselecteerd op hun inzet, motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat zij later na afloop van hun opleiding terug gaan naar hun dorpjes om daar het voortouw te nemen hun kennis zowel praktisch als theoretisch over te brengen op anderen. Het zijn dan ook zeer gedreven en sociale jongens en meisjes die deze scholen bevolken, met veel verantwoordelijkheidsgevoel voor hun eigen gemeenschap.

De jongeren worden op de school opgeleid in duurzame, milieuvriendelijke landbouwtechnieken om die vervolgens toe te passen en aan te leren aan de ouderen in hun dorpen. Oud profiteert op die manier dus van wat jong op school heeft geleerd.

Vanuit de school werkt Alcadev daarnaast met de jongeren aan concrete projecten om in hun dorpen de voedselproductie en het inkomen van de arme boerengezinnen te verbeteren.

De uiteindelijke bedoeling is om de jaarlijkse periode waarin gezinnen slechts 2 maaltijden per dag hebben terug te brengen van 9 naar 0 maanden.

Het gaat in dit project om in totaal 1.459 boerenfamilies in 26 dorpen.

In 2010 ondersteunde Ronoylion het project door de financiering van de bouw van een klein trainingscentrum, dat nu gebruikt wordt voor trainingen in duurzame landbouw, vergaderingen en schoolactiviteiten. Ook werd een deel van het schoolmateriaal gefinancierd.

In 2011 hebben we geïnvesteerd in de aankoop van wat kleinvee, de aanschaf van klein landbouwmateriaal, aanschaf van zaden en de aanschaf van 2 abaca strippers.

En nu in 2012 willen we helpen de kleinveestapel uit te breiden. Het gaat daarbij om 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens. Binnen de landbouwschool leren de jonge mensen deze dieren op een juiste en hygiënische wijze verzorgen, maar ook vermeerderen. De nakomelingen worden verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Op al deze manieren wordt er gewerkt aan gezonde en voldoende voedselproductie, verbetering van het inkomen en vergroting van de veestapel.

In concreto draagt de collecte van 22 juli bij aan deze doelen door de aankoop van 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens + de aanschaf van schoolboeken.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

"Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen"

*Geslachten gaan, geslachten komen
wij zijn in God's ontferming opgenomen (Ps.90)*

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons en anderen heeft betekend, delen wij u mede dat de Heere tot zich heeft genomen onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, bessie en overbessie

JANNETJE BONEVELD - DOLFIJN

geboren 20 november 1924 gestorven 17 juli 2012

weduwe van Klaas Boneveld † 2003
bessie van Ariaan † 1996

Neeltje en Marten
Klaas Jan en Linda
Floris Friso
Pouwel Jonathan
Klaas
Jacob

Marken, 17 juli 2012.
Kerkbuurt 171, 1156 BS Marken.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 21 juli 2012 om 12.00 uur in de Grote Kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
Dorpshuis 't Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken.



In het vak hieronder is een gedicht verborgen. Begin bij de D bovenaan en slinger door de tabel heen, tot je onderaan bij de T uitkomt. Je hebt alle letters nodig.

Het gedicht luidt als volgt:

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij brengt mij naar groene weiden, laat me rusten aan het water. Hij geeft mij kracht en leidt me langs veilige paden, zoals hij beloofd heeft. (Psalm 23:1b-3)

E	D	A	A	R	O	E	N	E
H	E	N	R	G	E	M	E	W
R	E	J	I	U	R	T	I	D
I	E	N	M	S	T	A	A	E
S	R	G	T	N	E	■	L	N
M	B	J	I	A	A	N	H	E
I	J	N	H	H	R	E	T	T
R	E	H	N	I	R	A	A	W
D	E	K	E	J	K	C	H	T
M	R	E	E	G	J	A	L	E
I	B	R	E	F	I	N	E	N
J	T	N	O	T	M	G	M	L
Z	N	I	S	G	I	S	T	E
A	L	E	T	E	L	V	D	I
N	E	D	A	P	I	E		
Z	■	S	H	B	E			
O	A	L	I	J	L			
E	H	D	F	O	O			
E	F	T						

