

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer: 31

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 4 augustus 2012

**Kerkdienst voor : Zondag 5 augustus 2012**

**Grote Kerk**

**10.00 uur: Ds. H. Dekker**

**Organist Dirk Kes**

Geen crèche

Geen kindernevendienst

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	5	Marcus	7:24-37	Open
Maandag	6	Jesaja	31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
Dinsdag	7	Jesaja	32:1-8	Verandering
Woensdag	8	Jesaja	32:9-20	Wachten op de geest van boven
Donderdag	9	Jesaja	33:1-12	Onheil en genade
Vrijdag	10	Jesaja	33:13-24	Bevrijdingsdag
Zaterdag	11	Jesaja	34:1-17	Edom verwoest

## Opbrengst Collecten

Zondag 29 juli

De eerste collecte bestemd voor Het Nederlands Bijbelgenootschap	€ 261,25
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 254,25

## Lezen: Psalm 5.

### Meditatie.

's Ochtends voor de koffie niet zeuren, staat er op een tegeltje in mijn keuken. Dat tegeltje kreeg ik eens van iemand die met me mee geweest was naar Israël en dat herkende als motto voor de groepsreis die ik leidde. Sommige mensen hebben zo'n soort motto ook als het om bidden gaat. Nee, 's ochtends kan ik nog niet bidden. Dan ben ik niet wakker genoeg. We zijn in veel gevallen avondmensen geworden.

De psalm die we lezen voor deze meditatie is een psalm bij het morgenoffer. Offeren en bidden hangen nauw met elkaar samen, dat begrijpen we wel. Bij God mag je op elk uur van de dag je hart uitstorten en bij Hem hangt vast niet zo'n bordje als bij mij. Op ieder uur van de dag kun je bij Hem aankloppen met alles wat je bezighoudt. Het is heerlijk, zou ik willen zeggen, wanneer je 's morgens vroeg, voordat de dag begint, eerst bij God je hart helemaal leeg kunt maken.

Nu, dat is voor die dichter van Ps. 5 geen vanzelfsprekendheid. Integendeel. Want God wil niet te maken hebben, zo zegt hij, met mensen die bedriegen en bloed vergieten. Daar moest ik aan denken toen ik onlangs hooggeplaatsten de hand zag schudden van de president van Syrië, aan wiens handen bloed kleeft. Zou God het niet zien? Psalm 5 laat er geen enkel misverstand over bestaan. De HEER, onze God, gruwet ervan.

Maar wie mag dan wél zomaar bij Hem aankloppen? Kunnen wij dan überhaupt wel bij Hem komen? Ja, zegt de psalm in vs. 8. Wij mogen bij God aankomen en aankloppen door Zijn grote liefde alleen. In ons is geen prestatie te bedenken die het zou rechtvaardigen dat wij zomaar naar God kunnen gaan. De reden daarvoor ligt in Zijn grote liefde alleen.

Die dichter van Ps. 5 heeft te maken met belagers. Mensen die het op hem gemunt hebben. Maar de tempel, Gods huis, mag hij binnentreden als een veilige toevlucht. God opent zo vaak in Zijn huis – tot op de dag van vandaag – voor allen die bij Hem schuilen willen een weg om te gaan. “Heer, u zult wegen vinden, waarlangs mijn voet kan gaan.” (Gz. 427: 1).

Uiteindelijk is er niemand die je weer zó recht op je voeten kan zetten, als Hij. Je kunt weer verder door een lied, een gebed, een troostrijke zin uit de preek die je hoort. Zie je? Zó werkt dat! Probeer het maar. Misschien lees je deze meditatie en ben je om welke reden dan ook, lange tijd niet in de kerk geweest. Doorbréék dat patroon dan eens. En schaar je om het Woord. Om de Goede Herder, die al Zijn schapen nodigt. “Kom tot uw Heiland, toef langer niet, kom nu tot Hem die redding u biedt.”(Joh. de Heer 210).

Ds. H. Dekker.

# 2<sup>e</sup> Zomerzangavond

3

Opwekkings-  
liederen

Woensdag 8 augustus 2012 aanvang: 20.00 uur

Grote kerk

Met medewerking van: Dominic Zeeman (keyboord)

Meditatie: Drs. H. Dekker



## Voorbede

1. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
2. Bescherm de christenen in Pakistan, dat liefde het kwade mag overwinnen.
3. Geef ons een luisterend oor, voor hen die ziek zijn.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Zegen het werk van Stichting Ronoylion, wijs hen een weg die goed is.
6. Voor de zomer zangavonden, maak ons bewust dat wij door U te loven en te prijzen wij ons beschermen met de wapenrusting Gods.
7. Wees met de kinderen in de "Schuilplaats" in Thailand. Dat ze opmogen groeien tot evenwichtige kinderen.

Ria Kaars

**In herinnering aan Sijmen Commandeur, geboren 22 oktober 1952 gestorven 24 juli 2012 in de leeftijd van 59 jaar.**

Sijmen, een lieve man voor Eefje en een geweldige ta voor Stefan en Dennis is niet meer.

"Zijn laatste rit gereden, zijn bus en fiets nu aan de kant".

Zo stond boven aan de aankondiging. Sijmen Commandeur, een man van Marken wie kende hem niet, wie heeft niet eens bij hem in de bus gezeten en wie heeft hem niet eens op zijn fiets gezien. Veel en mooi waren dan ook de woorden en beelden van herinnering aan een markante man.

Sijmen was ook muziek, een klein deel van zijn favoriete nummers hebben we gehoord in de herdenkingsbijeenkomst.

Muziek zegt soms meer dan woorden kunnen zeggen en het was alsof Sijmen, door de muziek heen, nog wat laatste woorden sprak tegen zijn Eefje, Stefan en Dennis.

Woorden van bemoediging wellicht, woorden van vooruitkijken en niet bij de pakken neer zitten. Want zo was Sijmen, een man die zich niet snel ergens bij neer legde. Nee, kan het niet linksom dan misschien wel rechtsom, volhouden en doorzetten.

Maar er klonk ook andere muziek, muziek die ook sprak van volhouden, muziek met een vooruitzicht op dat, wat na dit leven komt. Muziek die troost geeft en houvast bied, muziek die doet verlangen naar die tijd na dit leven.

Een tijd met Jezus, voor hen die nu in Hem geloven. Jezus die erbij is in ons leven, ook al steken er stormen op en ook al lijkt het alsof Hij in slaap is, toch is Hij nabij.

Dat doet ook ons dan vol verwondering uitroepen; Wie is Hij toch?

Gelukkig zijn zij die dan zeggen: Hij? Dat is Jezus, mijn Heer en mijn Heiland, Hij is mij nabij. In dood en leven Heer, U bent mij nabij!

Kees Kersbergen

**Zondag.** Het was fijn en goed om afgelopen zondag weer terug te zijn in de eigen gemeente! Ook komende zondag luisteren wij naar een stukje uit de levensgeschiedenis van Jakob. Hij moet vluchten voor zijn broer Ezau die hem wil doden. We lezen Genesis 28 en Handelingen 24: 22-26. En zingen: Gz. 472: 2, 5, 6, Ps. 84: 1, 5, Ps. 65: 2, 3, Gz. 441: 1, 5, Gz. 441: 6, 8, Ps. 68: 7, Gz. 459: 3, 5, 7. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Zr. N. Taanman-Bootsman, Thamiswerfstraat 12 was in het ziekenhuis, maar is weer thuis. Daar mag ze aansterken voordat verdere behandeling volgt. Graag ziekenhuisopnames en ontslag uit het ziekenhuis doorgeven aan de pastorie als bezoek van mij of de pastoraal medewerker gewenst is. Dat kan met een briefje door de bus, het mag ook telefonisch (746169).

**Zomerzangavond.** Woensdag 8 augustus a.s. hoop ik te mediteren over het thema: "vissen bij de vleet". De 1<sup>e</sup> keer stond de bundel van Joh. de Heer centraal. Op deze 2<sup>e</sup> zangavond staat de bundel Opwekking centraal en hebben we de medewerking van Dominic Zeeman op zijn keyboard. Welkom allemaal. Aanvang 20.00 uur in de Grote Kerk.

**Israëltreis.** We zoeken nog 7 mede- reizigers voor de geplande reis in april volgend jaar. Altijd al eens naar het land van de Bijbel gewild, maar het is er nooit van gekomen? Laat deze kans dan niet voorbijgaan. Wil je nadere inlichtingen? Ik hoor het graag.

**Vakantie.** De laatste week van mijn zomervakantie was ik te gast (samen met 21 anderen) op een prachtig kasteel in de Achterhoek. Een hele belevenis. En vooral de 1<sup>e</sup> dag was ik bepaald onder de indruk van de prachtige plafonds en het antieke meubilair. Volgens een goede collega van mij moeten dominees niet in het kerkblad schrijven over hun vakantiebelevissen want, zo citeer ik hem: "het gaat nergens over en het slaat nergens op". Je bent dus gewaarschuwd als je toch doorleest nu. De gastvrouw van het kasteel heeft iedere kamer een naam gegeven. En ze had bedacht dat het wel aardig was als de dominee zou slapen in de kamer die "in het biezen mandje" heet. In iedere gastenkamer lag ook een Bijbel, en ja, die naam van mijn kamer nodigde natuurlijk uit om voor het slapen gaan nog eens dat prachtige verhaal uit Exodus 2 te lezen. Maar ja, wat er zich dan vervolgens afspeelt in de geest van een mens...in ieder geval ben ik die nacht wel zeker 7 keer verdrongen in het water van de Nijl en op het laatst werd de Nijl de Gouwezee. Een heuse nachtmerrie dus.

Hartelijke groet! Ds. H. Dekker.

Beste allemaal,

Wat was ik blij dat ik, na een geslaagde operatie in het AMC, zaterdagmiddag 7 juli weer naar huis mocht. We kwamen op de dijk en Marken lag daar te schitteren in de zon en dat was goed thuiskomen.

Ik begin goed te herstellen, maar moet binnenkort nog voor de nabehandeling van een chemokuur, die duurt tot november/december. Hoop dat alles dan achter de rug is.

Dankbaar voor alle kaarten met goede wensen voor mijn herstel. Ik raakte er ontroerd van, zoveel belangstelling. Ook de telefoontjes, sms'jes, bezoeken van binnen Marken, als daar buiten waren er veel. Dank voor bloemen en cadeautjes die ik heb gekregen.

Mede namens Piet heel veel dank.

Met vriendelijke groeten,  
Dea Zeeman

---

Beste mensen,

Na mijn plotselinge ziekenhuisopname en de hierop volgende twee dotterbehandelingen zijn de vernauwingen gelukkig weer verleden tijd.

Het vizier is nu gericht op revalideren.

Ik wil iedereen, mede namens Janie, bedanken voor de bezoeken, telefoontjes, kaarten en andere attenties, welke wij mochten ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het was fantastisch.

Hartelijke groeten,

Muus Schipper  
Kets 33A

---

Tot ons verdriet is overleden

#### **SIJMEN COMMANDEUR**

Vader van ons teamlid Dennis Commandeur.

Wij wensen Eefje, Stefan, Dennis en familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

A-selectie en begeleiding SV Marken

Je vader blijft je vader  
 zo eigen en vertrouwd.  
 Je wilt hem niet graag missen  
 omdat je van hem houdt.  
 Maar eens dan komt de dag  
 dat je hem moet laten gaan.  
 Je verstand zegt dat het goed is,  
 maar in je ogen blinkt een traan.

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

### **Sijmen Commandeur**

de vader van onze vriend Dennis.

Wij wensen Dennis en zijn familie veel sterkte toe met het dragen van dit grote verlies.

Patrick & Wendy	Ronald & Tamara
Pascal & Geertje	Michel & Marlies
Martijn & Linda	Danny & Marijke
Michael & Maggie	Jasper & Sylvia, <i>Aniek</i>
Henk	Cor

“May the good lord shine a light on you

Warm like the evening sun”

Met grote droefenis namen wij kennis van het overlijden van **Sijmen Commandeur**,  
 vader van onze vriend **Stefan**.

Wij wensen Eefje, Stefan en Dennis veel kracht en sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Muus	Martijn & Nikita
Peter	Michel & Nienke, Jelte
Jeffrey	Wijnand & Leona, Kenneth, Jayden, Quinten
Ramon	Freek-Jan & Angelique, Anthonie
Ronald	