

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer 34

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 augustus 2012

**Kerkdienst voor : Zondag 26 augustus 2012.**

**Patmoskerk.**

10.00 uur: Ds H. Dekker.

Organist: Hans Jutte.

Schoollied: Geen.

Creche : Geen.

Kinderveendienst: Geen!

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie.  
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk  
verzorgd door de Zendingscom.

## 3<sup>e</sup> Zomerzangavond

Woensdag 29 augustus 2012 aanvang: 20.00 uur

Patmoskerk

Met medewerking van: Voor Anker Band; Charlie's Gospeltrain

Meditatie: Drs. H. Dekker

Evangelische  
**Liedbundel**

vierstemmige zettingen voor orgel en piano  
met akkoordymbolen



De vakantie is weer bijna voorbij en dat is te zien in kerk op zondagmorgen. De lege plaatsen van ieder die, voor een korte of langere vakantie, het eiland hadden verlaten worden weer ingenomen. Gelukkig maar, fijn dat we er weer zijn. Dank aan God dat Hij ons heeft bewaard op al onze wegen en ons weer in goede gezondheid heeft thuisgebracht.

Wij hebben onze 'tent' dan misschien weer opgeborgen maar dat geldt niet voor de man uit het te lezen tekstgedeelte. Abram, later door God Abraham genoemd, is op reis door het land dat God hem heeft beloofd. Steeds weer breekt hij op om weer verder te trekken om zo het land te verkennen. U kent dat wel als u van trektochten houdt, in de morgen de boel opbreken en aan het einde van de dag op een andere plek weer opbouwen. Nou zo ongeveer moeten wij ons voorstellen dat Abram rondreist door het land Kanaän.

Als Abram dan zijn tent weer heeft opgebouwd, dan komt het waar het in deze meditatie over gaat. Abram zet zijn tent op en .... hij bouwt voor de HEER een altaar en roept Zijn Naam aan, zo lezen we in vers 8. Dit is dan al de tweede keer dat hij dat, in dit Bijbelgedeelte, doet.

Een altaar bouwen doe je niet zomaar en ook Abram doet dat niet, bijvoorbeeld, om even zijn eten klaar te maken zoals wij wellicht de barbecue aansteken. Nee, een altaar bouwen doet Abram om er een offer te brengen aan zijn God. In de tijd van de aartsvaders werd er vaak een altaar gebouwd als zij een verschijning van God hadden gehad. In vers 7 lezen we dat ook en later lezen we dat ook bij Jakob. Op de vlucht voor zijn broer Esau bouwt hij een altaar van de stenen waarop zijn hoofd heeft gerust in de nacht. God verscheen aan hem in een droom en beloofde Jakob dat hij weer terug zou keren in Kanaän. Jakob word wakker en zet die steen rechtop en giet er olie overheen. God verscheen aan hem en hij bouwt dus een altaar en brengt aan God een offer.

Abram bouwt een altaar op de plaats waar God aan hem verschijnt en waar hij zijn tent opzet en hij brengt er een offer aan God. En dan staat er; hij roept de Naam van de Heer aan. In ons taalgebruik, Abram houdt voor zijn tent een eredienst voor God.

Denk nu eens terug aan de afgelopen vakantie, komt dit gebruik ons dan bekend voor? Hebben u, jij en ik, erediensten voor God gehouden bij onze tent? Hebben wij een kerkdienst bezocht tijdens onze vakantie in Nederland maar ook in het buitenland? Maar ook na deze vakantie, weer veilig en gezond op Marken, bent u al in kerk geweest om God te danken voor Zijn bewarende hand? Bent u al in de kerk geweest om Hem te loven en te prijzen dat er elke zondag nog een kerkdienst is op Marken waar God in de gedaante van Zijn Woord tot ons komt. Want dat is de manier waarop God aan ons verschijnt, God laat zich horen en kennen door Zijn Woord de Bijbel. En als God aan ons verschijnt, zouden wij dan geen offer brengen?

Ja maar, wij post moderne mensen brengen toch geen offers meer? Al dat bloed, nergens goed voor toch? U heeft gelijk, wij brengen geen offers meer zoals Abram dat deed. Waarom niet? Omdat Jezus Christus voor ons 'Het Offer' heeft gebracht. Hij heeft het offer gebracht dat wij nooit zouden kunnen brengen. Hij gaf Zijn leven opdat wij het eeuwige leven zouden krijgen. Maar..... dit betekent niet dat wij niets meer te offeren hebben, zeker niet. Lees maar mee wat Paulus daarover schrijft.

Romeinen 12 vers 1; *"Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u"*. Dit, broeders en zusters, is ons offer aan God. Wat dit offer verder inhoud moet u maar lezen in wat er verder volgt in Romeinen 12.

Nog even die nieuwe naam van Abram. Abraham werd zijn nieuwe naam en die nieuwe naam betekent zo iets als; vader van menigte ofwel vader van vele volken. Bij die vele volken horen volgens Paulus, in hoofdstuk 4 van de brief aan de Romeinen, ook de heidenen. Zo bekeken is Abraham ook voor ons en ons volk een 'vader'. Nu dan, zouden wij het voorbeeld van 'vader' dan maar niet gewoon volgen? Zouden wij dan ook niet dagelijks ons 'altaar' bouwen en ons leven offeren als een levend, heilig en God welgevallig offer?

Hoe je dat moet doen? Nou gewoon, je bekeren tot God, je leven in Zijn hand leggen en elke dag vragen, Here God, wat wilt U dat ik doen zal?

Dat is offeren Anno Domino 2012,

### Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	26	2 Koningen	12 : 21 - 21	Expositie
Maandag	27	Marcus	8 : 1 - 13	Teken
Dinsdag	28	Marcus	8 : 14 - 26	Blind en ziende
Woensdag	29	Marcus	8 : 27 - 38	Wie is Jezus?
Donderdag	30	Spreuken	24 : 1 - 12	Wijsheid boven alles
Vrijdag	31	Spreuken	24 : 13 - 22	Zoete woorden
Zaterdag	1	Spreuken	24 : 23 - 34	Eerlijkheid en vlijt

---

### Opbrengst Collecten.

Zondag 19 augustus.

Eerste collecte bestemd voor de Zending	241,42 Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	231,00 Euro

---

### Voorbede

1. Voor de zomer zangavond, dat velen mogen komen om U de lof te brengen.
2. Wees met de kinderen in de "Schuilplaats" in Thailand. Dat ze opmogen groeien tot evenwichtige kinderen.
3. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wil hen Uw bijstand zenden.
4. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die u vrezen.
5. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
6. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
7. Voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap.

Ria Kaars

---

De Ziekenboeg

M.Visser-Uidam Waterlandziekenhuis Postbus 52 1440 AG Purmerend Afdeling A2  
Kamer 2



**Zondag.** Het was een bijzondere zondag. Niet in toga preken is voor mij een hoge uitzondering. Maar zulke tropische temperaturen maken we maar zelden mee in Nederland. En dan worden de gewone regels wel eens doorbroken. Daar lijkt me niets op tegen. En voor de rest zullen we niet mopperen op het weer, want dat is mopperen op de Heer, maar blij en dankbaar zijn dat het nog zomert in de zomer! Komende zondag is de meeste warmte al weer voorbij zeggen de voorspellingen. En graag zie ik je dan in de kerk. We lezen Klaagliederen 3: 1-24 en Matteüs 28: 16-20 en zingen: Joh. de Heer 7 (als g'in nood gezeten), Ps. 107: 1, 4, Gz. 313: 1, 6, 7, Ps. 42: 2, 3, Ps. 42: 5, 7, Gz. 291, Gz. 442. Van harte een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Br. D. Schipper, Meester Visserstraat 1 werd afgelopen zondag ontslagen uit het ziekenhuis. En dat is goed nieuws! Geheel onverwacht moest zr. M. Visser-Uidam, Noorderwerfstraat 11 voor behandeling opgenomen worden in het Waterlandziekenhuis. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang het duren gaat en wordt ze verpleegd op A2, kamer 2. In datzelfde ziekenhuis is ook zr. L. Visser-Schouten, Zuiderzeeweg 8 voor een operatie. Zr. T. Stoker-van Altena, Swaensborch 219 werd overgebracht naar het ziekenhuis in Hoorn en is zeer ernstig ziek.

**Zomerzangavond.** Na de bundel van Joh. de Heer en de Opwekkingsbundel, staat op deze 3<sup>e</sup> zomerzangavond de Evangelische Liedbundel centraal. We hebben geprobeerd daaruit bekende en geliefde liederen te zoeken. Maar ja, inmiddels is mij na de vorige zangavond ook duidelijk dat wat voor mij bekend is en wat in mijn vorige gemeente bekend was, niet altijd inhoudt dat het ook hier bekend is. Maar ik heb er echt van genoten dat jullie zulke snelle leerlingen zijn! Komende woensdagavond in de Patmoskerk hebben we medewerking van de Voor Anker Band en Charlie's Gospeltrain, dus dat zal vast prachtig worden! Kom en zing mee, zou ik zeggen. Mijn meditatie heeft als titel: "De overval". Spannend dus... Kun je al bedenken welk Bijbelgedeelte bij die titel hoort?

**Ter overweging.** Bij het vallen van de nacht,  
 bij het falen van de kracht,  
 met de duisternis rondom,  
 roep ik: Kom, Heer Jezus. Kom.  
 (Guillaume van der Graft).

Ds. H. Dekker.



## MARKER MANNENKOOR

Het Marker Mannenkoor, bestaande uit 35 enthousiaste zangers tussen de dertig en tachtig jaar, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Om nieuwe leden aan te trekken en de uitdaging van het zingen te blijven stimuleren, is het repertoire in de afgelopen jaren behoorlijk vernieuwd. Zo worden er, naast de bekende geestelijk liederen, vooral shanty songs, populaire- en meezingliederen gezongen in diverse talen.

De minimum leeftijd van leden is gesteld op zestien jaar. Leeftijd moet dus geen punt zijn en ook de jeugd van Marken en omstreken is dus hartelijk welkom. Houd je van zingen, dan zou ik zeggen kom ook op dit ontzettende gezellige en populaire koor. De repetities starten op zondag 2 september van 12.00 – 13.30 uur in Het Trefpunt.

Gun je vrouw / vriendin, als je die tenminste hebt, een lekker rustig uurtje voor haar eigen op de zondag en kom lekker ontspannen zingen en het koor versterken met jullie stemmen. Kom nou gewoon eerst een paar maanden op proef. Denk je achteraf het bevalt mij niet, dan is stoppen geen enkel probleem. Dus jongens / mannen wij zien jullie graag naar onze repetities komen. Voor verdere informatie kun je bij mij terecht, of bij Rob Zwierts (Grotewerf 21), of stuur een mailtje naar onderstaand e-mailadres en wij nemen contact met je op.

Met hartelijke groeten,  
Cor Visser, voorzitter Marker Mannenkoor  
Minneweg 20, 1156 CA Marken  
E-mailadres: [markermannenkoor@gmail.com](mailto:markermannenkoor@gmail.com)

---

### Marken helpt Roemenië

In de week van 27 augustus – 1 september a.s. wordt er weer een collecte gehouden voor de stichting "Marken helpt Roemenië". Zoals u weet, wordt de opbrengst gebruikt om het vervoer van kleding en spullen te bekostigen.

"Marken helpt Roemenië" heeft enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in Moldavië, Albanië en de Oekraïne terecht komt.

De Oosteuropa Zending werkt grotendeels met vrijwilligers en in 2011 heeft ze 35 transporten verzorgd met vrachtwagens van 90 m<sup>3</sup>. Vanaf Marken was het mogelijk om in 2011 ongeveer 40 m<sup>3</sup> aan kleding, dekens en ander materiaal mee te sturen. Bij dat andere materiaal zaten ook wat kleine, nog goed bruikbare muziekinstrumenten (gitaar, blokfluiten, elektronisch orgeltje, blaasinstrumenten). Deze worden gebruikt om de vele straatkinderen een zinvolle dagbesteding te geven in de opvangtehuizen. En ook om de zang te begeleiden bij kleine gemeenten die niet over een kerkgebouw met orgel beschikken.

In de landen waar de Oosteuropa Zending werkt, heerst nog veel armoede. 'sWinters is het er vaak heel erg koud en veel mensen hebben geen verwarming in huis en moeten zich dus met dikke kleding en dekens warm houden. Afgelopen winter nog ging de temperatuur terug tot 20° onder nul. Dat er bij die temperaturen zonder verwarming in huis slachtoffers vielen, is niet verwonderlijk.

Uiteraard zijn aan alle vervoer veel kosten verbonden en voor die kosten wordt het geld van de collecte gebruikt. We hopen daarom dat u de collectantes wilt helpen de bussen goed te vullen!!

Mocht u ze missen, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op Rabobanknummer 34 28 71 188.

Namens de stichting Marken helpt Roemenië,  
Fef Visser



**In memoriam**

22-08-2011

22-08-2012

**Muus Teerhuis**

Het is nu één jaar geleden  
een jaar is nu voorbij  
De leegte zonder jou is met  
geen pen te beschrijven  
De leegte zonder jou zal altijd bij ons blijven  
Maar de fijne herinneringen  
verzachten onze smart  
Voor goed uit ons midden  
maar voor altijd in ons hart

Wolmet Teerhuis-Uithuisje  
Muus Marcel  
Neeltje en Jeroen  
Maritje en Eric  
*Lucas marcel*  
Pieter Jan  
Aaltje en Wim

## In Memoriam

Jacob Boneveld

05-06-1925 / 11-08-2011

Namens Anneke en de kinderen, iedereen alsnog heel hartelijk bedankt voor alle steun en belangstelling, die wij hebben ontvangen, na het overlijden van onze vader en grootvader.

Met name dank aan:

Ds. Pronk

Peet Lop

Neeltje van Altena Boneveld

---

***“Mekurf is niet meer hetzelfde” en “het is stil aan de Westzaai”.***

Drie maanden na het overlijden van Jaap van Dijk zijn deze uitspraken nog regelmatig te horen.

Jaap was een geliefd mens, getuige de grote belangstelling bij zijn begrafenis. Als hij had geweten dat zoveel mensen de moeite hadden genomen om afscheid van hem te nemen, zou hij er verlegen van zijn geworden.

Wij danken u voor uw medeleven en aanwezigheid.

Familie Schipper

*Doe mij in de morgen  
Uw goedertierenheid horen  
want ik vertrouw op U*

Pslam 143 : 8

Moegestreden maar heel rustig is ingeslapen onze lieve moeder  
bessie en oude bessie

**T.Stoker van Altena**

op de leeftijd van 83 jaar

sinds 1997 weduwe van K.Stoker

Sijtje en Cees  
Trijntje en Cornelis  
Luitje Geertje en Klaas  
Simone en Arthur  
Klein en achterkleinkinderen.

Marken 22 augustus 2012

Correspondentie adres: Kets 37 1156 AW Marken

De uitvaartdienst zal gehouden worden op dinsdag 28 augustus 2012 om 14.00 uur  
in de Patmoskerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op  
de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.