

Protestants Marken



Jaargang 6 nummer :35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 september 2012

Kerkdienst voor : zondag 9 september 2012

10.00 uur

PATMOSKERK

Ds. H. Dekker, Heilig Avondmaal

Organist: Hans Jütte

Crèche:

Diana Stoker en Melanie Visser

Kindernevendienst: Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Tafel collecte is bestemd voor:

Diaconie

Collecte is bestemd voor:

de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	9 september	2 Koningen 21:1-18	Het gaat weer mis
maandag	10 september	2 Koningen 21:19-26	Moord en doodslag
dinsdag	11 september	2 Koningen 22:1-13	Belangrijke vondst
woensdag	12 september	2 Koningen 22:14-20	De profetes spreekt
donderdag	13 september	2 Koningen 23:1-14	Hervormingsdag
vrijdag	14 september	2 Koningen 23:15-30	Ingrijpende maatregelen
zaterdag	15 september	Marcus 9:1-13	Verschijsning

Opbrengst collecten zondag 2 september.

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds

€ 181,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 192,70

OVERDENKING

“Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn”
Titus 3, vers 1a

Volgende week is het weer zover, we mogen weer een nieuw kabinet kiezen...

Om mij heen hoor ik steeds vaker dat men nu even niet zou weten op wie men moet gaan stemmen, het is ook niet zo eenvoudig, want de politieke partijen strijden over en weer wie nu het beste programma heeft. Bovendien komen er steeds meer partijen bij, voor elk wat wils dus zou je denken, maar dat maakt het allemaal alleen maar ingewikkelder!

Bij het zoeken naar een tekst voor deze overdenking kwam ik bij de brief aan Titus eigenlijk al aan de kern van mijn overdenking. Deze brief wordt ook wel met de brieven aan Timoteüs, de pastorale brieven genoemd. De hele brief is namelijk een leidraad ofwel onderrichting hoe wij zouden moeten leven als we willen leven als christenen.

Misschien een idee om deze brief aan Titus eens goed te lezen voor u gaat stemmen...!

Nee, wees maar niet bang, ik ga u niet vertellen op wie u moet gaan stemmen, ik ga hier ook niet in op het beleid voor de zorg of de asielzoekers maar het is wel belangrijk dat je stemt met een goed geweten en niet denkt: het zal mijn tijd wel duren ...

In het grote bos van politieke partijen is het moeilijk zoeken want de ene partij belooft nog hogere gouden bergen dan de andere.

Het regeren van een land als Nederland is op zich is al een ding, maar als je dan ook nog de scherven bij elkaar moet vegen die de kredietcrisis heeft teweeg gebracht, maakt dit het nog complexer! De beste stuurlied staan als altijd aan wal, ook bij deze ondankbare taak!

Ik denk dat je de overweging moet maken: wat zou Jezus doen?

Er staat in de Bijbel verschillende malen dat je de overheid moet gehoorzamen, maar let wel: God staat wel boven die overheid, al is daar nu erg weinig van te merken!

Maar dat werken we wel zelf in de hand; bij de vorige verkiezingen bleek dat er heel wat kiezers van de kleine christelijke partijen hun hoop hadden gevestigd op de grote niet-christelijke partijen, met het excuus: ja, die kleine christelijke partijen redden het toch niet! Is dat de reden dat we nu, na ruim anderhalf jaar opnieuw de gang naar de stembus moeten maken...?

Ook hierin moeten wij onze verantwoordelijkheid als christenen nemen, alleen dan kunnen we ons land én onze God dienen; we moeten onze invloed hierin niet onderschatten!

Want per slot zijn wij hier niet alleen wereldburger maar we mogen ook deel uitmaken van die nieuwe wereld, die ons is beloofd en die zeker gaat komen, dat is namelijk een Belofte, die wél uit gaat komen! Of gelooft u daar ook niet in?

In de musical Soldaat van Oranje komt een liedje voor over het verzet tegen de Duitsers:

En de laatste regel is doordringend: Als wij niets doen, wie dan...?

*Voor God wil ik belijden en zijne grote macht,
Dat ik te genen tijden den koning heb veracht,
Dan dat ik God den Here, de hoogste Majesteit,
Heb moeten obediëren in der gerechtigheid.*

*Laatste couplet van het Wilhelmus
gezang 411, LvK*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Breng veel mensen in beweging Heer, die op zoek gaan naar wie U bent.
2. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
3. Voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap.
4. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
5. Bescherm hen die ons land besturen, dat ze in alle rust goede plannen mogen maken.
6. Maak van ons mensen die elkaars naaste willen zijn, open onze ogen daarvoor.
7. Voor de verkiezingen, dat we dankbaar zijn voor onze democratie.

Ria Kaars

40 jaar Stichting Marker Jongeren

Sinds september 1972 staat de Stichting Marker Jongeren (SMJ) in het midden van de Marker Samenleving.

De SMJ zorgt al 40 jaar voor een ontmoetingsplaats, niet alleen voor de Marker jeugd, maar voor de jeugd uit de hele regio.

We willen de SMJ van harte feliciteren met deze mijlpaal en hopen, dat ze onze jeugd nog vele jaren op mogen vangen in de Zonnewijzer.

De Kerkenraad

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v

Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Zondag. Afgelopen zondag was een extra keer in de Patmoskerk, vanwege alle feestelijkheden rond de Zonnewijzer. Ik was vergeten dat te vermelden in het vorige kerkblad. Vroeger zei ik dan: ik ben te druk, dan vergeet ik dingen. Tegenwoordig zeg ik: ik word een dagje ouder en dan begin je dingen te vergeten. Maar 't zal wel ongeveer op het zelfde neerkomen, zou 't niet? We volgen het gewone rooster weer. Dus Patmoskerk. Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. En dat mogen we zéker niet vergeten. Want onze Heiland gaf 't ons als opdracht mee: "doe dit tot Mijn gedachtenis." We lezen Romeinen 8: 1-4 en zingen: Evang. Liedbundel 189a: 1, 2 (Vaste Rots van mijn behoud), Ps. 63: 1, 3, Ps. 116: 1, 3, 6, Evang. Liedbundel 289 (als gezongen geloofsbelijdenis), Gz. 440, Ps. 136: 12, 13.

Zieken. Zr. N. Zeeman, Hoogkamplaan 42 moest vorige week geheel onverwacht worden opgenomen in het Waterlandziekenhuis. En daar trof ik haar vorige week donderdagmiddag nog erg ziek aan. Maar we hopen en bidden dat het tij inmiddels gekeerd is en dat ze verder op mag knappen, zodat ze weer spoedig op Marken kan zijn. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Doopdienst. Ouders die hun kind willen laten dopen op zondag 7 oktober kunnen zich bij mij melden (tel. 746169). Ik heb al 2 dopelingen genoteerd staan, maar uiteraard kunnen er nog meer bij. De aanmeldingstermijn sluit op de dag dat de kerkenraad in vergadering bijeen komt: 10 september a.s.

Ter overweging. Beker en schotel gaan
van hand tot mond en hand.
Christus wordt voortgeplant
door Zijn gemeente heen.
(Gerrit Achterberg).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ter ere van mijn 60^e verjaardag (1 dec.) zijn er enkelen die bedacht hebben dat de pastorie een naam moet krijgen. Dat is wat mij betreft geen noodzaak, maar principiële bezwaren kan ik er ook moeilijk tegen inbrengen. Wie een goede naam weet kan dat tot 1 oktober op een briefje schrijven en door de brievenbus doen. Het is altijd leuk als er wat te kiezen valt. En ik vind dat die naam uit jullie midden moet komen en niet bij mij vandaan! Ds. H.Dekker.

Krachtig tegen spierziekten.

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland.

Geef deze week niet alleen uw stem maar ook uw steun U gaat toch wel stemmen? En zo ja, weet u al op welke partij? Rivka Smit weet het nog niet. Ze twijfelt of ze wel met haar rolstoel in het hokje past en of ze het stemformulier kan openvouwen en invullen. Rivka Smit heeft een spierziekte, net als 200.000 andere mensen in Nederland. Het Prinses Beatrix Spierfonds vraagt uw steun voor mensen met een spierziekte tijdens de jaarlijkse collecteweek. Geef dus niet alleen uw stem maar ook uw steun tijdens 9 t/m 15 september.

In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlamrend effect op de spieren. Er zitten zo'n 600 spieren in een mensenlichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, want voor steeds meer spierziekten liggen therapieën in het verschiet. Van 9 t/m 15 september vindt de jaarlijkse collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds plaats. "We roepen alle Nederlanders op niet alleen hun stem, maar in de week van 9 t/m 15 september ook hun steun te geven in de vorm van een gift." De collecteweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Ruim 30.000 collectanten komen door heel Nederland dan ook in actie, ook in uw plaats gaan er vrijwilligers de straat op.

KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op **zaterdag 27 oktober a.s.** met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren.

Jongeren uit het voortgezet onderwijs willen we er attent op maken dat het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage telt. In overleg met ons worden die uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar eefvisser@hetnet.nl

Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp dus altijd van harte welkom!!

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: **tot 27 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



Protestants Marken



De vakanties zijn weer voorbij.
En vanaf 05 oktober zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen de kiendata 2012/2013 op een rij.

Vrijdag 05 oktober 2012
Vrijdag 02 november 2012
Vrijdag 30 november 2012
Vrijdag 28 december 2012



Vrijdag 18 januari 2013
Vrijdag 15 februari 2013
Vrijdag 15 maart 2012

We gaan 05 oktober om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.



Tot de 5^{de}

De kiencommissie