

Protestants Marken



Jaargang 6 nummer :36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 september 2012

Kerkdienst voor : zondag 16 september 2012

10.00 uur

GROTE KERK

Ds. H. Dekker

Organist: Albert Koffeman

Schoollied:

Gezang 285:1

Schoollied lezen:

Naomi Abcouwer

Crèche:

Marie Appel en Neeltje Anita Schipper

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiens

De eerste collecte is bestemd voor:

Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor:

de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	16 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
maandag	17 september	Marcus 9:30-50	Belangrijkheid
dinsdag	18 september	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
woensdag	19 september	Spreuken 28:1-13	Tegenstellingen
donderdag	20 september	Spreuken 28:14-28	Oorzaak en gevolg
vrijdag	21 september	2 Koningen 23:31-24:7	Betaling
zaterdag	22 september	2 Koningen 24:8-17	Weggevoerd

**Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.
(2 Korintiërs 12:9)**

Nadat Paulus drie keer aan Jezus heeft gevraagd om hem te bevrijden van de doorn in zijn vlees, is dat het antwoord van de Heer.

Er zijn boeken vol geschreven over wat die doorn bij Paulus nu precies is:

- een lichamelijke handicap in de vorm van pijn in zijn oor of zijn hoofd
- de tegenwerking van tegenstanders en de vervolging die daarbij hoort
- het gegeven dat Paulus' plannen voortdurend in de war worden gestuurd
- een ernstige vorm van slechthoortheid
- epileptische aanvallen
- een voortdurend terugkerende vorm van malaria
- de afwijzing van het evangelie door de Joden
- een demonische bezetting
- een spraakgebrek

Maar het is eigenlijk niet belangrijk om het precieze karakter van die doorn te kennen. Veel belangrijker is dat Paulus zegt, ook al heeft hij gebeden of Jezus de doorn wilde verwijderen: 'Ik schep vreugde in mijn zwakheid.'

Het antwoord van Jezus kan echter ook verkeerd geïnterpreteerd worden.

Er kan snel een gevoel ontstaan van: 'Nou, daar moeten we het dan maar mee doen, met genade. Het stelt niet zoveel voor, maar blijkbaar is het genoeg.'

Maar dat is een groot misverstand!

Niet voor niets worden genade en kracht door Jezus in één adem genoemd.

Ze worden door christenen nog wel eens uit elkaar getrokken.

Als er christenen zijn die pleiten voor krachtig geloven en die aandacht vragen voor het krachtige werk van de Geest, staan er altijd direct andere christenen op die zeggen: 'Spreek geen te grote woorden, want het is allemaal genade.'

En inderdaad: het is allemaal genade!

Genade is een kracht! Genade is overvloed! Genade is bevrijding! Genade is genezing! Genade is verzoend zijn met God! Genade is Gods Vaderhart kennen! Genade is: Jezus zien en ervaren!

Genade is: voelen dat je een geliefd kind van God bent en dat niets je kan scheiden van zijn liefde! Dat is de kracht van genade...

Het is een andere kracht dan de kracht van de wereld.

Die kracht is stoer, succesvol, zelfgenoegzaam, trots.

Onze zelfgenoegzaamheid, onze talenten, alles waar we goed in zijn en waar we ons op voor kunnen laten staan, onze maatschappelijke positie, de waardering die we verdienen, onze successen waar we vaak zo graag over praten - het staat allemaal het stromen van de genade in ons leven in de weg. Als we vertrouwen op onze eigen kracht, kan de kracht van Christus' genade niet ervaren worden.

En waarom kan Jezus zeggen dat we niet meer dan zijn genade nodig hebben?

Omdat genade alles is! Omdat genade alles overtreft.

Omdat genade zo helemaal verbonden is met het kennen van Christus.

De kracht van de genade is authentiek, volhardend, liefdevol, vol van de Vader.

Het is de genade van Jezus, die de kracht van God is. Buiten Jezus om is er geen genade.

Maar in verbondenheid met hem is er alleen maar overvloedige genade!

Voorbede

1. Voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap.
2. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
3. Maak van ons mensen die elkaars naaste willen zijn, open onze ogen daarvoor.
4. Voor hen die ons land besturen, geef wijsheid voor het vormen van een nieuw kabinet.
5. Leer ons dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag.
6. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.
7. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk doen, Heer wil hen beschermen en bewaren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 9 september

De tafel collecte bestemd voor de Diaconie	€ 378,90
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 260,40

Confessionele Vereniging: Regionale Commissie Noord Holland

Ook voor de Regionale Commissie Noord Holland van de Confessionele Vereniging is het nieuwe seizoen weer begonnen.

Wij willen onze eerste thema-avond houden op woensdag 26 september 2012.

De locatie is het gebouw Pro Rege aan de Olifantsteiger in Enkhuizen. We beginnen om 20.00 uur, maar om 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar.

Die avond zal ds.H.Dekker uit Marken spreken over: *Waar blijft de kerk?*

Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen, en/of met elkaar in gesprek te gaan.

Na deze avond volgen er dit seizoen nog twee thema-avonden:

1. Donderdag 15 november 2012 in Broek op Langedijk, in het gebouw Irene aan de Dorpsstraat. (naast de Herv. Kerk)

Spreker is dan ds.C.van den Berg uit Nieuw-Vennep, met als onderwerp: *pastoraat en prediking.*

2: Woensdag 20 maart 2013 in IJpendam, Herv.Kerk, Kerkstraat 19.

Spreker is dan ds.F.Heikoop uit 's Graveland, met als onderwerp: *de drie-enige God en Allah.*

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Zoals u bemerkt is elk van de thema-avonden op een andere locatie. Het bestuur heeft daar bewust voor gekozen, om leden en belangstellenden in Noord Holland zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen en deze contacten ook te verstevigen. Noteert u daarom alvast deze data in uw agenda.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (Jan Toet, tel.0226-320206)

HEB JIJ HET TELEFOONNUMMER VAN GOD?

MUZIEK

Dominic Zeeman, Matkeel Schipper
& Tess Zoneler van

VOORGANGER

Dr. H. Dalber

DATUM

Zondag 23 september 2012

Tijd

10:00 uur

LOCATIE

Padmoskerk



jongedienst

Zondag komen we samen in de Grote Kerk. En van harte hoop ik, nu de scholen weer begonnen zijn, dat ook de jonge gezinnen zich weer in ons midden voegen. Er is crèche voor de kleinsten en kindernevendienst voor de basisschoolleeftijd. Kom, doe mee. Blijf niet onnodig thuis. Daarmee eer je God niet en doe je je gemeente tekort. Ik schrijf het ook nog maar eens aan die verschillende mensen die ik na een jaar op Marken werken, ontmoette bij van allerlei gelegenheden en die mij beloofden: we komen spoedig eens bij u in de kerk. En naar wie ik tot nu toe iedere zondag vergeefs heb uitgekeken. Heus, die drempel is zo hoog niet. En het plafond valt vast niet van schrik naar beneden omdat jij weer de kerk binnenkomt....

We lezen deze zondagmorgen Psalm 87 en Matteüs 7: 28 – hoofdstuk 8:13. En zingen: Ps. 81: 1, 9, 11, het schoollied is Gz. 285:1 en we zingen de verzen 1 en 3, Ps. 99: 6, 8, Ps. 87, Gz. 170: 1, 2, 3, Gz. 109: 1, 5, Gz. 297. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. S. Commandeur-de Groot, Swaensborch 112 en br. K. Visser (kamer 328) zijn beiden zeer ernstig ziek. En hen wil ik speciaal dit keer noemen, om zo met hen in gedachten en gebeden verbonden te kunnen zijn.

Terugblik. Omdat ik afgelopen zondag nogal wat mensen miste bij de viering van het H. Avondmaal – en volgens mij is nu juist het Avondmaal vieren zo ongeveer het belangrijkste wat we in de kerk te doen hebben -, noem ik alvast de datum voor de volgende viering: 11 november. Hopelijk kan iedereen die zondag dan vrij houden!

Vooruitblik. Er zijn in de afgelopen zomermaanden van allerlei plannen gemaakt voor het komende winterseizoen. Allereerst wil ik dan wijzen op de Gemeentedag. Zondag 14 oktober hopen we die dag samen te vieren in de Patmoskerk. Dat leek ons het meest praktische. We beginnen om 10.00 uur met een bakkie koffie/thee/limonade. Dan hoop ik de kerkdienst te leiden m.m.v. de Zeemansband. Aansluitend is er dan weer koffie en hebben we een gezellige quiz met elkaar. We eten samen, doen oud - Hollandse spelletjes en onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen zal dan om 16.00 uur de afsluitende samenkomst verzorgen. Daarbij geassisteerd door De Voor Anker Band en Charlys Gospel Train. Er is de gehele dag crèche voor de kleinsten. Maar ook als je niet de gehele dag met ons mee kunt beleven, ben je van harte uitgenodigd om één of meerdere onderdelen mee te maken. Reserveren jullie deze dag? Een opgave strookje voor de lunch vind je elders in dit kerkblad.

In de 2^e plaats zijn er plannen gemaakt om de catechese nieuw leven in te blazen. Om de week op zondagmiddag van 16.00 – 17.00 uur in de Patmoskerk, voor de leeftijdsgroepen 12 – 17 jaar. We beginnen samen in de kerkzaal en kijken het 1^e halfuur naar een film over het leven van Jozef. Daarna gaan we in 2 leeftijdsgroepen uiteen (12-14 en 15-17) voor de bespreking. Het catechese team bestaat uit ondergetekende en onze pastoraal medewerker. En uit Aaltje Maas- van Altena en Erwin van Altena. Zo zullen we voor de Kerst 4x bezig zijn met het spannende leven van Jozef. Ouders, willen jullie het alvast bespreken met de jongeren in eerder genoemde leeftijd? En jongeren die dit lezen: sla 7 oktober, 21 oktober, 4 november en 18 november op in je telefoon, zet vast op je facebook dat je dan niet bereikbaar bent. En twitter het rond naar andere jongeren uit onze gemeente. Met andere woorden: zorg dat je erbij bent! In januari en februari volgen dan nog 4 lessen over een ander thema.

Naast deze catechese uren begin ik ook een jongerengesprekskring voor 18+. Vanuit die kring is het dan mogelijk om openbare belijdenis af te leggen. Maar je kunt de kring ook volgen zonder dit te doen. Ik begin daarmee op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur in de pastorie. Het is voor mij fijn om te weten of je komt (tel. 746169), een briefje door de deur kan ook natuurlijk. Als er teveel zijn voor de huiskamer gaan we namelijk gewoon naar de buurvrouw, daar is meer ruimte = Patmoskerk, om misverstanden te voorkomen.

Onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen begint met een Bijbelgesprekskring voor oudere gemeenteleden. Laten we zeggen 55+, maar zo precies komt dat niet uiteraard. De eerste keer is eveneens op dinsdag 9 oktober, maar dan van 15.00 – 16.30 uur. Voorlopige plaats van samenkomst: Patmoskerk. Als het een andere plaats moet worden, dan is dat uiteraard altijd bespreekbaar. Het is de bedoeling om één keer per maand samen te komen voor eenvoudige Bijbellessen die tot ons hart spreken. De data die gekozen zijn en die je wellicht alvast op de kalender wilt zetten zijn naast 9 oktober, 6 november, 8 januari, 5 februari, 5 maart. Je hoeft je niet van te voren op te geven, kom gewoon zou ik zeggen.

Van harte hoop en bid ik dat we met elkaar een fijn winterseizoen tegemoet gaan.

Wij gedenken. Op 8 september jl. overleed in de leeftijd van 80 jr. zr. Geertje van Altena, weduwe van Elbert Zeeman. Zij werd de laatste jaren verpleegd in Molentocht te Purmerend. Velen onder ons zullen zich haar herinneren als Gaartje van de peterolie. Want daar ventte ze mee. Begin jaren 60 werd de petroleumwagen vervangen door de souvenirkraam, inspelend op de tijd van toen en de toeristenstroom die meer en meer op gang kwam. In die zin was ze

ondernemend. Maar het was ook bittere noodzaak. Toen de ziekte parkinson haar parten begon te spelen en haar echtgenoot ziek werd verhuisden ze naar het verzorgingshuis. En nog weer later moest ze zelf dus naar Purmerend. Geen gemakkelijke jaren. Jaren waarin ze zelf bewuster bezig ging met haar levenseinde. De vele briefjes in haar Liedboek getuigden ervan. Op haar begrafenis donderdag lezen we uit Openbaring 21. Juist in dat Bijbelgedeelte mag blijken dat we onderweg zijn naar Gods grote toekomst. Vanuit de keuze voor dit Bijbelgedeelte, dat de kinderen met haar bespraken i.v.m. de rouwdienst, kon op de kaart afgedrukt worden: Ik kan gaan slapen zonder zorgen/ want slapend kom ik bij U thuis./ Alleen bij U ben ik geborgen,/Gij doet mij rusten tot de morgen,/ en wonen in een veilig thuis. Ons meeleven gaat uit naar de kinderen en kleinkinderen. Jullie mogen haar nagedachtenis in ere houden.

Ter overweging. Een preekstoel is een in kerkelijke stijl uitgevoerde sinaasappelkist op de markt. (dr. A.A. van Ruler).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Opgave strookje voor de lunch op de Gemeente dag 14 oktober 2012.

Ik wil/wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch op zondag 14 oktober in de Patmoskerk.

Naam:

Adres:

Ik zal/wij zullen aanwezig zijn metpersoon/personen.

Inleveren van dit strookje graag z.s.m. bij één van de leden van de werkgroep:

Trijntje Boes-Boes, Cees Zeeman, Kees Kersbergen, Aaltje Zeeman.

Het laatste beetje is nu op,
 veel had ik te verduren.
 Het kaarsje is nu opgebrand,
 gedooft zijn alle vuren.

Morgestreden is onze Mem en Bessie op de leeftijd
 van 80 jaar heengegaan

Geertje van Altena
 weduwe van Elbert Zeeman

Aaltje Neeltje en Ben

Leon en Ravenna

Mareel

Bianca

Jaap en Jolanda

Justin

Ashley

Gerard en Marga

Oldrik

Thirza

Mariska en Winfried

Mireille

Chantal

8 september 2012

Correspondentieadres: Zeilstraat 4, 1156 CK Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 13 september om 14.00 uur in de Patmoskerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 11 september van 19.00 tot 20.00 uur in de aula. Dorpshuis 't Trefpunt, Kerkbuurt 90 te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "Het Hof van Marken", Buurt II, 15 te Marken.

Mem hield van bloemen.

Je kon niet zeggen wat je voelde
We wisten niet wat je bedoelde
Het was niet meer uit te leggen
We hadden nog zoveel te zeggen

We zullen je missen lieve bessie

Oldrik

Justin

Leon en Ravenna

Thirza

Marcel

Ashley

Bianca

Mireille

Chantal

De weg werd zwaarder
en mijn krachten wijken
De zon gaat onder en de nacht breekt aan
maar eens zal ik Jerusalem bereiken
Daar zullen dan mijn voeten gaan

Met dapper inzet voor de wijze waarop zij haar strijd heeft gestreden, is in de vroege ochtend van 8 september onze schoonzuster overleden

Geertje Zeeman van Altena

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte!

Uit aller naam fam. Zeeman

*Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het te vechten
Bij het ontbreken van kracht.
Zo ben je langzaam moe gestreden,
uit ons midden weggeleden.
En na een moeilijke strijd
uit je lijden nu bevrijd.*

Na een langdurig en geduldig gedragen lijden is op 8 september overleden
onze naaste kennis en trouwe vriendin

Geertje Zeeman - van Altena

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd.

Jaap en Eefje
Klaas Piet
Neeltje en Cor
Trijntje
Grietje en Loek
Jeannette en Thoom
Clazina en André

De Bijbel vertelt ons hoe we
in de hemel kunnen komen
en hoe we - op weg ernaartoe -
gelukkig kunnen zijn.

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw
aangezicht.

Psalm 16:11

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.
kent gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

Psalm 139 : 1

Op Zijn tijd heeft de Here God tot zich genomen mijn man,
onze vader, schoonvader, lieve bap en ouwe bap

Klaas Visser Pz

echtgenoot van Maretje Visser – van Altena

*30 november 1917

†12 september 2012

Geertje en Symon
Sijmen en Corry
Alie en Joop
Pieter Dirks en Luut
Jan en Margje
Trijntje
Jannie en Klaas Piet
Cees
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Markerwaardstraat 3, 1156 DM Marken

De rouwdienst wordt gehouden maandag 17 september om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Marken. Voorafgaande aan de rouwdienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid de familie te condoleren in de kerk.

Herstellende na twee plotselinge ziekenhuis opnames, wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling, ontvangen kaarten, cadeaubonnen en bloemen.

Kees Schipper, Grote Werf 20

Welke hoort er niet bij?



Hieronder staan telkens vier namen. In elk rijtje hoort er één naam niet bij. Kruis deze naam aan.

1. Cham
 Lamech
 Jafet
 Sem

2. Lucas
 Matteüs
 Petrus
 Marcus

3. Achab
 Salomo
 Saul
 Elia

4. Hizkia
 Gideon
 Jefta
 Simson

5. Mozes
 Jozef
 Aäron
 Mirjam

6. Levi
 Juda
 Ruben
 Ismaël

7. Pilatus
 Jakobus
 Johannes
 Petrus

8. Dorkas
 Lydia
 Maria Magdalena
 Noömi

9. Sinai
 Karmel
 Eufraat
 Nebo

10. Nineve
 Egypte
 Israël
 Perzië

11. Barnabas
 Herodes
 Paulus
 Silas

12. Elia
 Jesaja
 Jerobeam
 Hosea

13. De verloren zoon
 De verstandige en de domme meisjes
 De storm op het meer
 De goede herder

14. Psalmen
 Exodus
 Korintiërs
 Micha

15. Ezra
 Matteüs
 Openbaring
 Filippenzen