

# Protestants Marken



*Jaargang 6, nummer :37*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 22 september 2012*

**Kerkdienst voor : zondag 23 september 2012**

**10.00 uur**

**Patmoskerk**

*Ds. H. Dekker - Jeugddienst  
m.m.v. Dominic Zeeman, Maikel Schipper  
en Tess Zondervan*

*1e schriftlezing: Rob Veerman*

*2<sup>e</sup> schriftlezing: Britt Zondervan*

**Schoollied:**

**Gezang 1: 1**

**Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Bo van Altena**

**Crèche:**

**Gonda en Amber Zeeman**

**Eerste collecte is bestemd voor:**

*Chr. Jeugdwerk Marken*

**Tweede collecte is bestemd voor:**

*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	23 september	2 Koningen 24: 18-25: 7	Martelgang
Maandag	24 september	2 Koningen 25: 8-17	Ontmanteling
Dinsdag	25 september	2 Koningen 25: 18-30	Einde verhaal?
Woensdag	26 september	Spreuken 29: 1-13	Overeenkomsten en verschillen
Donderdag	27 september	Spreuken 29: 14-27	Adviezen voor samenleven
Vrijdag	28 september	Openbaring 12: 1-6	Geboorteverhaal
Zaterdag	29 september	Openbaring 12: 7-12	Overwinning

Overdenking/Meditatie.

God zei: Er zij licht, en er was licht.

De woorden waar de schrijvers de Bijbel mee beginnen maken bij het lezen altijd indruk op mij.

Prachtig om zo het verhaal van God met zijn volk, met de mensen te beginnen.

God maakt licht in de duisternis.

Duisternis en licht; twee tegenstellingen. We maken het dagelijks mee als de nacht overgaat in de dag. Die overgang van nacht naar dag, van duisternis naar licht, kan soms heel bevrijdend zijn, een grote verandering.

Dat is misschien ook wel een reden waarom de schrijvers van de Bijbel zo zijn begonnen. En als je de Bijbel verder leest ga je dit thema, het thema van vernieuwing, van verandering, van bevrijding in diverse vormen, altijd weer opnieuw tegenkomen.

Steeds opnieuw is het ook nodig dat er vernieuwing, dat er verandering, dat er bevrijding komt.

Het lijkt wel of telkens opnieuw de duisternis de overhand krijgt alsof het opnieuw nacht wordt.

Toch roept God steeds weer mensen op om vernieuwend en bevrijdend op te treden.

Ik moet nu denken aan het verhaal van Mozes, die vanuit een brandende struik geroepen wordt. Geroepen wordt door een God die het niet langer kan aanzien dat zijn volk als slaven in Egypte onderdrukt werden. Dezelfde God die in den beginne zei: "er moet licht komen", zegt hier opnieuw: "er moet licht komen in de duisternis waarin mijn volk leeft". "Ik ben afgedaald om mijn volk uit de macht van Egypte te bevrijden, en om hen naar een uitgestrekt land, overvloeiende van melk en honing te brengen". "Van duisternis naar licht, van onderdrukking naar bevrijding". "En jij Mozes moet daar leiding aan geven".

Op weg naar die vrijheid ontvangt Israël de 10 woorden van gerechtigheid.

Uit steen gehouwen woorden van gerechtigheid. Met die woorden in het hart en op de lippen voorgoed uit de duisternis van het slavenhuis bevrijdt. De God van de Bijbel ziet om naar mensen in nood, mensen die het moeilijk hebben. Hij ziet om naar hen die geen verweer hebben. In de gehele Joodse Bijbel komen we dit tegen. Profeten door dezelfde God gezonden, om de machthebbers er op te wijzen dat ze zorgdragen voor weduwen, vreemdelingen en zwakken in de maatschappij.

In de Evangelien in het Nieuwe Testament zien we hoe ook Jezus steeds weer aandacht schenkt aan mensen die niet meetellen, die buiten de samenleving terecht zijn gekomen. Hij brengt ze uit de duisternis naar het licht, uit de slavernij naar de vrijheid, van een onmenselijk bestaan naar een menswaardig bestaan. Jezus treed hard op tegen de leiders van het volk (het volk Israël in dit geval), waarbij het mij opvalt dat het vooral de Joodse geestelijke leiders zijn die tot de orde geroepen worden, verweten worden dat ze de religieuze haarkloverij belangrijker achten, dan de noden van de samenleving, waarvan zij toch ook deel uitmaken. Waar zij leiding aan behoren te geven.

De Romeinse overheersers worden over het algemeen met rust gelaten.

Kennelijk hebben de ontvangers van de Thora een grotere verantwoordelijkheid in de ogen van Jezus. Een zaak waar wij vandaag best eens ernstig over na mogen denken !

Hoe staan de volgelingen van Jezus vandaag in de maatschappij ? Laten zij hun stem horen als in de huidige neoliberale maatschappij mensen uitgebuit worden, mensen die geen of nauwelijks verweer hebben?

Een enkel voorbeeld. Terwijl een groot deel van de wereldbevolking over onvoldoende voedsel beschikt, wordt een niet gering deel van de voedselproductie wereldwijd aangewend voor de productie van brandstof voor ons autopark.

Het zou geen kwaad kunnen als we ons eens zouden voorstellen hoe Jezus zou reageren als hij op dit moment zou rondtrekken door de wereld. We kunnen het wel raden hoe hij zou reageren.

In de Joodse Bijbel (Oude Testament) traden er steeds mensen op die als geroepenen zich geroepen voelden om de machthebbers tot de orde te roepen, ze bij de les te houden. De les van de Thora, zoals ze die via Mozes van hun God gekregen hadden. De voorwaarde om in vrijheid te leven!! In de evangeliën is het Jezus die met grote regelmaat van zich laat horen, en die misstanden in de maatschappij aan de kaak stelt. Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als ook vandaag de kerken in hun volle breedte van zich laten horen als mensen in de verdrukking komen. Als de zwakken in de maatschappij die zwaarste last krijgen te dragen. Zij zijn immers ook geroepenen. Dat geldt zowel binnen onze grenzen als daarbuiten.

Het Bijbelse visioen van een rechtvaardige samenleving dient uitgedragen te worden. De rijken tillen de armen op tot een menswaardig bestaan. En zo zullen beiden in vrijheid kunnen leven, niet gebonden door rijkdom of door armoede.

U zult zeggen: "kan dat?"

De God van Abraham en Mozes en Jezus zegt in de Bijbel dat het kan.

Gerrit Visser.

### Voorbede

1. Maak van ons mensen die elkaars naaste willen zijn, open onze ogen daarvoor.
2. Voor hen die ons land besturen, geef wijsheid voor het vormen van een nieuw kabinet.
3. Leer ons dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag.
4. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.
5. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk doen, Heer wil hen beschermen en bewaren.
6. Voor hen die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.
7. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.

Ria Kaars

### Opbrengst collecten

Zondag 16 september  
De eerste collecte bestemd voor project Pakistan  
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 287,70  
€ 308,02

# HEB JIJ HET TELEFOONNUMMER

## VAN GOD?

### **MUZIEK**

Dominic Zeeman, Maikel Schipper  
& Tess Zondervan

### **VOORGANGER**

Ds. H. Dekker

### **DATUM**

Zondag 23 september 2012

### **Tijd**

10:00 uur

### **LOCATIE**

Patmoskerk



**Jeugddienst.** Zondag hoop ik de jeugddienst te leiden in de Patmoskerk. En volgens mij is dat één van de leukste dingen die een dominee mag doen. Tess Zondervan, Dominic Zeeman en Maikel Schipper zorgen voor de muzikale begeleiding en zullen met en voor ons zingen en musiceren. Fijn dat er zulke muzikale talenten zijn in onze gemeente. Ik verheug mij er in ieder geval op en hopelijk jullie ook. Het thema, zoals je al in het vorige kerkblad kon zien, is dit keer: “Heb jij het telefoonnummer van God?” We gaan tijdens de preek You Tuben, dus het wordt vast een spetterende jeugddienst! Waar iederéén uiteraard van harte welkom is. Hoe oud je ook bent en hoe jong je je ook voelt. Of hoe jong je ook bent en hoe oud je je ook voelt...Kom zelf en breng anderen mee zou ik zeggen!

**Toelichting.** Er is leuk gereageerd op alle toekomstplannen die in het vorige kerkblad stonden met het oog op het nieuwe winterseizoen. Ook werd me de vraag gesteld of er nog catechisaties in Gebouw Hoogh komen. Nu, het antwoord is simpel. Graag wil ik op een eigentijdse manier catechese geven. Daarvoor heb ik een plan ingediend bij de kerkenraad en is besloten tot het vormen van een catechese team. De namen heb je kunnen lezen in het vorige kerkblad. De kerkenraad heeft daar van harte mee ingestemd. Zo is de catechese een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden, en zo bedoeld onze kerkorde dat ook te zeggen. En trouwens ook het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers. Voor de manier waarvoor nu gekozen is, hebben wij in ieder geval nodig een internet/wifi aansluiting, een beamer, een scherm, en een DVD speler. Die randapparatuur is allemaal aanwezig in de Patmoskerk en niet in Gebouw Hoogh. Zo simpel is het. En wie er iets anders achter zoekt, zit er grondig naast. De catechisatie begint op zondag 7 oktober om 16.00 uur en is dus voor alle jongeren van onze protestantse gemeente in de leeftijd van 12-17 jaar. Duidelijker kan ik het toch niet zeggen, zou ik denken. Je hoeft je niet van te voren aan te melden en er worden ook geen persoonlijke uitnodigingen verstuurd. De berichten in het kerkblad hierover zijn de uitnodiging om te komen! Alleen voor de jongerengesprekskring 18+ heb ik geen gebouw nodig. Dat kan bij mij in de huiskamer van de pastorie. Daar is de 1<sup>o</sup> aanmelding ook al voor binnen, dus die kring gaat beginnen. En wel op dinsdag 9 oktober om 20.00 uur. En we zeggen dan maar: als er één schaap over de dam is.... Laat me even weten als je mee wilt doen (tel. 746169), dat is voor mij wel zo gemakkelijk.

Wat betreft de Bijbel gesprekskring voor ouderen die door onze pastoraal medewerker geleid zal worden en die eveneens op 9 oktober begint, maar dan om 15.00 uur in de Patmoskerk, (een andere locatie is ook bespreekbaar), kan ik melden dat inmiddels bekend is wat br. Kersbergen met jullie wil gaan bespreken. Het onderwerp voor het komende seizoen is:

“verrassende ontmoetingen met aartsvaders en – moeders zoals Noach, Abraham, Rebekka en Rachel”. Je hoeft je daar niet van te voren voor op te geven. Je mag gewoon komen!

In het vorig kerkblad zat ook een opgave strookje voor de lunch op de Gemeente dag van zondag 14 oktober. Graag willen we weten wie wil blijven lunchen. Als je het kerkblad van vorige week niet bewaard hebt, dan kun je natuurlijk ook gewoon een briefje door de bus doen bij één van de leden van de werkgroep: Aaltje Zeeman, Cees Zeeman, Kees Kersbergen of Trijntje Boes-Boes. Vergeet je het niet?

**Wij gedenken I.** Op 12 september jl. kwam er een einde aan het aardse leven van br. Klaas Visser Pz. Hij woonde met zijn echtgenote in Swaensborch 328. Hij was de oudste man van Marken. In het voorjaar openbaarde zich een ernstige ziekte, waarvan hij wist dat hij niet meer herstellen zou. In juni was het echtpaar Visser 74 jr. getrouwd. Haast een heel mensenleven. Maar als je 94 jr. mag worden, dan kan dat. En is het ook heel mooi als je zo oud mag worden en dan nog samen bent. Niettemin: we begrijpen allen wel dat 74 jr. lang niet is: 74 jr. lang rozengeur en maneschijn. Zo werkt het niet in dit aardse bestaan. De zorgen en problemen werden jullie ook zeker niet bespaard. Op maandag 17 september kwamen we samen in de Patmoskerk om afscheid te nemen. Nee, geen kerkdienst voor hem met herinneringen ophalen en dan nog een klein preekje van de dominee tot slot. Zo'n begrafenis mocht het niet worden. Gewoon een preek. En eigenlijk was die wens geheel in de lijn met wat ik in de afgelopen maanden zag gebeuren. Want toen br. Visser wist dat hij niet meer beter zou worden, wilde hij eigenlijk alleen nog maar praten en nadenken over de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Daar cirkelde alles om in de gesprekken die zowel de pastoraal medewerker als ik met hem voerden en in de Bijbelgedeelten die we met hem lazen. En het is goed als een mens beseft: we leven hier niet eeuwig. We pelgrimeren hier slechts een poosje. En zelfs 94 jr. is dan nog maar zo kort... Maar we zijn op weg naar Huis. Vanuit die bemoediging, die we hoorden op de dag van zijn begrafenis wensen we zijn vrouw Maretje moed en krachten toe voor de tijd die komt. En die tijd begint al met een verhuizing naar kamer 330 in Swaensborch. Maar we denken ook aan zijn kinderen, de klein- en achterkleinkinderen.

**Wij gedenken II.** Op 14 september jl. overleed in de leeftijd van 89 jr. Sijtje de Groot Cd., weduwe van Elbert Commandeur, Swaensborch 112. En het is eigenlijk wel een wonder dat ze zó oud mocht worden. Want ze was al 40 jr. ziek. Als je dat hoort, schrik je ervan. Haar man Elbert was haar trouwe hulp. En dat was niet altijd gemakkelijk. Want Sijtje was

veeleisend. En zo'n karaktereigenschap wordt meestal versterkt tijdens een lange ziekteperiode. Tót het moment dat iemand zich neerlegt bij z'n ziekte. En dat moment kwam ook voor Sijtje. Zozeer, dat de verpleging in Swaensborch vorige week tegen me zei: ze is een lieverd. Nu, dat is dan wel een grote verandering. En ook haar familie merkte het. Haar eigen huwelijk was kinderloos gebleven. Maar de kinderen van de familie werden haar kinderen, zogezegd. Haar neef moest met haar bidden, gedichten voorlezen. En in dat alles merkte je: ze voelt haar levenseinde naderen. Dinsdag 18 september jl. kwamen we samen in de Grote Kerk om afscheid te nemen met de woorden die op de rouwkaart stonden afgedrukt: "evenals een moede hinde"...Ps. 42. En we keken even met elkaar in de diepte van onze ziel op de dag van haar begrafenis. Juist als wij geconfronteerd worden met de dood mogen we ontdekken: ik kán helemaal niet zonder God. Ja...dat kun je misschien wel eens een tijdje menen in je leven...Maar daar moet ik op terugkomen. Want ik zal voor Hem moeten verschijnen, straks, als mijn leven voorbij is. Hoop op God, zingt die dichter ons dan voor. En is dát niet het enige wat we elkaar te bieden hebben, staande om een sterf bed? Hopen op God. Je handen naar Hem uitstrekken. En we geloven: dan zullen we Hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Wij denken aan haar familieleden die haar zullen missen.

**Wij gedenken III.** Op 15 september overleed in de leeftijd van 86 jr. Lijsje Visser, weduwe van Rein Teerhuis, Swaensborch 122. Donderdag 20 september komen we samen in de Grote Kerk voor haar afscheid. Een lieve en zorgzame moeder was ze. Die altijd klaar stond voor man en kinderen. En bezorgd om hen was. Je wist met moeder precies waar je aan toe was, zeiden de kinderen van de week tegen mij. Want Lijsje nam geen blad voor de mond. Op nieuwjaarsdag 2002 overleed plotseling haar grote steun en toeverlaat in haar leven, Rein. Samen hadden ze die moeilijke periode doorgemaakt van de ziekte van dochter Geertje en haar overlijden in 1994. Nu stond ze er alleen voor. Maar nog méér ellende zou haar levenspad kruisen. Haar zoon Dirk kwam te overlijden in 2009 en in juli van dit jaar zijn vrouw Ria. Ondanks al dit verdriet bleef ze wie ze was. En vond een groot houvast in haar geloof. Kijk, dan leeft een mens niet tevergeefs, dan hoopt een mens niet tevergeefs, dan gelooft een mens niet tevergeefs. En ook mogen we zeggen: dan sterft een mens niet tevergeefs. Want dan eindigt ons leven nimmermeer. Dan kunnen we het de apostel Paulus nazeggen: hetzij wij leven, hetzij wij sterven: wij zijn het eigendom van de Heer. Zo konden we in de rouwdienst nadenken over Ps. 31, waar de dichter ons voorzingt: Heer, in uw hand leg ik mijn leven. Heer, in uw hand ligt mijn lot en mijn leven. Woorden, die zelfs Jezus

overnam aan het kruis. En daarom mogen wij tot in alle eeuwigheid troost putten uit dit lied. Die troost wensen we de kinderen klein- en achterkleinkinderen van harte toe.

Nog een begrafenis wacht ons a.s. zaterdag. En daar hoop ik dan volgende week op terug te komen. Gerekend vanaf vorige week donderdag wordt dat dan de 5<sup>e</sup> begrafenis. Dat is in al die jaren dat ik nu predikant ben, me nog niet eerder overkomen. Aangrijpend!

**Tenslotte.** Zondagmiddag hoop ik in IJpendam te zijn bij de bevestiging van hun nieuwe dominee. En namens de collegakring mag ik daar dan het woord voeren. Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

### **Piet Boneveld gaat “met pensioen”**

Na meer dan dertig jaar vaste organist te zijn geweest heeft Piet Boneveld besloten dat “het welletjes is geweest”. Piet treedt per 1 januari 2013 terug als organist in onze Protestantse Gemeente.

Sinds 1 januari 1982 is Piet samen met Jan Pereboom in wisselbeurt organist geweest op het orgel in de Hervormde kerk. Als opvolgers van Klaas van Brederode bespeelden Piet en Jan het orgel in wisseldienst (om de week beide kerkdiensten).

De rouwdiensten werden doorgaans door Piet begeleid; hij woonde immers om de hoek en was bijna altijd beschikbaar. Na het plotselinge, zo droevige afscheid van Jan Pereboom in april 2010 heeft Piet tot aan de fusie van de beide kerkgemeenten in mei 2011 het overgrote deel van de diensten in de Hervormde kerk begeleid.

Het bijna altijd beschikbaar zijn heeft Piet tot aan de dag van vandaag volgehouden..... “nee verkopen” was (en is) er bij Piet niet bij.

In november van dit jaar wordt Piet 86 jaar. Ouderdomsverschijnselen spelen Piet parten bij het begeleiden van de samenzang. De communicatie met zingende gemeente en ook de predikant worden steeds lastiger door de doofheid, terwijl Piet nog maar redelijk zicht heeft met één oog.

Hoewel we natuurlijk allemaal weten dat ook organisten ouder worden en op een zeker moment moeten stoppen, nemen we toch het liefst op feestelijke wijze afscheid van onze “senior”organisten. Zowel Piet Boneveld als ook Arie Kes zullen we aan het einde van dit jaar op passende wijze met groot verlot sturen.

Mensen kunnen als muzikant een leven lang een geweldige hobby hebben; onze beide “senior”organisten zijn daar bijzondere voorbeelden van.

We hopen ze nog lang in ons midden te hebben en wensen hen en hun dierbaren Gods zegen toe.

Namens de kerkrentmeesters,

Klaas Zondervan.



Verlag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 10 september 2012 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 18 leden, afwezig 9 leden.

**Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna leest hij Jacobus 1 : 19 t/m 27 en gaat voor in gebed.

**Vaststellen notulen van de kerkenraadsvergadering van 29 mei 2012**

De notulen wordt goedgekeurd en getekend.

**Inkomende- en uitgaande post**

Het financiële jaarwerk van de kerk over 2010 en de begroting voor 2012 zijn goedgekeurd, waarvoor een woord van dank aan de penningmeesters.

**Jeugdzaken**

Verschillende mensen zullen worden benaderd voor het clubwerk.

Heleen Boes komt als nieuwe leidster van de club het jeugdwerkteam versterken.

Begin oktober start het nieuwe jeugdseizoen.

De catechisatie start op zondag 7 oktober a.s. Om de week van 16.00 tot 17.00 uur in de Patmoskerk. Het eerste half uur in de kerkzaal en het tweede half uur in de andere zaaltjes.

Ds. Dekker start op dinsdag 9 oktober a.s. om 20.00 uur met een jongerengesprekskring voor 18+. Kees Kersbergen start eveneens op 9 oktober a.s. van 15.00 tot 16.30 uur met een Bijbelgesprekskring voor oudere gemeenteleden.

**Kerkdiensten**

Er zijn 4 ouderlingen die aan de beurt zijn om af te treden, één stelt zich herkiesbaar.

Er worden zeven kandidaten voorgesteld. Zij zullen benaderd worden.

Op zondag 6 januari 2013 vindt de bevestiging en de aftreding van de ambtsdragers plaats.

Ds. Dekker stelt voor om in de diensten in de Patmoskerk de volgende wijzigingen in te voeren:

De ouderling van dienst leest de mededelingen bij het begin van de dienst, zoals nu gebruikelijk, vanachter de katheter.

De schriftlezing doet de ouderling van dienst vanachter de liturgietafel.

Bij het begin en einde van de dienst loopt de ouderling van dienst naar de preekstoel voor de handdruk.

Er zal een grote bijbel, zoals in de Grote Kerk, worden aangeschaft zodat de ouderling van dienst hieruit de schriftlezingen kan lezen.

Op 7 oktober a.s. zal er een doopdienst zijn in de Grote Kerk. Er zijn twee dopelingen.

Op zondag 14 oktober a.s. zal er een gemeentedag worden gehouden. Via het kerkblad wordt hiervan mededeling gedaan.

In de maand december zullen er weer vesperdiensten worden gehouden.

#### **Diaconie**

Er zijn 6 diakenen die aan de beurt zijn om af te treden, 2 hiervan stellen zich voor 2 jaar herkiesbaar.

Door de diaconie worden 3 kandidaten voorgesteld, deze zullen benaderd worden.

Wat betreft de geschonken giften tijdens bezoeken aan huis, dient in het kerkblad vermeld te worden of het voor de kerk of diaconie bestemd is.

De financiële stukken van de diaconie over 2010 en 2012 zijn goedgekeurd waarvoor een woord van dank wordt uitgesproken.

Wat betreft de kerkteléfono laat de verbinding vaak te wensen over. Het analoog inbellen wordt steeds slechter. Via de ADSL inbel provider misschien een beter resultaat.

KPN start in 2013 met een nieuw systeem voor inbellen waarover informatie zal worden ingewonnen.

#### **Kerkrentmeesters**

Er zijn voor 2013 geen kerkrentmeesters aan de beurt om af te treden.

Het schilderwerk in de Grote Kerk dat zou gebeuren in de maand november is in overleg verschoven naar de maand januari 2013. De reden hiervan is dat het tot een beter resultaat leidt als het in januari wordt gedaan.

Organist dhr. P. Boneveld heeft te kennen gegeven om gezien zijn leeftijd met ingang van januari 2013 met pensioen te gaan. Dhr. T. Koelstra heeft zich beschikbaar gesteld als organist tijdens de rouwdiensten waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. Ook kunnen we ons gelukkig prijzen dat dhr. H. Jutte vaker beschikbaar is voor de zondagdiensten.

#### **Rondvraag**

De bazarcommissie heeft rekening gehouden met de Israëlreis, zodat de bazar een week later zal zijn.

Op verzoek van de school zal er maar één schooldienst worden gehouden.

#### **Datum volgende vergadering**

Moderamen 5 november 2012

Consistorie geen

Kerkenraadsvergadering 13 november 2012

**Sluiting** Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk gesproken Onze Vader.

## € 1.715,79 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Marken heeft € 1.715,79 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

De KWF-afdeling Marken dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte. Een bijzonder woord van dank voor alle collectanten en de mensen die weer bereid zijn geweest een poster in hun raam te hangen.

In het bijzonder bedanken we *Aaltje de Waart-Dorland, Grietje Visser-Taanman en Maretje Visser-Moenis*. Deze collectanten zijn vanaf 1976 betrokken geweest bij de jaarlijkse collecte op Marken, maar zij hebben nu aangegeven het stokje te willen overdragen. Hun bijzondere bijdrage de afgelopen 35 jaar verdient vanaf deze plaats een hartelijk 'Dank je wel'.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doen zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Voor meer informatie zie [www.kwfkankerbestrijding.nl](http://www.kwfkankerbestrijding.nl).

Met vriendelijke groet,  
Namens KWF Kankerbestrijding  
G. de Waart-Zeeman

---

## MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor "Marken helpt Roemenie" heeft dit jaar € 971,05 opgebracht. Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Het geld van de collecte gaat voor deze transporten gebruikt worden. In juli is de Roemeense contactpersoon, die dominee en tevens garagehouder is, met een grote bus op Marken geweest en heeft toen al flink wat spullen meegenomen. Deze dominee is al jaren de vaste contactpersoon en weet door zijn werk als predikant heel goed waar de hulp het hardst nodig is.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!!

Mocht u de collectantes gemist hebben, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op **Rabobanknummer 34 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie"**.

Namens de stichting,  
Eef Visser

---

## GemeenteGroeiGroep

Al enige jaren bestaat op Marken de GemeenteGroeiGroep, kortweg GGG. De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. Wij komen als groep gemiddeld eenmaal per maand bijeen om met elkaar Gods Woord te lezen en in een ontspannen sfeer het persoonlijke geloof met elkaar te delen. Iedere bijeenkomst is er een gespreksonderwerp dat vooraf wordt verspreid, zodat iedereen zich hierop kan voorbereiden. Ook zingen we onder begeleiding van gitaar prachtige liederen. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze vorm van geloofsbeleving, dan ben je van harte uitgenodigd om hiermee kennis te maken op de eerste GGG-bijeenkomst van het seizoen op woensdag **26 september a.s. om 20.00 uur** in de Patmoskerk.

# **DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...**

Vanaf maandag 1 oktober a.s. beginnen de clubs weer.  
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2013.  
De kosten bedragen € 2,00 per maand/ € 12,00 per clubseizoen.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

## **De waterhoenen, starten op maandagavond 1 oktober.**

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.  
Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de  
Patmoskerk.

De waterhoenen hebben om de week club.

## **De meisjesclub, start op woensdagavond 3 oktober.**

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.  
Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw  
Hoog.

Ook de meisjes hebben om de week club, de ene week groep 4,5 en 6, de andere  
week groep 7 en 8. Op de eerste clubavond wordt er een “club schema”  
meegegeven en is iedereen van harte welkom.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte  
welkom op maandag 1 oktober of woensdag 3 oktober!!**

Christelijk Jeugdwerk Marken



Herhaling (om niet te vergeten)

## Protestants Marken



Pak je agenda of kalender er maar even bij,  
want hier komen de kiendata 2012/2013 op een rij.

Vrijdag 05 oktober 2012  
Vrijdag 02 november 2012  
Vrijdag 30 november 2012  
Vrijdag 28 december 2012



Vrijdag 18 januari 2013  
Vrijdag 15 februari 2013  
Vrijdag 15 maart 2013

We gaan 05 oktober om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.  
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.



Tot de 05<sup>de</sup>

De kiencommissie

Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, cadeaus en gelukwensen die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon Anthonie Axel van Altena.

Met hartelijke groet,

Freek-Jan & Angelique van Altena – Roos

---

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en andere attenties ontvangen na de geboorte van onze kleinzoon Anthonie Axel van Altena.

De trotse grootouders:

Klaas en Lida

Cees en Sijtje Aagje

Cornelis en Maritje

---

Weer terug uit New-Zeeland

willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling van onze kleinzoon

Jimmy Luca

Ook namens Egbert en Bianca voor de kaarten en cadeau's bedankt.

Bernhard en Geertje Moenis

---

Lieve mensen,

Ze is weer thuis, degene die haar al gesproken hebben of tegengekomen zijn zullen gemerkt hebben dat ze nog een lange weg heeft te gaan.

Maar we zijn vol goede moed.

Daar komt bij dat de steun en het medeleven die we van jullie ontvingen ons buitengewoon heeft bemoedigt.

Wij voelden ons gedragen.

Fam. Visser Uidam  
Noorderwerfstraat 11

---

Evenals een moede hinde,  
naar het klare water smacht.  
Schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.

Na een lang ziekbed is rustig ingeslapen mijn zuster en schoonzuster

## Sijtje de Groot Cd.

Sinds 30 oktober 2009 weduwe van Elbert Commandeur Cz.

21 januari 1923

14 september 2012

Neeltje de Groot

Koos Zwiers

Marken, 14 september 2012

Wittewerf 4

1156 CS Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

**Het levenspad is afgelopen,  
de grens bereikt met laatste kracht.  
De hemel gaat nu voor haar open,  
ze is voor eeuwig thuis gebracht.**

Op vrijdag 14 september 2012, is op 89-jarige leeftijd  
rustig ingeslapen onze peet Sijt

**Sijtje Commandeur - de Groot Cd.**

Neven en nichten de Groot, Zeeman en Zwiers

---

Ik kan gaan slapen zonder zorgen  
want slapend kom ik bij U thuis  
Alleen bij U ben ik geborgen  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis

Na een langdurig en geduldig gedragen lijden is op 14 september overleden onze  
schoonzuster en tante

SIJTJE DE GROOT

Aaltje Stoker Commandeur  
Cees en Geertje Commandeur  
Neven en nichten

---



*Je moeder zien lijden doet zoveel pijn  
 Dan ben je dankbaar dat ze nu bij God mag zijn.  
 Je ziet haar ogen en streelt haar hand  
 En wordt door verdriet overmand  
 Omdat je van haar houdt wil je haar laten gaan  
 Maar eigenlijk kun je de leegte niet aan.*

Verdrietig maar dankbaar voor de herinneringen hebben wij toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en bessie

## **Lijsje Teerhuis – Visser**

\* 30 december 1925

† 15 september 2012

Sinds 1-1-2002 weduwe van Rein Teerhuis.

*Geertje † en Cees  
 Dirk † en Ria †  
 Grietje en Jan Muus  
 Cees en Gabrielle  
 Kleinkinderen  
 Achterkleinkinderen*

Correspondentieadres:  
 Kerkbuurt 110  
 1156 BN MARKEN

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 20 september 2012 om 14.00 uur in De Grote Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in Dorpshuis "Het Trefpunt".

Geen bezoek aan huis.

Leven is als sneeuw  
 Je kunt het niet bewaren  
 Bedankt lieve Bessie dat je er was  
 Uren, maanden, jaren.

René en Simone

*Kira, Leila en Mette*

Ronald en Hanneke

*Sven en Jens*

Diana en Michael

*Stijn en Fenna*

Miriam en René

Eric en Tiny

Stephan en Lisanne

Martine

Ruby

Kick

Leonne

Waarom kwam er maar één van de tien genezen melaatsen terug om Jezus te bedanken? De andere negen hadden misschien zo hun redenen:

- ✘ Eén wilde eerst afwachten of de genezing wel echt was.
- ✘ Eén wilde eerst afwachten of de ziekte niet terugkwam.
- ✘ Eén zei dat hij Jezus later zou opzoeken.
- ✘ Eén concludeerde dat hij helemaal niet melaats was geweest.
- ✘ Eén zei dat hij anders ook wel beter zou zijn geworden.
- ✘ Eén bedankte de priesters.
- ✘ Eén zei: 'Ach, Jezus deed eigenlijk niet zo veel.'
- ✘ Eén zei: 'Elke rabbi had het kunnen doen.'
- ✘ Eén zei: 'Het was al stukken beter.'

Verdrietig wat is gebeurd en wat niet meer komt.

Plotseling is van ons heengegaan mijn man, mijn zoon, onze broer en oom

**Dirk van Altena Jz.**  
echtgenoot van Loes Schoenmaker

\* 18 september 1952

† 18 september 2012

Eerder getrouwd geweest met Neeltje Jansen.

Loes  
*Dorien*  
*Judith*  
*Marjaïne*  
*Ruud*  
Jannetje  
Klaas en Cobie  
Lijs en Chris  
*neven en nichten*

Marken, 18 september 2012

Correspondentieadres: Schokland 49  
1181 HP Amstelveen.

De herdenkingsdienst wordt gehouden op zaterdag 22 september 2012 om 14.00 uur in de Patmoskerk. Vanaf 13.00 uur is hier gelegenheid tot condoleren, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal van de Patmoskerk.

---

Lieve Dirk,

Waarom nu jij? De schrik was groot na dit vreselijke bericht.

Je was een goede vriend en fietsvriend van Sijmen en hebt hem in de laatste weken van zijn leven ontzettend gesteund toen hij ziek werd.

Je week niet van zijn zijde. Niet wetende dat je precies 8 weken later ook veel te jong en onverwachts zou komen te overlijden.

Wij wensen Jannetje, Klaas en Coby, Lijsje en Chris en verdere familie veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Eefje  
Stefan  
Dennis

---

Hij kiest de zijne uit  
Hij roept die allen

Gezang 304 vers 1

Onze zwager, onze oom,

***Klaas Visser Pzn***

is na een lang ziekbed in zijn ouderdom overleden.

Wij zijn bedroefd, maar tevens dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven.

Wij wensen mijn zus, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met de verwerking van het verlies van hun vader, schoonvader en bap.

Jannetje en Dirk Springer van Altena  
Neven en nichten