

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer :39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 september 2012

Kerkdienst voor : zondag 30 september 2012

10.00 uur

Grote Kerk

Ds. H. Dekker, Zondagsschooldienst

Organist: P. Boneveld

Schoollied:

Gezang 47: 1

Schoollied lezen:

Niels van Veen

Crèche:

Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

Eerste collecte is bestemd voor:
de Zondagsschool

Tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 30 september
Maandag 1 oktober
Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 5 oktober
Zaterdag 6 oktober

Openbaring 12: 13-18
Openbaring 13: 1-10
Openbaring 13: 11-18
Psalm 128
Judit 1: 1-16/Psalm 2
Judit 2: 1-20/
Rechters 13: 1-24
Judit 2: 21-3: 10
Rechters 14: 1-9

Strijd
Beestachtig
Gebrandmerkt
Gelukkig gezin
Volken trekken samen
Wie doet recht?
Sterkte

Exodus 16 ; 4 De Heer zei tegen Mozes; 'Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben.

We kunnen plannen maken welke weg we zullen gaan in het leven. Maar steeds tot op zekere hoogte. Want over heel veel dingen in ons leven hebben we geen enkele zeggenschap.

We kunnen ziek worden, onze baan verliezen en met onze kinderen kan het anders lopen dan we zouden willen.

Door een enkel telefoontje of een nieuwsflits kan er een eind aan onze plannen komen.

Wat vandaag zo sterk en zeker lijkt, kan morgen gereduceerd worden tot niets.

Het goede nieuws is dat, wat er ook gebeurt, er Eén is die alles in Zijn hand houdt'

Hij heeft beloofd dat alle dingen zullen meewerken ten goede, als we Hem liefhebben.

We hebben de troost, dat we weten dat we alles aan Hem kunnen overlaten omdat Hij uiteindelijk voor alles zorgt.

Als je met kinderen een lange autoreis maakt vragen ze dikwijls;

'Waar gaan we eigenlijk heen?'

'Waarom stoppen we hier niet even?'

'Ik heb geen zin meer.'

Waar het hun uiteindelijk om gaat, is dat ze willen weten waar de reis heen gaat.

Stellen wij God niet diezelfde soort vragen? Er is heel veel wat we willen weten over onze reis door het leven. En God probeert aan onze behoeften te voldoen. Door middel van Zijn woord en andere mensen die ons troosten. Maar soms is er geen ander antwoord dan dat ene; Hij is God, Hij heeft alles in Zijn hand; Hij zal ons op Zijn tijd veilig thuisbrengen.

Hierbij worden we herinnerd aan de veertig jaar lange woestijnreis van de Israëlieten.

God zorgde dagelijks voor hen. Maar Hij gaf ze nooit meer dan ze voor een enkele dag nodig hadden. Zo mogen wij ook dagelijks op weg gaan en geeft Hij ons ieder dag Zijn genade.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Leer ons dankbaar te zijn voor elke nieuwe dag.
2. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.
3. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk doen, Heer wil hen beschermen en bewaren.
4. Voor hen die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.
5. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.
6. Wees met uw volk Israël, dat ze in ons Christus mogen herkennen.
7. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.

Ria Kaars

Zondag in de Grote Kerk is de uitleg van de Bijbel een mix tussen kinderverhaal en volwassen preek. Want de kinderen zijn er i.v.m. de start van het zondagsschoolseizoen. De vorige keer vertelde ik eerst het kinderverhaal met daarna een toepassing voor volwassenen. Maar deze keer heb ik alles tegelijk “in de beslagkom” gedaan en is het dus een mix geworden. Zo houden we de variatie erin. Van altijd maar hetzelfde is de kerk nog nooit beter geworden in mijn ogen. Dat heeft alleen maar geleid tot kerkverlating. Er is een gestencilde liturgie. Een fijne zondag gewenst!

Wij gedenken. Op zijn 60^e verjaardag, 18 september jl. kwam er geheel onverwacht een einde aan het leven van Dirk van Altena Jz. En opnieuw blijkt hoezeer een mens er iedere dag op voorbereid moet zijn dat het leven zomaar afgelopen kan zijn. Sommigen krijgen een ziekbed, anderen worden zomaar opgeroepen om dit aardse levenshuis te verlaten. Dat is voor ons allemaal verborgen. Net zo min als wij weten waarom de één 94 mag worden en een ander slechts 60. Dat zijn vragen die we gerust mogen stellen, maar waar geen antwoord op is. Met velen kwamen we zaterdag 22 september samen in de Patmoskerk voor de herdenkingsdienst. En daar werden goede woorden gesproken door zijn familie en ook namens het verenigingsleven hier op Marken. Want Dirk was een actief mannetje, wiens handen zelden stil lagen en wiens mond helemaal nooit stil stond. Het zou me zelfs niet verbazen als hij in zijn slaap nog zou praten, maar daar ben ik uiteraard nooit bij geweest. Ik ontmoette hem voor het eerst in het Waterlandziekenhuis na zijn heupoperatie. En als je een man als Dirk eenmaal ontmoet hebt, dan vergeet je hem ook nooit weer. Maar Dirk vond het wel heel speciaal dat de dominee voor hem ging bidden. Dat dan weer wél. En na het Amen hield hij zelfs twee seconden zijn mond dicht. En dat vond ik dan wel weer speciaal. Zo nemen we afscheid van een kleurrijke persoonlijkheid die we niet gauw vergeten zullen. En we denken aan allen die hem zozeer zullen missen. Heel in het bijzonder denk ik daarbij aan zijn moeder Jannetje in Swaensborch, die dit nog mee moet maken. Jezus huilt met ons méé, hoorden we op zijn begrafenis. Dat mag ons troosten om onze levensweg te kunnen vervolgen.

Swaensborch. Woensdag 3 oktober a.s. is het weer mijn beurt om de kerkdienst te leiden. Graag zie ik onze gemeenteleden die in Swaensborch verblijven, voor zover mogelijk.

Ten slotte. Zaterdag zal de begrafenis zijn van zr. Lobberig de Groot. Daar hoop ik volgende week meer over schrijven. Een hartelijke groet! Ds. H.Dekker.

ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 1 T/M 6 OKTOBER	
Maandag	1 oktober 19.00 uur de Waterhoenen in de Patmoskerk
Woensdag	3 oktober 19.00 uur de Meisjesclub in gebouwhoog
Vrijdag	5 oktober 20.00 uur Kienen in de Patmoskerk

Opbrengst collecten

Zondag 23 september

De eerste collecte bestemd voor het Chr. Jeugdwerk Marken

€ 321,92

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 259,75

Nog niet alles is helemaal klaar, maar na een aantal weken 'kamperen' kunnen we eindelijk echt wonen in ons nieuwe huis.

We willen graag Michiel Appel enorm bedanken voor het beschikbaar stellen van zijn huis voor de opslag van ons huisraad, dat was helemaal Top.

Verder iedereen bedankt voor de leuke kaartjes en geboden hulp.

Groetjes,

Simon, Marja
Yorick en Noa Tol
Akkerstraat 9

Psalm 116 vers 1

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
Nam, toen ik riep, met toegenegen oren
Mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
En levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Nooit zullen wij je vergeten

Dankbaar, blij en rijk gezegend

Je zo lang in ons midden te hebben gehad.

Te ervaren wat steun en liefde betekent.

Wij wensen onze bessie, ouders, ooms en tantes liefde en sterkte toe.

De kleinkinderen (en achterkleinkinderen) van Klaas Visser Pzn.

Geboren op 30 november 1917 - overleden op 12 september 2012

De Zondagsschool begint weer

Ook dit jaar willen we het Zondagsschoolseizoen openen d.m.v. een gezinsdienst, welke gehouden zal worden op zondag 30 september a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk. Ds. Dekker zal de dienst leiden en het thema is: 'Daniel in de leeuwenkuil'. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!



Vanaf zondag 7 oktober is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.15 - 13.10 uur.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4-jarigen geldt, dat ze voor 1 oktober 2012 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2013).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen; we maken een verwerking van het verhaal; bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma. Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Lijs-Barbara-Cornelis-Maritje-Esther-Hilda-Gera



DE CLUB GAAT WEER BEGINNEN...

Vanaf maandag 1 oktober a.s. beginnen de clubs weer.
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2013.
 De kosten bedragen € 2,00 per maand/ € 12,00 per clubseizoen.

De clubavonden zijn ongewijzigd:

De waterhoenen, starten op maandagavond 1 oktober.
 Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
 Op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00.- 20.30 in de
 Patmoskerk.

De waterhoenen hebben om de week club.

De meisjesclub, start op woensdagavond 3 oktober.
 Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
 Op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19.00 – 20.30 in Gebouw
 Hoog.

Ook de meisjes hebben om de week club, de ene week groep 4,5 en 6, de andere
 week groep 7 en 8. Op de eerste clubavond wordt er een “club schema”
 meegegeven en is iedereen van harte welkom.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte
 welkom op maandag 1 oktober of woensdag 3 oktober!!**

Christelijk Jeugdwerk Marken



KRACHTIG TEGEN SPIERZIEKTEN

De collecte heeft een bedrag opgeleverd van € 857,87

We hebben onszelf overtroffen door dit jaar ruim € 70,00 meer op te halen dan in 2011.

Ik wil dan ook namens het Prinses Beatrix Spierfonds afdeling Marken, alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, wat een geweldige prestatie in deze tijden van recessie.

Maar in het bijzonder wil ik de inwoners van Marken bedanken voor hun bijdrage, heel hartelijk bedankt namens het Prinses Beatrix Spierfonds.

Mocht u onze vrijwilliger gemist hebben en wilt u toch nog een gift overmaken, dan is er de mogelijkheid om een sms te versturen. "SMS SPIER naar 4333 "er wordt dan eenmalig €1,50 overgemaakt.

Dit een makkelijke manier om alsnog bij te dragen aan het fonds.

Wilt u meer weten over het Spierfonds dan kunt u terecht op de website www.prinsesbeatrixspierfonds.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het Prinses Beatrix Spierfonds

Willeke Kes van den Berg

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van ons bestuurslid

Dirk van Altena

Dirk is sinds 1973 bestuurslid van onze IJclub en de laatste 13 jaar als vicevoorzitter.

Dirk was tevens betrokken bij het Jeugdschaatsen. Eerst als begeleider en later als tijdwaarnemer bij de examens.

Dirk laat bij onze vereniging een onuitwisbare indruk achter en wij zijn hem daarvoor dankbaar.

Wij wensen zijn oude moeder en verdere familie veel sterkte toe voor de komende tijd.

Het bestuur van de IJclub Marken

De Jeugdschaatscommissie

Geschokt zijn we door het overlijden van onze ploegleider

Dirk van Altena

Dirk was sinds een paar jaar betrokken bij onze wielerploeg.

Hij laat een lege plaats achter.

Wij wensen zijn vrouw Loes, zijn moeder Jannetje, Klaas en Cobie, Lijs en Chris en de andere familieleden heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens alle leden van wielerploeg HDV Detectives,
Harm en Trijntje



Geheel onverwachts is uit het leven weggenomen,
onze voorzitter

Dirk van Altena Jzn.

Wij danken Dirk voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Afd. Marken

Volkomen onverwacht is onze vriend

Dirk van Altena

op zijn 60^{ste} verjaardag overleden.

Wij zullen hem missen en wensen zijn familie
veel sterkte om dit zware verlies te dragen.

Vaste klanten en Personeel van
Cafe-Restaurant "De Visscher"

Zeer onverwacht is onze neef,

Dirk van Altena Jz

op z'n 60^e verjaardag overleden.

Wij wensen, Peet Jannetje , Loes , Klaas en Cobie , Lijsje en Chris en verdere familie heel veel sterkte toe om dit plotselinge verlies te verwerken.

Peet Griet,

neven en nichten van Marken en Hardinxveld.

*We zeggen veel te gauw het is voorbij,
alleen je lichaam is weggenomen,
niet wie je was,
en ook niet wat je zei*

Geschokt zijn wij door het overlijden van onze vriend

Dirk

Als supporter van AJAX ging jij de afgelopen jaren met ons mee naar de ArenA. Jij was fanatiek en ging niet ongemerkt voorbij. Wij zullen je aanwezigheid enorm gaan missen.

Wij willen familie en vrienden heel veel sterkte toewensen met het verwerken van dit onverwachte verlies.

Peter, Cornelis, Simon, Jacob Eduard, Arnold en Klaas Richard

Tot onze grote schrik hoorden wij dat ons fietsmaatje Dirk van Altena plotseling is overleden.

Dirk was vele jaren lid van de fietsclub . Wij hebben mooie herinneringen aan onze vele clubritten, klassiekers en aan de fietsvakanties op Mallorca.

Dirk we zullen je missen. We wensen de familie heel veel sterkte toe.

Fietsclub Marken

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11:28

Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons gegeven heeft, delen
wij u mede dat is overleden onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse bessie

Lobberig de Groot
sinds 4 juni 2000 weduwe van Albert van der Lee

#3 januari 1936

†24 september 2012

Janita
Gréthe en Marien
Tobias, Noah

24 september 2012
Correspondentieadres:
Kets 31
1156 AV Marken

De rouwdienst zal plaatsvinden D.V. op zaterdag 29 september
a.s., 's middags om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan te Marken,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.00 uur gelegenheid
tot condoleren.

Na de begrafenis is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in de hal van
de Patmoskerk.

Ik heb gehoord van een stad zonder tranen,
 zonder nood, zonder angst, zonder strijden.
 Waar ik nooit meer van ziekte zal lijden.
 En ook eens is mijn wens daar te zijn.

Na een moeizaam ziekbed, is toch nog plotseling overleden onze vriendin

LOBBERIG VAN DER LEE – DE GROOT

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods zegen.

Neeltje de Waart – Teerhuis
 Geertje Pereboom – van Altena
 Grietje Taanman – Boes

Alhoewel de dingen niet volmaakt zijn
 Bijvoorbeeld door moeite en pijn
 Creëer geen schuldvraag, maar volhard in
 Dankzegging, zuiver en rein.
 En kom je in zwaar weer terecht met
 Felle winden en striemende regen,
 God is altijd sterker
 Houd je vast aan Hem, al zit het tegen.
 In zijn liefde ligt het leven
 Je vreugde komt van Hem,
 Krijgt Hij de dank voor alle dingen;
 Luister je naar zijn stem?
 Mijd zorgvuldig het 'klachtenkamp'.
 Niemand vond ooit een wapen dan
 Op aarde - met meer kracht en
 Power dan een blij lofgezing.
 Qua tijdsbesteding is het goed en
 Raadzaam om de nieuwe dag
 Steeds te beginnen met aanbidding.
 Te 'danken' is een opdracht
 Uitzien naar zijn komst.
 Victorieus verschijnt Hij voor aller ogen
 We lopen de wedloop met dankbaarheid
 X al mijn God verhogen.
 Yes, we zijn er bijna, al hebben we het soms nog zwaar,
 maar...

Zaligheid wacht ons daarboven... geen tranen zijn meer daar!

Aanelkaargeschreven



IKSTAVOORDEDEURENKLOPALSIEMANDMI

Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. Het Grieks was in de tijd rond het begin van onze jaartelling de wereldtaal. In deze taal werden alle woorden aan elkaar geschreven. Zonder punten, komma's of andere leestekens. In allemaal hoofdletters. DATZAGERDUSZOUT: Dat zag er dus zo uit.

Hieronder staan enkele bijbelteksten op deze manier afgedrukt. Probeer ze maar eens te lezen. Schrijf ze daarna over, maar dan met hoofdletters, punten en komma's enzovoort.

1 HETHEMELSEKONINKRIJKLIJKTOPEENS
CHATDIEINEENAKKERVERBORGENISIE
MANDVINDTDIESCHATENVERBERGTHE
MWEERHIJSZOBLIJDATHIJALLESGAATV
ERKOPENWATHIJHEEFTOMDIEAKKERTE
KOPEN

2 IKSTAVOORDEDEURENKLOPALSIEMAN
DMIJHOORTENOPENDOETZALIKBIJHE
MBINNENKOMENENWEZULLENETENIK
METHEMENHIJMETMIJ

HOORTEOPENDOETZALIKBIJHE
MBINNENKOMENENWEZULLENETENIK
METHEMENHIJMETMIJ

3 LAATALLENDIEGEBUKTGAANONDERZW
ARELASTENBIJMIJKOMENIKZALUVERLI
CHTINGGEVENNEEMMIJNJKOPUENLA
ATMIJUWLEERMEESTERZIJNWANTIKBE
NZACHTMOEDIGENEENVOUDIG

Handwriting practice lines for exercise 1.

Handwriting practice lines for exercise 2 and 3.