

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 oktober 2012

Kerkdienst voor : zondag 7 oktober 2012

10.00 uur

Grote Kerk

Ds. H. Dekker Doopdienst

Organist : Dirk Kes

Schoollied: Gezang 21: 1

Schoollied lezen: Donja Schipper

Crèche: Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst: Simone Schipper

Eerste collecte is bestemd voor:

Ronolyon

Tweede collecte is bestemd voor:

Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de Kerk.

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	7 oktober	Judit 4:1-15 Rechters 14:10-20	De strijd begint
Maandag	8 oktober	Judit 5:1-24 Rechters 15:1-8	Op scherp
Dinsdag	9 oktober	Judit 6:1-21 Rechters 15:9-20	Uitlevering
Woensdag	10 oktober	Judit 7:1-18 Rechters 16:1-3	Gesloten poorten
Donderdag	11 oktober	Judit 7:19-32 Psalm 56	Help!
Vrijdag	12 oktober	Spreuken 30:1-14	Wijs en bescheiden
Zaterdag	13 oktober	Spreuken 30:24-33	Dierkundeles

Meditatie.

Lezen: Psalm 7.

Deze psalm zal weinig gezongen worden. De onbekende melodie is daar uiteraard schuldig aan. Maar aan de inhoud van dit lied hebben we nog steeds een spreekwoord overgehouden. Ik kom daar verderop in deze meditatie op terug. Bij het aandachtig lezen van deze psalm komt toch een zeker gevoel van triestheid bij je boven. En je denkt al gauw: wat kunnen mensen het elkaar toch vreselijk moeilijk maken in dit leven. De ene mens kan voor de andere een leeuw worden, die hem verscheuren wil, zoals vs. 3 zegt. En dat is verschrikkelijk! Hoe kan het toch, ondanks alle vooruitgang die geboekt is sinds deze psalm geschreven werd in véle opzichten, dat het blijkbaar nog steeds niet lukt om in deze wereld in vrede met elkaar te leven? Het beeld van de leeuw die verscheurt, roept de gedachte op, dat het hier om iemand gaat die de dichter wil doden. Nu, dat zou goed kunnen, als je denkt aan de periode dat David moest vluchten voor koning Saul. Hij achtervolgde David zoals een leeuw zijn prooi. Maar het opschrift van deze psalm spreekt daar niet van. Ik lees: “een klaaglied van David, over de Benjaminit Kus”. Dus zal het hier wel gaan om een heel persoonlijke vete of aantijging die David te verduren krijgt van een zekere meneer Kus. Wie dat dan ook moge zijn...

Ja, wat kunnen wij mensen met woorden alleen al niet aanrichten. Woorden kunnen de ander vermalen als de kaken van een leeuw, zeg ik dan maar, om in de beeldspraak van deze psalm te blijven. Te triest voor woorden eigenlijk.

Maar als ik deze psalm tot me door laat dringen, dan zie ik dat David ons een andere weg wijst. Hij gaat niet in de slachtoffer rol zitten. Hij gaat ermee naar God. Hij draagt het “gebrul van de leeuw” tot bij de troon van God. Daar schuilt hij. En hij laat God Rechter zijn die beslist. Had zo God niet bijvoorbeeld die Farao, die brulde als een leeuw, doen verdrinken in de Rode Zee? “God is een rechtvaardig rechter, Hij bestraft het kwaad, elke dag.”(vs. 12). En even verderop in deze psalm (vs. 16) lezen we het onder ons nog steeds bekende spreekwoord: wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Met andere woorden: het kwaad straft zichzelf. Zo nodigt deze psalm ons uit om nog weer eens te bedenken dat het kwaad niet past bij Gods goede schepping. Staan wij aan de goede kant?

Ds. H. Dekker.

COLLECTE 7 oktober 2012

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion. De stichting gaat het geld gebruiken voor de aankoop van kippen, geiten en varkens door Alcadev. Alcadev heeft in 2004 een landbouwschool opgezet voor inheemse jongeren die heel weinig toekomstperspectief hebben. En vanuit die school werkt ze samen met de jongeren aan concrete projecten om in hun dorpen de voedselproductie en het inkomen van de arme boerengezinnen te verbeteren. De jongeren worden opgeleid in duurzame, milieuvriendelijke landbouwtechnieken om die vervolgens toe te passen en aan te leren aan de ouderen in hun gemeenschappen. Oud profiteert op die manier dus van wat jong op school heeft geleerd.

De uiteindelijke bedoeling van het project is om de jaarlijkse periode waarin gezinnen slechts 2 maaltijden per dag hebben terug te brengen van 9 naar 0 maanden. Het gaat in dit project om in totaal 1.459 boerenfamilies in 26 dorpen.

In 2010 ondersteunde Ronoylion het project door de financiering van de bouw van een klein trainingscentrum, dat nu volop gebruikt wordt voor trainingen in duurzame landbouw, vergaderingen en schoolactiviteiten. Ook werd een deel van de landbouwtrainingen gefinancierd met het geld van Ronoylion.

In 2011 hebben we geïnvesteerd in de aankoop van wat kleinvee, de aanschaf van klein landbouwmateriaal, aanschaf van zaden, van zaailingen van abacabomen en de aanschaf van 2 abaca strippers.

En nu in 2012 willen we helpen meer schoolboeken aan te kunnen schaffen en de kleinveestapel uit te breiden. Het gaat daarbij om 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens. Binnen de landbouwschool leren de jonge mensen deze dieren op een juiste en hygiënische wijze verzorgen, maar ook vermeerderen. De nakomelingen worden verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Een monitoringcomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de afspraken rond de verdeling van de nakomelingen aan andere families nageleefd wordt. Op deze manier wordt er gewerkt aan betere voedselproductie, verbetering van het inkomen en vergroting van de veestapel.

In concreto draagt de collecte dus bij aan deze doelen door de aankoop van schoolboeken, 50 kippen, 5 geiten en 10 varkens.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

Voorbede

1. Voor de militairen, zij die in het buitenland hun werk doen, Heer wil hen beschermen en bewaren.
2. Voor hen die rouw dragen, ontferm U over hen. Dat ze met al hun verdriet naar U zullen gaan.
3. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.
4. Wees met uw volk Israël, dat ze in ons Christus mogen herkennen.
5. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
6. Bescherm onze Koninklijke familie, dat ze in wijsheid mogen omgaan met alle problemen die op hen afkomen.
7. Voor de doopouders, dat ze met hun kinderen mogen groeien in geloof.

Ria Kaars

De eerste collecte bestemd voor de zondagsschool € 223,00
De tweede collecte bestemd voor de kerk € 154,56

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand oktober: Jaap Boes en Pieter Moënis.

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Aug – Sept 2012 € 525,65

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
 - St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.
-

Giften

Op huisbezoek is ontvangen 1 x € 20,= en 1 x € 10,= t.b.v. de kerk.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

<u>ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 7 T/M 13 OKTOBER</u>			
Zondag	7 oktober	16.00 uur	Catechese in de Patmoskerk
- Maandag	8 oktober	19.00 uur	de Waterhoenen in de Patmoskerk
Dinsdag	9 oktober	15.00 uur	Bijbelgesprekskring in de Patmoskerk
Dinsdag	9 oktober	20.00 uur	Jongerengespreksgroep in de Pastorie
Woensdag	10 oktober	19.00 uur	Meisjesclub in gebouw Hoog

Zondag komen we opnieuw samen in de Grote Kerk. Indy van Altena, Kerkbuurt 58 en Anthonie Axel van Altena, Thamiswerfstraat 7 zullen het sacrament van de H. Doop ontvangen. Feest dus in de kerk! We lezen Spreuken 22: 1-16 en zingen: Gz. 334: 1, 3, 5, het schoollied is Gz. 21: 1 en we zingen de verzen 1, 4, 7, de Geloofsbelijdenis, de kinderen zingen voor ons bij de doopvont: laat de kind'ren tot Mij komen, en wij zingen de doopouders toe: Ps. 87: 3, en we zingen Gz. 335: 7, 8, 9, Gz. 426: 1, 5, Ps. 105: 2, 3, Gz. 293: 1, 3. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. C. Jansen, Wittewerf 17a werd opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Op dit moment ligt hij op de IC en is zeer ernstig ziek. Zr. N. Roos -de Waart, Hoogkamplaan 68 werd opnieuw geopereerd en gaat deze week voor revalidatie naar Novawhere. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Catechese. Zoals inmiddels bekend kan zijn begint zondagmiddag a.s. om 16.00 uur de catechisatie in de Patmoskerk. Het 1^e halfuur zitten alle leeftijdsgroepen (12-17 jr.) bij elkaar in de kerkzaal en het 2^e halfuur gaan we in groepjes uiteen. Breng je goeie humeur mee!

Jongerenkring 18+. Dinsdagavond 9 oktober beginnen we om 20.00 uur in de pastorie. Heb je je nog niet opgegeven, maar je wilt wél meedoen? Schroom niet, je bent welkom!

Bijbelkring 55+. Deze kring begint a.s. dinsdagmiddag 9 oktober om 15.00 uur in de Patmoskerk en zal geleid worden door Kees Kersbergen. Van harte uitgenodigd!

Wij gedenken. Op 24 september kwam er een einde aan het aardse leven van Lobberig de Groot, weduwe van Albert van der Lee. Zij werd de laatste tijd van haar leven verpleegd in Novawhere. Zaterdag 29 september jl. kwamen we in de Patmoskerk bijeen om haar leven te gedenken. Haar kinderen spraken een in memoriam en we dachten na over Ps. 139. God die ons kent en ziet. Lobberig de Groot had het erg moeilijk in de laatste jaren van haar leven. Ze was gebracht op wegen die ze niet wilde. Voor haar moest gezorgd worden. Hoe druiste het in tegen haar aard, aanleg en karakter. En het maakte haar vaak onbereikbaar. Maar we geloven: God bereikte haar ziel wél. Want de psalmdichter zingt ons voor: "Heer, U kent mij, U doorgrondt mij." En zo kende God Lobberig de Groot beter dan wij haar kenden. En ontfermde Hij zich over haar. Dat mag de troost zijn voor allen die haar zullen missen.
Ds. H.Dekker.

BIJBELSE DAGBOEKJES 2013!

De onder ons bekende Bijbelse dagboekjes Filippus à € 6.95 en Immanuël à € 6.50 zijn weer bij onze diaconie te bestellen via onderstaande bestelbon. Als je het bestelstrookje **vóór 21 oktober a.s.** ingevuld inlevert bezorgen we het boekje, of de boekjes, voor 5 december.

Zo heb je het hele jaar door een goede dagelijkse hulp bij het lezen van de Bijbel.

Aan het boekje Immanuël 2013 leverden mijn zoon en ik een bijdrage. Hij schreef 1-15 april en 1-15 september en ik schreef 17-31 mei en 1-15 november. Ook werd in deze uitgave een foto opgenomen van de preekstoel van onze Grote Kerk, gemaakt door Cees Zeeman.

Graag wens ik velen in de gemeente een inspirerend gebruik van één van deze beide boekjes. Ds. H. Dekker.

Bestelstrook: ik wilex. bestellen van het dagboekje Filippus

en/of

ik wil ex. bestellen van het dagboekje Immanuël.

Dit strookje **vóór 21 oktober a.s.** inleveren bij diaken Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12.

Gemeente dag zondag 14 oktober.

Kom je ook naar de gemeentedag? We beginnen om 10.00 uur met koffie/thee of limonade.

Dan volgt om 10.15 uur de kerkdienst o.l.v. ds. H.Dekker m.m.v. de Zeemansband.

Aansluitend is er dan weer koffie, kun je blijven lunchen, spelen we een quiz en oud-hollandse spelletjes en om 16.00 uur zal onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen de dag met ons besluiten m.m.v. Charly's gospeltrain en de Voor Anker band.

We hopen natuurlijk dat je de hele dag mee kunt vieren, maar als dat niet lukt ben je ook van harte welkom bij de diverse onderdelen. Voor wie blijft lunchen is er nog **tot 7 oktober a.s.** de mogelijkheid om je daarvoor op te geven.

Opgave strook inleveren bij Aaltje Zeeman of Cees Zeeman, of Kees Kersbergen, of Trijntje Boes-Boes.

Ja, ik/wij wil(len) met ...perso(o)n(en) deelnemen aan de lunch op zondag 14 oktober.

Naam:

Adres:

Beste allemaal,

Na twee mislukte dotter behandelingen en daarna een Baypass operatie met de daarbij nodige ongemakken, begin ik nu weer aardig op te knappen.

Op deze manier wil ik iedereen bedanken voor de bezoeken thuis en in het ziekenhuis, ook voor de vele kaarten, bonnen en bloemen / fruit manden, dat heeft ons heel goed gedaan.

Mede namens Aaltje heel veel dank.

Dirk Schipper
Mr. Visserstraat 1

Tot ons verdriet moesten we onverwacht afscheid nemen van

Onze vriend.

Dirk

Vrijdag voor je overlijden zie ik je nog zo bij ons binnen strompelen,
Rechtstreeks van uit het revalidatie centrum nova where voor een bak
koffie zo als je dat dagelijks deed.

Mijn eerste reactie was met een lach ,ja hoor weg rust, niet wetende
dat je nu rust voor altijd.

We zullen je vrolijkheid je enthousiasme en je nadrukkelijke
aanwezigheid verschrikkelijk missen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterke toe.

Bertus en Lijs

Op dinsdag 24 september 2012 is Lobberig de Groot overleden.

Zij was jaren vrijwilligster in ons museum.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Ver. "Historisch Eiland Marken"

Nieuws over de papierbox

Vanwege diverse incidenten de afgelopen tijd, zijn wij genoodzaakt om de papierbox af te sluiten in het weekend. De papierbox zal afgesloten worden van zaterdagmiddag 17:00 uur t/m maandagmorgen.

Verder zijn wij dringend op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij:

- Het ophalen van het oud papier of vrijdagmorgen of
- Het op orde houden van de papierbox of
- Het assisteren bij het leeghalen van de papierbox



Voor aanmelden of voor informatie kunt u contact opnemen met

Klaas Teerhuis, tel. 0299-601397

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 841,21 opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting
L. Visser-Schouten

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken. Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement). Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor **maandagavond 19.00 uur bij:**

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar. De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie