

# Protestants Marken



Jaargang 6, nummer 41

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 13 oktober 2012

## GEMEENTEDAG : zondag 14 oktober 2012 in de Patmoskerk

Het thema van deze dag : de praktijk van het geloof.

*Kijk daar een metselaar, hij bouwt een huis van steen,  
alle stenen netjes naast elkaar, een huis voor iedereen.  
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen,  
één voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen,  
vormen zij een huis.  
De Heer bouwt ook Zijn huis, daar zijn wij de stenen van,  
ieder heeft z'n eigen plekje in het huis, tot God er wonen kan.*

Het programma van deze dag is als volgt:

- 10.00 uur      Ontvangst in de Patmoskerk met koffie, thee of limonade  
10.15 uur      Kerkdienst - ds. H. Dekker  
                  *m.m.v. "De Zeemansband"      Schoollied: Ps. 107:1*  
                  *(tijdens de dienst is er crèche en kindernevendienst/zondagsschool)*  
11.15 uur      Koffie, thee en limonade  
11.45 uur      Quiz en activiteiten voor de kinderen  
13.00 uur      **Gezamenlijke lunch**  
14.00 uur      Oudhollandse spelletjes en voor de kinderen allerlei activiteiten  
15.30 uur      Koffie, thee of limonade  
16.00 uur      **Afsluiting met Kees Kersbergen**  
                  *m.m.v. "Voor Anker Band en Charlie's Gospel Train"*  
17.00 uur      Gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade

Kaarsen en schoollied: Gianne Zondervan (Psalm 107:1)  
Creche morgendienst: Petra Zeeman en Ria Abcouwer  
Creche middagdienst: Grethe van Belzen-van der Lee en Gerdien Teerhuis  
Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

*Tijdens de kerkdienst is: de eerste collecte bestemd voor : werelddiaconaat  
de tweede collecte bestemd voor : kerk*

*Tijdens de afsluiting zal er bij de uitgang een collecte zijn voor de onkosten van deze Gemeentedag*

**Overdenking** : Jesaja 55 : 10-11 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrengt en uitspruikt, en zaad geeft den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.

In de bijbelse beeldspraak wordt veel verwezen naar eten en drinken, het noodzakelijke om het lichaam en de geest in stand te houden. In de landen van de bijbel is het vaak heet en droog, en veel mensen moeten dagelijks de strijd aangaan met de natuurlijke omstandigheden om het vege lijf te redden van de ondergang. Brood en water op gezette tijden is daar niet vanzelfsprekend, net als zaad om te zaaien, het opgroeien van het gewas tot de oogst, de levenscyclus. Het probleem is het leven gevende water, dat maar sporadisch de aarde bevochtigt, op niet te plannen momenten. En in God's schepping is alleen het water leven gevend. Zonder water is alles dor en dood. De Israëlieten weten dat maar al te goed, hun hele (dagelijkse) leven is daarop ingericht. Dorpen ontstaan alleen bij een waterbron, veestapels alleen daar waar gelaafd kan worden. Dat is de levenswijze die van generatie op generatie is doorgegeven en diep verankert zit in de mens. Als je de Israëlieten dan ook iets wilt duidelijk maken en het belang daarvan wilt benadrukken, dan is een verwijzing naar het dagelijkse gevecht om het bestaan, om eten en drinken en dan vooral het drinken, belangrijk. Dan begrijpt jong en oud wat er bedoeld wordt.

De Here Jezus vertelde de gelijkenis van het zaad aan een grote menigte en vond een groot gehoor, daar men snapte dat als je niet op de juiste manier zaaide er ook niets te oogsten viel. Alleen begreep men niet dat de Here Jezus heel wat anders bedoelde met zijn woorden. De discipelen vroegen er wel naar en toen legde de Here Jezus hen uit dat het zaad God's Woord was. Hij zei tegen de discipelen : U is het gegeven, de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan. En vervolgens werd de gelijkenis uitgelegd aan de discipelen. En weer paste de Here Jezus beeldspraak toe in Zijn uitleg, om Zijn woorden bevattelijk te maken voor Zijn leerlingen.

In de tekst uit Jesaja lezen we dat het water gezonden wordt om een taak te volbrengen. En die taak moet verricht worden, om de mens te voeden in het lichaam. Maar zo zendt de Here God ook Zijn woord naar de mens, naar ons allemaal, en dat woord heeft ook een taak te volbrengen. Het wordt door de Here God gezaaid in ons mensen en zal door Gods Geest uitspruiten, zoals zaad gezaaid in de aarde door water uitspruit, en tot volle wasdom komen en dan door de Here geoogst worden, tot eer van Zijn Heilige Naam. En er is geen ontkomen aan, want, zegt de Here, het woord zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zende. Dat is een vaststelling. Het woord zal doen waartoe het gezonden is en een ieder zal ermee te maken krijgen.

Wij mensen kunnen ons nog wel eens druk maken over ontkerkelijking, over de vele mensen om ons heen die niet meer bekend zijn met de Here God en Zijn geboden. Natuurlijk vinden we dat verschrikkelijk en zagen we het graag anders. Maar we moeten vertrouwen hebben in onze Here, die Zijn plan voltrekt op Zijn tijd en wijze. En ondertussen moeten we niet stil zitten, maar onszelf laten onderrichten in het woord en waar mogelijk dit doorgeven aan onze omgeving. Ook wij zijn zaadjes die tot wasdom mogen komen door Gods Geest en wij mogen ook zaaien om ons heen en Gods Geest zal dan het verdere werk doen. Het is fantastisch als je dat mag zien gebeuren, maar ook al zie je dat niet, heb vertrouwen dat de Here God het werk voortzet. En wat in de hand des Heren is, is wel bewaard. Wie zou dat nog kunnen schaden ?!

Wij zijn gezegend met de huidige voorgangers op Marken en kunnen een geestelijke groei doormaken. En dat in alle vrede en rust. Hoe anders is dat in veel andere landen waar de christenen ernstig vervolgd worden. Maar juist daar is de Geest Gods merkbaar aanwezig. Wat een geloofsvertrouwen stralen de christenen in die gebieden uit ! Ondanks alle gevaar voor lijf, leden en gezin blijven ze trouw aan de Here. Wat een rijk voorbeeld voor ons. Maar laten wij wel voor ze bidden, dat ze veilig bewaard blijven.

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	14 oktober	Spreuken 30:24-33	Dierkundeles
Maandag	15 oktober	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
Dinsdag	16 oktober	Spreuken 31:10-31	Leve de sterke vrouw
Woensdag	17 oktober	Marcus 10:13-31	Kinderen van het koninkrijk
Donderdag	18 oktober	Marcus 10:32-45	Selectief geluisterd
Vrijdag	19 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
Zaterdag	20 oktober	Psalm 124	Onze hulp

**ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 14 T/M 20 OKTOBER**

Maandag 15 oktober 19.00 uur de Waterhoenen in de Patmoskerk

Woensdag 17 oktober 19.00 uur Meisjesclub in gebouw Hoog

**Opbrengrst collecten zondag 7 oktober 2012**

De eerste collecte bestemd voor stichting Ronolyon € 290,20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 307,64

Giften

Op huisbezoek is ontvangen een bedrag van € 50,= t.b.v. de kerk.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

**Voorbede**

1. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.
2. Wees met uw volk Israël, dat ze in ons Christus mogen herkennen.
3. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
4. Bescherm onze Koninklijke familie, dat ze in wijsheid mogen omgaan met alle problemen die op hen afkomen.
5. Voor de doopouders, dat ze met hun kinderen mogen groeien in geloof.
6. Geef ons een vreugdevolle gemeentedag. Verblijdt ons.
7. Voor de jongeren die naar de catechisatie gaan, dat ze bewust mogen worden dat er werk is in Uw wijngaard.

Ria Kaars

Voor de getoonde belangstelling en het meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man en onze vader willen wij U hartelijk bedanken.  
In het bijzonder gaat onze dank uit naar dr. Haverkamp, ds. Dekker,  
Kees Kersbergen en het personeel van Swaensborch.

M. Visser – van Altena en kinderen

**Zondag** wordt dit keer wel een heel speciale dag, nu we Gemeentedag vieren in de Patmoskerk. Voor deze locatie is gekozen om praktische redenen, dat zal duidelijk zijn. We beginnen uiteraard met een kerkdienst. Maar eigenlijk zeg ik dat niet goed. Want we beginnen dit keer om 10.00 uur met een kopje koffie. En dan volgt om 10.15 uur de kerkdienst m.m.v. de Zeemansband. Het hele programma staat nogmaals afgedrukt en we hopen dat velen aanwezig zullen zijn. Kun je niet de hele dag bijwonen? Kom dan gerust naar één of meerdere onderdelen. Je bent altijd welkom! In de kerkdienst lezen we Johannes 13: 1-15 en 1 Petrus 5 en zingen: Ps. 133. Het schoollied is Ps. 107: 1 en we zingen de verzen 1 en 19. Ook zingen we Ps. 119: 62, 63, Evang. Liedbundel 212, Opwekking 442, Evang. Liedbundel 189A, Ps. 84: 3, 6. We hopen op een fijne zondag met elkaar. En hulde aan allen die zich in willen zetten voor het goede verloop van deze dag. Want we zullen wel begrijpen en je zult het zien op de dag zelf, dat dit een hele drukte is. Maar o zo plezierig!

**Zieken.** Br. C. Jansen werd van de IC overgeplaatst naar afd. C2 in het Waterlandziekenhuis en kreeg goede berichten van de dokters. En dat is meer dan we hadden durven hopen. Prachtig! Zr. J. Springer-Peereboom, Minneweg 22 is tijdelijk in Swaensborch, kamer 5. Ook denken we aan de zieken thuis of langdurig elders verpleegd.

**Israëltreis.** Als het goed is hebben alle deelnemers een nota ontvangen van Beter-Uit. Mocht dat niet het geval zijn, laat het mij even weten!

**Dagboekjes.** Hier herhaal ik graag nog een keer dat de Bijbelse dagboekjes Filippus en Immanuël weer verkrijgbaar zijn bij onze diaconie. Aan Immanuël 2013 werkten mijn zoon en ik mee. En van harte wens ik vélen in de gemeente een inspirerend gebruik van één van deze boekjes. Zo heb je het hele jaar door een goede hulp bij het Bijbel lezen. Onderstaand strookje kan nog tot 21 oktober ingeleverd worden bij diaken Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12. Hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H.Dekker.

Ik wil ...ex. bestellen van het dagboekje Filippus à € 6.95

en/of

Ik wil ...ex. bestellen van het dagboekje Immanuël à € 6.50

Naam:.....

Adres:.....



Jaarlijks wordt op Marken in de maand oktober de Uniecollecte gehouden. De collecte werd voorheen georganiseerd door de Unie voor Christelijk Onderwijs. De laatste jaren vindt de Uniecollecte plaats onder Edukans. Edukans is de overkoepelende naam voor al het buitenlandwerk van de Unie.

Edukans steunt vanuit Christelijke inspiratie jaarlijks tientallen onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Kleinschalige projecten die wérken voor kansarme kinderen. De opbrengst van de Uniecollecte wordt besteed aan onderwijsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar de vorming van leerlingen in Nederland. Edukans wil hen vanuit Christelijk perspectief leren delen en opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Zo dragen ze bij aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien en waar niet alleen het recht van de sterkste geldt.

Met uw bijdrage investeert u in een waarde(n)volle toekomst van kinderen dichtbij en ver weg.

Basisschool De Rietlanden helpt mee. Daarom komen wij vrijwillig bij u langs in de week van 15 tot en met 20 oktober 2012.

Oudercommissie Chr. Basisschool "De Rietlanden"

# Op scheepsbezoek 6

Ds C. Baggerman, Yerseke

**Voor de zomer mocht ik een dagje mee met een ouderling uit mijn gemeente die scheepsbezoeker is. In de grote zeehavens van ons land komen iedere dag talloze grote zeeschepen van over heel de wereld aan, die kortere of langere tijd hier aanmeren. Scheepsbezoekers gaan bij deze schepen op bezoek – om te praten, te luisteren, en te doen wat er gedaan moet worden.**



Ik mocht dus een dagje mee, en dat was buitengewoon indrukwekkend. We gingen naar de haven van Vlissingen – een wereld op zich, waar je als gewoon mens geen weet van hebt. Enorme industrie, transportbedrijven, en hoe dichter je bij het water komt, des te meer schepen je ziet. Oceaanstomers heetten die vroeger in de jongensboeken en als je die giganten zo ziet liggen, dan begrijp je dat woord. En om die schepen heen krioelt een wereld van vrachtwagens en transportkarretjes, heftrucks en containers, alles is in beweging, alles is op elkaar afgestemd.

## FLYING ANGEL CLUB

In de haven van Vlissingen is een post van de Mission to Seafarers. Deze Mission is een internationale organisatie, die in allerlei havensteden over de hele wereld te vinden is, en ze is verbonden aan de Anglicaanse Kerk. In Vlissingen is er ook een verband met de Oud-Katholieke Kerk. Temidden van de zeeschepen, trucks en auto's heeft deze Mission een klein gebouw, met een grasveld erbij, en dat heet de Flying Angel Club. De vliegende engel, die zweeft over de golven is het internationale herkenningsteken. In dit gebouw is er voor de opvarenden

van de schepen, die vaak maanden van huis zijn, de ruimte om te bellen, te internetten, wat te eten of te drinken, een potje te biljarten of te voetballen, of gewoon wat ontspannen met elkaar. Even weg van het schip waar ze al maanden verblijven, even een andere omgeving. Ook is er een kapel, met bijbels in alle talen, waar ze zich kunnen terugtrekken, en waar ook diensten worden gehouden. Een kleine oase temidden van het ontzettend drukke havenbedrijf, waar alles dag en nacht doorgaat.

## BEZOEK

De vrijwilligers van de Mission to Seafarers zijn scheepsbezoekers. Zij rijden met een speciaal busje de kades af om te proberen overal aan boord te komen. Dat lukt niet overal. Als het toegestaan is, klim je een wankel, smerig trapje op, de valreep, en aan boord is er dan vaak iemand die naar de bezoekers toekomt. Soms blijft het beperkt tot het achterlaten van folders en krantjes over de haven en de omgeving en christelijke lectuur. Dat wordt altijd wel aangenomen. Vaak ook word je uitgenodigd om verder te komen: de wirwar van gangen en trappen, keuken en kamers naar een plek waar het personeel zit. En zo kom je in gesprek met men-

sen uit de Filippijnen, Korea, en waar al die schepen ook vandaan komen. Je hoort iets van hun leven aan boord – soms mag je ook mee-eten. Maar ook: de spanning die er is, de gevaren die er zijn, met de moderne piraterij, en hoe zwaar het leven is als je maanden van huis, vrouw en kinderen bent. Scheepsbezoekers horen die verhalen aan, ze bieden een luisterend oor, maar kunnen ook over het geloof praten. Bidden voor deze mensen. Ze even optillen uit de dagelijkse werkelijkheid van het harde en soms ook eentonige leven aan boord.

## HULP

Ook kunnen ze soms praktische hulp bieden, als iemand naar een dokter moet, of een apotheek. Met het autobusje van de Mission rijdt men rond om opvarenden die verlof hebben naar de Mission-post te brengen. De groep Filippino's die wij die dag naar de Mission brachten, reden we eerst nog even rond door een klein groen poldertje op Walcheren, met paarden, koeien, schapen, bomen en zelfs een molen. Ze maakten aan een stuk door foto's met hun mobieltje, want die dingen zie je niet als je weken over de oceanen vaart – al denken ze nu waarschijnlijk ook dat heel Nederland er zo uit ziet... Jezus spreekt ergens over een beker water, in Zijn naam gegeven, die beloond zal worden. Ik versta dat maar als een kleinigheid die in Jezus' naam toch groot en betekenisvol wordt. Zo is het werk van de mensen van de Mission op te vatten: een klein beetje licht brengen in een grauwe wereld. Aandacht voor mensen die onze steun en onze gebeden verdienen!

Voor meer informatie:

[www.missiontoseafarers.nl](http://www.missiontoseafarers.nl)

Vergelijkbaar werk wordt gedaan door de stichting Lumen Maris, een protestantse instelling werkend vanuit Terneuzen:

[www.lumenmaris.nl](http://www.lumenmaris.nl)

Beide organisaties werken vele met vrijwilligers en zij kunnen uw (diaconale) gift goed gebruiken.

Postzegel  
niet  
nodig

# Kerk in Actie

T.a.v. de donateursadministratie  
Antwoordnummer 4056  
3500 VB Utrecht

KERK IN ACTIE IS LID VAN DE  
**actalliance**



MIX  
Papier van  
verantwoorde herkomst  
FSC® C014400



Postadres Postbus 456, 3500 AL Utrecht  
Telefoon (030) 880 14 56  
E-mail [service desks@kerkinactie.nl](mailto:service desks@kerkinactie.nl)  
Internet [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl)  
ING 456 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. Werelddiaconaat  
Foto's Robert Oik, ICCO & Kerk in Actie  
Uitgave jaargang 24, nr 8

# Ik kan naar school!

[WWW.KERKINACTIE.NL/WERELDDIACONAAAT](http://WWW.KERKINACTIE.NL/WERELDDIACONAAAT)  
ING 456

COLLECTE  
WERELD-  
DIACONAAAT  
14 OKTOBER 2012

# Kerk in Actie



Protestantse  
Kerk



## “Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.” Spreuken 4,5

Kinderen, tieners en enkele jongvolwassenen in de schaduw van een boom. Het is een gewone basisschoolklas in Zuid-Sudan. “Oudere leerlingen zijn er veel”, vertelt Robert Otik, die voor Kerk in Actie in Sudan de onderwijsprojecten beheert. “Tijdens de oorlog konden de kinderen niet naar school en nu moeten ze een inhaalslag maken. Leren lezen en schrijven bijvoorbeeld, maar er gebeurt meer! Het onderwijs is Zuid-Sudan verruimt de blik van de kinderen en dat is hard nodig voor de wederopbouw van een land waar jarenlang oorlog is geweest.”

### Nieuwe schoolgebouwen

De jarenlange oorlog heeft diepe sporen nagelaten in Zuid-Sudan. Het land is zelfstandig, maar alles moet opnieuw worden opgebouwd: huizen, landbouw en infrastructuur, gezondheidszorg en dus ook het onderwijs. De Episcopale Kerk van Zuid-Sudan probeert, gesteund door Kerk in Actie, het onderwijs in dit land weer goed van de grond te krijgen, en dat is een enorme klus. Zo moeten er nieuwe schoolgebouwen komen. Maar met een gebouw, schoolbankjes en lesmaterialen alleen zijn wij er nog niet. Er is aandacht nodig voor de kwaliteit van onderwijs, want veel leraren zijn onvoldoende opgeleid. De Episcopale Kerk zorgt ervoor dat zij bijgeschoold worden.

### Ook meisjes naar school

Via de ouders en dorpsheaden wil de Kerk er ook voor zorgen dat meer meisjes naar school kunnen gaan. Omdat het duur is om naar school te



gaan, kiezen veel ouders ervoor om alleen de jongens naar school te laten gaan. De Episcopale Kerk probeert daarom de kosten van het onderwijs zo laag mogelijk te houden. Voor meisjes speelt er nog een ander probleem. Zij worden vaak thuis gehouden als ze ongesteld zijn. Hierdoor maken ze de opleiding vaak

niet af. De Kerk gaat met de ouders in gesprek, om hen er van te overtuigen dat dit meisjes niet moet weerhouden om naar school te gaan. Daarvoor besteedt de Kerk extra aandacht aan hygiëne door goede en schone toiletten aan te bieden, maar ook te zorgen voor maandverband.

### WERELDDIACONAAT

Het werelddiaconale werk van Kerk in Actie voorziet in basisbehoeften, werkt aan vrede en aan een duurzame en rechtvaardige economie.

Voor dit werk is in 2012 ruim € 16 miljoen nodig. We helpen met dat geld lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, armoedebestrijding en onderwijs. Dankzij de steun aan de collecte kan de Kerk bijgestaan worden, naast vele andere organisaties die diaconale zorg verrichten.

### STEUN KERK IN ACTIE

Kerk in Actie biedt wereldwijd toekomstperspectief via programma's op het gebied van Diaconaat in Nederland, Werelddiaconaat en Zending. Wij voeren ons werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland en tien oecumenisch geïntereerde kerken en organisaties.

De moeder van Nyachool (twaalf jaar) stimuleert haar dochter om naar school te gaan. “Ik ben erg trots op mijn moeder,” lacht Nyachool. “Zij sprokkelde hout en houtschool. Van de opbrengst betaalt ze het schoolgeld, de boeken en mijn uniform. Ik ben de enige in de hele familie die naar school gaat.”

Kerk in Actie wil het veelzijdige werk van de Episcopale Kerk en andere partnerorganisaties in Zuid-Sudan ondersteunen, zodat het land weer opgebouwd wordt en kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. Helpt u mee? Uw gift is welkom in de collecte of via de aangehechte machtingkaart.

# Kerk in Actie

## VOOR UW EIGEN ADMINISTRATIE

- Ja, ik geef Kerk in Actie mijn vaste steun en word donateur voor € \_\_\_\_\_ per maand.
- Ik steun Kerk in Actie éénmalig met € \_\_\_\_\_

Ik kan deze machting met één telefoontje weer ongedaan maken. tel. (030) 880 14 56

## Ja, ik steun Kerk in Actie

Ik steun het werk van Kerk in Actie structureel met  € 3  € 5  € 7  Anders € \_\_\_\_\_ per maand

Ik steun het werk van Kerk in Actie éénmalig met € \_\_\_\_\_ (bedrag invullen)

Ik machting Kerk in Actie om dit bedrag éénmalig van mijn rekening af te schrijven.

- Ik wil graag meer informatie over Kerk in Actie
- Ik heb een vraag, neemt u telefonisch contact met mij op

Voornamers en naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode en woonplaats: \_\_\_\_\_

Rekeningnummer: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Tel. nr.: \_\_\_\_\_

Geb. datum: \_\_\_\_\_

M  V

Mijn bijdrage mag meetellen bij de gemeente (naam): \_\_\_\_\_

Ik kan deze machting met één telefoontje weer ongedaan maken.

U kunt dit kaartje in een envelop sturen aan Kerk in Actie, t.a.v. de donateursadministratie, antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht