

Protestants Marken



Jaargang 6, nummer : 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 oktober 2012

Kerkdienst zondag 21 oktober 2012

Patmoskerk

10.00 uur *Dhr. L.C. Bakker, Amstelveen*

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Gezang 14 : 1

Kaarsen aansteken/Schoollied lezen: Jiddo Springer

Crèche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Eerste collecte:

Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte:

Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk, verzorgd door de kerkenraad

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag 21 oktober	Rechters 16:4-22	Femme fatale
Maandag 22 oktober	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
Dinsdag 23 oktober	Psalm 143	Gebed
Woensdag 24 oktober	2 Kronieken 29:1-11	Begin van herstel
Donderdag 25 oktober	2 Kronieken 29:20-30	Offerdienst
Vrijdag 26 oktober	2 Kronieken 29:31-36	Gaven
Zaterdag 27 oktober	2 Kronieken 30:1-12	Terugkeer

Afgelopen zomer was er een interessante tentoonstelling in het kerkje van Zuiderwoude. Dus op fietsafstand.

Eenzijds werk van Jeltje Hoogenkamp met het Bijbelse thema: vreugde der wet.

tien abstracte schilderijen bij elk gebod een. Kleurrijk en toch ingetogen.

Anderzijds werk van Hendrik Nicolaas Werkman.

Vooraf die laatste maakte met zijn 'druksels' grote indruk.

Het zijn afbeeldingen bij Joodse Chassidische legendes bewerkt door Martin Buber.

Ik zal proberen daar iets meer over te schrijven.

Het eerste verhaal 'de kinderen in het bos' vertelt de geschiedenis van de zoon van rabbi Elieser, Israël, die later de Baalschem Tov werd genoemd. Als kind groeide hij op te midden van de gemeente die zich min of meer over hem ontfermt. Maar het is de natuur die hem aantrekt. Daar vindt hij zijn plek.

Als hij twaalf jaar is neemt hij de taak op zich de jonge kinderen naar school te brengen en dan komt er een merkwaardige verandering in het afgestompte stadje. De kinderen komen zingend thuis met stralende ogen. Een nieuwe zekerheid en een nieuw geluk trekken door het stadje. In de legende komt een weerwolf opdruven. Deze verschrikt de kinderen, waardoor Israël niet meer met de kinderen door het bos mag. Dofheid daalt weer over het stadje tot later de weerwolf nog eens te voorschijn komt en Israël hem het boze hart uitrukt. Eind goed al goed.

In de bijbehorende prent wordt de vrijheid van de natuur en het weer versomberen van de jongelingen in het stadje verbeeld. In de tekst vestigt het gebeuren het leiderschap van Baalschem Tov.

Boeiend is het om te ontdekken hoe de natuur in de legendes een belangrijk gegeven is, ook in de prenten. Dit is een bijzonder gegeven omdat dit in het joodse chassidische denken de geestelijke vrijheid uit de sombere getto's grond gaf. Overigens vertelt de legende ook dat de natuur zijn mooie, vrolijke kinderen, maar ook duistere kanten, de weerwolf, heeft.

De tegenstelling die direct in deze eerste legende opduikt, de tegenstelling tussen de beperktheid en bedruktheid van het vreemdelingschap in het getto en de juichende vrijheid in de natuur anderzijds. Dit thema zal steeds weer in het chassidische leven en denken terugkeren. Terug tot de natuur! het is een thema van deze Joodse mystiek, dat later ten volle zal klinken in de uitwerking van de gedachte van Gods inwoning in al het creatuurlijke. Terug tot de schepping! Zo moet eigenlijk deze nieuwe oproep worden verstaan. Nergens en nooit is er in het Joodse denken plaats voor de natuur om de natuur. De nieuwe verwondering waar deze legende in haar inzet van wil verhalen, komt niet voort uit een vlucht in de natuur die noodzakelijk gepaard gaat met een vlucht uit het mensenleven — maar de ontdekking van een nieuwe levensmogelijkheid voor hen die gekneveld waren door het getto. De benauwde en steeds weer bedreigde levensvorm van degenen die gedoemd zijn tot het eeuwige zwerven. Het getto is de uiterste reductie van het Joodse leven, en vanuit het benauwde getto ontspringt de nieuwe onbegrensde drang die de ganse natuur als Gods schepping wil omvatten.

Maar gij moogt schuilen bij den HEER,
 geen kwaad bedreigt uw woning;
 gij hebt tot schild en tegenweer
 den allerhoogste Koning.
 Hij gaf zijn engelen bevel
 dat u geen ding zou schaden;
 zij zullen u naar Gods bestel
 behoeden op uw paden.

Voorbede

1. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
2. Bescherm onze Koninklijke familie, dat ze in wijsheid mogen omgaan met alle problemen die op hen afkomen.
3. Voor de doopouders, dat ze met hun kinderen mogen groeien in geloof.
4. Voor de jongeren die naar de catechisatie gaan, dat ze bewust mogen worden dat er werk is in Uw wijngaard.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Laat het werk van Ronoylion vruchtbaar zijn, zodat delen vermenigvuldigen wordt.
7. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 14 oktober	
De eerste collecte bestemd voor het Wereld Diaconaat	€ 236,70
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 234,50
Deurcollecte voor de onkosten Gemeentedag	€ 420,70

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van:
 1 x € 10,=, 1 x € 20,= en 1 x € 50,=.

Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

<u>ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 21 T/M 27 OKTOBER</u>

Zondag 21 oktober 16.00 uur Catechisatie in de Patmoskerk
--

Beste mensen,

Blij en tevreden dat ik van alle pijn af ben, wil ik alle mensen bedanken die aan mij gedacht hebben met een kaart, of vele andere attenties. Ook namens Aaltje.

Luutje de Wit

Catechese. Inmiddels zal wel bekend zijn dat de opkomst de 1^e zondag ronduit bemoedigend was. En ik begrijp dat de nieuwe vorm waarin de catechisatie gegoten is, door de jongelui als aansprekend wordt ervaren. Mooi zo. De 1^e les over het leven van Jozef had als thema: jaloersheid. En wie het verhaal van Jozef kent, weet maar al te goed tot welke daad die jaloerse broers kwamen. Komende zondag ontmoeten we Jozef in Egypte. En het thema van deze les is: verleiding. Voor de ouders die na willen lezen wat er op de catechisatie besproken wordt: Genesis 39. Zijn jullie er allemaal weer? Zondagmiddag 16.00 uur Patmoskerk!

Zieken. Br. C. Jansen is nog in het Waterlandziekenhuis. We zijn blij met de kleine stapjes van vooruitgang, maar beseffen hoe broos zijn gezondheid (nog) is. Ook trof ik vorige week in het Waterlandziekenhuis br. K. Kes. Maar hopelijk zien we hem spoedig weer over Marken fietsen. En we denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Haas. De schrijver J.H. Neuteboom vertelde over een haas die zich in de pastorietaun ophield. En waarom ik daar opeens weer aan moest denken...och, het is weer tijd dat er "wild" op het menu staat van de restaurants. En dan heb je wel eens wat op je bord liggen dat zulke verhalen naar boven brengt...Nu, de dominee kwam op een avond thuis van huisbezoek. Bijbel nog onder de arm. Via de achterdeur wilde hij de pastorie binnen gaan. Maar opeens zag hij in zijn tuin twee oren omhoog gaan en twee ogen staarden hem aan. Hoe hij er bij kwam, hij wist het zelf later niet meer, maar dominee nam de Bijbel en smeed hem met alle kracht naar de kop. De haas wentelde zich een paar maal om en bleef dood liggen. Dominee greep hem bij de achterpoten en tilde hem op. Och, nu is ie nog dood ook...Met de Bijbel nog wel...Maar 'k kan er niks meer aan doen, nu ga je de pan in ook. 't Zou zonde wezen als een vos je opvrat!

Afwezig. Op zaterdag 20 oktober begint mijn herfstvakantie. Ik ben gedeeltelijk hier en gedeeltelijk elders. Zaterdag 3 november hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten. Mocht pastorale hulp gewenst zijn in deze periode dan kan een beroep gedaan worden op onze pastoraal medewerker Kees Kersbergen. (tel. 780078). Graag ook ziekenhuisopnames en ontslag uit het ziekenhuis tijdens mijn afwezigheid bij hem melden.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Waterlandse kerken maken zich sterk voor ondervoede kinderen in Vietnam

Project voor 2012 van de diaconieën in Waterland

De ondervoeding van jonge kinderen is in Vietnam sinds 1995 aanzienlijk afgenomen door de algemene economische groei. Voor de totale bevolking geldt nu nog dat minder dan 20% van de kinderen tot 5 jaar te licht en te klein zijn vergeleken met hun leeftijd (volgens de WHO criteria). Vooral onder etnische minderheden in de bergen komt nog altijd veel ondervoeding voor, in sommige dorpen in de gemeente Khanh Vinh tot meer dan 70% van de kinderen. Bovendien zijn veel zwangere vrouwen ook ondervoed en dat geeft een grotere kans dat ook hun kinderen dat zullen zijn. Meestal zien we dat zolang de vrouwen borstvoeding kunnen geven de kinderen 'boven de lijn' zitten maar zodra dit stopt (veelal in tweede levensjaar) en er niet iedere dag voldoende melk en bijvoeding is, gaat het snel bergafwaarts. Die achterstand lopende kinderen heel moeilijk weer in en het is bekend dat dit soms levenslange, negatieve gevolgen kan hebben voor hun weerstand tegen ziekten en mentale vermogens.

Armoede en ondervoeding

Ondervoeding is sterk gekoppeld aan het armoedeniveau van de gezinnen. Het Medisch comité Nederland-Vietnam (MCNV) heeft de afgelopen vier jaar in Khanh Vinh de armoede met meer dan 30% terug kunnen dringen. Echter, dit proces gaat langzaam en voor veel kinderen die nu opgroeien komt de vooruitgang toch te laat. Daarom is het naast structurele verbeteringen ook nodig om direct iets aan ondervoeding te doen. Er is een voedingsaanvulling ontwikkeld op sojabasis dat toegevoegd kan worden aan de gewone voeding na de borstvoeding periode.

Plannen en wensen

Dankzij de steun van de Waterlandse Kerken kunnen we dit jaar verder met het ontwikkelen van nieuwe sojaproducten, zoals sojakoeken. Koeken zijn in het warme klimaat goed houdbaar en gemakkelijk mee te nemen naar de afgelegen akkers waar de vrouwen en kleine kinderen soms dagen achtereen zijn. Omdat bereide sojamelk snel bederft en schoon water niet voorhanden is, krijgen de kinderen die dagen geen melk en nauwelijks iets anders te eten. Voor de verwerking van pinda's zijn nieuwe maalmachines nodig die meer 'pletten en malen' dan 'snijden'. De huidige machines lopen vast doordat de filters de pindaolie niet kunnen verwerken. En uiteraard blijft voorlichting over voeding van groot belang. In alle dorpen zijn voorlichtingscampagnes gestart en komen vrouwen maandelijks bij elkaar om de kinderen te meten en te wegen, maar ook wisselen de vrouwen ervaringen uit om zo meer grip te krijgen op de eigen gezondheid en zorg voor de kinderen.

Dankzij uw steun kan het MCNV verder werken aan structurele veranderingen die een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en hoopvolle toekomst voor de families in Khanh Vinh!

Veel dank voor uw betrokkenheid bij Vietnam en het MCNV.
Karin Vlug Medisch Comité Nederland-Vietnam

Meer weten? Kijk op: www.mcnv.nl

Kinderkerstfeest 2012



In verband met het bestellen van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest: kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het Kinderkerstfeest! Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Voor de 4-jarigen geldt dat zij vóór 1 oktober 2012 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben!

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op zondag 21 oktober, 28 oktober en 4 november, of bij Barbara Teerhuis (IJsselmeerweg 18) of Lijs van Gerven (Zuiderzeeweg 24).

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 4 november a.s.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2012.

Bij dezen geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geb. jaar)

Na(a)m(en):

Geboortedatum:

Geboortejaar: