

Protestants Marken



Jaargang 6 nummer: 51

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 december 2012

Gezegend



Kerstfeest

Kerkdienst voor: zondag 23 december 2012

Grote Kerk, Vierde Adventszondag

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Gezang 141:1

Schoollied lezen : Celine Yara Visser

Crèche : Angela Teerhuis en Leona de Waart

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

Eerste collecte:

Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte:

Kerk

17.00 uur Adventsvesper in Grote Kerk

Dhr. C.S. Kersbergen, meditatie

Mevr. N. van Altena-Boneveld, liturgie

D. Kes, organist



Kerkdienst voor: maandag 24 december 2012

Grote Kerk

23.00 uur Kerstnachtdienst
Samenzang vanaf 22.45 uurCollecte:
Voedselbank Waterland**Kerkdienst voor: dinsdag 25 december 2012**
Eerste Kerstdag

Patmoskerk

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : Dirk Kes

Ster ophangen : Christo Schipper

Kerstgedicht : Donja Schipper

Crèche : Diana Stoker en Melanie Visser

Kindernevendienst: Daniëlle Springer, Trijntje Jacoba Boes,
Simone Schipper en Marianne ZwiersEerste collecte:
Kerk-ik-Actie: Kinderen in de knel
Tweede collecte:
Kerk**Kerkdienst voor: woensdag 26 december 2012**
Tweede Kerstdag

Grote Kerk

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : P. Boneveld

Eerste collecte:
Diaconie
Tweede collecte:
Kerk

Patmoskerk

16.00 uur Kinderkerstfeest

Kerkdienst voor: zondag 30 december 2012

Patmoskerk

10.00 uur : *ds. H. Dekker*Organist : Albert Koffeman

Crèche : Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst: Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte:
Onderhoudsfonds
 Tweede collecte:
Kerk

Kerkdienst voor: maandag 31 december 2012
Oudejaarsdag

Grote Kerk

19.30 uur : *ds. H. Dekker*

Organist : P. Boneveld

Eerste collecte:
Diaconie
 Tweede collecte:
Kerk

Kerkdienst voor: dinsdag 1 januari 2013
Nieuwjaarsdag

Patmoskerk

10.30 uur : *ds. H. Dekker*Organist : Albert Koffeman

Geen crèche

Geen kindernevendienst

Eerste collecte:
Diaconie
 Tweede collecte:
Kerk

Na de dienst is er koffie drinken met appeltaart in de hal van de kerk,
 verzorgd door de kerkenraadsleden.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 december	Lucas 1:67-80	Eerste woorden van Zacharias na 9 maanden
maandag	24 december	Lucas 2:1-14	Bijzonder gewoon
dinsdag	25 december	<i>Eerste Kerstdag</i> Lucas 2:15-21	Kraambezoek
woensdag	26 december	<i>Tweede Kerstdag</i> 1 Johannes 1:1-2:2	Licht
donderdag	27 december	1 Johannes 2:3-11	Oud en nieuw
vrijdag	28 december	1 Johannes 2:12-17	Tijdelijk of blijvend
zaterdag	29 december	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
zondag	30 december	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
maandag	31 december	Lucas 2:41-52	Thuis
dinsdag	1 januari	Psalm 75	Lof aan God!
woensdag	2 januari	1 Samuel 1:1-20	Gebedsverhoring
donderdag	3 januari	1 Samuel 1:21-2:11	Magnificat van Hanna
vrijdag	4 januari	1 Samuel 2:12-26	Misbruikschandaal
zaterdag	5 januari	1 Samuel 2:27-36	Onheilsprofetie

 **Opbrengst collecten** zondag 16 december

Eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 257,00

Tweede collecte bestemd voor de kerk € 292,81

 **Voorbede** 

1. Voor allen die langdurig verpleegd worden. Laat Uw licht schijnen ook op de plaats waar wij niet willen zijn.
2. Dat de bede: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet" in ons aller hart mag neerdalen.
3. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
4. Voor hen die rouw dragen en dit jaar kerstfeest vieren zonder degenen die hen lief waren.
5. Wilt U bij Uw volk Israël zijn. Uw volk waar geen plaats voor schijnt te zijn in deze wereld.
6. Doe ons beseffen dat U ons wilt voorzien in hetgeen wij echt nodig hebben.
7. Verblijdt ons Heer en doe ons tot zegen zijn.

Ria Kaars

Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders, en men noemt Hem, wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.

Gods volk Israël leefde in de tijd van Jesaja in de verwachting dat de Messias de Zoon van God, de Zaligmaker geboren zou worden. God zou zijn Zoon sturen om zijn volk te bevrijden van zijn vijanden. Hij de Messias zou de troon van David bestijgen en het konningschap over Israël herstellen. God had dit steeds beloofd. En vanuit die belofte leefde men. Maar Gods beloften en wegen zijn voor ons niet altijd duidelijk. Want als God zijn Zoon naar de aarde stuurd dan gebeurt dit allemaal op een heel wonderlijke manier. Maria de maagd is zwanger van de Heilige Geest, Jozef die hier niets van begrijpt wil in stilte van haar scheiden. Maar dan verschijnt hem in de droom een Engel die hem uitlegt dat wat er in Maria verwekt is van de Heilige Geest is. Zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zou redden. Jozef en Maria moeten naar Bethlehem in verband met een volkstelling, ze kunnen daar geen onderdak vinden, en mogen slapen in een stal. Endaar word Hij geboren, de Vredevorst, de sterke God, de eeuwige Vader. Wie kan dat nu bevatten, je verwacht een grote machtige koning, die zijn volk komt bevrijden, en je krijgt een Kind geboren in een stal, liggend in een kribbe. Een Kind is ons geboren, Jesaja hij profeteerde hier al van. Een volk dat in de duisternis wandelt ziet een groot licht, over hen die wonen in een land van diepe duisternis straalt een licht. Het licht dezer wereld is in de kerstnacht reddend verschenen. God ziet om naar zijn volk. De heerschappij rust op zijn schouders, niet een wereldse heerschappij van macht en onderdrukking, nee Jezus verhief zijn stem niet. Hij had de mensen lief en vertelde hen van Gods koninkrijk, geen aards koninkrijk dat steunt op geweld en wapens, maar een koninkrijk dat steunt op gerechtigheid en naastenliefde. Jezus de wonderbare Raadsman, Hij zal alle volken richten in recht en rechtmatigheid. Eens zal alle knie voor Hem zich buigen, laten we dat dan ook doen met al onze problemen. Hij wijst ons de juiste weg. Jezus de sterke God, we mogen alles in Zijn handen leggen, dan zullen we ervaren dat we machtig zijn, ook al zijn we zwak. Jezus de Vredevorst. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Dat is prachtig, maar zijn we hier al aan toe? Zijn we al zo ver dat wede zwaarden om zullen smeden tot ploegscharen. Zijn we al zover dat geen volk meer tegen een ander volk zal opstaan? Zijn we al zover dat we de oorlog niet meer zullen leren. Nee we zijn nog niet zover dat we onder onze eigen vijgeboom of wijnstok zitten. We moeten hier wel aan werken. Een prachtig toekomstbeeld, de hele aarde vervuld van vrede. En dat begint allemaal in de kerstnacht met de geboorte van het kindje Jezus. De Vredevorst.

O Vredevorst gij kunt gebieden,
de vrede op aard en in mijn ziel,
doe elke zondaar tot U vliden,
dat al wat ademt voor U kniel.

Komt laten wij aanbidden die Koning.

Gezegende Kerstdagen.

J.P. van Altena

Samenvatting van de inleiding, gehouden op de gemeenteavond 11-12-12.

De Protestantse Kerk in Nederland waar wij toe behoren, bevindt zich in zwaar weer. Per week haken zo'n 1000 leden af. Dat is meer dan 50.000 per jaar. Nu is onze natuurlijke neiging om het schokeffect wat te willen afzwakken. Maar je kunt het probleem m.i. niet afdoen met vróme woorden, in de zin van: nou dominee, God zélf zal wel ingrijpen hoor! Ik begrijp de goede bedoeling en wellicht zit er ook wel héél veel geloof achter deze opmerking. Maar mijn antwoord is dan toch: daar weten we niks van!

Het probleem is dat we intern seculariseren (verwereldlijken), de kennis van de Bijbel verdwijnt heel hard, opeens ligt alles open en iedereen heeft een mening, maar niemand weet het meer. Dat zijn, zou ik willen zeggen, symptomen van een zieke kerk. Voor zover ik daar zicht op heb gekregen door de Heilige Geest, zeg ik: wij hebben op de één of andere manier verbondsbreuk gepleegd. In het votum horen wij iedere zondagmorgen "van generatie op generatie". Maar ligt dáár niet het probleem op dit moment? De volgende generatie laat het massaal afweten. Meestal zien wij de jeugd alleen nog in de kerk als er een jeugddienst is of een bijzondere feestdag. Maar de reguliere kerkgang van zondag op zondag met het hele gezin is zoek. En vrijheid is vrijblijvendheid geworden. De normale lijn in de Bijbel is dat kinderen samen met hun ouders in het ene verbond met God begrepen zijn, en dat dit verbond met God zich voortzet van generatie op generatie. Trouwens, daarom dopen wij toch kinderen in de kerk?

Hebben ouders van kinderen die niet meer naar de kerk gaan dan iets verschrikkelijk verkeerd gedaan? Niemand heeft in het bijzonder iets verkeerd gedaan zou ik willen, de één niet meer dan de ander, want wij hebben allemaal het tij tegen en daarin collectief schuld. Waar zal het de komende jaren dus om moeten draaien in ons kerkelijk leven? Mijn antwoord is: om herstel van het verbond. Zie de Adventstekst uit Lucas 1: 17. Breuken tussen kerken dienen hersteld te worden. En ik ben dankbaar dat dit hier op Marken ook mogelijk bleek. De kerk moet zich weer opgenomen weten in dat grote verbond van God met mensen, zodat de kerk weer voluit Bruid van Christus zal zijn, zoals ik getracht heb dat in mijn intredeprek hier op Marken te verwoorden n.a.v. Matteüs 25: 1-13. Anders gezegd: eerst moet het zo zijn dat het weer normaal is dat kinderen van kerkelijke ouders binnen het verbond blijven en zo zelf ouders worden van de volgende kerkelijke generatie. En dán pas zal het gebeuren dat de kerk krachtig genoeg geworteld is in Gods genade om ook weer mensen van buiten te trekken. Met andere woorden: de vraag moet nu niet zijn "hoe bereiken we de mensen van buiten?" maar "hoe kunnen we het verbond met God herstellen, zodat onze kinderen en onze kleinkinderen

ook weer in dat verbond leven?”. De ongelovige Nederlander is naar mijn inzicht op dit moment niet het probleem van de kerk, onze ongelovige kinderen zijn dat wél!

Ds. H. Dekker.

Bericht van de kerkenraad.

De kerkenraad is verheugd om te kunnen meedelen, dat er nieuwe ambtsdragers gevonden zijn om de plaats in te nemen van hen die per 1 januari a.s. aftredend zijn. Zoals onze kerkorde voorschrijft stellen wij de kandidaten aan de gemeente voor. Tot ouderling werd door de kerkenraad verkozen:

Marie Appel, Buurt IV-20 en Gerrit Verkade, Zuiderzeeweg 58. Vacant is nog de vacature jeugdouderling. Daar is wel een gemeentelid voor gevraagd, maar die heeft het op dit moment nog in overweging. Als daar een positief antwoord op komt, zal dat bekend gemaakt worden in de afkondigingen voorafgaande aan de kerkdienst a.s. zondag, als aanvulling op deze berichtgeving. Zodat hopelijk op 6 januari ook een jeugdouderling aan zal treden.

Tot diaken werd door de kerkenraad verkozen:

Pieter van Altena, Gouwzeestraat 7, Edward Schipper, Buurterstraat 17, Jolanda Visser, Zeilstraat 4, Jacobus Hermanus Zwiers, Wittewerf 30.

Bezwaren tegen belijdenis en/of levenswandel, zo deze mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend gericht worden aan de scriba van de kerkenraad Wim Schul, Zuiderzeeweg 54, tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad. Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van deze nieuwe ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van zondag 6 januari 2013.

Tevens zullen in deze dienst herbevestigd worden in het ambt van ouderling: Aaltje Zeeman en in het ambt van diaken: Trijntje Boes en Cornelis Teerhuis.

In genoemde kerkdienst moeten we afscheid nemen van de kerkenraadsleden: Anton van Altena, Jan Piet van Altena, Sijtje Kes, Klaas Richard van Altena, Simon van Altena, Pieter Pereboom, Charlotte Schipper.

Zon- en feestdagen. Een hele rij van kerkdiensten mag ik aankondigen in dit kerkblad. Met vreugde ben ik aan de voorbereiding bezig. En van harte hoop ik dat je niet alleen op 1^e Kerstdag en Oudejaarsavond aanwezig zult zijn. Want vanaf een preekstoel aankijken tegen lege stoelen en/of banken is heel vervelend en werkt uiteraard demotiverend voor een dominee. Laten we er met elkaar een fijne periode van betrokkenheid van maken! Dan eren wij God en dat geeft samen binding in de gemeente! Zondag 23 dec. lezen we als Adventsboodschap Jesaja 5: 1-7 en Johannes 15: 1-17 en zingen: Ps. 118: 7, 9, Gz. 141: 1 is het schoollied en we zingen het in z'n geheel, Gz. 126, Gz. 127: 1, 5, Gz. 127: 6, 7, Gz. 132: 1, 3, Gz. 117: 5, 6. Om 17.00 uur is dan de laatste Adventsvesper. Daar zal onze pastoraal medewerker mediteren over het slot van de lofzang van Zacharias. Op 1^e Kerstdag mag Christo Schipper de ster in de kerstboom hangen en mag Donja Schipper een kerstgedicht lezen, direct na het Intochtslied, voordat we de dienst beginnen. En uiteraard gaan de kinderen van de kindernevendienst ons trakteren als ze terugkomen in de kerk! We lezen Lucas 2: 1-12 en Johannes 1: 1-14 en zingen Evang. Liedbundel 106, Ps. 118: 1, 10, Gz. 135, Evang. Liedbundel 103, Gz. 143, Gz. 150, Gz. 139, Gz. 145: 1,2 en het Ere zij God. Op 2^e Kerstdag lezen we Filippenzen 2: 5-11 en Hebrreeën 9: 23-28. En zingen: Gz. 134, Ps. 98: 2, 3, 4, de Geloofsbelijdenis, Gz. 147: 1, 2, 3, Gz. 147: 4, 5, 6, Gz. 117: 3, 5, 7, Gz. 476: 1, 4, 5. Zondag 30 dec. lezen we Psalm 98 en Titus 2: 1 – hoofdstuk 3: 7 en zingen we: Evang. Liedbundel 112: 1, 5, 6, 7, Ps. 84: 2, 6, Gz. 133: 9, 12, 15, Gz. 138: 3, 4, Gz. 160: 1, 2, Ps. 98: 2, 4, Gz. 297. Op Oudejaarsavond herdenken we hen die gestorven zijn in het kalenderjaar 2012 en noemen nog een keer voor Gods aangezicht hun namen. We lezen Deuteronomium 32: 1-14 en Openbaring 12: 1-6 en 13-18 en zingen: Gz. 397, Ps. 105: 1, 17, 18, Ps. 103: 6, 7, de Geloofsbelijdenis, Ps. 90: 1, 3, Ps. 90: 6, 8, Ps. 111: 3, 5, Gz. 427: 1, 5, 8. En er zal die avond nog een toespraak zijn door de voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Op Nieuwjaarsmorgen beginnen we een half uur later dan gebruikelijk en zetten we de lezing uit Deuteronomium voort. Nu hoofdstuk 33: 1-5 en 26-29. Ook lezen we Romeinen 8: 31-39 en zingen: Gz. 429: 1, 3, Evang. Liedbundel 177: 1, 2, de Geloofsbelijdenis, Ps. 62: 1, Ps. 62: 4, 5, Ps. 91: 1, Gz. 293: 1, 4. En als je de preek die ochtend nog niet helemaal bevatten kunt omdat het de avond daarvoor laat geworden is, dan is er altijd nog die overheerlijke zelf gebakken appeltaart nietwaar?...

Zieken. Zr. G. van Altena-Boes, Kerkbuurt 161 werd opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vergadering. Op 27 december ontvang ik graag, samen met de voorzitter van de kerkenraad, om 20.00 uur in de Patmoskerk de ambtsdragers die voor het eerst of opnieuw bevestigd zullen worden voor een nadere kennismaking en een afstemmen van de gang van zaken rond hun (her) bevestiging.

Ten slotte. Een stroom aan goede wensen bereikt mij deze dagen. Leuk! Hartelijk dank daarvoor. Wederkerig wens ik een ieder een zinvol kerstfeest en een gelukkig 2013.

Ds. H.Dekker



Kinderkerstfeest 2012



Tweede kerstdag om 16.00 uur zal het Kinderkerstfeest weer gehouden worden. Rond **15.55 uur** zullen we beginnen met de samenzang.

De 11-jarigen hebben een prachtige musical en een afscheidslied ingestudeerd. De andere kinderen zullen u een mooi lied laten horen dat zij de afgelopen weken hebben geleerd.

Ouders, kinderen en alle belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd om samen met ons het kerstfeest te komen vieren.

De 11-jarigen die meespelen in de musical, worden om **14.45 uur** in de Patmoskerk verwacht.

Aan het einde van de kerstviering zal een deurcollecte gehouden worden.

Dan graag nog even uw aandacht voor het volgende:

- Als er tijdens het kerstfeest heel jonge kinderen aanwezig zijn, voor wie het allemaal wat te lang gaat duren, is er de mogelijkheid om, bijvoorbeeld tijdens de musical, samen met uw kind uit te wijken naar één van de zaaltjes.
- Aanstaande zondag zal, tijdens het zondagsschooluurtje, de generale repetitie voor alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest plaatsvinden in de Patmoskerk.

Kerstdienst 2012



De kerstdienst zal dit jaar plaatsvinden in de Grote Kerk
De samenzang begint om 22.45 uur en de dienst zelf om 23.00 uur.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Muzikale medewerking zal verleend worden door de Voor Anker Band.

De collecte na afloop van de kerstdienst is dit jaar voor de voedselbank Purmerend.

De Purmerendse Voedselbank heeft als doel het gratis verstrekken van voedsel en levensmiddelen aan personen en gezinnen in de regio Waterland die onder een bepaald bestaansminimum leven om daarmee de "verborgen" armoede tegen te gaan.

De Voedselbank stelt zich tevens ten doel verspilling tegen te gaan zodat voedingswaren niet ter vernietiging maar ter consumptie worden aangeboden, waarmee zij een schakel wil zijn tussen enerzijds de "overschotten" en anderzijds de "armoede".

Daarnaast heeft de Voedselbank zich ten doel gesteld lokale problemen aan te kaarten bij het betreffende gemeentebestuur en/of hulpverlenende instanties en cliënten te activeren hun problemen op een meer structurele wijze aan te pakken. Het is immers niet alleen het eten dat de mens goed doet. De erkenning en herkenning doet mensen uit een isolement komen waardoor er contacten kunnen worden gelegd om te bekijken of er structurele hulp kan worden geboden zodat men uiteindelijk weer zonder onze hulp verder kan.

Het verstrekken van een voedselpakket moet worden gezien als een ondersteuning ter overbrugging.

De hulp dient dan ook tijdelijk van aard te zijn. De maximale termijn voor de verstrekking van een voedselpakket is 3 jaar.

Na de dienst bieden wij u chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk.



Het Christelijk Jeugdwerk Marken
wenst u allen
Gezegende Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar

NU IS DE STILLE NACHT GEDAALD

NU IS DE STILLE NACHT GEDAALD;
 het hart is in de droom verdwaald,
 Maria slaapt in Jozefs arm,
 Maria heeft het goed en warm.

Er hangt een lichtje aan de wand,
 er krabt een beestehoef in 't zand.

En Jozef staart in 't pinkellicht
 en Jozefs ogen vallen dicht.
 Een droom breekt open en hij ziet
 een nieuw en wonderlijk verschiet:
 Maria in een bloemenwei
 en alle vogels zingen blij,
 de bijen zoemen in het rond,
 een vlinder kust haar kindermund,
 haar handen spelen met een lam,
 dat schuchter in haar armen kwam.

Dan wordt het plots onnoemlijk stil
 alsof de hemel breken wil.
 Duurt deze stilte een eeuwigheid,
 of slechts een splinter van de tijd?
 Zij breekt! En 't geen haar breken kwam? -
 Het zuiver blaten van het lam,
 dat sneeuw wit in 't verdroomde licht,
 stil in Maria' s armen ligt.

Jozef ontwaakt. Dan is er grauw
 de stal weer die hen bergen wou,
 het olielampje aan de wand,
 de beesten rustend in het zand.
 Maar bij Maria schreit een kind,
 dat zij in arme doeken windt
 en dat zij kust en weder kust
 en in haar armen wiegt en sust.
 Heer Jozef in zijn lange pij,
 hij staat er lomp en zwijgend bij.

Hij draagt een houten kribbe aan
 en heeft er strooisel in gedaan.
 Maria dekt het kindje dicht,
 en Jozef heeft haar bijgelicht.

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Kerkelijke bijdrage 2012

Inmiddels is een groot deel van de toezeggingen voor 2012 overgemaakt aan de kerk.

Graag verzoeken wij u vriendelijk, voor zover dat nog niet is gedaan, uw toezegging voor 2012 voor het einde van dit jaar over te maken.

Gelieve bij de omschrijving te vermelden: het registratienummer en het jaar.

Alvast dank voor uw bereidwilligheid.

College van kerkrentmeesters

Schilderwerk in Grote Kerk

Vanaf begin 2013 tot zaterdag 2 maart is de Grote Kerk buiten gebruik.

De muren rondom de glas-in-lood ramen, de banken en het koor worden opnieuw geschilderd. De banken behouden de blauwe kleur. Het koor wordt overgeschilderd in de bruine kleur van het klankbord boven de kansel, waardoor het houtwerk wat minder gevoelig voor beschadiging zal zijn.

Op donderdag 3 januari willen we de kerk gaan leegruimen.

De bootjes, kroonluchters en gordijnen bergen we op in de consistoriekamer en het orgel gaan we geheel stofvrij inpakken in plastic folie.

De stoelen worden opgestapeld in het midden van de kerk en daarna afgedekt met plastic folie.

De schilders van Viterzo komen vanaf maandag 14 januari en zullen naar verwachting 22 februari helemaal klaar zijn.

Op zondag 3 maart nemen we de kerk weer in gebruik.

Wil je meehelpen met leegruimen en eventueel na het schilderwerk weer opstellen?

Vele handen maken licht werk....

Geef je op bij de kerkrentmeesters:

Jan Sijmen Roos 0624618335 secretaris@protestantsmarken.nl

Piet Boes 0621532820 pboes@hetnet.nl

Klaas Zondervan 0612994494 kczondervan@ziggo.nl

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Januari ; Jaap Boes en Klaas Boes

ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 23 DECEMBER T/M 5 JANUARI			
Zondag	23 december	12.15 uur	Zondagschool in de Patmoskerk
			Kerstliedjes oefenen
Vrijdag	28 december	20.00 uur	Kienen in de Patmoskerk

KERSTCONCERT DECEMBER 2012

En weer een geweldige avond van Juliana, de Marker Brass, het Marker mannenkoor en Marcantat.

Bij de uitvoering van Anitra's dance door de Marker Brass verwachtte je ieder moment dat er een frêle danseres gekleed in wapperende zijde zou binnenkomen, maar helaas !!

En in the Hall of the Mountain King hoorde je de trollen stampen !! Marcantat was geweldig en evenzo het mannenkoor, en natuurlijk op top: Juliana.

Er moeten veel repetities aan vooraf zijn gegaan, om het allemaal zo perfect te laten klinken.

En de samenwerking van Henk Ummels en Klaas Elbert bij de laatste uitvoering, stop the Cavalry en we wish you a merry Christmas was geweldig !! Een plezier om naar te kijken.

Alle uitvoerenden van Juliana, Marker Brass, Marcantat en het Mannenkoor: heel - heel veel dank. Wij hebben genoten.

Wij zien met ongeduld uit naar het volgende (gezamenlijke) concert.

Jan en Mies Koch

Lieve Markers,

Namens de peuters van de peuterspeelzaal De Kladdegatjes willen wij alle donateurs heel hartelijk bedanken! We zijn overdonderd door het aantal mensen dat op deze manier heeft laten zien dat zij het heel belangrijk vinden dat de peuterspeelzaal op Marken behouden blijft! Zoals u wellicht reeds heeft kunnen vernemen heeft de gemeente, na de vele acties en gesprekken, besloten onze subsidie in stand te houden. Dit is natuurlijk geweldig nieuws! Wel zal de peuterspeelzaal het de komende jaren moeilijk krijgen door het afnemende aantal peuters, maar voor nu gaat de vlag even bij ons uit! En natuurlijk zullen wij er alles aan doen om de peuterspeelzaal op Marker te behouden. Bedankt voor uw steun en wij wensen u alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013!!

Namens de juffen, het bestuur en natuurlijk namens alle peuters van de Kladdegatjes

Soms kan ons leven een tranendal zijn.
 „Maar” op een dag zal God je tranen afwissen.
 De handen die de hemel hebben gespannen, zullen je
 wangen aanraken.
 De handen die in doodsangst opkrulden toen de Romeinse
 spijker er doorheen werd geslagen, zullen op een dag om
 je gezicht worden gelegd en je tranen wegvegen.
 Voorgoed.

Koster Jan Blijleven

Verhalen blijven.....

Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinneringen aan mijn
 man Freek en onze vriend.

Frederik Schouten

De vele kaarten en bloemen en uw medeleven hebben ons heel
 goed gedaan na het plotselinge overlijden en doen beseffen dat hij
 niet alleen voor ons, maar ook voor de anderen veel heeft betekend.

Hiervoor onze hartelijke dank.

Door Schouten – Mul
 Familie Attema

Harlingen, December 2012

Na drie keer in één jaar te zijn geopereerd, waarvan de laatste keer bijzonder zwaar, wil ik
 iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten, bloemen en andere leuke attenties. In het
 bijzonder wil ik de familie die mij heeft opgezocht in het ziekenhuis bedanken. Het heeft mij
 in deze moeilijke tijd heel veel steun gegeven.

Mede namens ons gezin willen wij iedereen hiervoor hartelijk bedanken en hele fijne
 feestdagen en een gezond en gelukkig 2013 wensen.

Nelly en Piet Boes

*Mijn ziel is immer stil tot U,
door U voltrekt dat wonder.
Van mij is slechts 't verlangen nu,
geen uur God kan ik zonder.*

15

*U hebt mij in mijn vlucht gevangen,
ik word door U gedragen.
Uw hand doet mij Uw gunst erlangen,
Uw Geest het Eeuwig welbehagen.*

*Mijn leven is in Uwen hand.
Uw tijden zijn mij om het even.
Leid mij toch naar Uw lichtend land,
om in Uw vredenheid te leven.*

Verdrietig geven wij te kennen dat na een geduldig gedragen lijden van ons is heengegaan, onze neef en achterneef Jacob Visser Czn. Wij wensen Ali, Ina, Pieter, Lida, Jasper, Iris, Emma en Jacco veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Eefje
Jaap en Tamara
Klaas en Marga
Klaas Elbert en Karen
Evalina en René
Lucia en Martin
Joyce en Bas
Rutger, Mathilde, Sebastian, Tobias, Kevin en Lois

*Midden in 't leven
nog zoveel te geven
Ideeën en plannen te over
in één keer voorbij
Voor ons was je een kei
enig in je soort
We zetten ons leven
in jouw gedachten voort*

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, de hartverwarmende belangstelling en steun die wij hebben ontvangen tijdens een kort ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man en onze ta, Sijmen

Het verdriet is groot en we missen je enorm.
We zullen je nooit vergeten.

Wij willen familie, vrienden, burens en kennissen
prettige kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2013 toewensen

Eefje, Stefan en Dennis

Kienavond



Vrijdag 28 december is het voor de laatste keer kienen in 2012, maar in 2013 gaan wij gewoon weer door. 't Is weer om 20.00 uur in de 'Patmoskerk', dus allemaal komen hoor!

Dus tot ziens op de 28^{ste} en neem je vrienden/familie gerust mee.



De kiencommissie wenst iedereen een gezellige jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2013.

Mocht iemand behoefte hebben om met auto te worden opgehaald en weer thuisgebracht: Neem dan contact op met:
Charlotte Zeeman-Schipper 06-10932960 of
Neeltje Zeeman-Huurman 0299-601273

Klaas Springer wenst via deze weg vanuit Swaensborch, kamer 124, Monnickendam, familie, (oud) buren, medebewoners en kennissen Fijne Kerstdagen en Veel Zegen in het Nieuwe Jaar.



Cees en Sijtje Aagje wensen iedereen die dit leest Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Liefdevol 2013.



Wij wensen familie, buren, vrienden en vriendinnen Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar.

Kees en Maretje Zeeman,
Buurterstraat 13.



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Kees en Marie Boes.



Vanuit Swaensborch wil ik familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Goed en Gezond Nieuwjaar toewensen.
Ook wil ik de mensen bedanken voor hun bezoek en de vele kaarten die ik het hele jaar door krijg. Ben er heel erg blij mee, nogmaals dank je wel.

Groeten van Gaartje Boes,
Kamer 118.



Ik wens alle mensen God's zegen op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

Lutje Roos-de Waart.



Vanuit Swaensborch wil ik iedereen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2013 toewensen.

Jente Zeeman-Vlasbloem.



Ik wens familie, buren en vrienden Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar en een Gezond 2013. Hartelijke groet,

A.Schouten-Kaars.

Neeltje de Waart-Teerhuis wenst iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar.

Swaensborch 11, kamer 336.

Langs deze weg wil ik iedereen namens mijn vrouw en mij bedanken voor alle kaarten, kadobonnen, telefoontjes, etc. die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Fijn om te weten dat er zoveel mensen met ons meelevens.

Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2013.

Cees en Ma Roos,
Hoogkamplaan 64.

Wij wensen iedereen een Kerstfeest vol licht en warmte en in het nieuwe jaar blijheid, gezondheid en aandacht voor elkaar. En vergeet niet om Gods liefde die je hebt gekregen, aan iedereen die het nodig heeft door te geven.

Aaltje Zeeman en Jan Veerman.

Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aris Zondervan
Swaensborch 11, kamer 203
1141 VZ Monnickendam.

Wij zijn blij verrast door de grote belangstelling, in alle mogelijke vormen, bij ons 50-jarig huwelijk. Mede namens onze kinderen en kleinkinderen, heel veel dank.

Teven wensen wij iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Sijmen en Aaltje Schouten-Visser
Kerkbuurt 61

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle leuke attenties, in welke vorm dan ook, die ik tijdens mijn verblijf in en bij thuiskomst uit het ziekenhuis heb mogen ontvangen. Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om een ieder een goede Kerst en gezond Nieuwjaar toe te wensen.

Jannetje en Dirk Springer (KB63)

Familie, vrienden en bekenden wens ik Fijne Feestdagen en een Gezond 2013 toe.

Lijs de Waart-Boes.

Op de grens van licht en duister,
tussen zorgen en verdriet,
kwam Hij zonder glans en luister,
met een ster in het verschiet.

Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en voor 2013 veel geluk en gezondheid toe.

Eefje Pereboom-Visser,
Westerstraat 8

Ik wens mijn familie, buren en vrienden een Gezegend Kerstfeest en een heel gelukkig en gezond jaar 2013.

G. Schouten-de Groot

Langs deze weg willen wij familie, buren, vrienden en kennissen bedanken voor het medeleven tijdens de uitzending naar Afghanistan. Als je zo lang en zo ver van huis bent is het hartstikke leuk om pakketjes en e-mails te krijgen. Een kaartje sturen was deze keer niet mogelijk, maar gewoon een leuke alledaagse of grappige e-mail te mogen ontvangen, was voor mij iets om naar uit te kijken. Nogmaals ontzettend bedankt hiervoor!!

Tevens willen wij iedereen hele Gezellige Kerstdagen wensen en een mooi en gezond 2013 !!

Peter, Neeltje, Robin en Danny Zondervan

Ik wens mijn familie, vrienden en bekenden prettige Kerstdagen en een Gezegend Gezond en Gelukkig 2013 toe.

Klaas Boes, Akkerstraat 1.

Ik wens familie, buren en kennissen, Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2013.

J.j. Schouten, Swaensborch, kamer 116.

Kees Schipper van Grote Werf wenst iedereen Prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een Gelukkig en Gezond 2013 toe.

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Maritje en Pieter Commandeur,
IJsselmeerweg 90.

Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2013.

Pieter Cornelis en Luitje Commandeur.

Het jaar is omgevlogen
 niet iedereen is opgetogen
 want door ziekte en pijn
 is niemand blij
 de Heer is onze Herder
 zonder Hem kunnen we niet verder
 dit zijn onze wensen
 gezondheid voor alle mensen

Fijne Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

Marie en Piet Schipper.



Wij wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Henk en Ida Buisman.



Wij wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest, en een Gelukkig en Gezond 2013.

Eefje en Jaap Schipper,
 Meester Visserstraat 10.



Vanuit verpleeghuis "Novawhere" wil ik alle mensen een Gezegende Kerst en Nieuwjaar toe wensen. En tevens bedanken voor de vele kaarten die ik van u heb mogen ontvangen in het afgelopen jaar.

Hartelijke groet,
 P. Bootsman-Pereboom.



Allen wens ik Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het Nieuwe jaar.

G. van Altena-Schouten.



Ik wens familie, burens, vrienden en kennissen Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2013.

Groetjes,
 Neeltje Dorland-van Altena,
 Hoogkamplaan 71



Wij wensen familie, vrienden, burens en kennissen Goede Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.
 Tevens willen wij u/jullie bedanken voor de kaartjes, telefoontjes en bezoeken bij het zo plotseling overlijden van mijn broer, zwager en oom Freek Schouten.

Vriendelijke groeten,
 Dea en Piet Zeeman.

Hierbij wens ik familie, buren en bekenden een Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig en Gezond 2013.

Jannetje Springer-Peereboom,
Minneweg 22.



Jaap Kaars, Kerkbuurt 152, wenst familie, buren en bekenden Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar.



Vanuit Purmerend wens ik iedereen Gezellige Kerstdagen en een Goed 2013.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken, die mij afgelopen jaar een kaart heeft gestuurd.

Klaas Cornelis Kaars,
Oranjefontein 35, Purmerend.



L. Kes-Schouten wens U allen Gods zegen voor het Kerstfeest en het komende jaar.



Wij wensen familie, vrienden, buren en kennissen een Goede Kerst en een Gelukkig en Gezond 2013.

Symon en Geertje Zeeman.



Ik wens familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

M. Visser-van Altena,
Swaensborch.



Het jaar 2013 staat weer voor de deur, wij willen iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar met elkaar toewensen.

Jan Schipper en Grietje de Waart.



Aaltje Peereboom-Kes wenst iedereen Prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.



Wij wensen familie, buren en kennissen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2013 toe.

Grietje en Kees de Wit.

Loppie en Jan Peereboom wenst familie, buren en kennissen Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.



Wij wensen iedereen een Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Fam. K. Taanman.



Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2013.

Nelly, Jennifer en Elvis.



Vanuit Swaensborch wens ik iedereen Fijne Kerstdagen en een Goed Nieuwjaar.

Mw. S. de Waart-Boes.



Beste mensen, hartelijk bedankt voor de vele attenties die ik mocht ontvangen de afgelopen maanden.

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen.

Fam. Taanman-Bootsman.



Wij willen familie, buren, vrienden en kennissen Goede Kerstdagen toewensen, veel Geluk en Gezondheid voor het Nieuwe Jaar.

Piet en Grietje Visser-Taanman.



Ds. en mw. Pronk-Lehne wensen u allen en heel de gemeenschap van Marken Goede Kerstdagen en veel heil en zegen in het Nieuw Jaar.



Ik wens familie, vrienden en kennissen Prettige Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar.

L. Stoker-Zeeman.



Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig en Gezond Nieuwjaar toe.

Gerrit en Elly Schouten,
Wittewerf 3.



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond 2013.

Lucia en Pieter Springer,
Madeleine en Daniël.

Hierbij wil ik familie, vrienden en bekenden Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Verder wil ik iedereen bedanken voor alle mooie kaarten en de bezoekjes die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen.

Hartelijke groeten uit Edam,

Eeftje Stoker-de Waart,
Zorgcentrum De Meermin.



Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond 2013.

Piet en Aagje Kes-de Waart.



Ik wens familie, buren, vrienden en kennissen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Groetjes van Grietjes Springer-Pereboom.



Ik wens familie en kennissen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik het afgelopen jaar heb mogen ontvangen.

L. Zeeman-de Waart,
Swaensborch, kamer 229.



Ik wil iedereen Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Hartelijke groeten,
Jan Schipper, Swaensborch, kmaer 234.



Ik wil familie, vrienden en bekenden Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

G. van der Meer-Pereboom.



Ik wil mijn familie, buren en vrienden Prettige Kerstdagen toewensen en een Gelukkig Nieuwjaar in 2013.

A.van Altena-van Altena,
Hoogkamplaan 35.

Van harte wil ik familie, vrienden, buren, kennissen en ieder die dit leest, Goede Kerstdagen toewensen en voor het komende jaar veel heil en zegen.

Geertje Pereboom-van Altena.

 _____ 
Ik wil iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Jan Jacob Pereboom.

 _____ 
Wij wensen onze familie, buren, vrienden en bekenden een Gezegend Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Lijs en Klaas Boes,
Minneweg 26.

 _____ 
Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2013.

Cornelis Pieter & Tiny de Waart-Zandstra
Wendy en Jelle
De Duikjes 9.

 _____ 
Ik wil iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Grietje de Waart-Zeeman,
Westerstraat 5.

 _____ 
Wij wensen iedereen een heel Fijn Kerstfeest en een Gelukkig, maar bovenal Gezond Nieuwjaar.

Jan & Luurtje Geertje Veerman-de Waart
Jan & Rob
Zuiderzeeweg 18.

 _____ 
'k Wens u allemaal een Zalig Kerstfeest en een Gezond 2013 toe.

N. Zeeman,
Hoogkamplaan.

 _____ 
Wij wensen jullie Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Hartelijke groeten van
Mevr. L. Zeeman-Roos,
Kinderen en kleinkinderen.

Wij wensen iedereen Fijne Kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe.
Voor 2013 een goede gezondheid, geluk, hoop, verdraagzaamheid en veiligheid.

Een liefdevolle groet van ons, Harm en Trijntje de Vries-Visser.



Ik wens familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Trijn Springer-Kes,
Westerstraat 18.



Vanuit "Swaensborch" wens ik familie, vrienden en kennissen Goede Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar toe.

Jannetje van Altena-de Groot,
Kamer 207.



Wij wensen bij deze alle lezers van dit kerkblad, maar specifiek onze familie en vrienden, Fijne Kerstdagen en alvast een Gelukkig Nieuwjaar.

Veel liefs van Pieter Henri, Danielle en Christo.



Vanaf Hoogkamplaan 79 wensen wij familie, buren, vrienden en kennissen Fijne Kerstdagen en een voorspoedig maar bovenal Gezond Nieuwjaar.

Lijs Roos en Dirk van Altena.



Ik wil al mijn familie, vrienden, buren en kennissen een Fijn en Gezond 2013 toewensen.

Immetje Roos.



De redactie wenst alle lezers
een fijne Kerst en het beste
voor het nieuwe jaar toe.

Es ist ein Ros' entsprungen

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door de profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.

Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

(liedboek voor de kerken)

Janny

Louis

Wij wensen jullie goede feestdagen en een gezond 2013.

Janny en Louis Bakker, Graaf Willemlaan 18, 1181 EG Amstelveen

