

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 1

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 januari 2013

Kerkdienst zondag 6 januari 2013

Patmoskerk Bevestiging nieuwe ambtsdragers

10.00 uur *ds. H. Dekker*

Organist : Dirk Kes

Crèche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Eerste collecte:

Magen David Adom (Rode kruis in Israel)

Tweede collecte:

Kerk

Na de dienst is er koffie drinken in de hal,
verzorgd door de Kerkenraad

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	6 januari	1 Samuel 3:1-4:1a	Roeping
maandag	7 januari	1 Samuel 4:1b-22	De eer is weg
dinsdag	8 januari	1 Samuel 5:1-12	Wie is de sterkste?
woensdag	9 januari	1 Samuel 6:1-7:1	Comeback
donderdag	10 januari	1 Samuel 7:2-17	Eben-Haëzer
vrijdag	11 januari	Psalms 76	De HEER strijdt voor zijn volk
zaterdag	12 januari	Lucas 3:1-9	Roepende in de woestijn

ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 6 JANUARI T/M 12 JANUARI

Zondag	6 januari	12.15 uur	Zondagschool	in gebouw Hoog
Zondag	6 januari	16.00 uur	Catechese	in de Patmoskerk
Maandag	7 januari	19.00 uur	de Waterhoenen	in de Patmoskerk
Dinsdag	8 januari	15.00 uur	Bijbelstudiekring	in de Patmoskerk
Woensdag	9 januari	19.00 uur	Meisjesclub	in gebouw Hoog
Woensdag	9 januari	20.00 uur	Gemeente Groei Groep	in de Patmoskerk

Meditatie.**Lezen: Psalm 9.**

In mijn kinderjaren moest ik iedere week een psalm uit mijn hoofd leren. Toen nog in de oude berijming uiteraard, want de nieuwe berijming was er nog niet. Op zondagavond werden wij als kinderen door onze ouders overhoord. En op maandagmorgen moest je dat psalmversje voor de meester of juf opzeggen en daar kreeg je een cijfer voor. En dat zal vast wel niet alleen de gewoonte zijn geweest op de Veluwe, waar ik opgroeide. Als je elke week het betreffende psalmversje foutloos opzegde, kreeg je een 10 op je rapport. Een prachtig cijfer, dat ik voor geen enkel ander vak ooit haalde. Maar het leren van een psalmversje is ook niet zo moeilijk, omdat het op rijm gezet is. De Bijbel kent deze vorm niet. Die hebben wij veel later zo bedacht. Maar hoe konden Joodse kinderen dan toch die psalmen leren? Nu, men begon bijvoorbeeld de eerste zin met de eerste letter van het alfabet en elke volgende regel met de volgende letter. Op die manier had de leerling een duidelijke geheugensteun, want het moeilijkste is vaak: hoe begint die regel ook al weer? In de Hebreeuwse tekst van psalm 9 kun je zo'n alfabetische opzet terugvinden. En je ontdekt ook, als je de oorspronkelijke taal van het O.T. bekijkt, dat psalm 9 en psalm 10 één geheel vormen. Het is één doorlopend gedicht. En ook inhoudelijk vormen ze een eenheid.

Zoals vaak in de psalmen, is ook hier een arme en verdrukte aan het woord. Hij heeft veel ellende ondervonden, maar Góð heeft hem recht verschaft. Ja, soms lijkt het erop alsof God zich verbergt in tijden van nood. Zal God mij niet vergeten? Misschien ben je met veel zorgen de drempel van 2012 en 2013 overgegaan. En je denkt: ik zoek God, maar ik kan Hem niet vinden. Het lijkt wel alsof Hij me niet ziet staan. En of Hij mijn gebeden niet hoort. Dan mag je even verder lezen in deze psalm: "Maar God vergeet de armen niet, voor de zwakken is niet alle hoop verloren."(vs. 19). Wat een troost en bemoediging! En wij mogen dat nog veel rijker weten dan die dichter van toen. Omdat wij deze psalm lezen ná Christus. Wij hebben zojuist het Kerstfeest gevierd. En zagen we toen niet héél duidelijk in die voederbak in Bethlehem: God vergeet ons niet! De Vader zond Zijn eigen Zoon. En juist daarom is niet alle hoop verloren. Maar putten wij hoop, moed en kracht voor het nieuwe jaar dat net begonnen is. God vergeet de zijnen niet! Hij laat ons niet aan ons lot over in dit nieuwe jaar. Maar wil ook nu voor ons zijn: de Immanuël. God met ons, betekent dat. Nee, ik weet niet wat 2013 ons brengen zal. Want wat de toekomst houdt verborgen, ligt onwetend in de tijd. Maar ik weet wél dat God zal zorgen en dat Hij ons leven leidt. Van harte wens ik alle lezers van ons kerkblad veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Ds. H. Dekker.

1. Voor de daklozen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
2. Wilt U bij Uw volk Israël zijn. Uw volk waar geen plaats voor schijnt te zijn in deze wereld.
3. Doe ons beseffen dat U ons wilt voorzien in hetgeen wij echt nodig hebben.
4. Verblijdt ons Heer en doe ons tot zegen zijn.
5. Voor de kerkenraad, dat de Heer die we dienen zichtbaar mag worden in al hun werken.
6. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
7. Laat in het leven van onze kinderen U het middelpunt van hun gedachten en handelen zijn.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 23 december

De eerste collecte bestemd voor het project van de Waterlandse gemeente € 201,38

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 215,75

Kerstmacht, 24 december

De collecte bestemd voor de voedselbank Waterland € 394,35

Eerste Kerstdag, 25 december

De eerste collecte bestemd voor Kinderen in de Knel € 620,25

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 523,95

Tweede Kerstdag, 26 december

De eerste collecte bestemd voor de diaconie € 207,80

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 210,90

Kinderkerstfeest € 363,45

Zondag 30 december

De eerste collecte bestemd voor het onderhoudsfonds € 206,65

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 219,50

Oudejaarsdag, 31 december

De eerste collecte bestemd voor de diaconie € 253,67

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 280,07

Nieuwjaarsdag, 1 januari

De eerste collecte bestemd voor de diaconie € 172,60

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 117,35

Zondag. De bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers zal zondagmorgen centraal staan. En ook moeten we afscheid nemen van een aantal ambtsdragers. Al hun namen zijn genoemd in het vorige kerkblad. En de namen van de nieuwe ambtsdragers zijn aan de gemeente bekend gemaakt via de mededelingen in de kerk. Dankbaar ben ik dat de kerkenraad, op één vacature na, weer voltallig is. Hoe en of we die ene vacature weer in gaan vullen zullen we bespreken in de kerkenraadsvergadering van 21 januari. Dat heeft ook te maken met de veranderingen van taken in onze gemeente. Jeugd en jongerenwerk behoort bij het takenpakket van de dominee en zal samen met de nog zittende jeugdouderling en het catecheseteam uitgevoerd worden. Het pastoraat aan ouderen ligt voor een groot gedeelte bij onze pastoraal medewerker. Met de dominee als eindverantwoordelijke, maar dat betekent niet dat ik alle ouderen zelf bezoeken kan. Zo zijn de taken verdeeld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Marken toch één volle predikantsplaats ingeleverd heeft. Het leek me goed om dat nog maar weer eens duidelijk te vermelden aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Dat voorkomt misverstanden. Als onze pastoraal medewerker bij je op bezoek geweest is, komt niet de dominee ook nog eens. Na de kerkenraadsvergadering van januari zullen we ook de nieuwe sectie indeling van de ouderlingen bekend maken aan de gemeente. Dan weet iedereen weer wie zijn of haar wijkouderling is. Bij de bevestiging en herbevestiging lezen we zondag Johannes 2: 1-11 en Johannes 10: 7-15. En we zingen: Ps. 146: 3, 4, Ps. 72: 1, 4, 6, Ps. 134: 1, 3, Gz. 313: 5, 6, De Apostolische Geloofsbelijdenis, Gz. 166: 3, 4, Gz. 14: 1, 4, Evang. Liedbundel 212, Gz. 320: 1, 3. Een fijne zondag gewenst!

Catechese. Onze jongeren zie ik heel graag weer zondagmiddag om 16.00 uur in de hal van de Patmoskerk. In dit 2^e gedeelte van het catechese seizoen kijken en bespreken we enkele fragmenten uit het leven van Jezus hier op aarde. We beginnen deze les met de tijd waarin Jezus geboren werd. Pilatus was heerser geworden namens de Romeinen in Jeruzalem. En Het Kind groeide op, staat er in de Bijbel. Wat weten we eigenlijk van deze periode? Zijn jullie er allemaal weer?

Zieken. Zr. G. van Altena-Zondervan onderging een zware operatie en is tijdelijk bij haar dochter in Purmerend. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op zondag 23 dec. jl. overleed in de leeftijd van 92 jr. Lijsje de Waart. Sinds 2007 was zij de weduwe van Jan Zeeman. Na het overlijden van haar man

woonde ze nog even zelfstandig op de Kerkbuurt. Maar eigenlijk ging dat niet meer. En zo kwam ze in 2009 in Swaensborch. Ze wilde Marken bij haar leven ook niet weer zien. Dat kostte te veel strijd. Het gezin stond altijd centraal bij Lijsje. En dat uitte zich toch met name op de zondagen als iedereen bij haar kwam. Of dat voor haar te druk was, vond ze niet belangrijk. Als iedereen maar bij elkaar was, daar ging het om. Het laatste halfjaar gingen haar gedachten meer en meer weg en kwam ze eigenlijk haar kamer niet meer af. Daarvoor bezocht ze wel de kerkdiensten in Swaensborch. Zo was ze dat gewend. Want hier op Marken had ze haar vaste plaats in de Grote Kerk. Het was dan ook niet zo'n wonder dat we met velen in die kerk bijeen kwamen op de dag van haar begrafenis. Daar werden herinneringen met ons gedeeld namens de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en we luisterden naar 1 Petrus 2: 21. De tekst die ze meekreeg in het uur van openbare belijdenis van het geloof. Moge haar gedachten tot zegen zijn.

Vooruitblik. Zondag 13 januari hopen we als gemeente opnieuw het H. Avondmaal te vieren. Als het goed is, een hoogtepunt voor ons geloofsleven. Bereiden we ons er op voor?

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

Collecte zondag 6 januari 2013 voor Magen David Adom Israël

Magen David Adom (MDA) is een Israëlische hulpverleningsorganisatie, ook wel Rode Davidster genaamd.

Magen David Adom werd in 1930 opgericht door een groep van zeven artsen in Tel Aviv, die slechts de beschikking hadden over één kamer, in een klein pakhuis in het centrum van Tel-Aviv. Er werd een kleine vrachtwagen omgebouwd tot ambulance door enkele tientallen vrijwilligers. In de Tweede Wereldoorlog kregen twee Magen David Adom-diensten van de Britse autoriteiten wettelijk bestaansrecht. Het Israëlische Parlement, de Knesset, nam in 1950 de Magen David Adom-wet aan. Deze wet hield in dat Magen David Adom de enige erkende Eerste-Hulporganisatie van Israël is, die zich zal houden aan de reglementen van het Internationale Rode Kruis. Magen David Adom was toen echter nog geen lid van deze organisatie. Pas na overeenstemming over het logo werd Magen David Adom tijdens de 29^e Internationale Conferentie van het Rode Kruis op 22 juni 2006 volwaardig lid van het Internationale Rode Kruis.

Bij Magen David Adom in Israël werkten in 2012 circa 1300 betaalde medewerkers en 8000 vrijwilligers. Magen David Adom rekruteert vrijwilligers in Israël en andere landen. Magen David Adom geeft medische bijstand aan iedere Israëli, ongeacht geloof, afkomst of politieke overtuiging. Ook heeft Magen David Adom, samen met reddingsdiensten van het leger, hulp verleend bij natuurrampen in de wereld, zoals bij de aardbeving in Haiti in 2010.

De lijfspreuk van Magen David Adom, een Talmoedische uitspraak, luidt:
"WIE ÉÉN LEVEN REDT, HEEFT EEN GEHELE WERELD GERED"

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Donateur worden kan natuurlijk ook via www.MDA-nederland.nl

Afscheid van twee organisten.

Zoals u al eerder in ons kerkblad Protestants Marken hebt kunnen lezen, is 2012 het jaar waarin onze beide senior-organisten terugtreden als muzikaal begeleider van onze kerkdiensten. Beide senior-organisten zijn uiteraard vanaf begin 2011 in het gezamenlijke rooster van de Protestantse Gemeente gaan meedraaien. In dit rooster zitten overigens geen junior organisten; de jongste is toch al 57.

Dit afscheid is voor ons natuurlijk jammer, zeker vanwege het feit dat muziek maken nou eenmaal een levenslange hobby is. Maar...de ouderdom gaat meespelen... Doch vanwege het feit dat beide organisten in redelijke gezondheid verkeren, zien we dit afscheid als een heel feestelijke gebeurtenis. Beide organisten zijn 86 jaar... als je dat even op je laat inwerken, dan besef je pas hoe uniek het is dat wij hier vanavond op deze manier bij stil kunnen staan.

Wij zijn als Protestantse Gemeente Marken lid van de "Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN" (kortweg de VKB). De VKB geeft op aanvraag van de leden een onderscheiding uit voor vrijwilligers die zich zeer langdurig hebben ingezet voor de opbouw van- en de liefde voor de kerkgemeente. Het betreft een gouden insigne met daarop het beeldmerk van de VKB. Dit beeldmerk symboliseert de PKN met haar vele gemeenten.

Ik wil namens de VKB en onze eigen kerkenraad Arie Kes en Piet Boneveld uitnodigen om hier vooraan in de kerk de onderscheiding met de bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen.

De redenen, die de VKB aangeeft om de onderscheidingen uit te reiken zijn verwoord in de bij de onderscheiding gaande brief en daar wil ik het volgende uit citeren:

"Het geloof in God wordt in de gemeente mede zichtbaar in de inzet voor de naaste. In pastoraat of diakonaat, in jeugdwerk of gemeenteopbouw, in het oog lopend of onopvallend, verrichten gelovigen - als gemeentelid of ambtsdrager - samen de taken die aan de gemeente zijn toevertrouwd. Ook u heeft zich ingezet voor de gemeente, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn".

De kerkenraad sluit zich hier geheel bij aan en daarom ga ik nu over tot de uitreiking.

Piet Boneveld is in totaal meer dan 40 jaar actief geweest in het kerkelijk werk, vanuit de Hervormde Gemeente te Marken, vanaf januari 1982 als vaste organist en daarvoor als altijd beschikbare invallende organist en als dirigent van de Cantorij. Piet ontvangt daarvoor de gouden onderscheiding voor 40 jaar werk in de gemeente.

Arie Kes is in totaal meer dan 62 jaar actief geweest in het kerkelijk werk als organist van de Gereformeerde Kerk te Marken (om precies te zijn vanaf het kerstfeest in 1949). Er zijn dus meer dan drie generaties van kerkgangers die Arie gewoontegetrouw als organist in de kerkdiensten hebben meegemaakt. Arie ontvangt daarvoor de gouden onderscheiding met daarin gevat een briljant voor meer dan 60 jaar werk in de gemeente.

Namens de kerkenraad wil ik beide organisten, Arie Kes en Piet Boneveld hartelijk bedanken voor hun jarenlange trouwe inzet voor kerk en gemeente en ik wens, ook mede namens de kerkenraad, beiden Gods zegen toe voor de toekomst.

Mag ik van u nu een hartelijk applaus voor de jubilarissen.

Overledenen in 2012 - herdacht op Oudejaarsavond in de Grote Kerk.

5 jan.	Aaltje Uithuisje	87 jr.
10 jan.	Sijtje Zeeman	84 jr.
10 jan.	Aaltje Moenis	71 jr.
13 febr.	Klaas Sijmen Pereboom	81 jr.
17 mrt.	Outger Kes	68 jr.
19 mrt.	Trijntje ten Napel	68 jr.
6 mei.	Klaas Boes	81 jr.
25 mei.	Jaap van Dijk	67 jr.
19 juni.	Hanna Gesiena Breekveldt	94 jr.
17 juli.	Jannetje Dolfijn	87 jr.
24 juli.	Sijmen Commandeur	59 jr.
1 aug.	Grietje Pereboom	83 jr.
22 aug.	Trijntje van Altena	83 jr.
8 sept.	Geertje van Altena	80 jr.
12 sept.	Klaas Visser	94 jr.
14 sept.	Sijtje de Groot	89 jr.
15 sept.	Lijsje Visser	86 jr.
18 sept.	Dirk van Altena	60 jr.
24 sept.	Lobberig de Groot	76 jr.
4 nov.	Frederik Schouten	70 jr.
29 nov.	Jannetje Zeeman	64 jr.
9 dec.	Jacob Visser	79 jr.
20 dec.	Jaap Commandeur	65 jr.
23 dec.	Lijsje de Waart	92 jr.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

Gz. 397: 1

Wanneer het licht u voorgaat in de nacht
Wanneer ik hoor dat u mij thuis verwacht
Dan weet ik Heer dat u mijn zwakheid ziet
Dan zeg ik dank want u verlaat mij niet

Lijs wat zullen wij je missen
Maar jou Aardse strijd is nu voorbij

Kinderen en klein kinderen
Wij wensen jullie veel sterkte in moeilijke tijd

Grietje & Jan Schipper

Neeltje & Aaltje

Je droomde van een lied dat je hoorde
Een lied dat zong van mooie oorden
"Ik zie een poort wijd open staan"
Die poort ben jij nu doorgegaan

Lieve Peet Lijsje, rust zacht

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Jaap

Elly en Jan

Neeltje Anita en Cornelis

Jannie Giralda en René

en kinderen

5 januari 2012 - In liefdevolle herinnering - 5 januari 2013



Aaltje van Altena-Uithuisje

Minuten worden uren
 Uren worden dagen
 Dagen worden weken
 Weken worden maanden
 Maanden worden een jaar

We missen je, lieve Bessie.

Amanda & Mark
 Coen

Alphacursus Waterland.

Op de Alphacursus kun je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
 Je ontmoet verschillende mensen met verschillende vragen en ideeën.

De onderwerpen zijn o.a.:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- Hoe relevant is de bijbel?
- Hoe zit het met de kerk?
- Hoe leidt God ons?



De cursus wordt elke maandagavond
 vanaf 14 januari tot en met 18 maart gegeven in het Luthers Clubhuis, Zuideinde 39, Monnickendam.
 De Alphacursus Waterland wordt gegeven door de Protestantse Gemeente Monnickendam.

Meer info: kerkpleinmonnickendam.nl/protestantse-gemeente/op-zoek-naar-god
 Tijmen de Bree(0299-65 1979), : Ina Reijnders (020-403 3312)

Ben je /bent u geïnteresseerd; er liggen folders en/of aanmeldingsformulieren in de
 Patmoskerk.

Jakob was de stamvader van het volk Israël.
 Hij had twaalf zonen.
 In de letterrechthoek hieronder zijn zes namen van Jakobs zonen verborgen: Ruben, Juda, Naftali, Gad, Issakar en Jozef.
 Als je al deze namen hebt gevonden, blijft een aantal letters over. Als je die achter elkaar zet, lees je de namen van de vier vrouwen van Jakob.
 Iedere letter wordt slechts één keer gebruikt.

Voorbeeld: dienaar

D				R
I	E		A	
	N	A		



U	B	E	N	L	E	A	A	L	R
A	R	O	J	I	C	H	T	F	I
E	Z	A	S	S	A	N	A	E	L
F	K	A	R	B	D	D	I	J	L
H	A	Z	G	A	I	L	U	P	A

De vier vrouwen van Jakob waren:

