

# Protestants Marken



Jaargang 7 nummer :3

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 januari 2013

**Kerkdienst voor : *zondag 20 januari 2013***

10.00 uur

**Patmoskerk**

*Dhr. F. vd Tempel, Zwammerdam*

*Organist: Dirk Kes*

Schoollied:

Gezang 74 : 1

Kaarsen aansteken/schoollied lezen: Kimberley Anne Boes

Crèche:

Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

De eerste collecte is bestemd voor:

*Onderhoudsfonds*

De tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	20 januari	1 Korintiërs 12:1-11	Eén Geest
maandag	21 januari	1 Korintiërs 12:12-30	Eén Lichaam
dinsdag	22 januari	1 Korintiërs 12:31-13:13	Liefdeslied
woensdag	23 januari	1 Korintiërs 14:1-12	Profeteren in gewone taal ...
donderdag	24 januari	1 Korintiërs 14:13-25	... verstaanbaar voor iedereen.
vrijdag	25 januari	1 Korintiërs 14:26-40	Orde van dienst
zaterdag	26 januari	1 Samuel 8:1-22	Wie is koning?

## Overdenking

Onlangs had ik een gesprek met vrienden, het gesprek ging over het in de bijbel lezen en dat we lang niet altijd de bijbel begrijpen, waarom dingen er in staan zoals ze er staan.

Zoals bijvoorbeeld bij de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden in Matteüs 25.

We waren het er eigenlijk allen over eens dat het heel raar was en niet erg aardig van de wijze maagden om hun olie niet te delen.

Maar, zoals bij vele gelijkenissen van Jezus, zit hier natuurlijk ook een dubbele betekenis achter! Wij hebben de neiging om de gelijkenissen zoals Jezus die vertelde te zien als gebeurtenissen die ook werkelijk gebeurd zijn, terwijl Jezus alleen maar iets bedoelde uit te duiden.

Waarschijnlijk is dat nu juist de bedoeling van Jezus; neem de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, wij zouden die Leviet en die priester wel eens een lesje willen leren over hun hypocriete gedrag en nalatigheid ten opzichte van die arme man die daar zo gewond langs de weg lag! Zo wil Jezus ons een spiegel voor houden.

Maar zien we dat ook, of maken we ons alleen druk over het verhaal zelf?

We weten allemaal hoe het eindigt, de vijf wijze maagden mogen naar het feest, maar de vijf dwaze maagden waren te laat, weliswaar intussen mét olie, maar ze komen er niet meer in!

Deze gelijkenis gaat er natuurlijk over dat je waakzaam moet zijn en alert want niemand weet de tijd noch het uur wanneer de Bruidegom komt!

Maar als je deze gelijkenis verder bekijkt komen er ook andere dingen naar voren; deze meisjes waren waarschijnlijk vriendinnen van het aanstaande bruidspaar en dus ook vriendinnen van elkaar. Dan lijkt het wel hard dat de ene vrolijk de feestzaal ingaat terwijl de ander er niet meer in komt! Wat leert dit ons?

Het geloof, de zekerheid dat God uw Redder is en dat uw zonden zijn wit gewassen in het bloed van Zijn Zoon, dat is zoiets persoonlijks, dat kun je niet aan een ander 'uitlenen', maar je kunt wel je olielampje brandend houden en zo je licht laten schijnen, om de ander bij te lichten op het levenspad, zodat die ander ook 'verlicht' wordt!

Maar dat kan alleen als je zelf inderdaad genoeg olie hebt, en dat is soms nog maar de vraag! Want als je alleen maar in de kerk komt met Kerst en bij begrafenissen, kan het zijn dat je maar een heel klein bodempje olie hebt verzameld, genoeg om even op te lichten maar niet voor een lange reis!

Of als je wel veel hebt gehoord over de Bijbel en over God maar het blijft alleen bij aanhoren en er verder niets mee doen, is het de vraag of er wel olie in je lampje zit!

Maar als je problemen en zorgen hebt of je bent verbitterd en teleurgesteld in alles en iedereen en vooral in de kerk en in God wordt het hoog tijd dat je je lampje eerst goed laat nakijken, misschien moet er dan eerst nieuwe olie in, omdat de oude olie walmt en stinkt en geen goed licht verspreidt! Ga uw eigen vrienden- en kennissenkring na, met wie van hen kunt u praten over het geloof, met wie van hen voelt u zich verbonden door het geloof, wie heeft er nog de lamp brandende?

Maar ook voor uzelf, heeft u de lamp nog brandende?

Een goedgevulde olielamp geeft goed licht om ons bij te schijnen op het donkere en onbekende levenspad voor ons, om ons uiteindelijk te leiden naar de feestzaal van de Bruidegom.

Mag u zich gelukkig prijzen dat u bij die vijf wijze maagden mag behoren of komt u toch tot de ontdekking dat u toch een van die vijf dwaze maagden bent?

Ga dan bijtijds op pad om olie te verzamelen. Daar hoeft u niet ver voor te gaan en ook niet midden in de nacht! Gewoon, lees de bijbel, vouw de handen en zeg ja tegen God, stel uw hart voor Hem open! Laat u vullen met Gods liefde en u zult zien, de olie is niet aan te slepen, dan zult u een lichtend licht zijn voor allen die met u in aanraking komen! Dan komt u al uw geliefden weer tegen op het grote Bruiloftsfeest en wordt er niemand buitengesloten, wat zal dat een feest zijn!

**Voorbede**

1. Voor de kerkenraad, dat de Heer die we dienen zichtbaar mag worden in al hun werken.
2. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt. Maar U die het lijden kent en de hemel heeft geopend, vervul hen met Uw vrede.
3. Laat in het leven van onze kinderen U het middelpunt van hun gedachten en handelen zijn.
4. Dat velen het plan mogen opvatten de Alpha cursus te gaan volgen, om te kunnen groeien in het geloof.
5. Leer ons de zondaar lief te hebben en de zonde te haten.
6. Voor de jongeren, dat ze hun plaats in de gemeente mogen vinden.
7. Wees met de zieken Heer, wil hen sterken.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 13 januari

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie € 376,95

De collecte bestemd voor de Kerk € 261,80

**Giften**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 10,= en van € 20,=.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 20 JANUARI T/M 26 JANUARI**

Zondag	20 januari	12.15 uur	Zondagschool	in gebouw Hoog
Maandag	21 januari	19.00 uur	de Waterhoenen	in de Patmoskerk
Woensdag	23 januari	19.00 uur	Meisjesclub	in gebouw Hoog

**Zondagmorgen** gaat er een gastvoorganger voor. En met hem wens ik een ieder graag een fijne kerkdienst.

**Zondagmiddag** om 16.00 uur hoop ik wel zelf aanwezig te zijn bij de catechisatie. We denken na over de 1<sup>e</sup> wondertekenen die Jezus gedaan heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde. En we vragen ons met de jongeren van de gemeente af: klopt jouw beeld van Jezus met dat wat we hier zien gebeuren? Zijn jullie er allemaal weer? Hartelijk welkom!

**Zieken.** Br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64 ondergaat deze week een operatie in het Waterlandziekenhuis. Dat geldt ook voor br. P. Visser, Hoogkampaan 57 en voor br. P. Uidam, Thamiswerfstraat 8. Zr. N. Uithuisje-Zeeman, Kerkbuurt 188 is voor een operatie in het OLVG, maar keert waarschijnlijk deze week terug naar het Waterlandziekenhuis. Zr. G. van Altena-Zondervan en zr. G. van Altena-Boes mochten het ziekenhuis weer verlaten. En dat is mooi nieuws. Zr. T. van Altena werd overgebracht van het ziekenhuis naar De Seevanck in Oosthuizen. In het ziekenhuis te Purmerend is ook nog br. C. Schipper, Botterstraat 6 en in het Transitotium is nog altijd br. C. Janssen, Wittewerf. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Vooruitblik.** De jongeren in de gemeente en hun ouders wijs ik alvast op de jeugddienst die ik 27 januari hoop te leiden. Het gospelkoor Tehilla uit Emmeloord zal meewerken en het thema is: The Voice of God. Komen jullie?

**H. Avondmaal.** Het was wederom een diepe en intense vreugde om met de gemeente het H. Avondmaal te mogen en kunnen vieren. Wat een rijkdom ligt daarin besloten. Zoals ik zondag al zei: onderschat het niet. Onderschat het niet! Graag noem ik de volgende avondmaalszondag: 7 april. Kruis die datum aan op je kalender/zet hem in je agenda en hou hem vrij!

**Ten slotte.** Verdriet en vreugde wisselen zich in ons gezin in hoog tempo af deze 1<sup>e</sup> weken van het nieuwe jaar. Met veel verdriet moesten wij als kinderen vorige week vrijdagavond aanzien hoe onze moeder gebracht werd naar de afd. ouderenpsychiatrie van Meerkanten in Ermelo. Vreugde is er om mijn zoon die een beroep aannam naar de Herv. Gemeente Kampen en die mij, samen met zijn vrouw net voor de Kerst kwamen vertellen, dat ze in verwachting zijn van hun 5<sup>e</sup> kind.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

# **Bazar**

## **van Protestants Marken**

### **op 25, 26 en 27 april**

### **2013**



**Staan deze data al in uw agenda? Maakt u geen andere afspraken op deze dagen! Want..... wij hopen dat u tijd maakt om onze bazar te bezoeken.**

**Om deze bazar tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig en vragen wij:**

- ✓ **of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;**
- ✓ **als buurt(vereniging) uw steuntje wilt bijdragen;**
- ✓ **als bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen.**
- ✓ **Wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. lopen verkopen (zitters), waken, rommelmarkt-verkoop of andere activiteiten tijdens de bazar .....,**

**dan kunt u contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:**

➤ <b>Jan Piet van Altena</b>	<b>Kets 46</b>	<b>601703</b>
➤ <b>Jongejaap Commandeur</b>	<b>Buurterstraat 40</b>	<b>601894</b>
➤ <b>Jaap Boes</b>	<b>Havenbuurt 27</b>	<b>601535</b>
➤ <b>Aaltje Appel</b>	<b>Mr. Visserstraat 1</b>	<b>601711</b>
➤ <b>Willy Uithuisje</b>	<b>Buurterstraat 8</b>	<b>601474</b>
➤ <b>Trijntje Boes</b>	<b>Noorderwerfstraat 12</b>	<b>601241</b>
➤ <b>Charlotte Schipper</b>	<b>IJsselmeerweg 74</b>	<b>602020</b>
➤ <b>Neeltje Zeeman</b>	<b>De Pieterlanden 2</b>	<b>601273</b>
➤ <b>Geertje Schouten</b>	<b>De Pieterlanden 7</b>	<b>603278</b>
➤ <b>Marie Appel</b>	<b>Buurt 4-20</b>	<b>601985</b>

# Ja of nee

6



Hieronder staan tien uitspraken. Zijn ze waar of niet? Kruis het goede antwoord aan.

1. Mozes was de eerste hogepriester.

Ja  Nee

2. Davids zoon Absalom kwam tegen hem in opstand.

Ja  Nee

3. Jozefs jongste broer heette Benjamin.

Ja  Nee

4. Chofni en Pinechas waren de zonen van Samuël.

Ja  Nee

5. In het boek Job staan lange gesprekken tussen Job en zijn vrouw.

Ja  Nee

6. Sommigen van Jezus' leerlingen waren vissers, die visten op het Meer van Galilea.

Ja  Nee

7. De profeet Elia woonde een tijd lang bij de beek Kerit.

Ja  Nee

8. David moest op de vlucht voor koning Saul en zijn zoon Jonatan.

Ja  Nee

9. Paulus en Johannes waren broers.

Ja  Nee

10. Het boek Openbaring is geschreven door Petrus.

Ja  Nee

