

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer :8

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 23 februari 2013

**Kerkdienst voor : zondag 24 februari 2013**

**10.00 uur**

**Patmoskerk**

*Ds. T.C. Wielsma, Uithoorn*

*Derde Lijdenszondag*

*Organist: Dirk Kes*

Crèche:

Suzanne Uithuisje en Gera van Altena

Kindernevendienst:

Simone Schipper en Marianne Zwiers

Eerste collecte is bestemd voor:

*St. Ronoylion*

Tweede collecte is bestemd voor:

*de Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	24 februari	1 Samuel 23: 1-13	Bevrijding en verraad
Maandag	25 februari	1 Samuel 23: 14-28	Achtervolging
Dinsdag	26 februari	1 Samuel 24: 1-23	Respect
Woensdag	27 februari	1 Samuel 25: 1-19	Belediging
Donderdag	28 februari	1 Samuel 25: 20-44	Wijs en dwaas
Vrijdag	1 maart	1 Samuel 26: 1-25	De geschiedenis herhaalt zich
Zaterdag	2 maart	1 Samuel 27: 1-12	Dubbelrol

Laat los en gij zult losgelaten worden. Lucas 6,37c [1951]

De bevrijdende werking van het 'loslaten' in je leven.

Waarschijnlijk heeft u wel eens voor een gevangenis gestaan. Een donker gebouw, meestal met prikkeldraad eromheen.

Er verblijven mensen met een vrijheidsbeperking.

Maar je hoeft niet altijd in een gevangenis te zitten om niet vrij te zijn.

Je kunt ook een gevangene zijn van jezelf.

Dat je jezelf op de één of andere manier gevangen houdt met iets.

Jezus spreekt in dit bijbelgedeelte over gevangen zitten, niet los kunnen laten.

Deze tekst staat in de Bergrede van Jezus. Hij gaf in die bergrede aan wat onze houding moet zijn t.o.v. onze naaste.

We moeten hem of haar liefhebben als onszelf. Maar wat is dat ontzettend moeilijk.

Wat kunnen mensen, onze naaste, ons soms pijn doen met hun woorden of met hun daden.

Vaak zijn we boos of teleurgesteld over wat de ander ons heeft aangedaan. Wat is het dan moeilijk om de ander te vergeven! Om de ander te begrijpen en je in te leven in die ander.

Moeilijk zeker! Het is niet alleen moeilijk maar het kan ook gevaarlijk zijn. Het blijven stilstaan bij aangedaan onrecht door je naaste kan een "macht" in je leven worden.

Het kan je leven gaan beheersen. Op de bodem van je hart groeit een plant die bitterheid heet.

En in feite is het die bitterheid die je gevangen houdt.

Jezus leert ons om onze vijanden lief te hebben en dat, zoals jij wilt dat de mensen jou behandelen, je het hen moet doen.

Wees barmhartig, zoals je hemelse Vader barmhartig is.

"Laat los en je zult losgelaten worden"

Jezus wil ons bevrijden van datgene dat ons kan beheersen, dat ons onze vrijheid afneemt en je gevangen houdt. En dat kan van alles zijn; aangedaan verdriet dat je maar niet kunt vergeten, een ruzie in de familie, een negatieve kijk op jezelf, vul het maar in.

Je houdt het vast, maar eigenlijk houdt het jou vast.

Het is allemaal makkelijk gezegd, zeg je misschien, je kunt alles niet zomaar wegpoetsen.

Het is inderdaad moeilijk. En toch zegt Jezus het wel; Laat los"

Wie daar in zijn of haar leven mee aan de slag gaat zal verbaasd staan hoeveel Zegen dat geeft In de eerste plaats aan jezelf.

Als je vergeving niet alleen gaat ontvangen maar ook mag gaan schenken aan je naaste.

Jezus' machtswoord "laat los" is tegelijkertijd een belofte vol zegen.

Je zult in je leven merken dat je in vrijheid en liefde komt te staan. De Heilige Geest van God wil je daarbij van harte helpen en Hij doet het ook. Dat is de belofte die Jezus geeft. Zonder hulp van God lukt het je anders nooit om zover te komen.

Grietje van Altena-Boes

### Voorbede

1. Voor de doopouders dat ze de liefde voor al wat leeft mogen doorgeven.
2. Leer ons, onze fouten zien zodat we niet in herhaling vallen.
3. Wees met Uw volk Israël, help hen hun hart te keren naar Jezus Christus ons aller redder.
4. Here, maak ons Uwe wegen, naar Uw Woord en Geest bekend.
5. Voor de meisjes in "de Schuilplaats" in Thailand, dat ze Uw liefde mogen ervaren.
6. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben. vernieuw hun leven.

Ria Kaars

## Opbrengst collecten

3

Zondag 17 februari  
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 229,05  
De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 234,45

---

## Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand: maart: Jj. Commandeur en Freek Visser.

---

## Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

---

<u>ACTIVITEITEN IN DE WEEK VAN 24 FEBRUARI T/ M 2 MAART</u>				
Zondag	24 februari	12.15 uur	Zondagschool	in gebouw Hoog
Maandag	25 februari	19.00 uur	Waterhoenen	in de Patmoskerk
Woensdag	27 februari	19.00 uur	Meisjesclub	in gebouw Hoog

## **HERSENCOLLECTE**

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar € 752,20 opgebracht.  
Een mooi bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en PDD-NOS: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in die koude, maar gelukkig overwegend droge week van februari ingezet hebben om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,  
Eef Visser

**Afwezig.** Van zaterdag 23 februari – zaterdag 2 maart ben ik afwezig. Indien pastorale hulp noodzakelijk is tijdens mijn afwezigheid, kan een beroep gedaan worden op onze pastoraal medewerker br. C.S. Kersbergen (tel. 780078). Zondag 3 maart hoop ik mijn werkzaamheden te hervatten.

**Zieken.** Br. O. Zondervan, Kets 5 kreeg te horen dat hij geopereerd moet worden in het VU ziekenhuis. Hij is op dit moment nog in het Waterlandziekenhuis. Daar is ook nog zr. G. van Altena-Boes. En ik trof daar afgelopen zaterdagmorgen opnieuw br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64. Maar als het een beetje meezit, is hij weer thuis als dit kerkblad verschijnt.

**Wij gedenken.** In de leeftijd van 92 jr. overleed op 13 februari jl. zr. Pietertje Pereboom. Zij was de weduwe van Dirk Bootsman en woonde de laatste jaren van haar leven in Novawhere. Liefdevol werd ze herdacht afgelopen dinsdag door haar oudste zoon namens de kinderen en door haar oudste kleinzoon namens de klein- en achterkleinkinderen. En las haar dochter dat prachtige gedicht, dat we in dit kerkblad opnemen, over onze laatste reis. Slechts één nacht duurde haar worsteling met God, toen duidelijk werd dat ze niet op Marken kon blijven en ze naar het verpleeghuis moest. Haar Pniël (Gen. 32). En tot ieders verwondering werd Novawhere, ondanks het inleveren van haar gezondheid en privacy, haar nieuwe thuis. Het was niet moeilijk om bij haar op visite te gaan in het verpleeghuis. Omdat ze toch op haar manier "het zonnetje in huis" was. Recht door zee, soms scherp van tong, maar altijd met het hart op de juiste plaats, humorvol en opkomend voor hen die het nog moeilijker hadden dan zij het had. Zelf bereidde ze, al vóór dat ze naar het verpleeghuis ging, tot in de puntjes haar begrafenis voor. En zo zongen we de psalmen die haar lief waren, en over Jeruzalem, de hemelstad, die altijd vol vrolijkheid is. En we lieten ons troosten door de woorden uit Ps. 139, over de God die ons kent en ziet. Want ze wist dat God ook haar leven kostbaar vond. En ze voelde zich bij Hem goed en veilig. Altijd lag haar dagboekje en haar Bijbel onder handbereik. Ze kon niet zonder. Prachtig als je zó dicht bij God leeft, zelfs in moeilijke omstandigheden. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die treuren om haar heengaan.

**Ter overweging.** Het blijft altijd een wonder van Gods trouw, dat Hij ons, te midden van nood en dood, in Zijn licht houdt en onder de hoede van Zijn Woord. (dr. H.F. Kohlbrugge).

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

DIAKONALE COLLECTE 24 februari

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden als bijdrage aan de financiering van **een tweejarige landbouwtraining aan inheemse boeren** op het eiland Panay in de Filippijnen.

En in de loop van die training voor **de aankoop van 2 ploegen en 10 waterbuffels**

Het gaat om boeren die in afgelegen gebieden wonen met weinig toegang tot onderwijs en vèèl te weinig kennis van effectieve landbouwmethodes. Om te kunnen overleven worden hele lange werkdagen gemaakt en moeten ook jongeren meewerken op het land. Kinderen worden vaak van school gehouden om ook via hun inzet op het land zoveel als mogelijk bij te dragen aan het schrale inkomen.

Ondanks grote inzet van vaak de hele familie is de voedselzekerheid voor deze boerengezinnen zeer problematisch. Dit komt vooral omdat er nog heel primitieve landbouwtechnieken worden toegepast. Veel boerengemeenschappen werken nog semi-nomadisch en te veel velden op de berghellingen worden door erosie bedreigd. Erosie als gevolg van ontbossing, die de toch al schrale oogst verder bedreigt.

Via landbouwtraining in het gebruik van betere landbouwmethodes en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in alternatieve landbouw gaat de lokale partner van Ronoylion op Panay geleidelijk aan de landbouwmethodes van de boeren verbeteren. En daarmee ook de productiviteit van de boeren, hun voedselzekerheid en hun gezondheid.

In de loop van die training worden 2 ploegen en 10 waterbuffels aangeschaft. Waterbuffels worden ook wel karbouwen genoemd. Deze dieren kunnen zowel als lastdieren als als trekdieren worden gebruikt. Vooral op natte rijstvelden zijn ze heel geschikt. En rijst vormt het hoofdvoedsel voor deze boeren.

Naast landbouwtraining worden ook de gezondheidszorg en het onderwijs aangepakt. Al deze zaken samen vormen immers één geheel in de ontwikkeling van de boerenfamilies.

**In concreto draagt de collecte van 24 februari dus bij aan landbouwtraining en de aankoop van 2 ploegen en 10 waterbuffels.**

Namens de diakonie,  
Eef Visser (tel. 601582)



We zijn blij en dankbaar dat we weer samen thuis mogen zijn na het verblijf van de één in het ziekenhuis en de ander in Molentocht.

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht en het meeleven in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties.

Mede namens onze kinderen, zeggen we u allen hartelijk dank.

Tijs en Grietje van Altena-Zondervan

---

Na mijn thuiskomst en herstel periode uit Ziekenhuis en de Seavanck in Oosthuizen,

Wil ik iedereen bedanken, in wat voor vorm dan ook.

Het is altijd fijn om te weten dat er aan je gedacht wordt.

Trijntje van Altena

---

Langs deze weg wil ik u allen zeer hartelijk danken voor de overweldigende hoeveelheid lieve reacties, die ik van u mocht ontvangen tijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn lieve man en onze Ta en Bap

PIETER VISSER Kzn.

Uw warme medeleven met mij, onze kinderen en kleinkinderen is voor ons tot een zeer grote steun geweest in de verwerking van ons verdriet en het oppakken van de draad van ons leven.

Grietje Visser-Taanman

---

Voor uw belangstelling en het meeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man, onze vader en bap,

**Jaap Visser**

willen wij u heel hartelijk danken. Het heeft ons enorm goed gedaan dat er zoveel mensen met ons meeleefden.

Mede namens de kinderen en kleinkinderen,

Ali Visser Pierik

11 november 1920

13 februari 2013

Als mij geen hulp of uitkomst bleek  
 Wanneer mijn geest in mij bezweek  
 En overstelpt was door ellend  
 Hebt gij o Heer mijn pad gekend

Ik wandelde rustig achter Hem aan  
 Hij kon mijn krachten, Hij richtte mijn schreden  
 Het was vaak moeilijk om ze te betreden  
 Toch nooit te moeilijk is de weg mij gegaan  
 Want Hij ging vooraan

Tot het eind sterk van geest, is rustig ingeslapen, onze zorgzame moeder,  
 schoonmoeder, bessie en ouwe bessie

### **Pietertje Bootsman - Pereboom**

sinds 24 februari 1992 weduwe van Dirk Bootsman 30 november 1919

in de leeftijd van 92 jaar

Dirk Bootsman en Annie Mons  
 Aaldert en Annemarie  
 Lex, Madelief en Florian  
 Everline en Maxim  
 Julian en Tobias  
 Peter en Irina

Aagje Bootsman en Gerry Moses (in herinnering)  
 Daniëlle en Bouke  
 Lucas en Eva

Elbert Bootsman

Correspondentieadres:

E. Bootsman,  
 Buurt 3 no. 12  
 1156 BE Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden

Sterven deed zij niet ineens,  
 maar af en toe een beetje.  
 En alle beetjejes die zij stierf,  
 't is vreemd, maar die vergeet je.  
 En als je aan haar vroeg: 'Hoe is het nu?' Dan zei ze: 'Ik ben een beetje moe.'  
 Maar nu was zij aan haar laatste beetje toe.

Zij ging de trap af tree voor tree,  
 maar Jezus ging ook met haar mee.  
 Hij heeft haar het laatste stuk gedragen en droeg haar in Zijn Heerlijkheid,  
 waar niemand huilt en niemand lijdt.  
 Daar kan zij zingen zonder pijn  
 'k zal dan gedurig bij U zijn!'

Wij zijn bedroefd omdat onze zuster **Pietertje** op 13 februari 2013 is  
 overleden. Wij zullen haar erg missen. Het was elke keer een plezier om haar  
 te bezoeken. Altijd was zij positief en opgewekt, klagen deed zij nooit.  
 Het troost ons dat ze nu bij haar Heiland mag zijn.

Haar broer en zusters: Elbert, Aagje, Jannetje en Neeltje Pereboom.

Je bent niet dood.  
 De Heer heeft je geroepen  
 bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.  
 Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken  
 je hebt ze nu ..., want je bent veilig thuis.

*Verdrietig hebben wij afscheid genomen van onze lieve Bessie*

De klein- en achterkleinkinderen



Geloofd zij God met diepst ontzag !  
 Hij o'verlaadt ons dag aan dag  
 met zijne gunstbewijzen.  
 Die God is onze zaligheid;  
 wie zou die hoogste Majesteit  
 dan niet met eerbied prijzen ?  
 Die God is ons een God van heil,  
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil  
 ons 't eeuwig, zalig leven.  
 Hij kan en wil en zal in nood,  
 zelfs bij het naad'ren van den dood,  
 volkomen uitkomst geven.

Toch nog onverwachts, hebben wij afscheid moeten nemen van

### Peet Pietertje

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen  
 veel sterkte en Gods Zegen toe, voor nu en voor de tijd die komen gaat.

De kinderen en kleinkinderen van  
 Peet Ma en Ome Jan

13 februari 2013

---

*Iets zo vertrouwd..*

*Bewaar haar gulle lach....*

*Ze is van alle strijd ontheven...*

*Dat zij vredig rusten mag!*

Ons bereikte het droevige nieuws dat onze **Buurvrouw Pietertje** is overleden. Wij zullen haar missen.....

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie alle sterkte toe.

De Buren van Buurt III

Een bijzonder mens is heengegaan  
 die altijd vol in het leven bleef staan.  
 Ze had een innerlijke kracht  
 die haar geloof in God haar bracht.  
 Haar motto was "met woord en daad" en  
 "geniet van kleine dingen totdat je gaat",  
 waardoor zij ondanks tegenslag en pijn  
 een ander nog tot licht kon zijn.  
 Een sterke vrouw en realist;  
 ze zal door ons allen erg worden gemist.

Verdrietig namen wij kennis van het overlijden op 13 februari jl. van onze  
 oudste peet **Pietertje Bootsman-Pereboom**

Ze was een vrolijke vrouw en positief Christen. Een voorbeeld voor velen in  
 hoe je het beste uit het leven haalt. We zijn dankbaar haar gekend te hebben.

Martin en Simone Knies-Opdam

Melanie en Daniël

Paolo en Cora Fusca-Opdam

Samanta en Domenico.

Afscheid van buurvrouw Pietertje Bootsman - Pereboom

40 jaren mocht ik naast je wonen, al was je de laatste jaren niet meer thuis  
 Je bent nu voorgoed vertrokken, wat blijft is de herinnering en je huis..  
 Nooit meer zullen wij je de was op zien hangen, of je horen lopen door de steeg  
 Nooit meer een praatje over lief en leed.  
 Het is allemaal lang geleden maar het staat ons nog zo helder voor de geest.  
 Nooit meer zul je door de tuin heenlopen, waar ieder bloem en ieder plant  
 getuigde van jou zorgende hand.  
 Nu zijn de hemeltuinen voor je open gegaan en mag je rustig wandelen gaan.  
 Dag buurvrouw,

Sijtje en Brenda.