

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 23 maart 2013

Kerkdienst voor : Zondag 24 maart 2013

Grote Kerk

10.00 uur: Ds. H. Dekker

Zevende Lijdenszondag

Gezinsdienst Zondagschool

Organist Dirk Kes

Schoolied: Gezang 184 : 1

Schoolied lezen: Nanka Schipper

Creche: Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Eerste collecte: Zondagschool

Tweede collecte: Kerk

Kerkdienst voor: Vrijdag 29 maart 2013

Grote Kerk

20.00 uur: Ds. H. Dekker

Goede Vrijdag

Organist Dirk Kes

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Overdenking : Marcus 15 vers 9 Wil u dat ik de koning van de Joden loslaat

Jezus is in Getsemane gevangen genomen. Hij moest op de vroege ochtend voor Pilatus verschijnen. Een rechter die in onze dagen onmiddellijk van zijn functie zou worden ontheven. Want zijn rechtspraak was omgeven door eigen belang. En angst voor de menigte en de oudste van het volk. Hij stelde aan Jezus de vraag "Bent u de koning van de joden?" Jezus antwoordt u zegt het.. Op de beschuldigingen die de hogepriesters te berde brachten zwijgt Jezus. Eigenlijk wist Pilatus niet wat hij er mee aan moest. Een grote groep mensen die te samen was gestroomd vroeg aan Pilatus dat te doen wat hij gewoon was te doen. Op het Pesachfeest had hij de gewoonte om een gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Je zou kunnen zeggen hij laat zich redden door de gong. Er zat namelijk een oproerkraaiër in de gevangenis een zekere Barabbas die met ander opstandelingen had vermoord. In deze tijd zou je zeggen een zware crimineel. Er vanuit gaan dat ze wel voor Jezus zouden kiezen. Stelde hij de menigte voor de keus moest hij Jezus of Barabbas vrijlaten. Want zo staat er Pilatus begreep wel dat de hogepriesters Jezus uitgeleverd hadden uit afgunst.

De uitslag van zijn rechtspraak ging hij in de handen van de menigte leggen door ze een keuze te laten maken. Ze konden dus kiezen tussen Jezus en Barabbas. De hoge priesters en oudsten begonnen nattigheid te voelen door de keuze voor zo'n zware crimineel en Jezus stond voor hen de uitslag nog niet vast. Daarom hitsten zij de menigte op om te zeggen dat Barabbas moest worden vrijgelaten. Toen Pilatus aan de menigte vroeg. Wat wilt u dat ik met de man die u de koning der Joden noemt doe?

Begonnen zij te schreeuwen "kruisigt hem" Op de vraag van Pilatus "Wat heeft hij dan misdaan." Schreeuwde ze nog harder. De ophitsing had zijn uitwerking niet gemist. Verder staat er omdat Pilatus de menigte tevrede wilde stellen liet hij Barabbas vrij en leverde hij Jezus uit om gekruisigt te worden nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

Wat in dit bijbelgedeelte vooral opvalt dat Pilatus zich volledig laat leiden door de mensen om hem heen. Een laffe man die geen enkele ruggengraat toont en over de gevolgen van zijn rechtspraak bekommert hij zich niet. Ook al kan hij geen kwaad in Jezus vinden hij wil alleen zijn eigen achje redden. Zijn eigen positie is voor hem het belangrijkste. Voor ons ook niet zo vreemd. Want hoe zouden wij kiezen? Lopen wij ook niet al te makkelijk achter de menigte aan? Dat is toch gemakkelijk dan denk je dat je niet persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je doet.

Want die anderen deden het toch ook. Maar realiseren wij ons wel dat die zelfde mensen die nu riefen kruisigt hem een paar dagen eerder roepen hosanna gezegend is hij die komt. Bij de intocht in Jeruzalem verwachten ze dat Jezus werkelijk de aardse koning van de Joden zou worden. Terwijl ze toch moesten weten dat het koninkrijk van Jezus niet van deze aarde zal zijn. Dat heeft Jezus ze zo vaak gezegd. Je vraagt je af hoe een mens zo snel van gedachte kan veranderen. Het ene moment hosanna en het andere moment kruisigt hem. Het spreekwoord zegt er is niets veranderlijker dan een mens. dat komt hier wel heel duidelijk naar voren. Als de keuze tussen Jezus en Barabbas ons voorgelegd zou worden, hoe zouden wij dan kiezen?

:

J. Uithuisje

1. Dank u Heer dat Uw onschuldig lijden ons bevrijdt van alle angst.
2. Zegen ons werk op het land. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
3. Geef vrijmoedigheid en blijdschap aan degene die met Pasen hun jawoord geven, om boven al Christus lief te hebben.
4. Wees met hen die het "kroningsfeest" voorbereiden.
5. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Help de christenen in Pakistan, maak Uw wil en plan aan hen bekend.
7. Wij vragen U: laat harde woorden niet omslaan in harde daden. Bescherm ons hart en vul ons met Uw liefde.

Ria Kaars

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	24	2 Samuel	13:38-14:17	Plan
Maandag	25	2 Samuel	14:18-33	Vader en zoon
Dinsdag	26	2 Samuel	15:1-12	Populistische politiek
Woensdag	27	2 Samuel	15:13-31	Weg uit Jeruzalem
Donderdag	28	2 Samuel	15:32-16:14	Door het stof
Vrijdag	29	Lucas	22:39-23:49	Lijdensevangelie
Zaterdag	30	Lucas	23:50-56	Begrafenis

Opbrengst Collecten**Woensdag 13 maart - Bidstond voor Gewas en Arbeid**

De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 139,20
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 103,50

Zondag 17 maart

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	€ 311,00
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 216,60

Vespers in de Stille Week 2013

De Vespercommissie is blij en dankbaar dat verschillende gemeenteleden weer bereid zijn gevonden om in de Stille Week de meditatieën en liturgieën te verzorgen.

Centraal dit jaar staat het Evangelie van Lucas.

De vespers worden gehouden op maandag 25 maart en woensdag 27 maart in de Grote Kerk en op dinsdag 26 maart, Witte Donderdag 28 maart en Stille Zaterdag 30 maart in de Patmoskerk.

Alle vespers beginnen om 20.00 uur.

Wij zien uit naar uw komst in deze tijd van voorbereiding op Pasen.

De Vespercommissie.

Gezinsdienst

Het zondagsschoolseizoen zit er bijna weer op en daarom willen wij hierbij iedereen uitnodigen om samen met de kinderen en de leiding de afsluitende gezinsdienst bij te wonen.

De kinderen van de zondagsschool hebben weer een aantal leuke liedjes geleerd en kunnen niet wachten om u die te laten horen.

De gezinsdienst zal worden gehouden op zondag 24 maart a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk en Ds. H. Dekker zal de dienst leiden.



“De Hemelpoort”

Ik ga met jou tot aan de poort
en in je laatste nachten
zal ik daar blijven wachten,
tot je een Hemels welkom hoort.

Ik zal wel bij je blijven staan,
totdat we moeten scheiden.
Er is geen plaats voor beiden,
om samen door de poort te gaan.

En bij de allerlaatste groet
zal ik je hoofd neerleggen
en zacht als afscheid zeggen:
“Vaarwel, tot ik je weer ontmoet!”

Zondag begint de Stille Week met de kerkdienst in de Grote kerk waarin het zondagsschool seizoen afgesloten wordt. En aangezien er dan vervolgens geen zondagsschool is tot oktober, roep ik alle ouders met kinderen in de zondagsschoolleeftijd op, om in de komende tijd met je kinderen naar de kerk te komen waar iedere zondag kindernevendienst is. Zo blijft het ritme erin, hou je een goede gewoonte vast en leer je je kinderen wat het is om 's zondags allereerst aan God te denken voordat je aan jezelf denkt. Laten we die opdracht vanuit de Bijbel toch serieus nemen. Anders groeit er een geslacht op dat niet of nauwelijks meer weet wat het betekent om 's zondags als gemeente samen te komen. En wat dat voor de toekomst inhoudt laat zich raden. Vervolgens komen we iedere dag een ogenblik naar de kerk. Van maandag-donderdag en zaterdag is er om 20.00 uur een Vesper en op de Goede Vrijdag is er om 20.00 uur een kerkdienst in de Grote Kerk m.m.v. Marcantat. Zo mogen we ons samen voorbereiden op het Paasfeest. Van harte uitgenodigd. De liturgie voor de Goede Vrijdagavond hoop ik volgende week te publiceren.

Wij gedenken. Op 12 maart jl. overleed in de leeftijd van 91 jr. Lijsbeth Zeeman, weduwe van Klaas Zeeman Hzn. Zij woonde sinds 2009 in De Molentocht. Op maandag 18 maart kwamen we in de Grote Kerk samen om haar te gedenken. Slechts een paar mensen waren daar aanwezig. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt op Marken. Maar Lijs zou er vast niet om getreurd hebben als ze het zou weten, want ze hield niet van mensen. Het maakte haar vaak onbereikbaar voor de ander. En zoals dat in haar leven was, was het ook op haar sterfbed: onbereikbaar. Vanuit de Molentocht nam ze nog deel aan een korte vaarvakantie op het hospitaalschip Pr. Willem-Alexander. Maar bij terugkomst sloeg de vakantie om in z'n tegendeel. En vanaf de avond van haar terugkeer in De Molentocht was ze niet meer bereikbaar, tot en met het moment van haar overlijden. In de rouwdienst overdachten we de psalm die ik las bij mijn laatste bezoek aan haar. Over de God die als een Herder voor ons zorgen wil. Die al Zijn schaapjes kent en telt. Maar of Lijsbeth zich ook zo'n geteld schaap van de Goede Herder wist, daar konden onze pastoraal medewerker en ik niet achter komen, want een gesprek voeren met haar was zeer moeilijk. Wij gaven haar over aan God, en Hij weet wat goed is.

Ten slotte. Twee muzikale avonden achter elkaar in de Patmoskerk die ik aan me voorbij moet laten gaan vanwege privé afspraken de ene avond en werkafspraken de andere avond. Helaas. Volgende keer beter zullen we maar zeggen!
Hartelijke groet aan al onze lezers. Ds. H. Dekker.

Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op dinsdag 12 maart 2013 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 22 leden, afwezig 4 leden.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Daarna leest hij Johannes 13 : 18 t/m 30 en gaat voor in gebed.

Mededelingen

Tijdens de Israelreis zullen indien nodig, de voorzitter van de kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie de taken van de voorzitter van de kerkenraad op zich nemen.

De voorzitter geeft aan dat we op zoek zijn naar kandidaten voor het maken van een overdenking in het kerkblad. Laat iedereen om zich heen kijken naar mogelijke kandidaten.

Inkomende- en uitgaande post

De jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van de diaconie zijn goedgekeurd, waarvoor een woord van dank.

Nieuw liedboek

Op 25 mei vindt de officiële presentatie van het nieuwe liedboek plaats in de Grote Kerk te Monnickendam van 10.30 tot 12.00 uur. Voor de intree wordt € 20,-- in rekening gebracht. De standaarduitvoering van het liedboek bedraagt € 25,-- en de luxe uitvoering € 39,90. Ook is er een speciaal liedboek voor kinderen.

De kerkenraad heeft in haar vergadering unaniem besloten om over te gaan tot het gebruik van het nieuwe liedboek na de zomervakantie. Er zullen 100 liedboekjes worden aangeschaft, 50 stuks per kerkgebouw. Er zal een bestelformulier voor de aanschaf van het liedboek in het kerkblad komen. Dominee Dekker zal hiervoor eveneens een stukje in het kerkblad plaatsen. Waarschijnlijk zal het gebruik van de beamer even moeten wachten totdat er een digitale versie is verschenen. De beamercommissie zal hierover worden benaderd.

Kerkvisitatie op 22 mei 2013

Een kerkvisitatie kan worden gezien als een pastoraal huisbezoek van de landelijke kerk.

De kerkvisitatie vangt aan om 20.00 uur in de Patmoskerk, het is de bedoeling dat de gehele kerkenraad hierbij aanwezig is. Vooraf aan deze kerkvisitatie zal dominee Dekker de visitatoren uitnodigen voor een gesprek in de pastorie omstreeks 18.30 uur. Drie kwartier voor de kerkvisitatie met de kerkenraad volgt er ook nog een gesprek met gemeenteleden.

Dominee Dekker zal over het gebeuren een stukje in het kerkblad publiceren. In de volgende kerkenraadsvergadering van 16 mei wordt hier nader op ingegaan.

Jeugdzaken

De dominee geeft aan met dankbaarheid te kunnen terugkijken op de catechisaties van het afgelopen seizoen en blij te zijn met de medewerking van enkele kerkenraadsleden en onze kerkelijk werker. Het was een succes ook wat de opkomst betreft.

Volgend seizoen zal dit een vervolg krijgen.

De jeugdouderling laat weten dat er op 21 april weer een jeugddienst zal worden gehouden.

De voorbereiding is in volle gang. Terugkijkend kan worden gezegd dat er steeds meer jeugd aanwezig is tijdens de jeugddiensten.

De jeugdouderling is gevraagd om een vergadering te beleggen voor de leden van de zondagsschool en de kindernevendienst.

Diaconie

De diaconie komt met het voorstel om voortaan bij de viering van het Heilig Avondmaal in de Grote Kerk, bij het uitnodigen van de gemeente niet alleen te beginnen aan de kant van de Zonnewijzer maar eveneens aan de kant van het voormalige gemeentehuis. Dus op eenzelfde wijze als in de Patmoskerk. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

De diaconie heeft besloten het niet nodig te vinden om een afgevaardigde te sturen als lid van de zendingscommissie. De reden is dat nu reeds een kerkenraadslid deel uitmaakt van de zendingscommissie.

Kerkrentmeesters

Het schilderwerk in de Grote Kerk is nog niet gereed want de consistoriekamer en het schilderwerk boven de kansel moet nog gebeuren. De consistoriekamer gaat vanaf maandag gebeuren. Voor het schilderwerk boven de kansel is een offerte ontvangen maar dit bedrag is tamelijk hoog omdat het plaatsen van een stelling veel geld kost. Er wordt bekeken of het misschien mogelijk is om het in eigen beheer te doen.

Voor het schilderwerk in de Patmoskerk zijn offertes aangevraagd bij enkele bedrijven.

De voorzitter geeft aan dat door het verschuiven van de jeugddienst van 28 april naar 21 april een probleem is ontstaan wat betreft het verkrijgen van een organist voor 28 april. In het vervolg dient met het verschuiven van diensten terughoudend worden omgaan omdat het behalve extra kosten ook een probleem teweeg brengt.

Beleid verhuur gebouwen van de kerk: Er is besloten om niet meer aan de jeugd onder de 40 jaar te verhuren en bij de verhuur aangeven dat het niet later mag worden dan 24.00 uur, dus dan moet alles opgeruimd en afgesloten zijn.

Kerkdiensten

Er wordt gevraagd of het een optie is om voortaan de herdenking van de overledenen op Oudejaarsavond te verschuiven naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Het verschuiven naar een andere dag zal waarschijnlijk de belangstelling voor een herdenkingsdienst doen afnemen, dus wordt besloten om het op Oudejaarsavond te laten.

Wel wordt besloten om voortaan de dienst te beginnen om 19.00 uur.

Bazar

De voorbereiding van de bazar loopt naar wens. Er zijn nog mensen nodig om mee te helpen, opgeven bij de bazarcommissie.

Rondvraag

Opgemerkt wordt op dat er een paar weken achter elkaar kerkdienst in de Grote Kerk is.

Dit is op verzoek van de bazarcommissie omdat de Patmoskerk dan kan worden gebruikt om de spullen voor de bazar op te slaan.

De tentdienst is dit jaar op 23 juni. Er dienen nog enkele voorbereidingen te worden getroffen.

De jeugdouderling zal dit regelen.

Datum volgende vergadering : 16 mei

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".



Teden, liet en nog zo klein,
een stil moment om dankbaar te zijn.
Vol trots laten wij jullie horen
dat onze kleine

**ELIN AIMÉE
SCHILDER**

is geboren!

12 maart 2013 / 09.54 uur / 3090 gram

Kom de kleine meid
gerust eens knuffelen!

Jacco & Mirjam
Huifkarpad 1
1033 WV Amsterdam
06-81554797/06-81680023



**Het kienen 2012/2013 zit er weer op.
En ook dit seizoen was het voor ons weer top.**

**De laatste kienavond in maart hebben wij weer ons best
gedaan en hadden wij € 900 op de teller staan.**

**Helaas nemen wij na dit seizoen, na 21 jaar, van Aaltje
Schipper-Appel afscheid.**

**Wij bedanken haar dan ook voor haar geweldige inzet en
vrije tijd.**

**Verder willen wij iedereen bedanken, die van onze
kienavonden een succes hebben gemaakt.**

**En hopen dat iedereen in het nieuwe seizoen
(september/oktober) hier weer tijd voor vrij maakt.**

**Fijne zomermaanden,
de kiencommissie**

P.S. Tot ziens op onze bazar 25, 26 en 27 april.

Passieconcert

Stabat Mater



CGK Marcantat o.l.v. Ike Rebel
Markermannenkoor o.l.v. Jan v. Altena
Wim Dijkstra, orgel

Zondag 24 maart 2013 Patmoskerk, Marken

Aanvang 20.15 u

Vanaf 19.30 u zaal open, koffie/thee

Toegang gratis, collecte na afloop

Bazar

van Protestants Marken

op 25, 26 en 27 april

2013



*De opbrengst van de bazar wordt gebruikt voor het
Schilderwerk van beide kerken en bijgebouwen.*

Nog even en dan is het zover

Om deze bazar tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig en vragen wij:

- ✓ of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;
- ✓ als buurt(vereniging) uw steuntje wilt bijdragen;
- ✓ als bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen.
- ✓ Wij zijn nog steeds op zoek naar goede MARKER-taartenbaksters die voor ons deze zeer geliefde taarten willen bakken. Aanmelden bij Willy Uithuisje.
- ✓ Wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. loten verkopen (zitters), waken, rommelmarkt-verkoop of andere activiteiten tijdens de bazar, dan kunt u contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:

De bazar vindt plaats in dorps huis 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90, 1156 BM Marken.

De openingstijden van de bazar zijn als volgt:

Donderdag 25 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.

Vrijdag 26 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 23.00 uur.

Zaterdag 27 april van 14.30 tot 17.30 uur, waarna wij direct aansluitend overgaan tot de uitloting van de prijzen. De rommelmarkt zal alleen op donderdag en vrijdag zijn.

*Let op: Vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur gaan wij gezellig een
half uurtje kienen. U bent natuurlijk van harte welkom.*

Blijf gezellig zaterdag om 17.30 uur wanneer wij met de uitloting gaan beginnen, want tussendoor blijft het rad van avontuur draaien en kunnen, zolang de prijs nog niet is uitgeloot, nog loten worden gekocht. En het is natuurlijk gezellig.

Mocht u spulletjes hebben voor de rommelmarkt (geen meubelen, computers of defecte spullen), dan kunt u dit zaterdag 20 april vanaf 09.00 tot 12.00 uur in de Patmoskerk brengen.

➤ Jan Piet van Altena	Kets 46	601703 (0299)
➤ Jongejaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
➤ Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
➤ Aaltje Appel	Mr. Visserstraat 1	601711
➤ Willy Uithuisje	Buurterstraat 8	601474
➤ Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
➤ Charlotte Visser	IJsselmeerweg 74	602020
➤ Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
➤ Marie Appel	Buurt 4-20	601985
➤ Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894

Tot ziens in het Trefpunt. Wij rekenen ook deze bazar weer op u.

Positieve kijk

David kon op twee manieren naar Goliath kijken. Hij kon zeggen: 'Tjonge, hij is zo groot, ik smeet hem.' Of hij kon zeggen: 'Tjonge, hij is zo groot, die is niet te missen.' David deed het laatste.

'In plaats van de dienstdoende soldaat naast hem te zien als een irritante belemmering voor het evangelie, zag Paulus hem als toehoorder.'

Chuck Swindoll

Op alle negatieve dingen die wij tegen onszelf zeggen, heeft God een positief antwoord.

U zegt: Het is onmogelijk.

God zegt: Alle dingen zijn mogelijk (Luc. 18:27).

U zegt: Ik ben te moe.

God zegt: Ik zal je rust geven (Matt. 11:28-30).

U zegt: Niemand houdt echt van me.

God zegt: Ik houd van je (Joh. 3:16; 13:34).

U zegt: Ik kan niet meer.

God zegt: Mijn genade is genoeg (2 Kor. 12:9; Psalm 91:15).

U zegt: Ik kom er niet uit.

God zegt: Ik zal je leiden (Spr. 3:5,6).

U zegt: Ik kan het niet.

God zegt: Je bent tot alles in staat (Fil. 4:13).

U zegt: Ik ben niet bekwaam.

God zegt: Ik ben bekwaam (2 Kor. 9:8).

U zegt: Het is de moeite niet waard.

God zegt: Het zal de moeite waard zijn (Rom. 8:28).

U zegt: Ik kan mezelf niet vergeven.

God zegt: IK VERGEEF JE (1 Joh. 1:9; Rom. 8:1).

U zegt: Ik red het niet.

God zegt: Ik zal in al je behoeften voorzien (Fil. 4:19).

U zegt: Ik ben bang.

God zegt: Ik heb je geen geest van lafhartigheid gegeven (2 Tim. 1:7).

U zegt: Ik ben altijd bezorgd en gefrustreerd.

God zegt: Werp al je zorgen op Mij (1 Petr. 5:7).

U zegt: Ik heb niet genoeg geloof.

God zegt: Ik heb iedereen een mate van geloof gegeven (Rom. 12:3).

U zegt: Ik ben niet slim genoeg.

God zegt: Ik geef je wijsheid (1 Kor. 1:30).

U zegt: Ik voel me helemaal alleen.

God zegt: Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten (Hebr. 13:5).