

# Protestants Marken



Jaargang 7. nummer 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 april 2013

**Kerkdienst voor : Zondag 7 april 2013**

**Grote Kerk**

**Viering Heilig Avondmaal.**

10.00 uur: Ds H. Dekker.

Organist: Albert Koffeman

Schoolliedlezen: Jorrit Korstman.

Creche: Gonda en Amber Zeeman.

Kindernevendienst :Jannetje Boes en Nelly Zeeman.

Tafel collecte: Diaconie.

Collecte is bestemd voor de Kerk.

Bij de viering van Heilig Avondmaal in de Grote Kerk zullen, net zoals in de Patmoskerk, de mensen vanaf beide kanten aan tafel worden uitgenodigd. We hopen hiermee dat het aan tafel gaan soepeler zal verlopen.

## Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	7	2 Samuel 18 :19-19 : a
Maandag	8	2 Samuel 19 : 9 b - 24
Dinsdag	9	2 Samuel 19 : 25 - 41 a
Woensdag	10	2 Samuel 19 : 41 b - 20 : 13
Donderdag	11	2 Samuel 20 : 14 - 26
Vrijdag	12	2 Samuel 21 : 1 - 14
Zaterdag	13	2 Samuel 21 : 15 - 22

**Verslagenheid.**

**Terugkeer van een koning.**

**Ontmoetingen.**

**Twespalt .**

**Oplossing.**

**Trouw tot in de dood.**

**Wie doodde Goliath?**

**Meditatie.****Lezen: Psalm 11.**

Als de grond onder alles wegzinkt, wat kun je dan nog? Dat is de bange vraag die in deze psalm klinkt. Mijn eerste antwoord is: als de grond onder alles wegzinkt, dan is de samenleving ontwricht. Zoals bijv. in die bange jaren 1940 -1945, toen de basis voor een geordende samenleving werd verwoest door de Duitse inval. Wie Joden verried, werd beloond, wie Joden verborg, werd vermoord. Ja, wat kan een rechtvaardige, zoals de psalm een gelovig mens noemt, dan nog doen? In bovengenoemde jaren waren er gelukkig mensen die het antwoord wel wisten op deze vraag. Zal ik één voorbeeld noemen? Niet zo ver van mijn geboorteplaats Ermelo bestond een plek die bekend stond als het geheime dorp, in de gemeente Nunspeet. Onder leiding van één vrouw werden daar in de oorlogsjaren honderden onderduikers in schuilhutten voor de Duitsers verborgen gehouden en van voedsel voorzien. Kijk, dát is bijvoorbeeld wat één rechtvaardige kan doen, zelfs wanneer de grond onder alles wegzinkt. Met andere woorden: het is altijd de moeite waard om rechtvaardig te zijn, al zou je op een gegeven moment de enige zijn. Want er is er namelijk nóg altijd Eén. En daar houdt de rechtvaardige zich aan vast. Fronsend keurt Hij de mensen op aarde, zingt de dichter van deze onbekende psalm. En dát geloof heeft mensen de moed gegeven om bijv. Joden te verbergen, ook toen de fundamenten van het recht werden weggevaagd. En nu leven wij, zoveel jaren na de 2<sup>e</sup> Wereldoorlog in een tijd waarin de meeste mensen in Nederland menen dat geloven volstrekt overbodig is geworden. Maar hoe meer ik daar over nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat deze gedachte absurd is. Want wat is dán nog de grond onder je voeten, om in het spraakgebruik van deze psalm te blijven? Anders gezegd: waarom zou je goed doen en gerechtigheid liefhebben als er geen God is die dit recht ook liefheeft en die er voor zorgen zal dat het recht zal overwinnen? Dat houdt ons op de been temidden van een samenleving die wankelt. Op haar grondvesten schudt. Denk maar aan heel de economische crisis die woedt in Europa, en die ook ons niet voorbijgaat. Wat is dan de weg voor een gelovig mens om te gaan? Dat is de weg waar deze psalm mee inzet: "Schuilen doe ik bij de HEER."

U bent mijn schuilplaats Heer.

Telkens als ik angstig ben, steun ik op U.

Ik vertrouw op U. Als ik zwak ben,

ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. (Opwekking 176).

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
2. Help de christenen in Pakistan, maak Uw wil en plan aan hen bekend.
3. Wij vragen U: laat harde woorden niet omslaan in harde daden. Bescherm ons hart en vul ons met Uw liefde.
4. Leg het verlangen in ons, om deel te nemen aan het avondmaal.
5. Spaar Heer Uw volk Israël, Uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
6. Dank U Heer dat U de dood heeft overwonnen, dat U ons bent voorgegaan.
7. Voor de bazar-commissie, laat hun werk voorspoedig zijn.

Ria Kaars

**Opbrengst Collecten.**

Vrijdag 29 Maart Goede Vrijdag.

Eerste collecte bestemd voor de Diaconie  
Tweede collecte bestemd voor de Kerk

Euro 157,59  
Euro 157,70

Zondag 31 Maart Eerste Paasdag

Eerste collecte voor het Onderhoudsfonds  
Tweede collecte voor de Kerk

Euro 414,87  
Euro 432,87

Maandag 1 April Tweede Paasdag.

Eerste collecte collecte bestemd voor het Leger des Heils  
Tweede collecte bestemd voor de Kerk

Euro 222,00  
Euro 171,30

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 10,=  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vespers in de Stille Week in 2013.

De Vespercommissie wil allen die meegewerkt hebben aan de Vespers in de afgelopen Stille Week heel hartelijk danken!

En .... wij waren blij en dankbaar over de grote opkomst gedurende deze week.

De  
Vespercommissie.

**Zondag** vieren we vol dankbare vreugde vanuit het volbrachte werk van Christus het Heilig Avondmaal. We lezen 2 Korintiërs 5: 1-10 en Openbaring 20: 11-15 en zingen: Gz. 231: 3, 4, het schoollied Gz. 434: 1, Ps. 65: 2, 3, Gz. 300: 4, 6, Geloofsbelijdenis, een paar coupletten uit Ps. 21 na iedere tafel, Gz. 267: 3. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** Zr. M. Visser-van Altena gaat deze week van het Waterlandziekenhuis naar Novawhere voor verdere revalidatie. Zr. J. van der Lee, Westerstraat 17 is voor behandeling in het Waterlandziekenhuis. Zr. A. Vlasbloem verhuisde van de Kerkbuurt naar Swaensborch, k. 133. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Wij gedenken.** Op 28 maart jl. overleed in de leeftijd van 92 jr. Lobbetje Roos, weduwe van Pieter Zeeman. De laatste vijf jaren van haar leven woonde ze in verpleeghuis Gouwzee te Volendam. Liefdevol werd ze door haar kinderen en kleinkinderen herdacht in de afscheidsdienst woensdag 3 april. En we overdachten haar leven bij het licht van het Woord. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Zachtmoedig was ze. Boos worden vond ze menselijk, boos blijven achtte ze van de duivel. Nu, als iedereen van ons déze herinnering aan haar in praktijk brengt de rest van zijn of haar leven, dan scheelt dat al weer heel veel ruzies. En daarom paste die tekst uit de Bergrede goed bij Lobbetje. Ze stelde haar leven dienstbaar aan God en mensen. Die uitstraling bleef ze houden, ook in haar ouderdom. En dat was voor het verzorgend personeel in de Gouwzee een feest. Gelukkig ben je, ook al zit je dan in een rolstoel en kun je niet meer uit de voeten, als je zo leeft. Dan zul je het land bezitten, zegt Jezus. Over welk land hebben we het dan? Over dat land waar Gz. 290 van zingt. Een land van louter licht. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. Ons meeleven gaat uit naar allen die haar zozeer zullen missen.

**Jeugddienst.** Graag wil ik alvast wijzen op de jeugddienst van 21 april. Deze zal geheel in het teken staan van de a.s. gebeurtenissen op 30 april en heeft als thema mee gekregen: Leve de Koning! Noteer je deze datum vast in je agenda en nodig je je vrienden uit om deze dienst mee te beleven? Net als vorig jaar vraagt de jeugddienstcie. je weer een oranje of rood-wit-blauw accent te dragen om zo onze verbondenheid met ons vorstenhuis uit te drukken. En na de dienst is er oranje limonade voor de kinderen, koffie en een oranjebittertje voor de volwassenen.

**Afwezig.** Zoals bekend ga ik met een aantal gemeenteleden naar Israël. In de voetsporen van Jezus, heet de reis. En we hopen een heel aantal plaatsen te bezoeken waar Hij Zijn voetstap zette. Dagelijks zal ik proberen daar uitleg te geven vanuit de Bijbel en op zondag hoop ik daar een kerkdienst te leiden. Voor mij dus een andere werkweek dan anders, voor de deelnemers hopelijk een leerzame vakantie. Van 11-18 april ben ik derhalve afwezig. Indien pastorale hulp gewenst is in deze periode kun je je wenden tot onze pastoraal medewerker br. C.S. Kersbergen (tel 780078).

**Ter overweging.** Het feit van de opstanding van Christus werkt voort, en het bevat een belofte voor de ganse gemeente en voor ieder lid der gemeente in het bijzonder. Een belofte des levens, waarin wij leven en sterven. (dr. H.F. Kohlbrugge).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

---

#### **Verhuisbericht.**

Op 29 maart 2013 is mevrouw **Aagje Vlasbloem** verhuist naar verzorgingstehuis "Swaensborch" in Monnickendam..

Haar nieuwe adres is:

Verzorgingstehuis "Swaensborch"  
Kamer 133  
Swaensborch 11  
1141 VZ Monnickendam.

---

Na meer dan 80 jaren te hebben gewoond op Havenbuurt 25 ben ik per 25 maart j.l. verhuisd naar:

Zorgcentrum Swaensborch  
kamer 325  
Swaensborch 11  
1141 VZ Monnickendam

Mijn nieuwe telefoonnummer is: 0299 – 313450

Met vriendelijke groeten,

Trijntje Schipper – Visser

Maar wie volhardt tot het einde,  
Die zal behouden worden.

Mattheüs 24 : 13

Verdrietig nemen wij afscheid van onze lieve mem,  
schoonmoeder en bessie

## Lobbetje Roos

sinds 28 mei 2002 weduwe van Pieter Zeeman

\* 1 september 1920

† 28 maart 2013

Maretje †  
*Theo* †  
Klaas †  
Pieter  
Jongeaap en Lowina  
*Floris*  
*Ramses*  
Trijntje  
*Marieke*  
*Fabian*

Correspondentie:  
J. Zeeman, Kets 1, 1156 AT Marken

De afscheidsdienst zal worden gehouden op woensdag  
3 april a.s. om 15.00 uur in de Grote Kerk te Marken.  
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot  
condoleren in de Grote Kerk, vanaf 14.15 uur.  
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden  
op de Algemene Begraafplaats te Marken.  
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om  
koffie te drinken in Dorpshuis Het Trespunt te Marken.



---

Lieve Bessie,

De kaars leek bijna eindeloos  
maar is nu stil gedoofd.

Een leven lang zorgzaam geweest,  
gegeven en geloofd.

Een toonbeeld van tevreden leven  
en onvoorwaardelijk liefde geven.

Dat is het voorbeeld dat wij zagen  
en voor altijd bij ons dragen.

Een hand die zwaaide als we gingen  
en nog zoveel mooie herinneringen.

Verdrietig dat je er niet meer zal zijn,  
maar dankbaar dat je er altijd was.

Lieve Bessie, rust nu maar zacht.

Je leeft voor altijd in ons hart.

Liefs

Marieke, Fabian, Floris en Ramses

---

Sterven met een lach en een traan, een moeilijke weg heb je moeten gaan.

Maar altijd zo vol goede moed, zo was je, en zo was het goed.

Na een kort ziekbed is van ons heen gegaan, onze schoonzuster en peet.

### Lobbetje Zeeman - Roos

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte, met het verlies van  
jullie moeder, schoonmoeder en bessie.

Maretje en Cees Zeeman

Neven en Nichten van de familie Zeeman

---

Psalm 146 vers 5

“Welzalig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft,  
wiens verwachting is op de Here, zijn God “.

Met ontroering namen wij kennis van het overlijden van onze lieve tante

Lobbetje Zeeman-Roos.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit  
verlies te kunnen dragen.

Neven en nichten van de families  
Roos, Commandeur, de Groot en Schipper.



Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele attenties  
En kaarten die wij mochten ontvangen na de geboorte van  
Onze mooie kleindochter Gemma Noa

Piet en Geertje de groot

---

Als u zich onwaardig voelt, bent u in goed gezelschap:

Mozes stotterde.  
Davids harnas paste niet.  
Johannes Marcus werd afgewezen door Paulus.  
Timoteüs had maagklachten.  
Hosea's vrouw was een prostituee.  
Amos' enige opleiding was in de vijgenkwekerij.  
Jakob was een leugenaar.  
David had een verhouding.  
Salomo was te rijk.  
Jezus was te arm.  
Abraham was te oud.  
David was te jong.  
Petrus was bang voor de dood.  
Lazarus was dood.  
Johannes was overtuigd van zijn eigen gelijk.  
Naomi was een weduwe.  
Paulus was een moordenaar.  
Mozes ook.  
Jona vluchtte voor God.  
Mirjam roddelde.  
Gideon en Tomas twijfelden allebei.  
Jeremia was een zwartkijker.  
Elia was opgebrand.  
Johannes de Doper was een schreeuwer.  
Marta was een tobber.  
Haar zuster was misschien lui.  
Simson had lang haar.  
Noach werd dronken.  
Had ik al gezegd dat Mozes een driftkop was?  
Net als Petrus, Paulus – en een heleboel anderen.

Maar bij God hoeft u niet op sollicitatiegesprek. Hij heeft geen strikt personeelsbeleid, want Hij is meer onze Vader dan onze baas. Hij kijkt niet naar geldelijk gewin of verlies. Hij is niet bevooroordeeld of partijdig, oordeelt niet, misgunt ons niets, is niet doof voor ons roepen, niet blind voor onze nood. Hoe we ook ons best doen, Gods gaven zijn gratis.

*Anoniem*

# **Bazar**

## **van Protestants Marken**

### **op 25, 26 en 27 april**

### **2013**



***De opbrengst van de bazar wordt gebruikt voor het  
Schilderwerk van beide kerken en bijgebouwen.***

***Nog maar drie weken en dan is het zover.***

De prijzen zijn gekocht/geschonken en alles is geregeld. De bazarcommissie is er klaar voor. U ook?

Onderstaand nog wat belangrijke mededelingen voor u om te weten.

De openingstijden van de bazar zijn als volgt:

Donderdag 25 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.

Vrijdag 26 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 23.00 uur.

Zaterdag 27 april van 14.30 tot 17.30 uur, waarna wij direct aansluitend overgaan tot de uitloting van de prijzen. De rommelmarkt zal alleen op donderdag en vrijdag zijn.

***Let op: Vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur gaan wij gezellig een  
half uurtje kienen. U bent natuurlijk van harte welkom.***

Zaterdag vanaf 17.30 uur beginnen wij met de uitloting. Blijf gezellig, want tussendoor blijven wij gewoon met het rad van avontuur draaien.

Mocht u spulletjes hebben voor de rommelmarkt (geen meubelen, computers of defecte spullen), dan kunt u dit zaterdag 20 april vanaf 09.00 tot 12.00 uur in de Patmoskerk brengen.

Tot over drie weken in het Trefpunt.

➤	Jan Piet van Altena	Kets 46	601703
➤	Jongajaap Commandeur	Buurterstraat 40	601894
➤	Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
➤	Aaltje Appel	Mr. Visserstraat 1	601711
➤	Willy Uithuisje	Buurterstraat 8	601474
➤	Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
➤	Charlotte Schipper	IJsselmeerweg 74	602020
➤	Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
➤	Marie Appel	Buurt 4-20	601985
➤	Pietertje Visser	Buurterstraat 40	601894

Wij rekenen ook deze bazar weer op u.