

Protestants Marken



Jaargang 7. nummer 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 april 2013

Kerkdienst voor : Zondag 14 april 2013

Patmoskerk.

10.00 uur: Dhr. Mulder. Harderwijk.

Organist: Hans Jutte.

Schoollied: Gezang 330:1

Schoolliedlezen: Miriam Schipper.

Creche: Petra Zeeman en Ria Abcouwer.

Kindernevendienst :Nathanja Moenis en Marieke Schipper.

Eerste collecte: Project Pakistan.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de Zendingscommissie.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	14	2 Samuel :	1 - 20	Sterke vesting.
Maandag	15	2 Samuel :	22 : 21 - 51	Trouwe helper.
Dinsdag	16	1 Korintiërs :	15 : 1 - 11	Getuigen.
Woensdag	17	1 Korintiërs	15: 12 - 19	Ongeloof maakt zinloos.
Donderdag	18	1 Korintiërs	15 : 20 - 28	Overwinning.
Vrijdag	19	1 Korintiërs	15 : 29 - 34	Echt leven.
Zaterdag	20	1 Korintiërs	15 : 35 - 49	... komt tot bloei.

Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God **alles** meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. *Romeinen 8: 28*

Hoe kan nu alles bijdragen aan het goede? Dat iets voor ons bestwil is kunnen we vaak niet ontdekken. Dingen die ons tegen zitten, hoe kunnen we daar het goede in zien? Er gaan toch veel dingen mis. Ook door toedoen van Christenen. Ook Christenen gaan op in het spel: "Hoe kunnen we meer en makkelijk ons brood, liefst met veel beleg, verdienen." Als we ons op de golven van de "tijdgeest" laten meenemen, gaat het niet vanzelf goed met ons. Onze tekst dwingt ons te kijken naar de voorwaarden. Deze is: "Voor wie Hem *liefhebben*, laat God alles meewerken" Wanneer wij verbonden willen zijn met God. Wij niet zelf de strijd aangaan, maar deze bij Jezus neerleggen. Als we onze zorgen willen delen met God de Schepper. Als we biddend willen werken, zullen misstappen ons dichterbij God brengen. Als Gods doel het belangrijkste in ons leven is, dan draagt alles bij aan het goede.

Gods plannen zijn altijd veel groter dan de onze. Wie spande de hemelboog? Wie leerde de vogels vliegen? Wij mogen onderdeel zijn van Zijn schepping. Zodra IK het middelpunt ben, gaat het fout. Heeft u het al gehoord? Heeft u het al gelezen, hoe belangrijk de bijen zijn voor het bevruchten van onze peren- en appelbomen? Als zulke kleine beestjes al zo belangrijk zijn in Gods ordening, dan zijn wij mensen ook belangrijk. Maar ieder op zijn specifieke wijze. Juist omdat wij beelddrager zijn van onze Schepper. Laten wij dan zoeken naar wegen om zijn Naam groot te maken.

Ja, God liefhebben is: dienen.

God liefhebben is: de ander liefhebben.

God liefhebben is: luisteren met je ziel.

God liefhebben is: kijken met je hart.

God liefhebben is: David naspreken: "De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets"

God liefhebben is: meezingen in de lofzang:

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.

Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

Gezang 390 : 3

Ria Kaars - van den Bosch

Voorbede

3

1. Wij vragen U: laat harde woorden niet omslaan in harde daden. Bescherm ons hart en vul ons met Uw liefde.
2. Dank U Heer dat U de dood heeft overwonnen, dat U ons bent voorgegaan.
3. Voor de bazar-commissie, laat hun werk voorspoedig zijn.
4. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
5. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
6. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
7. Bescherm de groep die Israël bezoeken, dat we mogen beseffen dat alle problemen van Israël ook de onze zijn.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 7 April

Tafel collecte voor de Diaconie	409,90	Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	257,75	Euro

Zieken. Zuster M. Kes-Boes, Gouwzeestraat 10 is een aantal dagen in het Waterlandziekenhuis opgenomen geweest. Als alles goed verloopt is zij inmiddels weer thuis gekomen. Zuster J. van der Lee, Westerstraat 17 is na een geslaagde behandeling aan het herstellen. Als het goed verloopt zal zij wellicht begin volgende week weer thuiskomen. Zuster M. Visser-van Altena is niet opgenomen in Novawhere zoals vorige week stond vermeld maar in het transitorium in het Waterlandziekenhuis. Laten wij, als gemeente, de zieken thuis of elders in onze gebeden gedenken.

Wij gedenken. Op 8 april is in de leeftijd van 84 jaar overleden, Klaas Boes Czn echtgenoot van Lijsje de Groot. Een markante Marker is niet meer onder ons. Zes maanden geleden kreeg hij met zijn vrouw het bericht dat behandeling tegen de ziekte niet meer mogelijk was. Hij moest zich gaan voorbereiden op een spoedig einde van zijn leven en de kerst met zijn kinderen leek buiten de lijn te liggen. Echter Klaas hield 'de bal' nog binnen en mocht na zijn verjaardag op 27 februari ook het Paasfeest nog meemaken. Het was zoals zijn laatste woorden waren; "nog effe wachten". Het wachten is nu voorbij en voor deze voetbalman is de rust begonnen. De laatste maanden is hij naar die rust toe gegroeid, het hoefde niet meer zo nodig en hij had er ook de kracht niet meer voor. Er kwam iets anders voor in de plaats, er kwam een verlangen naar rust. Bij één van de laatste gesprekken die wij hadden kwam psalm 84 naar boven en dat trof hen beide. Het verlangen naar God dat in deze Psalm duidelijk wordt sprak hen aan. Als zelfs de mus en de zwaluw een plekje vinden om daar hun nest te bouwen dan moet dat wel een bijzondere plaats zijn. Een veilige plaats, daar is rust en dat voor eeuwig. Tot dat besef kwamen Klaas en Lijsje steeds meer en zo is dit de psalm geworden die op de overlijdensaankondiging staat. De laatste regels van vers zes zijn: "Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt". Dit mag ons aansporen om die Heer in ons leven te zoeken en tegelijk bevelen wij Klaas in vol vertrouwen in Zijn handen.

Israëltreis. Nee, nog geen bericht over hoe het allemaal is gegaan en wat zij hebben beleefd. Wij wensen wij onze zusters en broeders een mooie reis toe met de woorden uit psalm 122; "Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uwe poorten in om u met vrede te ontmoeten." Een gezegende ontmoeting toegewenst. Laten wij als achterblijvende gemeente hen in onze gebeden gedenken.

Kees Kersbergen

Afsluiting zondagsschool

Zondag 24 maart hebben we weer het Palmvasten gevierd. We deden dit traditioneel tijdens de gezinsdienst met de kinderen van de zondagsschool. Tijdens de dienst hebben we geluisterd naar Lucas 22: 39-51, verraden door een vriend.

Als leiding hebben we ons het afgelopen jaar weer met veel plezier bezig gehouden met het werken rond en uit de Bijbel. We hebben geprobeerd om het voor de kinderen zo leuk en leerzaam mogelijk aan te bieden. Dit kon zijn door middel van een verhaal, een dia serie, een verwerking of een film.

Het was wel even aanpassen het afgelopen jaar. De oudste kinderen verhuisden in het nieuwe jaar namelijk tijdelijk van de kerk naar het Gebouw Hoog. Dit zorgde voor best veel geluid, maar gezellig was het ook wel weer.

Dit jaar is Anja Schipper-van Altena ons team komen versterken. Zij is leidster van de jongste kinderen geworden.

Helaas hebben we dit jaar ook afscheid moeten nemen van Barbara Teerhuis.

Barbara is vanaf 1997 betrokken geweest bij de zondagsschool als leidster van de grote kinderen. Hierbij hoort ook de organisatie van het kinderkerstfeest. Barbara was de afgelopen jaren samen met Lijs voorzitter van de zondagsschool. Zij deed het woord in de kerk tijdens gezinsdiensten en zocht de kerstmusical en bijbehorende muziek uit.

Namens de zondagsschool willen wij Barbara dan ook hartelijk bedanken voor haar tijd, inzet, enthousiasme en betrokkenheid.

Wij wensen Barbara alle goeds voor de toekomst en Gods zegen toe.

Lijs, Cornelis, Hilda, Maritje, Esther, Gera & Anja

Verhuisbericht

Op 29 maart ben ik verhuisd van
Hoogkamplaan 44 naar
"Swaensborch"
Mijn nieuwe adres is,
Zorgcentrum "Swaensborch"
Kamer 237
Swaensborch 11
1141 vz Monnickendam

A.Stoker-Commandeur.

Op 4 april 2013 overleed in zijn woonplaats Amsterdam onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Herman Kouwenhoven. Wij zijn bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor alles wat hij voor het Marker Museum heeft gedaan. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Bestuur en vrijwilligers Marker Museum

Mede namens mijn vrouw wil een ieder hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling ~~ondervonden~~ bij mijn plotselinge opname in het ziekenhuis, ik heb nooit geweten wat een simpel kaartje onder die omstandigheden met een mens doet. En een bijzonder woord van dank aan de goede herders die voor mijn vee gezorgd hebben
Outger Zondervan.

90 Jaar .

Dankbaar ben ik dat ik op 29 maart 2013 mijn 90^e verjaardag mocht beleven, samen met familie en vrienden.

Ik wil dan ook iedereen heel hartelijk bedanken die daaraan heeft gedacht d.m.v. het sturen van een kaart, een felicitatie via de telefoon of een andere attentie.

Heel bijzonder, ook namens mijn vrouw bedankt.

Met vriendelijke groet; Dirk Pereboom (Kets).

Een ieder die aan mij gedacht heeft tijdens
mijn ziekenhuis periode en revalidatie
wil ik hartelijk bedanken.

Hartelijke groeten,

N. Zeeman – Uithuisje



HULP | HOOP | HERSTEL

40 jaar

PERSBERICHT

Mooie opbrengst collecte ZOA!

De huis-aan-huis collecte van ZOA op Marken heeft een bedrag van € 858,15 opgebracht. Daarmee zijn de 15 collectanten er weer in geslaagd de collecte tot een succes te maken.

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet!

Programma's

De opbrengst van de collecte zal worden besteed aan ZOA's projecten in veertien landen. ZOA biedt hulp en herstel aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten en werkt dus niet in de gemakkelijkste gebieden. In Afghanistan en in het oosten van Congo ondersteunt ZOA bijvoorbeeld terugkerende vluchtelingen, die door de oorlog alles kwijt zijn geraakt. In Haïti krijgen slachtoffers van de aardbeving ondersteuning bij de wederopbouw van hun bestaan. En er zijn nog veel meer voorbeelden te geven.

Hulp | Hoop | Herstel.

ZOA is een christelijke hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingen hulp. Ze geeft hoop door een nieuw toekomstperspectief te bieden en herstel te geven door samen met de mensen te werken tot zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Collectant gemist?

U kunt alsnog geld overmaken op giro 550 t.n.v. ZOA of sms 'ik help' naar 4333 (1,50 per sms). Voor meer informatie www.zoa.nl.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v.

Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

"Nog effe wachten..."

waren zijn laatste woorden

Maar zijn bootje is nu eindelijk afgemeerd.

Verdrietig maar met talloze fijne herinneringen nemen wij afscheid van mijn zorgzame man, onze lieve vader, troste bap en ouwe bap

Klaas Boes Czn.

echtgenoot van Lijsje de Groot

Op de leeftijd van 84 jaar.

"Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest"

Psalm 84 : 4

L. Boes – de Groot
Cees en Aaltje
Pieter en Trijntje
Jaap en Carla
Janneke en Klaas
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Marken, 8 april 2013
Minneweg 26, 1156 CA Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 13 april 2013 om 12:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1. Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst in de Patmoskerk vanaf 11:00 uur.

Als ik eens mijn ogen sluit
 En het leven vliedt er uit
 En men vraagt
 Wat heb je met dit leven gedaan?
 Was het goed? Of was het matig?
 Was het vlot? Of was het statig?
 Och, vergeef het mij dan maar
 Want ik heb mijn best gedaan.

Deze wedstrijd was niet te winnen.

Na alle mooie dingen die hij nog mocht beleven
 is toch nog onverwachts overleden
 onze broer en zwager

Klaas Boes

Wij wensen Lijsje en kinderen
 klein- en achterkleinkinderen
 alle kracht en sterkte voor de komende tijd.

Fam. Boes
 Marken 8 april 2013

"Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens".
 (Okke Jager)

Verdrietig zijn we omdat we afscheid hebben moeten
 nemen van mijn zwager en onze oom

Klaas Boes

Het is een troost erop te kunnen vertrouwen dat hij in
 Gods ontferming is opgenomen.

Wij wensen peet Lijs, kinderen,
 klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe!
 We weten hoe erg zij hem zullen missen.

Jannetje de Groot- Visser

Neven en nichten:
 De families Brama, de Groot
 en Visser.

Marken, 8 april 2013

Zijn strijd is over
 en ook zijn pijn
 Een ieder denkt
 'Zo zal het beter zijn'
 Maar het is voorbij
 en dat doet zeer
 Want wij beseffen heel goed,
 Wij zien hem nooit meer

Dag lieve Bap!

Erwin en Bianca
Veerle, Silke en Tibbe

Fanny en Alex

Rowdy en Mendy

Samantha

Mario

Kelly en Stephan

*'k Heb gehoord van een stad zonder tranen,
 zonder nood, zonder angst, zonder strijden.
 Waar ik nooit meer van ziekte zal lijden.
 En ik weet dat ik eens daar zal zijn.
 Halleluja daar juichen wij allen.
 Halleluja en twijfel verdwijnt daar.
 Daar ik nooit meer zal struik'len of vallen.
 Ik ben thuis, ik ben thuis bij mijn Heer.*

Wij vernamen het droeve bericht dat onze vriend en buurman

Klaas Boes

in de late avond van maandag 8 april na een ernstige ziekte is overleden.

Wij zullen wij hem erg gaan missen op de buurt, na 37 jaar buuren te zijn geweest.

Wij wensen Lijs, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte
 in de komende tijd, om dit voor hen zo grote verlies te kunnen dragen.

Neeltje en Cor
 Luutje en Klaas
 en onze kinderen

Op 84 jarige leeftijd is overleden onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Klaas Boes. Hij was lid van verdienste en ridder in de orde van Oranje Nassau, voor zijn vele werk wat hij gedaan heeft voor onze vereniging SV Marken.

Wij wensen zijn vrouw Lijs, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij dit grote verlies.

JEUGDDIENST

LEVE DE KONING!



*Met muzikale
medewerking van:
The Rising uit
Monnickendam*

*Zondag
21 april 2013
10:00 uur
in de Grote Kerk*

*Voorganger:
ds. H. Dekker*