

Protestants Marken



Jaargang 7. nummer 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 april 2013

Kerkdienst voor : Zondag 21 april 2013

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker. Jeugdienst.

m.m.v. The Rising uit Monnickendam.

Schoollied: Gezang 350:1

Schoolliedlezen: Chiara Roos.

1^o Schriftlezing Ramon Pereboom.

2^o Schriftlezing Danny Zondervan.

Creche: Astrid van Altena en Geertje Schouten.

Kindernevendienst :Geen.

Eerste collecte: Jeugdwerk Marken

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na de dienst is er koffie en thee in de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	21	1 Korintiërs	15 : 50 - 58	Zin in/van het leven
Maandag	22	2 Samuel	23 : 1 - 7	Slotpsalm
Dinsdag	23	2 Samuel	23 : 8 - 39	Helden of waaghalzen?
Woensdag	24	2 Samuel	24 : 1 - 14	Misrekening
Donderdag	25	2 Samuel	24 : 15 - 25	Slachtoffers
Vrijdag	26	Psalm	5	Gebed om recht
Zaterdag	27	Hebreeën	1 : 1 - 14	Bijbeluitleg

Meditatie.

Lezen Johannes 21 vers 1 tot en met 14.

"In je hemd staan."

Herken je dat, in je hemd staan? In dit te lezen gedeelte zien we Petrus, Thomas, Nathanaël, Jacobus, Johannes en nog twee discipelen in hun hemd staan. Ervaren vissers als zij zijn, moeten erkennen dat zij, zonder het advies van die 'vreemdeling' op het strand met lege handen zouden staan. Stel je eens voor dat jezelf met Petrus en die anderen in die vissersboot zit.

De hele nacht heb je geploeterd en niks gevangen en als er dan een 'vreemdeling' op het strand ook nog vraagt of je iets te eten hebt dan wordt je toch chagrijnig. Nee, is je antwoord en je denkt misschien wel ga toch weg man. Maar die man gaat niet weg, nee die man geeft je nog even een advies waar je niet op zit te wachten en waar je normaal gesproken niet op in zou zijn gegaan. Welke ervaren visser gooit nu zijn net aan de andere kant uit? Maar het is vreemd, je gaat terug en je doet wat hij zegt. En als je dan aan dat net begint te trekken dan sta je plotseling letterlijk en figuurlijk in je hemd. Wat jij met al je ploeteren niet voor elkaar hebt gekregen lukt nu opeens wel.

Is dat nu de bedoeling van Jezus, dat wij in ons hemd komen staan? Als in je hemd staan de betekenis krijgt van, voor schut staan dan denk ik niet dat Jezus dat wil. Jezus wil ons zeker niet voor schut zetten, zo van kijk die eens.

In je hemd staan kan ook betekenen: Daar sta je dan, je hebt niets om je achter te verschuilen, dit is wat je bent. Een ander spreekwoord zegt, kleren maken de man en als je dan in je hemd staat dan ben je dus niet de man. Dan ben je wie je bent, niet wat je aan hebt, niet wat je allemaal doet en presteert, niet wat je allemaal bezit en al helemaal niet wat of wie je denkt te zijn.

En ja, zo heeft Jezus je het liefst, in je hemd en met lege handen. Want zo kan Jezus je gebruiken, zo kan Hij je handen vullen en zo kan Hij je bekleden.

Je komt aan land en dan blijkt dat er al een vuurtje brand met daarop brood en vis. Waarom vroeg Jezus dan of je na die nacht ploeteren nog iets te eten had? Is dat dan toch om je voor schut te zetten? Nee, niet om je voor schut te zetten maar om te laten zien dat alles wat je nodig hebt bij Hem verkrijgbaar is. Hij zorgt ervoor dat jij niets tekort komt. Toch vraagt Hij of je nog iets mee wil brengen van de vis die je hebt gevangen. Is het dus wel belangrijk dat je iets gevangen hebt?

Maar terwijl je het net opent zie je hoe groot de vangst is, die je op Zijn advies hebt gevangen. En weer krijg je het gevoel dat je in je hemd staat. Een abnormaal grote vangst die je op een abnormale manier hebt gevangen. Je wordt er stil van en ook dat is voor jou en die andere vissers abnormaal.

Terwijl jij en die anderen stil zijn wordt je hart gevuld met dit lied.

*Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart*

*Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.*

*Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en u verhoort
mijn bede tot U.*

Als jij Jezus wil volgen ga dan met lege handen achter Hem, Hij zal die handen vullen. Is het alsof je in je hemd staat? Geeft niet. Hij zal je bekleden met: medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid en liefde. (Kolossenzen 3 vers 12 -15)

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Dank U Heer dat U de dood heeft overwonnen, dat U ons bent voorgegaan.
2. Voor de bazar-commissie, laat hun werk voorspoedig zijn.
3. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
4. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
5. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
6. Wilt U zijn bij de jongeren die voor hun examen staan, dat ze plezier houden in hun studie.
7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 14 April

Eerste collecte bestemd voor Project Pakistan	227,95	Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	199,40	Euro

Zieken. Broeder Cees Jansen, Witte Werf 17a is nadat hij ongeveer zes maanden in het transitorium is verpleegd, overgeplaatst naar verpleeghuis de Gouwzee, Kloosterbuurt 1, 1131 HB, in Volendam. In deze, voor hem vreemde plaats, wensen wij hem de nabijheid van God onze Vader toe.

Kees Kersbergen

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling en de attenties bij mijn ziekenhuis opname (3 maal) en mijn thuiskomst.

Ook namens mijn vrouw.

Nogmaals hartelijk dank.

P. Uidam
Thamiswerfstraat 8

Gezang 14

*De Heer is mijn Herder
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
In 't huis mijnes Heren
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde me altijd.*

Na een kort ziekbed is overleden onze zwager en oom

Elbert de Groot Dzn.

in de leeftijd van 89 jaar.

Wij wensen Lijs, peet Lijs, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte om dit verlies te dragen.

Geertje en Wim van Heertum
Jaap Dorland
Aaltje de Waart-Dorland
Jongajaap Schouten
Annie Dorland-Plessius
Hans Schouten

Neven en nichten Fam. Stooker,
Fam. Schouten,
Fam. Van Heertum,
Fam. Dorland
Fam. De Waart.

Gouda 13 april 2013

*Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen*

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van onze markante buurman

Klaas Boes

Wij zullen hem in onze buurt erg missen.

Wij wensen buurvrouw Lijsje, de kinderen, klein-en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe!

Cor en Ursula

Klaas en Hette

Grietje Schouten

Jan en Aagje

Ronny en Marie Janne

Jannetje Springer

Jeroen en Wilma

Vincent en Natasja

Michel en Sylvia

Rick en Alexia

Klaas en Coby

Aagje de Waart

en de buurkinderen

Je vader blijft je vader

Zo eigen en vertrouwd

Je wilt hem niet graag missen

Omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag

Dat je hem moet laten gaan

Je verstand zegt dat het goed is

Maar in je ogen blinkt een traan....

Na een ernstige ziekte is op 8 april overleden

Klaas Boes

De vader van onze vriendin Janneke

Wij wensen Janneke, Klaas, Kelly, Stephan en de familie heel veel sterkte toe!

Gerda, Tijs, Alina, Martin, Jolanda, Klaas, Neeltje en de kinderen.

Daar zal hij zijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen pijn meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Na vele jaren bij elkaar te hebben gewoond, hebben wij nu afscheid moeten nemen van onze
lieve buurman, Klaas Boes.

Wij wensen buurvrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte en Gods zegen
toe.

Jan Piet en Loppie

Ronald, Neeltje en Rik

Klaas, Thirza en Indy

Ons bereikte het bericht dat ons oud bestuurslid is overleden

Klaas Boes

Lid van verdienste van het Gewest Noord-Holland / Utrecht van de KNSB

Klaas is bestuurslid geweest van 9 januari 1960 tot 24 november 1976. En van 22 januari
1988 tot 3 februari 2000. 29 jaar een trouw en gewaardeerd bestuurslid, die actief was binnen
de vereniging. Sinds 15 juli 2000 lid van verdienste.

Klaas laat bij onze vereniging een onuitwisbare indruk achter en wij zijn hem daarvoor
dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw Lijs, de kinderen en klein- en achterkleinkinderen sterkte toe bij dit
verlies.

Het bestuur van de IJclub Marken

Al zijn mijn vleugels lamgeslagen
En vind ik vliegend niet de weg terug
Ik voel uw vleugels die mij dragen
Mij vergezellen in mijn vlucht

Mijn hele goede vriend en onze lieve buurman

Klaas Boes

is overleden.

Wij dragen hele mooie gezamenlijke herinneringen in ons hart mee.

Grietje
Freek en Teri
Cornelis en Gerty
Aaltje Trijntje en Sijmon
en de kinderen

De laatste dagen van het einde, dan wordt de grote wereld klein
Is plotseling alles onbeduidend, tot het laatste beetje pijn
Wat wij zo belangrijk vinden, verliest zijn glans, verliest zijn zin
Maar achter die gesloten ogen, glanst een heel mooi nieuw begin

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze

Ome Klaas Boes

maar dankbaar voor alle mooie herinneringen aan hem

Wij wensen Peet Lijs, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies

Neven en nichten van de familie Boes

Tjitte Zandstra

Sloten (Fr.)
31 januari 1938

Monnickendam
12 april 2013



Lutine

Mijn genade is u genoeg.
2 Korinthe 12 vers 9

Na een leven van liefde en zorg is thuis rustig overleden mijn lieve man,
onze Pa, trotse Pake en Opa

Tjitte Zandstra

op de leeftijd van 75 jaar.

Wolmet Zandstra - Uithuisje

Lucie en Michel van den Heuvel

Sanne

Marije

Thomas

Tiny en Cornelis Pieter de Waart

Wendy

Jelle

12 april 2013
Zuideinde 74 A
1141 VK Monnickendam

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 19 april om
13.00 uur in De Opstandingskerk, Graaf Willemlaan 1 te Monnickendam.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aan de Kloosterdijk te Monnickendam.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in De Opstandingskerk.

*'t Scheepke onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top,
Neem als arke der verlossing, allen die in nood zijn, op.*

*Er rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord.
Wij hebben 's Vaders zoon aan boord en 't veilig strand voor oog.*

Lieve opa,

Tjitte Zandstra

Geen leuke dingen meer met elkaar ondernemen, maar wat zijn we dankbaar voor alles wat u met ons hebt gedaan.

We zullen u ontzettend missen.

Wendy en Jelle de Waart

Verdrietig hebben wij het nieuws vernomen van het overlijden van onze dierbare vriend,

Tjitte Zandstra

Vader van mijn schoondochter en onze schoonzuster.

Vele jaren heeft hij ook voor ons klaar gestaan en wij zullen hem daarom zeker missen.

Wij wensen (tante) Wolmet, Tiny en Cornelis Pieter, Lucie en Michel en hun kinderen veel sterkte met verwerken van dit verlies.

Grietje de Waart-Zeeman
Lutje Geertje & Jan
Jan jr en Rob

*Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
 Je hebt het als een moedig man gedaan.
 Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
 En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
 Rust nu maar uit, je taak is af gekomen;
 God heeft de kroon op het werk gezet,
 dat je in Zijn kracht hebt ondernomen.
 De zin was af. God heeft een punt gezet.*

Na een strijd die hij niet kon winnen is overleden

Tjitte Zandstra
 vader van onze vriendin Tiny

Wij wensen Tiny, Cornelis Pieter, Wendy, Jelle en familie veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Linda en Arnold
 Judith en Cornelis
 Hilda en Marc
 Erica en Marco
 Agnita en André
 Aaltje en Jan Sijmen
en kinderen

*Draag mij door de zee des levens, draag mij door het doden dal,
 tot ik kom in 's hemels zalen, waar 'k U eeuwig loven zal.
 Aan Uw zij, dicht nabij, aan Uw zij, dicht nabij;
 Alles, alles wil ik lijden, mag 'k slechts wandelen aan Uw zij.*

Met droefheid vernamen wij het bericht dat ons trouwe koorlid en vriend

Tjitte Zandstra

vrijdagmiddag 12 april na een ernstig ziekbed rustig is overleden.

Hij laat een lege plek achter op het mannenkoor, waar hij zo van hield.

De aardse zangstem van Tjitte is tot zwijgen gebracht,
 maar hij mag nu mee jubelen in het hemelse engelenkoor.

Wij wensen Wolmet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
 in de komende tijd, om dit voor hen zo grote verlies te kunnen dragen.

Namens het Marker Mannenkoor
 Cor Visser (voorzitter)

Bazar

van Protestants Marken

op 25, 26 en 27 april

2013



De opbrengst van de bazar wordt gebruikt voor het Schilderwerk van beide kerken en bijgebouwen.

Nog één (1) week en dan.....is het zover

Wij willen u er nog éénmaal aan herinneren.

Onderstaand nog wat belangrijke mededelingen voor u om te weten.

De openingstijden van de bazar zijn als volgt:

Donderdag 25 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 22.00 uur.

Vrijdag 26 april van 15.00 tot 17.30 uur en van 20.00 tot 23.00 uur.

Zaterdag 27 april van 14.30 tot 17.30 uur, waarna wij direct aansluitend overgaan tot de uitloting van de prijzen.

De rommelmarkt zal alleen op donderdag en vrijdag zijn.

Let op: Vrijdagavond van 19.30 tot 20.00 uur gaan wij gezellig een half uurtje kienen. U bent natuurlijk van harte welkom.

Op de bazar hebben wij ook leuke plantenbakken/plantenbakjes te koop.

Blijf gezellig zaterdag om 17.30 uur wanneer wij met de uitloting gaan beginnen, want tussendoor blijft het rad van avontuur draaien en kunnen, zolang de prijs nog niet is uitgeloot, nog loten worden gekocht. En het is natuurlijk gezellig.

Mocht u spulletjes hebben voor de rommelmarkt (geen meubelen, computers of defecte spullen), dan kunt u dit zaterdag 20 april vanaf 09.00 tot 12.00 uur in de Patmoskerk brengen.

Tot volgende week in het Trefpunt.

Wij rekenen ook deze bazar weer op u.

JEUGDDIENST

LEVE DE KONING!



*Met muzikale
medewerking van:
The Rising uit
Monnickendam*

*Zondag
21 april 2013
10:00 uur
in de Grote Kerk*

*Voorganger:
ds. H. Dekker*