

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 mei 2013

Kerkdienst zondag 12 mei 2013

Patmoskerk

10.00 uur	Ds H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Gezang 234:1
Schoollied lezen	Gianna Zondervan
Crèche	Anja van Altena en Mireille van Veen
Kindernevendienst	Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Eerste collecte:
Project Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 mei	Psalm 7	Tegenstellingen
maandag	13 mei	1 Koningen 1:1-21	Opvolgingsstrijd
dinsdag	14 mei	1 Koningen 1:22-40	Een nieuwe koning
woensdag	15 mei	1 Koningen 1:41-53	Salomo - de vredelievende
donderdag	16 mei	1 Koningen 2:1-12	Laatste wil
vrijdag	17 mei	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
zaterdag	18 mei	Johannes 14:1-14	Weg naar een woonplaats

Het bestaan van "Het Kwaad" stelt de gelovige al sinds mensenheugenis voor een probleem. Als God zowel liefdevol, rechtvaardig en almachtig is zou Hij, als deze eigenschappen Zijn *enige* waren, toch zeker ingrijpen op plaatsen en tijden waar het letterlijk geen harde meer is. Er is vast nog iets met God dat wij nog niet aan zijn wezen hebben toegeschreven waardoor het toch allemaal gebeurt zoals het gebeurt. Of de God van liefde, rechtvaardigheid en almacht bemoeit zich eenvoudig nergens mee. In de jaren veertig/vijftig werd dit aloude gezelschapsspel van discussieren onder theologen en hun catechesanten nijpend actueel: Stukje bij beetje kwamen de details van de gruwelen van de naziekampen aan het licht, niet in de laatste plaats tijdens de processen van Neurenberg. Voorbeeld: de capaciteit van Auschwitz was zo'n 6000 vergassing per dag inclusief de verbrandingen erna. Zo hoorde rabbijn Irving Greenberg tijdens een zitting een getuigenis over honderden kinderen die levend verbrand werden als er geen plek meer was in de gaskamers. En wachten met vergassen tot de volgende dag was geen optie want dan arriveerden er immers alweer "trein-ladingen" vol. Dit bracht hem tot zijn beroemd geworden verificatie-principe: **Voortaan mag je alleen nog maar uitspraken over God doen die geloofwaardig zijn in aanwezigheid van die brandende kinderen.**

Ik denk we moeten die andere ander-half-miljoen kinderen ook meerekenen die aangekomen direct van hun moeder gescheiden werden en dezelfde dag nog vergast. Vergassing is een gruwelijke marteldood. Als God nu niets doet, wanneer dan wel? Omgerekend zijn dat vanaf 1945 tot 2013 zo'n 60 kindermoorden per dag 7 dagen per week! Het zou denk ik niet eens meer in het nieuws komen!

Het oude doopformulier geeft hier nog enig soelaas: kinderen worden in zonde ontvangen en geboren en zijn daarom "kinderen des toorns"! Joodse kinderen waren niet gedoopt dus God doet niets en hoeft volgens onze leer niets te doen! *En God houdt zich natuurlijk stipt aan een door theologen bedachte leer.*

Te gek voor woorden! Maar toch, het dogma van de erfzonde is nog steeds niet uitgebannen uit de christelijke leer al had Augustinus er al een probleem mee (om geheel andere redenen). Tegenwoordig wordt het genoemde doopformulier niet meer gebruikt. Al die zware woorden van vroeger zijn verdwenen. Dat is uit de tijd zegt men dan. Gek, wij pretenderen in de kerk nou juist dat we het over niet-tijdgebonden zaken hebben, hoe zouden we diezelfde zaken dan uit de tijd praten? Pragmatisch als we zijn laten we de tijdgeest gewoon toe, de kerk loopt immers al leeg bij een wat wolligere voorstelling van zaken, laat staan als we de scherpe kantjes van vroeger weer van stal halen stel je voor, "kinderen des toorn" en erfzonde!

Goed, dus de liefhebbende almachtige rechtvaardige God waarvan de psalmist zegt dat Hij hem doorgrondt en kent (Ps. 139). En daarom blijft de vraag van Greenberg: Kende Hij ook dat kind dat gillend van pijn aan handjes voetjes en gezichtje daar ergens naamloos werd verbrand? En dat andere kind vlak daarnaast? enzovoort. Als ik psalm 139 niet alleen voor mijn eigen vrome gevoeltje reserveer moet het antwoord bevestigend zijn. Of toch Nee? Maar dan kent Hij mij ook niet, wat ben ik tenslotte meer dan dat kind? Of meer dan het kind dat op dit moment omkomt van honger of dan het kind dat geen dag meer gelukkig is omdat het opgesloten zit in een Nederlands asielzoekerscentrum (totaal onschuldig). Willem Alexander is afgelopen week koning geworden van een land waarin ruim drieduizend van dit soort kinderen vermalen worden tegen alle internationale wetten in. Zou ik meer zijn omdat er bij mij thuis in een laadje een boekje ligt met mijn foto, mijn naam en de handtekening van een burgemeester? Kom nou!

Met Goede Vrijdag nog kort in onze herinnering dringen de raadselachtige eigenschappen van God zich nog verder aan ons op. Verraad middels Judas, haat van het sanhedrin, volkshysterie, corruptie van de landvoogd, wreedheid van soldaten, onrecht, het wordt alles door God gebruikt om een onschuldige aan het kruis te krijgen. Is dat nou echt zo? Of *deed* God gewoon niets zoals bij die brandende kinderen.

"Gott ist nur Liebe" is een van de Taize-liederen. Daar geloof ik in. Dat is een groot verschil met "God is liefhebbend". Het eerste beschrijft het wezen zelf, het tweede kent een eigenschap toe. Met het eerste *schrijft God Zijn Naam op de wereld* in Jezus: Gods handtekening op de wereld, een paspoort voor iedereen, daarom is illegaliteit onbestaanbaar! En ja die Handtekening wordt uitgevlakt op al die plaatsen waar regimes als die van de nazies en IND de kop op steken.

Rabbijn Greenberg, ik begrijp uw stelling maar die kinderen waren op een plaats waar God (Liefde) totaal was uitgevlakt. Daar ontstaat de hel vanzelf. Het is niet de aanwezigheid van de duivel (als die al bestaat), maar de afwezigheid van God, zoals het donker de afwezigheid is van licht, donker zelf bestaat niet. Donker is slechts een **aanduiding** van een omstandigheid. Licht is iets wezenlijks, is energie. Het is aan ons (niet aan God) om deze omstandigheden niet te laten ontstaan. Ook niet in ons land. De Kerk moet vaker stelling durven nemen terwille van elk mensenrecht en zodoende terwille van haar eigen bestaansrecht.

Klaas Kes

Voorbede

3

1. Wilt U zijn bij de jongeren die voor hun examen staan, dat ze plezier houden in hun studie.
2. Wees met hen die in onmin met elkaar leven. Doe hen herinneren aan hun eerste liefde voor elkaar. Leid hen op de weg der vergeving en verzoening.
3. Voor koning Willem-Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid voor deze bijzondere taak.
4. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
5. Bescherm Uw volk Israël, dat ze niet als zondebok worden aangewezen.
6. Leer ons dankbaar te zijn voor de veelkleurigheid van het leven.
7. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 5 mei

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 232,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 205,25

Abonnementsgeld 2013

De bezorgers komen binnenkort bij u langs om het abonnementsgeld 2013 (8 euro) op te halen.

Bewoners van Swaensborch worden verzocht het abonnementsgeld (8 euro) over te (laten) maken op de bankrekening van de redactie t.w. 85.00.26.997 tnv Protestantse Gemeente Marken.

Het abonnement voor post-abonnees bedraagt 55 euro, ook dit dient overgemaakt te worden op bovenstaand rekeningnummer.

Alvast bedankt voor de medewerking.

De redactieleden

Collecte Nederlandse Hartstichting 2013

De collecte heeft dit jaar het mooie bedrag opgebracht van € 1.294,59

Alle mensen heel hartelijk bedankt en ook de collectanten voor jullie inzet tijdens de winderige collecteweek.

Wij zoeken nog iemand die ons comité wil komen versterken, en die wil collecteren op de werven (zerei). Graag een belletje naar 601204.

Alvast hartelijk bedankt.

Namens de NHS Sijtje Pereboom-Uithuisje

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,-.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag. Vanuit Pasen en de Hemelvaartsdag leven we Pinksteren tegemoet. Op deze zondag willen we lezen 1 Samuël 21: 2-16 en Matteüs 8: 18-22. Dat is misschien een andere tekstkeuze dan je verwacht had. Maar ja, je kunt als dominee op deze zondag niet jaarlijks preken over die bekende tekst: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten", dat lijkt me logisch. Een gezonde afwisseling is ook in de kerk noodzakelijk, willen we onze aandacht erbij kunnen houden. We zingen: Evang. Liedbundel 305: 1, 5, 6, het schoollied is Gz. 234: 1 en we zingen het in z'n geheel, Gz. 224, Ps. 56: 3, 4, Gz. 480: 2, 5, Gz. 445, Gz. 455. Een fijne zondag gewenst!

Sporen. Op verzoek van een gemeentelid plaats ik het volgende gedicht:

Op een nacht had ik een droom.
Ik zag een voetspoor van één persoon.
Het waren de sporen van mijn dierb're Heer,
maar dat van mij ontbrak aan het meer.

Toen zag ik daar een heel vreemd spoor.
Ik vroeg de Heer: "Waar komt dat door?
Qua omvang, vorm en middellijn
kan dat toch niet van mijn voeten zijn?"

Mijn kind, sprak de Heer toen met een zucht;
lang droeg ik jou daar op mijn rug,
totdat Ik vroeg of jij in 't geloof wilde gaan
om te leren op eigen benen te staan.

Toen gaf jij de moed op, en zat je terneer,
daar bleef jij niet langer in 't spoor van je Heer.
Kom nu in beweging en houd je niet doof:
maak toch geen bilspoor, ga in geloof.

Ten slotte. Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Zieken. Zuster Neeltje Zwiers-de Groot, Witte Werf 4 is eind april met een gebroken heup opgenomen in het Lucas Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Inmiddels heeft zij een geslaagde operatie ondergaan en is nu in afwachting van verder herstel.

Kees Kersbergen

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Maart – April € 662,19

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
 - St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.
-

Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft tijdens mijn plotselinge ziekenhuisopname en bij mijn thuiskomst. Hartelijk dank!

Janita van der Lee

Verhuist:

Angela Uidam van Buurt 1 nr 8 naar Minneweg 22

Komend weekend staat in de hal van de Patmoskerk weer een stand van de Wereldwinkel, verzorgd door stichting Ronoylion.

Er zijn 3 verkooptijden:

* zaterdagmiddag 11 mei van 14.00 tot 17.00 uur

* zondag 12 mei na de kerkdienst

* maandagavond 13 mei van 19.00 tot 20.00 uur

In de hal staan foto-borden waarop te zien is wat de mensen zoal gerealiseerd hebben met de winst van de Wereldwinkel en de steun van Ronoylion.

Dit jaar helpen we een groep boeren op het eiland Panay met de aankoop van 10 waterbuffels. Waterbuffels zijn heel handig als trekdiereen op het land en waar alles nog met de hand wordt gedaan en geen leningen worden verstrekt omdat de mensen te arm zijn, is de aanschaf van zulke beesten een enorme hulp voor de boeren om hun oogst te vergroten en daarmee hun inkomen te verhogen. En daarmee worden *scholing, medische zorg en goede voeding* voor de boerengezinnen bereikbaar.

Nieuw op die zaterdagmiddag is dat alle kinderen vanaf ongeveer 7 jaar die middag iets kunnen komen maken voor moederdag. Tussen 14.00 en 16.30 uur is Janny de Haan aanwezig met een workshop "Moederdagcadeautje maken". Kinderen kunnen voor € 3,- onder haar begeleiding een prachtig moederdagcadeautje zelf maken. Omdat ze aan elk kind voldoende aandacht wil geven bij het maken, worden er kleine groepjes gevormd. Wil je meedoen, mail dan even naar jannydehaan@planet.nl hoe laat je ongeveer komt.

WhatsApp kan ook: 06 1093 4016

Je kunt kiezen uit: 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur of 16.00 uur.
De opbrengst van de kinderworkshop is voor Ronoylion.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Geloof

'Het geloof is niet werkzaam op het terrein van het mogelijke. Aan wat menselijk gezien mogelijk is, is voor God geen eer te behalen. Het geloof begint waar de kracht van mensen ophoudt.'

George Müller

'Voor wie werkelijk geloven is geen wonder nodig.
Voor wie twijfelen is geen wonder toereikend.'

Nancy Gibbs

'Het geloof is als een radar die door de mist heen kan kijken.'

Corrie ten Boom

'Geloven is de eerste stap zetten,
ook al zie je niet de hele trap.'

Dr. Martin Luther King jr.

Geloof is geen geloof totdat dat het enige is waar je je nog aan vasthoudt.

Geloof is de vogel die zingt terwijl het nog donker is.

19 mei 2013 - de Schuilplaats - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET KINDEREN EN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Zondag 19 mei 2013, aanvang 10.00 uur einde ± 11.45 uur
de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 te Purmerend

voorganger:

Ds. Wim de Bruin

met medewerking van
Muziekgroep 2011 o.l.v. Bert Wallet
Johan Kuijper, orgel

thema:

'Pinksteren' grenzen vallen weg



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of
een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?
Bel dan voor woensdag 15 mei met Annemarie van Geemen,
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002

Bedankt



Protestants Marken

De bazar, waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor het schilderwerk van beide kerken en bijgebouwen, is weer voorbij.

Na 3 succesvolle dagen is de opbrengst € 14.921,89. In één woord GEWELDIG.

Door onze gezellige kienavonden kunnen wij dit bedrag aanvullen tot € 30.000,00.

Het Trefpunt was drie dagen lang weer ouderwets gezellig. Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft meegeholpen om deze bazar tot een succes te maken, HEEL HARTELIJK DANK.

Een tevreden Bazarcommissie:

Jan Piet

Jongajaap

Trijntje

Marie

Pietertje

Willy

Geertje

Charlotte

Jaap

Aaltje