

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 20

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 18 mei 2013

## Kerkdienst zondag 19 mei 2013

### Patmoskerk *1<sup>ste</sup> Pinksterdag*

10.00 uur	Ds H. Dekker
Organist	Dirk Kes
Schoollied	Gezang 247:1
Schoollied lezen	Wendy de Waart
Crèche	Edith Visser en Lisenka Zeeman
Kindernevendienst	Simone Schipper, Marianne Zwiers, Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte:

*Zending*

Tweede collecte:

*Kerk*

## Kerkdienst maandag 20 mei 2013

### Grote Kerk *2<sup>de</sup> Pinksterdag*

10.00 uur	Ds H. Dekker
Organist	Hans Jütte

Eerste collecte:

*Stichting Steur*

Tweede collecte

*Kerk*

## Overdenking

*“Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon.  
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.”*

Psalm 72, vers 1,2

“Daar sta je dan...”

Ja, dat is inderdaad de beginregel van het lied dat speciaal voor de kroning van Willem Alexander is gecomponeerd. Met veel bombarie en drukte werd dit lied geïntroduceerd voor onze nieuwe koning Willem Alexander!

Ik wil hier niet teveel ingaan op de inhoud van en de commentaren over dit lied, natuurlijk is het best wel een mooi lied al is het taalkundig niet helemaal correct, maar het is volgens mij toch het belangrijkste bij zo'n lied, dat het blijft hangen, dat het je pakt, dat je kippevel krijgt bij de eerste tonen, maar we zijn nu ruim 2 weken verder en je hoort er nu nagenoeg niets meer over, dat zegt genoeg, denk ik!

Het is jammer van de inspanningen van al die componisten, en zangers en zangeressen, maar waarom doet men zo moeilijk?

We hebben toch genoeg in huis om een mooi lied voor de Koning te maken.

Er zijn toch talloze voorbeelden van mooie liederen voor de koning, kijk maar bij de Psalmen, in de Bijbel, immers de leidraad voor ons land, of is dat niet meer zo?

Het kan aan mij liggen en de Kroning was in eerste instantie natuurlijk een handeling van en voor de Staat, de Staat der Nederlanden maar ik vond het een beetje horizontaal, als u begrijpt wat ik bedoel. Het was een mooie plechtigheid maar toch ook koel en zakelijk.

Ik miste een beetje de sfeer van: Wie ben ik dat ik dit mag doen, O Heer?

Let wel, dit is geen kritiek op onze nieuwe koning Willem Alexander, ik heb veel respect voor hem en met mij velen hoop ik, want het zal je maar overkomen, dat je geboren wordt als telg van de Oranjes en dat je lot al is bezegeld en je levensloop al is bepaald.

Waar elk “gewoon” kind nog kan dromen van een baan als brandweerman, piloot, dokter of vul zelf maar in, was dit voor hem al vastgelegd, hij wordt ooit de nieuwe koning, punt uit! Wel, dat “ooit” is dus nu aangebroken!

In psalm 72 bijvoorbeeld staat een gebed voor de koning, waarschijnlijk voor Salomo geschreven.

Als je deze psalm leest merk je: dit is duidelijk een gebed voor een koning, om hem kracht te geven en als ondersteuning in zijn taken, om wijsheid, om hem te bemoedigen en blijdschap over hem en respect voor hem te tonen en zeker om hem te eren.

Want dat zal hij nodig hebben, onze nieuwe koning, hij kan het namelijk ook niet alleen!

En al zei hij het niet zo duidelijk in zijn toespraak, hij heeft God ook nodig, net zo goed als u en ik, gewone burgers, want hij is ook maar een gewoon schepsel, een mensenkind!

Het is zeker geen gemakkelijke taak, om in deze woelige tijden koning te zijn van een land met een regering, die steeds meer wil regeren, beslissen en doen zonder de bemoeienis van de koning(in) maar ook zonder de Koning aller koningen, zonder God, dat merken we helaas steeds meer!

Wat we dus het beste kunnen doen voor onze nieuwe koning is niet met z'n allen een liedje meebrallen met een glas in de hand maar voor hem bidden met alle eerbied vanuit ons hart.

“Daar sta je dan...”

Laat onze nieuwe koning Willem Alexander niet alleen staan in zijn taak!

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Voor koning Willem-Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid voor deze bijzondere taak.
2. Voor Syrië en de andere Arabische landen, dat U de chaos mag ombuigen tot orde.
3. Bescherm Uw volk Israël, dat ze niet als zondebok worden aangewezen.
4. Leer ons dankbaar te zijn voor de veelkleurigheid van het leven.
5. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
6. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
7. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	19 mei	Johannes 14:15-31	Bemoediging
maandag	20 mei	Johannes 15:1-17	Groei en bloei
dinsdag	21 mei	Psalm 12	Opkomen voor zwakken
woensdag	22 mei	Lucas 5:17-26	Een vriend laat je (niet) zakken
donderdag	23 mei	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
vrijdag	24 mei	Psalm 20	Motie van vertrouwen
zaterdag	25 mei	Spreeken 8:1-21	Filosofie - liefde voor de wijsheid

Opbrengst collecten

Zondag 9 mei Hemelvaartsdag

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenie € 189,20

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 158,15

Zondag 12 mei

De eerste collecte bestemd voor het project Waterlandse Gemeente € 190,80

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 195,60

**BAZAR**

De bazar is weer achter de rug en de exacte opbrengst is bekend gemaakt.

Een bedrag van bijna € 15.000,= in deze tijd is echt een schitterend bedrag.

Dat de kien commissie dit op zich al mooie bedrag nog eens kan verhogen naar € 30.000,= is in één woord FANTASTISCH.

We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen, op wat voor manier dan ook, heel hartelijk bedanken.

College van Kerkrentmeesters

**Pinksteren** is het hoogfeest van de kerk. Het begon allemaal met ongeveer 120 mensen in Jeruzalem, en het is wereldwijd uitgewaaid. En ook wij hier op Marken mogen onderdeel zijn van Gods wereldwijde kerk. En dát vieren we a.s. zondag en maandag. Zondag lezen we Joël 3 en Handelingen 2: 1-16 en zingen: Gz. 87 (NH bundel 1938), Gz. 247: 1 is het schoollied en we zingen dit lied in z'n geheel, Ps. 87, Gz. 39: 4, 5, 7, 9, Gz. 246, Joh. de Heer 57, Gz. 249.

Op maandag wil ik graag nadenken over Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt ons gevraagd: wat gelooft u aangaande de Heilige Geest. En het antwoord is: Ten eerste, dat Hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat Hij ook mij gegeven is om mij door een echt geloof deel te doen hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij moed en kracht te geven en eeuwig bij mij te blijven. We lezen Psalm 23 en Romeinen 8: 1-16 en zingen: Gz. 242: 1, 3, Ps. 139: 1, 3, 4, de Geloofsbelijdenis, Gz. 14, Gz. 244: 2, 4, Gz. 466, Gz. 477. Van harte wens ik een ieder die dit leest fijne Pinksterdagen!

**Zieken.** In het Boven IJ ziekenhuis te Amsterdam is voor behandeling opgenomen br. H. Webbers, Kerkbuurt 118. In het Waterlandziekenhuis is opnieuw voor behandeling br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64, br. K. Springer, Swaensborch 124 en zr. J. Springer –van Altena, Kerkbuurt 63. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Overlijden.** Terwijl ik deze copy voor ons kerkblad schrijf, bereikt mij het bericht van overlijden van zr. Maretje Visser-Appel, Westerstraat 15. Zaterdag om 11.00 uur is de rouwdienst vanuit de Patmoskerk. In het volgende kerkblad, ná de dag van haar begrafenis, hoop ik hier op terug te komen. Maar wij denken in deze dagen in gebed en belangstelling aan allen die verdriet hebben om haar heengaan.

**Kerkvisitatie.** Op 22 mei a.s. ontvangt onze gemeente visitatie van de landelijke kerk. De visitatie is een pastoraal huisbezoek vanuit de PKN aan de plaatselijke gemeente. Het is de bedoeling van onze synode dat iedere 5 jaar elke gemeente die zich rekent tot de PKN bezocht zal worden. Als visitatoren in deze regio zijn daarvoor aangewezen ds. T. H. M. Allewijn en ouderling M. de Wolf-Boersma. Op die dag zullen ze om 18.30 uur in de pastorie ontvangen worden. Om 19.30 uur is er gelegenheid voor gemeenteleden die dat willen om de visitatoren te spreken. Je kunt het wel en wee van onze gemeente kenbaar aan hen maken, als je dat wilt.

Plaats: Patmoskerk. Aansluitend zullen de visitatoren om 20.15 uur een gesprek hebben met de kerkenraad.

Van harte hopen we dat dit huisbezoek van onze kerk aan de gemeente vruchtbaar mag zijn en de opbouw van de gemeente zal dienen.

**Ter overweging.** Dieper en inniger kunnen mensen niet met elkaar verbonden zijn, dan wanneer zij één en hetzelfde heil belijden en beleven. (dr. A. A. van Ruler).

**Ten slotte.** Vorige week op Hemelvaartsdag zei ik iets over de gezondheidstoestand van mijn oude moeder. Dank voor alle reacties daarop. Dat doet goed. Wij dachten even vorige week dat ze het eind van de week niet zou halen. Nu lijkt er weer een kortstondige opleving te zijn. We leggen het allemaal maar rustig in Gods hand. Zo ligt ze er zelf bij op haar ziekbed, en dat is voor ons als kinderen en kleinkinderen een grote bemoediging. Gz. 427: 5 is haar geloofsvertrouwen. En dan is het goed, óndanks de omstandigheden.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

## WERKGROEP WATERLAND

*liedboekpresentatie 25 mei Monnickendam*

VOOR DE PRESENTATIE VAN HET LIED BOEK  
OP ZATERDAG 25 MEI IN MONNICKENDAM  
HEBBEN ZICH EEN KLEINE 2000 MENSEN GEMELD.  
DE OCHTENDPRESENTATIE IN DRIE KERKEN  
(TWEË MET SCHERM) IS DAARMEE 'UITVERKOCHT'.

## Maar....

voor het 'tussen de middag' programma (12.00 – 13.00 uur), het veelkleurige liedboekfestival op 40 locaties (13.00 – 16.00 uur) en de afsluiting (16.00 uur) zijn er nog enkele honderden kaarten (à 5 euro) beschikbaar. U kunt aan alles deelnemen behalve de officiële presentatie om 10.30 uur.

Folders met daarin het complete programma zijn beschikbaar in beide Kerkgebouwen op Marken (in de hal van de Patmoskerk en bij beide in/uitgangen van de Grote Kerk).

## Hoe komt u aan deze kaarten?

De inwoners van Waterland en wijde omstreken kunnen zelf kaarten à 5 euro halen **vanaf 5 mei** bij:

- Boekhandel NIMO, Kerkstraat 53 1141 BG Monnickendam 0299 – 653582
- SteunPunt Waterland, Zuideinde 2, 1141 VJ Monnickendam 0299 – 820046

Hiervoor geldt: zolang de voorraad strekt

De werkgroep Monnickendam

### Collectebonnen Protestantse Gemeente te Marken

De Protestantse Gemeente te Marken maakt al een aantal jaren gebruik van collectebonnen. Deze collectebonnen worden uitgegeven door de Diaconie.

De collectebonnen zijn te gebruiken voor collecten in onze Kerk en bij eventuele huis-aan-huis collecten ten behoeven van de Protestantse Gemeente te Marken

De collectebonnen zijn net als de jaarlijkse vrijwillige bijdrage fiscaal aftrekbaar (rekeninghoudend met een drempel).

De volgende waarden van collectebonnen zijn beschikbaar:

kleur	waarde per bon	waarde per vel (20 bonnen)
geel	€ 0,50	€ 10,=
blauw	€ 1,=	€ 20,=
oranje	€ 2,=	€ 40,=
groen	€ 5,=	€ 100,=

Wij hanteren de volgende werkwijze:

U maakt het bedrag waarvoor u collectebonnen wilt hebben over op ING Bank rekening 5380150 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente te Marken. Hierbij vermeldt u welke bonnen u wenst en hoeveel vellen (geen losse bonnen verkrijgbaar, altijd per heel vel van 20 bonnen bestellen). Daarnaast vermeldt u altijd uw adres.

Wanneer het bedrag is bijgeschreven op de rekening van de Diaconie worden de bonnen zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. U kunt ook de collectebonnen afhalen bij de penningmeester van de diaconie op Buurterstraat 17.

Als u vragen heeft dan kan u contact opnemen met de penningmeester van de Diaconie.

Met vriendelijke groeten,

Edward Schipper  
(Penningmeester Diaconie)

### **Uitgangen Grote Kerk**

Het is ons opgevallen, dat de achteruitgang van de Grote Kerk (onder de kraak) af en toe gebruikt wordt als reguliere uitgang na afloop van een Kerkdienst. Dat is echter niet de bedoeling. Die uitgang is alleen bedoeld als nooduitgang.

Daarom hierbij het vriendelijke verzoek om deze uitgang niet te gebruiken, maar om gebruik te maken van beide in- en uitgangen voorin de Grote Kerk, aan beide zijden van de preekstoel.

Dank U!

PERSBERICHT

Werk maken van uw inspiratie?

*Bijbelse verhalen ritselfen.  
Dat komt omdat er mensen in wonen,  
Mensen die geraakt zijn,  
Mensen met een verhaal.  
De kunst is om dat zichtbaar te maken.  
Pete Pronk, Verhalenverteller en docent Beeldend Vertellen*

Inspireert religie u? Kunnen bijbelverhalen u verwonderen? Houdt u zich graag bezig met zingevingsvraagstukken? Denkt u graag na over gedachten die anderen hieraan hebben gewijd? Bent u nieuwsgierig naar wat uzelf en anderen beweegt? Wilt u werk maken van uw inspiratie?

Dat kan in onze bachelor- en masteropleidingen Theologie en Levensbeschouwing van de Christelijke Hogeschool Windesheim met studielocaties voor voltijdopleiding in Zwolle en, in samenwerking met Inholland ook in Amsterdam of in deeltijd in Zwolle en Utrecht.

Windesheim is betrokken in een proces van samengaan met de opleidingen theologie en levensbeschouwing van Inholland. Concreet leidt dit komend studiejaar al tot gezamenlijk uitvoeren van de voltijdopleiding in Zwolle en Amsterdam. Vanaf 1 september 2014 gaan Windesheim en Inholland alle voltijd- en deeltijdopleidingen in een nieuw te vormen *College* Theologie en Levensbeschouwing uitvoeren in Zwolle en Amsterdam. De locatie Utrecht wordt per die datum afgebouwd.

Wij zijn een opleiding met oog voor persoonlijke groei, een opleiding die vanuit diversiteit ontmoeting en dialoog met de ander centraal stelt, een opleiding die handvatten geeft om een bijdrage te leveren aan de levensbeschouwelijke vorming van anderen.

Met beroepsperspectieven als: Kerkelijk werker, leraar godsdienst/levensbeschouwing, voorganger in een kerkgenootschap, pastoraal werker binnen een diaconaal project of geestelijk verzorger binnen een zorginstelling.

Onze opleidingen zijn erkend door de Protestantse Kerk in Nederland, de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, het Leger des Heils en de Molukse kerken. Het samenwerkingsverband met Inholland zorgt er voor dat we gezamenlijk ook opleiden voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

**Meer weten?**

Voor meer informatie, zie onze website [www.windesheim.nl/](http://www.windesheim.nl/) of neem contact op, tel. (088) 4 699 699 of e-mail: [info@windesheim.nl](mailto:info@windesheim.nl). U kunt ons ook volgen en vragen stellen op Twitter [@TheologieCHW](https://twitter.com/TheologieCHW), of online proefstuderen: <http://windesheim.onlineproefstuderen.nl>

Ook bent u van harte welkom op een voorlichtingsbijeenkomst op een van onze goed bereikbare leslocaties:

*Voor de deeltijdopleiding:*

In Utrecht op zaterdag 13 april en 8 juni 2013 van 10.00 tot 13.00 uur, met proefcolleges.

In Zwolle op woensdag 5 juni en 23 augustus 2013 tussen 19.00 en 21.00 uur, vrije inloop.

*Voor de voltijdopleiding:*

In Zwolle op woensdag 5 juni 2013 tussen 13.00 en 17.00 uur, vrije inloop.

## Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa”, Zandheuvelweg 4, 3744 MN Baarn, afd Troefke: hr S. Kes,

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Dijk: hr. S. Peereboom

Afd. De Dijk: mw. A. Visser-Visser

Afd. De Dijk: hr. C. Jansen

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn  
Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

Oranjefontein 35, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 118: mw. G. Dorland- Boes

Kamer 121: mw. N. Zeeman- Boneveld

Kamer 124: hr. K. Springer

Kamer 127: mw. G. Zeeman

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 207: mw. J. van Altena-de Groot

Kamer 211: mw. L. de Waart-Stoker

Kamer 237: mw. A. Stoker-Commandeur

Kamer 234: hr. J. Schipper

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 323: mw. J. Springer-Peereboom

Kamer 327: mw. J. Zeeman-Vlasbloem

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Kamer 325: mw. T. Schipper-Visser

Kamer 335: mw. S. de Waart-Boes

Kamer 336: mw. N. de Waart-Teerhuis

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 214: mw. E. Stoker – de Waart

Verpleeghuis De Die, Loendermark 900, 1025 VR Amsterdam

Afd. Meeuw : hr. C. Schipper

Verpleeghuis Novawhere Prof. mr P.J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119: mw J. de Groot-Visser

Verpleeghuis De hoge Hop Roerdomp 2, 1628 AW Hoorn

Afd kofschip: hr. J. Appel



## Tjitte Zandstra

Troost

Wat simpele, lieve woorden

Zomaar een gebaar

Zoveel warmte bij dit verlies

Een herinnering in liefde

Is een herinnering voor altijd

Bedankt!

Wil Zandstra-Uithuisje

Kinderen en kleinkinderen

Monnickendam, mei 2013

Als de stilte overheerst, brengen de herinneringen troost.

Na het overlijden van onze lieve mem, schoonmoeder en bessie

### **Lobbetje Zeeman-Roos**

ontvingen wij vele telefonische, schriftelijke en persoonlijke blijken van medeleven.  
Dat heeft ons goed gedaan. Wij zijn dankbaar voor alle reacties.

De kinderen en kleinkinderen

---

Mede namens Arie wil ik hierbij graag iedereen bedanken voor de vele attenties die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.  
Maritje Kes-Boes

*Ik zei tot de man die stond bij de ingang van de poort:  
 "Geef mij een licht,  
 opdat ik veilig het onbekende tegemoet kan treden."  
 "Ik ben het", zegt God dan.  
 "Kom maar met mij mee naar de overkant.  
 Wees maar niet bang, hier is mijn hand.  
 We gaan samen het licht tegemoet."*

Wat begon als een mooie Moederdag, kreeg een onverwachte wending.  
 Ondanks haar sterke wil om bij ons te blijven, is in de avond van 12 mei onze lieve mem,  
 schoonmoeder en bessie overleden.  
 Met grote dankbaarheid koesteren wij haar liefdevolle en toegewijde zorg voor ons.  
 Wij waren altijd welkom!

## Maretje Appel

*sinds 30 november 2010 weduwe van Klaas Visser*

\* 2 juni 1928

† 12 mei 2013

Eef en Tim  
 Piet en Lijsje †  
*Klaas Pieter en Bieke*  
*Hanna*  
*Martin*  
*Dennis*  
 Klaas en Klazienena  
*Judith*  
*Sabine*  
*Rens*  
 Jannie †  
 Jaap en Sandra  
*Tessa*  
*Sem*

### Correspondentieadres:

Westerstraat 15  
 1156 AC Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op **zaterdag 18 mei om 11:00 uur** in de Patmoskerk op Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aldaar.  
 Gelegenheid tot condoleren: aan huis op **donderdag 16 mei van 19:00-20:30 uur** en op **zaterdag 18 mei van 10:15-11:00 uur** in de Patmoskerk voorafgaand aan de dienst.  
 U wordt uitgenodigd om koffie te komen drinken na afloop van de begrafenis in de hal van de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van onze laatste lieve peet,

## Maretje Visser – Appel

Wij zullen haar missen.

We wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Eefje en Jaap  
 Klaas en Marie  
 Grietje en Bert  
 Dirk en Lia  
 Trijntje en Harm  
 Denis en Aaltje

---

*Achter grenzen van verdriet  
 schuilt de glimlach van herinnering.*

Wij zijn verdrietig om het plotselinge overlijden van onze zuster en peet

Maretje Visser-Appel  
 (Moare)



Wij wensen de kinderen en (achter)kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Gaartje en Piet  
 Trijntje  
 Neven en nichten

Marken, 12 mei 2013

*"In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen,  
want gij o Heer doet mij veilig wonen" (Psalm 4: 9).*

Heel verdrietig zijn wij omdat afgelopen zondag 12 mei 2013 plotseling is overleden

## Maritje Visser- Appel

Haar warme belangstelling, oprechte interesse, medeleven en gastvrijheid zullen wij nooit vergeten!

Wij bidden voor Eef en Tim, Piet, Klaas en Klazina, Jaap en Sandra en haar kleinkinderen en achterkleinkind om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Jannetje de Groot- Visser  
Jannie en Cees  
Cees en Luitje

Marken, 15-05-2013

### Quotes

Een goede preek heeft een goed begin  
en een goed einde, en die twee  
moeten zo dicht mogelijk  
bij elkaar zitten.

Puritanisme: het knagende  
gevoel dat er misschien ergens  
op de wereld iemand rondloopt die  
gelukkig is.

**'Ik twijfel ook niet aan j uw bestaan.'**

*God*

Van huis uit ben ik atheïst,  
maar ik doe er niet zo veel meer aan.

De Bijbel zegt dat we onze naasten  
moeten liefhebben en dat we onze  
vijanden moeten liefhebben, waarschijnlijk  
omdat het meestal dezelfde mensen zijn.



Adam tegen Eva:

*Ik deel in dit huwelijk de bladeren uit!*

Als je denkt dat je te klein bent om iets voor elkaar te krijgen, heb je nog nooit in bed gelegen met een mug.