

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 mei 2013

Kerkdienst zondag 26 mei 2013

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker, doopdienst

Organist : Dirk Kes

Schoolied : Gezang 374:1

Schoolied lezen : Donja Schipper

Crêche : Angela Teerhuis en Leona de Waart

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:
Onderhoudsfonds

De tweede collecte is bestemd voor:
De Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	26 mei	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
maandag	27 mei	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
dinsdag	28 mei	Lucas 6:1-11	Blij met de sabbat
woensdag	29 mei	Lucas 6:12-26	Bergrede in de vlakte
donderdag	30 mei	Lucas 6:27-38	Beloning op langere termijn
vrijdag	31 mei	Lucas 6:39-49	Geloven moet je doen
zaterdag	1 juni	Lucas 7:1-10	Zeggingskracht

Trooster en Geest der Waarheid

'Ik zal u een andere Trooster geven ... de Geest der waarheid' (Joh 14:16,17).
 De naam die Jezus geeft aan de 'Andere', die tot ons zal komen, is 'de Trooster', een persoon, die even 'waar' is als Hijzelf. Een andere die Zijn plaats zal innemen: de Parakleet.
 Het is iemand die geroepen is tot verdedigen, ondersteunen, adviseren, helpen, troosten.
 Maar aan de naam 'Trooster' wordt door Jezus nog iets toegevoegd:
 'Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij U den weg wijzen tot de volle waarheid (Joh 16:13).

De naam Trooster zegt ons iets van het werk van Geest; maar zijn naam 'Geest der waarheid', beschrijft zijn wezen. Alles wat Hij doet in en voor de mens als 'Trooster', moet Hij doen in overeenstemming met zijn hoedanigheid als 'de Geest der waarheid'.
 Als een gelovige Hem te hulp roept ter verdediging, tot steun, raad, hulp of troost, dan kan Hij dit alleen maar doen als 'de Geest der waarheid', d.w.z. in overeenstemming met de waarheid, en niets anders dan de waarheid.

Het is goed om de nadruk te leggen op het wezenlijk karakter van de Geest van God, als de Geest der waarheid. Vaak zijn we geneigd alleen aan Hem te denken als de Geest van kracht, of van liefde. Maar alleen wanneer waarheid de dragende factor is in het leven van een gelovige, kan de kracht en de liefde werkelijk van God zijn.

De Geest der waarheid gaat uit van de Vader, door de Zoon, in de wereld der mensen.

In Zijn laatste woorden aan de discipelen, vóór Zijn kruis, beschreef Jezus duidelijk wat de Geest der waarheid zal doen, als deze bij en in de mensen zal wonen:

Als de Geest der waarheid doet Hij de gelovigen de waarheid kennen (Joh 14:20):

- de eenheid van Jezus met de Vader - 'Ik ben in mijn Vader'
- de eenheid van de gelovigen met Jezus - 'Gij in Mij'
- het inwonen van Jezus in de gelovigen - 'Ik in u'

Zijn deze feiten door Zijn inwoning in de gelovige bevestigd, dan zal de Geest der waarheid:

- de woorden van Jezus verklaren (Joh 14:26)
- getuigenis dragen van Jezus (Joh 15:26)
- de gelovigen 'de weg wijzen tot de volle waarheid' (Joh 16:13)

De mens in zijn verloren toestand is doordrongen met een geest van onwaarheid.

Dit maakte Jezus duidelijk in zijn woorden tot de Farizeeërs, toen Hij van satan zei: 'Er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen' (Joh 8:44).

'Wat is waarheid?' vroeg Pilatus en 'Wat is waarheid' roept men nu overal, verblind als men is door het gevallen leven van Adam, vergiftigd door de vijand van God, zoals hij het verstand verblindt van hen die de waarheid van God niet geloven.

Daarom is de Geest van God als 'de Geest der waarheid' naar deze wereld gekomen om aan ons de waarheid te openbaren en van de waarheid te getuigen.

Pieter C. Springer

En keer Ik tot mijn Vader weer
 en laat u in dit leven,
 Ik ben uw God, Ik ben uw Heer,
 Ik zal mijn Geest u geven,
 de Geest die u zal troosten en
 u openbaren wie Ik ben,
 u in de waarheid leiden.

Gezang 402: 9

1. Bescherm Uw volk Israël, dat ze niet als zondebok worden aangewezen.
2. Leer ons dankbaar te zijn voor de veelkleurigheid van het leven.
3. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
4. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
5. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
6. Voor de doopouders en de gemeente, dat ze de opdracht serieus nemen onze kinderen te vullen met kennis over U.
7. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.

Ria Kaars

Opbrengst collectenZondag 19 mei Eerste Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de Zending € 415,24

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 336,60

Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor Stichting Steur € 192,49

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 180,10

Grote Schoonmaak Patmoskerk – 29 juni

Nadat eerder dit jaar de Grote Kerk aan een grondige schoonmaakbeurt is onderworpen, is eind juni de Patmoskerk aan de beurt.

Zaterdag 29 juni om 9 uur willen we starten met de schoonmaak. Iedereen die mee kan en wil helpen kan zich die ochtend melden bij de coördinatrice Trijn Boes.

College van Kerkrentmeesters

Archieven voormalige Gereformeerde en Hervormde Kerk

Ambtsdragers die belast zijn met het bijhouden van Kerkelijke registers, hadden (en hebben) deze registers vaak thuis om de nodige mutaties te kunnen verwerken.

Helaas kwam het ook wel eens voor, dat die boeken (maar ook losse documenten) niet werden overgedragen wanneer de ambtsperiode erop zat. Het kan dus zo zijn, dat deze boeken en documenten nog ergens in een doos op zolder of tussen de andere boeken in de boekenkast staan.

Het College van Kerkrentmeesters zou deze documenten en boeken, zoals doopregisters, huwelijksregisters, overlijdensregisters, ledenregisters en andere documenten aangaande het Kerkelijk Werk graag toe willen voegen aan het eigen archief van de Kerk.

Mocht u in het bezit zijn van dit soort archief stukken, neem dan a.u.b. contact op met één van de leden van het College van Kerkrentmeesters of meldt de documenten aan via een mailtje naar secretaris@protestantsmarken.nl.

College van Kerkrentmeesters

Zondag hoop ik het sacrament van de H. Doop te bedienen aan 4 kleine meisjes: Lisa Priscilla Uithuisje, De Pieterlanden 8, Gemma Noa de Groot, IJsselmeerweg 44, Aline Ruby Teeuwen, Minneweg 22, Lieke Senna Schipper, Westerstraat 4. We lezen in deze dienst Handelingen 4: 32-37 en Handelingen 11: 19-30 en zingen: Gz. 20: 1,2, het schoollied is Gz. 374: 1 en we zingen de verzen 1 en 7, de Geloofsbelijdenis, Ps. 87: 3, Gz. 320: 1, 2, Gz. 320: 3, 4, Ps. 73: 9, 10, Gz. 470. Van harte wensen we elkaar een fijne zondag!

Zieken. De namen die vorige week al genoemd werden in het kerkblad hoef ik niet te herhalen. Denken we aan elkaar in voorbede en belangstelling?

Wij gedenken. In de leeftijd van 84 jr. overleed op 12 mei jl. Maretje Appel, weduwe van Klaas Visser, Westerstraat 15. Met velen kwamen we zaterdag 16 mei bijeen in de Patmoskerk om haar te gedenken. Daar waren liefdevolle woorden van haar kinderen en kleinkinderen. En daar klonk het Woord van God. Over Het Licht moest het gaan in de afscheidsdienst. Want dat paste bij haar. Het paste in haar dagelijks leven. Immers, er brandde *altijd* licht in de Westerstraat... en het paste bij haar geloofsleven. Daarom lazen we Johannes 1: 1-14. Maretje ging op zondag 12 mei – moederdag – voorgoed het Licht tegemoet. Wij kunnen ons daar nauwelijks een voorstelling van maken. Want wij leven op aarde. En wij denken: dood en duisternis horen bij elkaar. Nee, zegt God, er zei licht! En er kwam licht. Het Licht der wereld verscheen reddend aan onze horizon. Daarom kon Jezus zeggen: wie in Mij gelooft, die zal in de duisternis niet wandelen, maar die zal het licht des levens hebben. Natuurlijk is het moeilijk om een mem, een bessie, af te staan. Maar als we echt beseffen dat ze nu voor altijd in Het Licht mag leven, kun je haar niet terug verlangen. Van harte wens ik haar kinderen en kleinkinderen toe, dat de goede herinneringen zullen blijven. En het geloof dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat Het Licht overwint!

Persoonlijk. Op de avond van de 2^e Pinksterdag is in Christus ontslapen mijn moeder. Dankbaar zijn we als kinderen en kleinkinderen dat haar lijden voorbij is. En vanuit de dankbaarheid nemen we vrijdag afscheid.

Het Nieuwe Liedboek. Het kan je niet ontgaan zijn: zaterdag a.s. wordt het Nieuwe Liedboek gepresenteerd. Precies 40 jaar geleden kwam het rode Liedboek, dat we nu nog elke zondag gebruiken. Onze synode besliste dat het aan vervanging toe is, aangezien er na de introductie van ons huidige Liedboek vele nieuwe liederen bijgekomen zijn. Staan er dan alleen maar

nieuwe liederen in? Nee, wees gerust. De Psalmen zijn hetzelfde gebleven. En 60% van de Gezangen ook. En met een beetje voorkennis zeg ik: van de overige 40% schat ik in, dat we al de helft kennen, aangezien wij ook nogal eens liederen buiten het huidige Liedboek zingen. De kerkenraad besloot dat wij dit Nieuwe Liedboek gaan gebruiken in beide kerken (zonder beamer), vanaf zondag 8 september. Dus ná de zomervakantie periode. Inmiddels is ook al de 1^e druk van het Nieuwe Liedboek uitverkocht las ik, dus we moeten toch wachten op de 2^e druk, die ongeveer eind juli zal verschijnen. Graag bieden we de gemeente de gelegenheid om het Liedboek gezamenlijk aan te schaffen.



De standaarduitgave (geel) kost € 25.—en heeft een hard kft.

De luxe uitgave heeft een zacht kunstleren kft (blauw) en goud op snede en



kost € 39.90.

Als je onderstaande bestelstrook inlevert dan hoor je t.z.t wanneer je het liedboek tegen betaling af kunt halen.

Ondergetekende wil reserveren: ...ex. standaarduitgave à € 25.-- = €

...ex. luxe uitgave à € 39.90 = €

Naam:

Adres:

Graag deze bestelstrook vóór 16 juni a.s. inleveren bij P. Boes, Grote Werf 19, of A. Maas-van Altena, Zuiderzeeweg 46, of A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2, of J. Uithuisje, Kets 26, of ds. H. Dekker, Hoogkamplaan 1-A.

**Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op donderdag 16 mei 2013
in gebouw Hoogh om 20.00 uur**

Aanwezig 20 leden, afwezig 6 leden.

gast: dhr. Kersbergen, pastoraal medewerker

Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom.

Hij leest uit Romeinen 8 de verzen 1 t/m 10 waarna hij voorgaat in gebed.

Jaarverslag Pastoraal medewerker

Onze pastoraal medewerker geeft een samenvatting van hetgeen hij in 2012 zoal heeft gedaan. Het overzicht van zijn activiteiten ligt bij de scriba.

Mededelingen

-De PKN stelt gratis een liedboek ter beschikking bestemd voor begeleiding van de zang en vooral te gebruiken voor kerkmusici in de gemeente.

De scriba zal hen berichten, dat wij hier graag van gebruik maken.

-De bestelstrookjes voor het nieuwe liedboek, kunnen worden ingeleverd bij :

Ds. Dekker, Jan Uithuisje, Piet Boes, Aaltje Zeeman en Aaltje Maas.

Hierover komt nog een apart stukje in het kerkblad.

-De fam. Bak komt op 15 juli naar de pastorie, waarna zij in de dienst van 21 juli in de Grote Kerk de gemeente willen informeren over hun werk.

-Voorgesteld wordt om het aantal zomer zangavonden te verhogen van 3 naar 4.

De kerkenraad gaat met dit voorstel akkoord. De data zullen later worden vastgesteld.

- De dominee meldt nog dat hij als mentor op 5 en 6 juni a.s. een bijscholingscursus zal volgen.

Jaarrekening 2012

Door de penningmeester wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven over de jaarrekening 2012. De voorzitter bedankt de penningmeester heel hartelijk voor dit werk.

Kerkvisitatie op 22 mei 2013

Door de scriba zullen de punten aan de kerkenraad leden kenbaar worden gemaakt waarover men in de vergadering wil spreken.

Uitnodiging voor de gemeenteleden is door de dominee reeds in het kerkblad geplaatst.

Zendingscommissie

Gemeld wordt, dat de intekenlijsten voor de Zendingsbijdrage 2013 binnenkort zullen worden verspreid.

Kerkrentmeesters

De volgende zaken worden gemeld :

- Een huurovereenkomst is opgesteld en wordt door de scriba voorgelezen.

Hiermee kan de kerkenraad zich verenigen.

- Voor het plaatsen van kleden op de kansel van de Grote Kerk is geen mooie praktische oplossing te vinden.

Besloten wordt dan ook om de situatie te laten zoals die nu is.

- Het schilderwerk in de Grote kerk is bijna klaar. het gedeelte boven de preekstoel zal door de kerkrentmeesters zelf worden opgeknapt.
- De bescherming voor diverse ramen in de Grote kerk is aangebracht.
- Het schilderwerk aan de Patmoskerk loopt nog. Voor volgend jaar zijn weer enkele zaken gepland om aan te pakken zoals de boeidelen en de klokkestoel. Het beschermingsglas voor het raam met brandschildering aan de zuidzijde is vervangen als ook het kozijn.
- In beide kerken komen predikantsborden , waarvan de vorm is aangepast aan de stijl van het kerkgebouw.

Kerkdiensten

In de dienst van 26 mei 2013 in de Grote Kerk zullen 4 kinderen worden gedoopt. Tijdens deze dienst zal er geen koffiedrinken zijn.

Rondvraag

Aaltje Zeeman zal tijdens de afwezigheid van de 1^e scriba de zaken waarnemen. Gevraagd wordt of de belanghebbenden de post uit de Patmoskerk tijdig willen ophalen. Komt voor elkaar.

Datum volgende vergadering : 26 augustus

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk Onze Vader.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank nr. **85.00.26.997** t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor
maandagavond 19.00 uur bij :

Á.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar. De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

1963



2013

Op vrijdag 24 mei 2013 hopen onze ouders, schoonouders, bessie en bap

Aris Zondervan

en

Maretje Zondervan -Vlasbloem

het 50 - jarig huwelijksjubileum te vieren.

Wij wensen hen een gezellige dag toe en hopen dat zij nog lang, gelukkig en gezond bij ons mogen zijn.

Hein- Pieter en Hedwig, Klaas- Dirk en Neeltje, Mariska

Leroy , Rachel, Sharon, Gianna, Sven en Finn

Wij hebben "effe gewacht",

maar willen graag iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van

Klaas Boes

Ook willen wij onze dank uitspreken voor het medisch team en de S.V. Marken.

Het is voor ons een hele steun om te weten dat "Ouwe Boes" zo werd gewaardeerd.

Familie Boes

Beste mensen,

Dankbaar en blij ben ik nu de behandelingen voorbij zijn en de uitslag goed was. Een wonder, zo ervaar ik het telkens weer. Ik ga nu weer langzaam opknappen.

Langs deze weg wil ik bedanken degene die mij met hun hulp en zeer grote steun hebben bijgestaan in deze moeilijke tijd. Ook veel dank voor de vele kaarten, telefoontjes, bezoeken en de vele attenties in welke vorm dan ook. Het heeft ons allen goed gedaan dat zovelen aan ons hebben gedacht.

Aagje Schipper – de Jong
IJsselmeerweg 11

*Niets uit ons maar al uit Hem,
zo reist men naar Jeruzalem.*

In Christus ontslapen onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Maartje van 't Slot

sinds 6 november 1961 weduwe van Willem Dekker

Ermelo, 27 juli 1922

Ermelo, 20 mei 2013

Oosterwolde: Wim Dekker

Wijmie Dekker-Vierwind

Stefanie en Heiko

Nathan, Esra, Joas

Willem Maarten en Joanne

Eva, Willemijn, Samuël

Christien en Gerbrand

Wout, Maartje

Gerrit en Tirsa

Wijmke en Martijn

't Harde: Dirk Dekker

Geertje Dekker-van der Kuil

Lemco en Erika

Matthijs

Marken: Henk Dekker

Wilbert en Esther

Anna, Lotte, Maartje, Roos

Annemarie

Ede: Wijnand Dekker

Anneke Dekker-Dooyeweerd

Janike en Joppe

Hanna

Martijn

Willemieke en Sebastián

Peternille

“De Dillenburg”

Ermelo

Correspondentie-adres:

Hoogkamplaan 1-A

1156 AK Marken.

De kerkdienst waarin wij haar gedenken wordt gehouden op vrijdag 24 mei om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk, Horsterweg 40 te Ermelo.

Vooraf is er gelegenheid tot condoleren van 9.00 tot 9.45 uur in 't Venster naast de kerk.

Aansluitend aan de kerkdienst vindt de begrafenis plaats op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Varenlaan.

Geen bloemen.

Zaterdag 1 juni van 15:00 uur tot 20.00 uur organiseert

MARCANTAT

een activiteitendag voor jong en oud in en bij de Patmoskerk.

De opbrengst is bestemd voor ons gouden jubileum volgend jaar.

Er is voor ieder wat wils zoals bv. voor de kinderen:

Een poffertjes kraam, knutselen, blikken gooien.

Voor de volwassenen:

Een raadspel, tombola, Hollandse spelletjes

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht.

Koffie met cake of taart en een hapje en drankje zijn aanwezig.

Wij hopen er een mooie dag van te maken.

Komen jullie ook?

Met dank aan onze sponsors: Regio Bank-Marken // De Verkeerde Wereld // De Visscher // Schildersbedrijf Vlasbloem // Hof van Marken // Land en Zeezicht // Klaas Zeeman Installatieburo // NeRo // IJskar // Secrets of Beauty // Willemien Korving // Vispaleis Klein Volendam // Aannemeningsbedrijf E.Uithuisje // Sijtje Boes // Chr.Oranje vereniging // Flying Sailor bar// Work E motion// Klompenmakerij // Droomsoes // Taanderij // Diamon hr professionals