

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 22

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 1 juni 2013

## Kerkdienst zondag 2 juni 2013

10.00 uur **PATMOSKERK**  
*Ds. H. Dekker*

Organist : Dirk Kes

Schoolied : Psalm 105:1

Schoolied lezen : Larissa Pronk

Crêche : Suzanne Uithuisje en Gera van Altena

Kindernevendienst: Esther Kaars en Tanja de Jong

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Kerk-in-Actie, Werelddiaconaat*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*De Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de kerkenraad

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	2 juni	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
maandag	3 juni	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
dinsdag	4 juni	Psalm 21	Koningslied
woensdag	5 juni	Spreuken 10:1-11	Kracht-termen
donderdag	6 juni	Spreuken 10:12-22	Spreken is modder, zwijgen is goud.
vrijdag	7 juni	Spreuken 10:23-32	Tegen-stellingen
zaterdag	8 juni	Psalm 26	Schone handen

**Meditatie.****Lezen: Psalm 13.**

Een aloude vraag zou ik willen zeggen, komt in deze psalm aan de orde. Hoe komt het dat ook mensen die hun vertrouwen op God stellen, toch zoveel ellende overkomt? Verschillende psalmdichters worstelden daarmee. En tot op de dag van vandaag blijft deze vraag velen bezighouden. Wie iets weet van poëzie en van moderne literatuur zal dat ongetwijfeld beamen. Is het niet vreemd dat juist de mens die op God vertrouwt, onrecht lijdt? Dat het kwaad goede mensen treft? Waarom merken we dan zo weinig van Gods tegenwoordigheid? We moeten maar niet zo vreemd opkijken dat er sommige schrijvers en dichters zijn die dan vervolgens de conclusie trekken: God bestaat niet. Daar komen we nog nader op terug bij Psalm 14. Het kan ook zijn dat er een geheel ándere vraag gesteld wordt n.a.v. het onrecht dat ons overkomt. Namelijk deze: hoelang laat God toe dat we in een situatie moeten verkeren waarin alles mij toegrijnst en lijkt te zeggen, dat Hij niet bestaat? Wat staat me nog te wachten als ik aan U vasthoudt Heer?

Kijk, dát nu komt allemaal aan de orde in Psalm 13. Een psalm die we nooit zingen in onze erediensten. Dat zal ook ongetwijfeld te maken hebben met de wat weerbarstige melodie van deze psalm. Het is wellicht daarom dat de samenstellers van het Nieuwe Liedboek 2013 er voor gekozen hebben aan deze psalm 3 nieuwe versies toe te voegen onder de nummers 13a, 13b en 13c. Teksten van Karel Eijkman, Ida Gerhardt en Ria Borkent. Maar ik geloof niet dat de zingbaarheid er beter op geworden is. Dus ook van dit Nieuwe Liedboek zal wel gelden, net als van onze huidige Liedboek: we pakken er uit wat ons (theologisch) ligt en wat qua melodie tot de verbeelding spreekt. Want niemand van ons zal zeggen dat hij of zij na 40 jr. het gehele huidige Liedboek kent. Nu, dat hoeft ook niet. Iedere traditie/stroming in onze brede volkskerk heeft zo haar eigen voorkeuren. En daar is op zich niets mis mee. Persoonlijk vind ik wel dat er iets heel moois in zit als in vele kerken hetzelfde Liedboek gebruikt wordt, ook al maken de verschillende geloofsrichtingen binnen die kerken uit het aanbod weer een eigen keuze. Zo zullen ook wij hier op Marken daar in de komende jaren mee omgaan. Nog heel even terug naar de inhoud van Psalm 13. De grootste ontdekking uit deze psalm is naar mijn overtuiging dat het hoogste geluk is: God beminnen omwille van Hemzelf. Niet omwille van het goede dat je overkomt, de zegeningen die je krijgt. Dat is een leerproces in het geloof. Dat gaat niet vanzelf. Maar het is de moeite van het leven meer dan waard.

Of, om het te zeggen met de woorden van Ria Borkent, die deze psalm zó doet eindigen: “als één mij goed doet, dan is Hij het wel.”

Ds. H. Dekker.

1. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
2. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
3. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
4. Voor de doopouders en de gemeente, dat ze de opdracht serieus nemen onze kinderen te vullen met kennis over U.
5. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
6. Help de mensen die de kerk openhouden voor de toeristen, dat ze een luisterend oor hebben voor de bezoekers.
7. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.

Ria Kaars

---

Opbrengst collecten

Zondag 26 mei

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds

€ 268,94

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 284,49

Verhuisbericht

Na bijna 84 jaar op Marken gewoond te hebben, ben ik per 21 mei 2013 verhuisd van Minnehof 19 naar:

Verzorgingshuis Swaensborch  
Swaensborch 11 kamer 119  
1141 VZ Monnickendam

Met vriendelijke groet,

M. van Altena

Graag willen wij iedereen bedanken die na de geboorte en doop van onze mooie dochter en zus Lieke Senna Schipper aan ons heeft gedacht. De vele mooie kaartjes, cadeau's en andere attenties waren overweldigend. Heel erg bedankt!

Michel, Nienke, Jelte & Lieke  
Westerstraat 4

**Zondag.** Ook op deze zondag na Pinksteren blijven we nog even in het Bijbelboek Handelingen. We lezen Handelingen 4: 1-22 en 2 Korintiërs 5: 11-21 en zingen: Joh. de Heer 210, het schoollied is Ps. 105: 1 en we zingen de verzen 1 en 2, Ps. 135: 1, 9, 10, Gz. 95: 1, 2, Gz. 95: 3, Gz. 446: 1, 2, 6, 7, Gz. 465: 1, 2, Ps. 72: 6, 7. Graag zie ik je in de kerk!

**Zieken.** Zr. N. Zeeman, Hoogkamplaan 42 moest voor behandeling opgenomen worden in het Boven IJ ziekenhuis, maar mag deze week weer naar huis. Zo ook br. K. Schipper, die terug mag naar Swaensborch 124. Zr. G. van Altena-Boes werd overgeplaatst naar Zorgcentrum De Meermin in Edam, kamer 212. Zr. N. Zwiers- de Groot werd voor revalidatie overgebracht naar zorgcentrum De Tien Gemeenten, Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend, kamer 69. Br. C. van Altena is nog voor behandeling in het Waterlandziekenhuis. En br. H. Webbers nog in het Boven IJ ziekenhuis.

**Bijscholing.** Op verzoek van onze landelijke kerk ben ik al zo'n jaar of 10 mentor van beginnende predikanten en kerkelijk werkers. Op 5 en 6 juni word ik geacht daar een korte bijscholingscursus voor te volgen in het Theologisch Centrum Hydepark te Doorn. Mocht in die dagen pastorale hulp gewenst zijn, dan kun je een beroep doen op onze pastoraal medewerker br. C.S. Kersbergen.

**Persoonlijk.** Heel veel medeleven was er vorige week rond het overlijden en de begrafenis van mijn moeder. Hartverwarmend!

**Overlijden.** Mij bereikt zojuist het bericht van overlijden van br. C. Schipper in verpleeghuis De Die. Volgende week hoop ik een in memoriam te plaatsen. We denken in deze dagen aan allen die verdriet hebben over zijn heengaan in voorbede en belangstelling.

**Ter overweging.** De kerk leerde mij één ding: wie zijn achterste verbrandt, moet op de knieën zitten. (Clem Schouwenaars).

**Ten slotte.** Wat is er veel gemopper over het weer in deze dagen. Net alsof dat hélp't. Natuurlijk niet. Al heel jong leerden wij als kinderen van onze ouders: mopperen op het weer, is mopperen op de Heer. En dat doe je natuurlijk niet. We zijn het nooit vergeten. Leer het ook nu aan je kinderen en kleinkinderen, zou ik zeggen.  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

**Nieuw Liedboek.** Afgelopen zondag liet ik het nieuwe liedboek zien in de Grote Kerk. En sprak de wens uit dat we dit liedboek straks met veel vreugde in onze gemeente zullen gebruiken. Je kunt de bestelstrook die in het vorige kerkblad stond nog inleveren tot 16 juni a.s. Vanuit de gemeente is gevraagd om een afbeelding naar ware grootte. De grootte van het lettertype is zowel in de standaard uitgave als in de luxe uitgave gelijk. Een voorbeeld laat ik hieronder afdrukken.

### Mijn God zijt Gij, U wil ik danken

1033

Psalm 118

*voorzang* Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,  
mijn God, U in de hoogte steken.  
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,  
zowaar als ik leef.

*refrein*

*allen* Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,  
zo - waar als ik leef.

*voorzang 1* Ik was gevangen en riep:  
God, en Hij heeft mij geantwoord.  
Hij heeft mij de ruimte gegeven,  
Hij komt voor mij op als een vriend.

*allen refrein*

*voorzang 2* Beter te schuilen bij God  
dan te vertrouwen op mensen,  
beter te schuilen bij God  
dan te vertrouwen op macht.

*allen refrein*

*voorzang 3* Ik was geslagen, maar God  
heeft mij overeind geholpen.  
Ik zal niet sterven, ik zal leven,  
Hij tilt mij op.

Mijn God zijt Gij, U wil ik danken,  
mijn God, U in de hoogte steken.  
Ik spreek U uit, ik noem uw Naam,  
zowaar als ik leef.

*allen refrein*

tekst Vijftig psalmen – Psalm 118,5.7-9.13.17.28  
melodie Bernard Huijbers

Voorbeeld op ware grootte



*Een sprookje over een wonder, mooi en zacht.  
Een wonder, dat de liefde ons bracht.  
Een mensje, teer en klein.  
Ons mannetje, waar wij zo gelukkig mee zijn.*



*Onze mooie zoon en broertje is geboren!*

## *Ryan Liam*

*Hij is geboren op 18 mei 2013 om 19:48 uur en weegt 4005 gram.*

*Michel, Ellen en Jayden van Veenendaal  
Fortunadreef 161, 3561 EA Utrecht*

Beste Mensen,

Reeds redelijk hersteld en buiten gewoon dankbaar dat ik dit zelf mag en kan schrijven, wil ik iedereen bedanken voor alle hulp en steun de vele kaarten, en alle andere attenties. Ook wil ik al het personeel bedanken die zich allemaal meer dan 100% hebben ingezet tijdens mijn ziek bed.

Vr gr Bertus

*Er is een rots der eeuwigheid,  
waarvan de top ten hemel leidt;  
Die rots staat vast en schenkt behoud,  
aan wie zich daaraan toevertrouwt.*

Verdrietig om zijn heengaan, maar vooral ook dankbaar voor alle liefde en warmte waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft omringd, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame en betrokken vader en trotse bap van Christo.

## Cornelis Schipper Pzn Kees

Onderscheiden met het Nieuw-Guinea herinneringskruis  
Echtgenoot van Jannetje Kaars

2 Maart 1939

27 Mei 2013

Jannetje Schipper-Kaars  
Pieter en Daniëlle  
*Christo Tonev*  
Erik Jan

*Hoe kan ik je bedanken voor wat je hebt gedaan,  
en voor al die keren dat je naast me hebt gestaan.*

Jannetje  
Botterstraat 6, 1156 CH, Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op Vrijdag 31 Mei a.s. om 14.00 uur in de Patmoskerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk voorafgaande aan de dienst, vanaf 13.15 uur.

Na de begrafenis is er een samenzijn in Dorpshuis 't Trefpunt te Marken.  
U bent van harte welkom.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van verpleeghuis De Die voor hun liefdevolle verzorging.

Psalm 121 vers 1

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan?  
mijn hulp is van mijn Here,  
die dit alles heeft geschapen.  
Mijn Herder zal niet slapen.

Op maandag 27 mei is veel te vroeg overleden

Onze broer, zwager en oom

## **Kees Schipper**

We zijn dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven

Wij zullen zijn humor en grapjes missen

Jan en Trijntje

Trijntje en Gert

Erwin +

Marieke en Jeroen

Demi en Jesse

Jasper



Na een zorgzaam leven waarvan het laatste jaar psychisch en fysiek heel zwaar was voor hemzelf en zijn omgeving, hebben wij afscheid moeten nemen van onze geliefde zwager en oom

### **Kees Schipper**

Sommige uitspraken van hem zullen nog lang in onze herinnering blijven.

C. Zeeman  
T. Zeeman-Kaars  
H. Kaars  
T. Kaars-Uithuisje  
Neven en nichten

Marken, 27 mei 2013

Ik laat een grote snik,  
want de liefste bap had ik.

Christo

---

27 mei 2013

Lieve **ome Kees**,

Wij nemen nu afscheid van je, maar we zullen je altijd blijven herinneren als onze ome Kees die voor je klaar stond en onze ome Kees die erg van grapjes hield.

We zullen je missen, maar niet vergeten.

Jasper,  
Marieke en Jeroen  
Demi en Jesse

**Veilig in Jezus armen**

Beetje bij beetje heb je ons verlaten  
Wij konden mondjes maat met je praten  
De blik in je ogen deed ons wel zeer  
De mens van vroeger was je niet meer  
Maar nu je voorgoed bent heengegaan  
Danken wij je voor alles wat we samen hebben gedaan

Verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop  
hij met zijn ziekte is omgegaan, hebben wij kennis  
genomen van het overlijden van onze vriend

**Kees Schipper**

Wij wensen Jannetje, haar kinderen, kleinkind en familie  
de komende tijd veel liefde en kracht toe om dit  
verlies te verwerken.

Klaas en Makie  
Outger en Aaltje  
Dirk en Lijs  
Klaas en Loppie  
Piet en Nellie

---

Toch nog onverwacht, bereikte ons het bericht van het overlijden van onze  
buurman

**Cornelis Schipper**

Wij zullen hem missen.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte toe.

De burens