

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 8 juni 2013

Kerkdienst zondag 9 juni 2013

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker

Organist : Hans Jütte

Schoolied : Gezang 444:1

Schoolied lezen : Niels van Veen

Crèche : Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: Hedwig Zondervan en Thea Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
Het Onderhoudsfonds

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	9 juni	Lucas 7:11-17	De zoon komt terug
maandag	10 juni	Lucas 7:18-35	Meedoen of niet
dinsdag	11 juni	Lucas 7:36-50	Voetwassing
woensdag	12 juni	Lucas 8:1-15	Zaaien
donderdag	13 juni	Lucas 8:16-21	Familieverhaal
vrijdag	14 juni	Psalm 52	Ontmaskering
zaterdag	15 juni	Galaten 2:1-10	Ruimte

Overdenking / Meditatie.

Nog één ding ontbreekt je, alles wat je hebt, verkoop het en deel het uit aan de armen.

'Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?', had hij gevraagd.
Ja, hij kende de Thora. Hij had de geboden van jongs af in acht genomen.

En toch: één ding ontbreekt je.

Hij heeft het niet volbracht, want hij had vele goederen zegt Lukas.

Ook uit de mond van Johannes de Doper horen we het.

De bijl ligt aan de wortel ! Wat moeten we doen ? Wie twee hemden heeft moet delen met wie er geen heeft, en wie te eten heeft moet hetzelfde doen.

Een duidelijke boodschap, een politieke boodschap denk ik.

Deze woorden van Johannes en Jezus liegen er niet om. Ze bevinden zich ook in het verlengde van de profeten van Israël. Ook zij riepen op om op te komen voor de verdrukten, voor de weduwen, voor de vreemdelingen. Om te helpen wie geen verweer hebben. Geheel in lijn met de Thora.

Immers nog maar net bevrijd uit de hel van Egypte en onderweg naar de vrijheid van het beloofde land (het koninkrijk van een andere wereld). ontvangen zij van hun God de Thora, de 10 woorden waarvan de naleving noodzakelijk is voor een leven in vrijheid en gemeenschapszin.

Dienstbaar zijn aan je naaste is immers de kern van de gehele Bijbel. Dien God boven al, en je naasten als jezelf, belijden wij als de korte inhoud van de 10 woorden.

Zou het niet zo kunnen zijn dat wij in het dienen van onze naasten God ontmoeten, God dienen?

Dat daarmee het koninkrijk waar Jezus het over heeft bij zijn verhoor door Pilatus, een stukje zichtbaar wordt in deze wereld.

Nee, niet het koninkrijk waar Pilatus deel van uitmaakt, daar geldt immers het recht van de sterkste.

En is dat laatste koninkrijk niet ook waar we vandaag in leven ?

Het neoliberale politieke systeem waarin we al dan niet bewust terecht zijn gekomen regeert onze wereld. Er worden zo nodig oorlogen gevoerd om onze welvaart veilig te stellen. Ten koste waarvan ?

Ja, ten koste van een groot deel van de wereldbevolking dat in bittere armoede leeft.

Kinderen die op jonge leeftijd van honger omkomen.

Dit systeem heeft trekken van een godsdienst aangenomen. Je wordt er als het ware in meegesleurd, gevangen genomen.

In de joodse bijbel, ons oude testament, wordt dit systeem dienst aan de "Baäl" genoemd.

Jezus noemt het bij monde van de evangelisten dienst aan de "mammon", God van het geld.

Ik denk nu even aan wat zich de afgelopen weken heeft afgespeeld in Bangladesh, waar jonge mensen in bizarre omstandigheden in ateliers werken om het rijke deel van de wereld van kleding te voorzien. En als er dan zo een atelier instort worden er ruim duizend, meest jonge mensen, dood onder het puin gevonden. Ook zij hadden willen leven in een betere wereld.

Zoals de profeten Mozes, Jesaja, Johannes, Jezus in hun visioen voor ogen hadden.

In een wereld waarin mensen geen eigendom meer zijn, maar in vrijheid leven en elkaar dienen tot ieders geluk. Is dat mogelijk vraagt u zich af.

De Bijbel zegt dat het mogelijk is, want ik lees daar: "Dit gebod is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg". (Deuteronomium 30 : 11)

De rijke man waarmee ik deze overdenking begon kon het niet, hij ging bedroefd heen.

Maar het kan wel zegt Jezus bij monde van Lukas. Bij God kan het.

Als ik dit zit te schrijven viert de kerk over twee dagen het Pinksterfeest.

Het feest van de Geest. Als we om die Geest bidden zegt Jezus, zult u hem ontvangen.

En dan ontvouwen zich nieuwe perspectieven. Dat noemt de Bijbel "bekering" ; opnieuw geboren worden, de dood overwinnen.

Het zal niet eenvoudig zijn. Opstaan tegen heersende opvattingen wordt je nooit in dank afgenomen.

Ook daar geeft de Bijbel voorbeelden van. Immers ook Johannes en Jezus moesten hun optreden tegen de gevestigde mening van de autoriteiten met de dood bekopen.

En de geschiedenis van het Christendom geeft daar veel voorbeelden van.

Hoe komt het toch dat de meeste kerken van de Bijbel een spiritueel en a-politiek boek hebben gemaakt? Alsof Christenen niet met beide benen in deze wereld staan.

De eerste Christengemeenten waren een van hart en ziel. Niemand zei dat zijn bezit persoonlijk eigendom was schrijft Lukas in het boek "Handelingen".

Zij brachten de kern van de Bijbelse boodschap in praktijk. Het visioen van een wereld waar alle mensen in vrede kunnen leven. Dat visioen hebben we denk ik als Christenen uit te dragen, om te zetten in concreet politiek handelen.

Toen in de vorige eeuw in Latijns Amerika de bevrijdingstheologie vorm ging krijgen werd die door de kerkleiding in Rome als revolutionair in de ban gedaan. Maar zij leeft gelukkig nog voort. Hier en daar lichtpunten, mensen die zich inzetten voor hun naasten, voor de minst bedeedden, mensen die in het visioen geloven.

Het visioen dat eens de zwaarden omgesmeed zullen worden tot ploegscharen.

Weest niet verbaasd als u de wereld haat;
gij moet in tegendeel uw liefde geven
dat is de overgang van dood naar leven!
Wie niet bemint leeft in gestorven staat.

Wie al het goed van deze wereld heeft
en die zijn broeder dan gebrek ziet lijden,
hoe zou Gods liefde levend in hem blijven?
Levend alleen is wat nieuw leven geeft.

Gezang 108 : 1 en 5.

Gerrit Visser

Voorbede

1. Voor de verpleegsters en ziekenverzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
2. Voor de doopouders en de gemeente, dat ze de opdracht serieus nemen onze kinderen te vullen met kennis over U.
3. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.
4. Help de mensen die de kerk openhouden voor de toeristen, dat ze een luisterend oor hebben voor de bezoekers.
5. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
6. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
7. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 2 juni

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

€ 268,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 224,35

Zondag. Van harte hoop ik dat we elkaar zien a.s. zondagmorgen in de Grote Kerk. Waarom ik dit zo schrijf? Omdat ik afgelopen zondagmorgen schrok van de 40 lege stoelen in de Patmoskerk. Dat strekt niet tot eer van God en dat bouwt de gemeente ook niet op. Laat toch alsjeblieft de stelregel onder ons mogen zijn: eerst aan God denken op zondagmorgen voordat je van allerlei leuke uitstapjes voor jezelf en/of je gezin verzint op zondag. Dat lijkt me de juiste volgorde. Komende zondagmorgen hebben we een filmploeg van de NTR in de kerk, die een documentaire maakt over de verdwijnende klederdrachten in Nederland. Zij volgden al meerdere keren de twee gezusters onder ons die nog iedere dag in de klederdracht lopen en die, ondanks hun hoge leeftijd, gelukkig nog altijd in de kerk aanwezig kunnen zijn. De documentaire zal eind november op tv te zien zijn. Het 1^e gedeelte van de dienst zal er beneden gefilmd worden en tijdens de collecten verplaatst men zich naar boven. Het is nadrukkelijk **niet** de bedoeling van regisseur Niek Koppen dat je opeens de klederdracht aantrekt, terwijl je dat normaal gesproken op zondag niet doet. Dan krijgt hij een vertekend beeld van de werkelijkheid van vandaag. Dus kom gewoon zoals je anders ook komt. Maar laten we er met elkaar wél voor zorgen dat er geen lege stoelen/banken gefilmd hoeven te worden. En laten we ons best doen met zingen, zodat het ook nog een beetje goed klinkt in het eindresultaat. We moeten ook een beetje trots kunnen zijn op onszelf...toch?

We lezen op deze zondag Johannes 1: 26-34 en Handelingen 18: 24-28. En zingen Ps. 145: 1,2, het schoollied is Gz. 444:1 en we zingen de verzen 1 en 2, Ps. 119: 39, 60, Gz. 323: 1, 3, Gz. 323: 4, 8, Gz. 320: 3, 4, Ps. 149: 1, 3. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. In het vorige kerkblad schreef ik over br. K. Schipper, dat moest uiteraard zijn br. K. Springer, Swaensborch 124. Met welgemeende excuses. Zr. M. Visser-van Altena, Swaensborch 330 mocht ook weer terugkeren. Fijn zo!

Wij gedenken. Na een periode van ernstige ziekte overleed op 27 mei jl. in de leeftijd van 74-jr. Kees Schipper, echtgenoot van Jannetje Kaars, Botterstraat 6. Eerst hoop je nog dat het helpen zal, alles wat dokters voor je willen doen. De chemo-kuur die je moet ondergaan. Maar helaas vervloog die hoop. En moest hij opgenomen worden in het verpleeghuis. Buiten Marken. Alles wat buiten Marken lag, was voor hem "buitenland". Maar het kon niet meer anders. Trouw werd hij door zijn echtgenote en kinderen omringd in deze laatste levensfase. En die liefdesdaad aan man en vader verricht, mag tot eer strekken. Nadenkend over de dag van zijn begrafenis kwam zijn vrouw uit bij hun trouwtekst van 49 jr. geleden. "Want bij U is de bron van het leven, door Uw licht zien wij licht". (Ps. 36:10). Kan zo'n tekst wel op een

begravenis? Kan het licht zijn door een periode van ziekte heen? Als de dood zich dreigend aandient? In de rouwdienst voorafgaande aan zijn begrafenis op vrijdag 31 mei mochten we samen ontdekken: die woorden uit Ps. 36: 10 laten ons kiezen vóór God en tegen alles en nog wat, wat ons overkomen kan in dit leven. En zo stonden we stil bij zijn leven en lieten de kinderen ons delen in goede herinneringen en prachtige foto's. Zeker, een begrafenis is een geheel ándere dag, dan de bruiloft van toen, 49 jr. geleden. Maar dezelfde woorden als toen mogen ons tegenklinken. Nu als troostwoorden: bij de dood en opstanding van Christus is de bron van het leven tot in alle eeuwigheid. Vanuit die troost mag het leven in het hier en nu geleefd worden, ook ná het verlies van deze geliefde echtgenoot, betrokken en zorgzame vader en trotse bap.

Vooruitblik. Op zondag 16 juni hopen we het Heilig Avondmaal vieren. In de komende week mogen we ons daarop voorbereiden in gedachten en gebeden.

Vergadering. De ouderlingen herinner ik graag aan de pastorale vergadering van 12 juni a.s. om 20.00 uur in de Patmoskerk. Er komt geen aparte agenda voor deze vergadering.

Ter overweging. Ik heb het leven niet bespied,
niet tegen het licht gehouden,
ik danste wat en zong een lied
en als ik m'n handen vouwde
werd wat gebroken was weer heel
en ik kon weer liedjes schrijven
ik bad dan: Heer, ik weet niet veel
maar laat 't maar zo blijven.

(Toon Hermans).

Tenslotte. Heb je de bestelstrook al ingeleverd voor het Nieuwe Liedboek? Het kan nog tot 16 juni a.s. Ben je de strook kwijt? Schrijf het op een briefje en gooi het bij me in de brievenbus. Let er op dat je vanaf 8 september in **beide** kerken dit nieuwe boek nodig hebt en dat we dan dus niet via de beamer zingen. En ook onze kerktelefoonluisteraars roep ik van harte op het nieuwe Liedboek te bestellen. Dat luistert veel prettiger mee straks i.p.v. dat je moet denken: wat zingen ze nu....

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

“Huil niet omdat ik er niet meer ben
maar glimlach omdat ik er was”

Wij hebben kennis genomen van het overlijden van Kees Schipper.

Kees heeft jarenlang onze vereniging geholpen met de decoropbouw voor diverse toneelstukken. Wij hebben dat zeer gewaardeerd en hebben hier goede herinneringen aan.

Wij wensen Jannetje, Pieter en Daniëlle, Erik Jan en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Toneelvereniging 't Voetlicht



Protestants Marken

Er zijn nog enkele prijzen niet opgehaald door de winnaars/winnaressen.

Stand nr.	Kans	Standprijzen	Lotnummer
10	2e	Hondenverzorgingsset	160
19	1e	Bijbel	248
20	1e	€ 50 Cadeaubon Restaurant Le Pompadour Volendam	119
20	2e	Fondue-set	177
24	2e	Steekwagen	206
28	2e	Pannenset	330
33	2e	€ 20 Cadeaubon Remco's Mode Monnickendam	84
37	2e	Gevulde Picknickmand + Plaid	298

Deze prijzen kunnen nog t/m 15 juni 2013 opgehaald worden bij dhr. J.P. van Altena, Kets 46, tel. 601703.

De bazarcomissie

Waterland-Kerkenland 2013

18 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

zaterdag 22 juni

zondag 23 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

Vocaal ensemble Kwarts

kristalhelder

kamerkoor

Kennemer Kring

Cancionero de Palacio

instrumentaal en vocaal ensemble

Ransdorp

Dorpsweg 55

Waterlandse Harmonie

vloeiend, grondig, luchtig

blaasmuziek

Weespertrekvaart Mannenkoor

steeds vast op koers

shantylkoor

Holysloot

Dorpsstraat 30

De Sirenen

aanlokkelijke vrouwenzang

wereldmuziek

Folq-World

divers en toegankelijk

wereldmuziek

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

Jeroen Zijlstra

solo

luisterliedjes

Ad Oud Formatie

toont vorm en inhoud

jazz



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:
www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland-Kerkenland 2013

18 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam

13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE

zaterdag 29 juni

zondag 30 juni

Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

Blaasensemble Timber

afwisselend programma
van tien blazers

Monnickendams Operakoor

met solisten
opera

Broek in Waterland

Kerkplein 13

Unicorn

swing folkband
Keltisch en meer

MainstreamJazz

combineert spirit met passie
jazz

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

Duodektet

fijnbesnaard
vocaal ensemble

Hora Mare

virtuoos viertal
Roemeens

Uitdam

Dorpsstraat 41

Linear Live

muzikaal paar
luisterliedjes

The Bikeshop Band

feestelijk op toeren
traditioneel Amerikaans



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151 AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl