

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 juni 2013

Kerkdienst zondag 16 juni 2013

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. H. Dekker
Viering Heilig Avondmaal

Organist : Albert Koffeman

Schoollied : Psalm 65:1

Schoollied lezen : Cindy Janine Uithuisje

Crêche : Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Tafelcollecte is bestemd voor:
de diaconie

De collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	16 juni	Galaten 2:11-21	Paulus versus Petrus
maandag	17 juni	Galaten 3:1-14	Tact?
dinsdag	18 juni	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
woensdag	19 juni	Spreuken 11:1-11	Eerlijk duurt het langst
donderdag	20 juni	Spreuken 11:12-21	Positief of negatief
vrijdag	21 juni	Spreuken 11:22-31	Geven
zaterdag	22 juni	Psalm 53	Gezocht: verstand

Vorbereiding = leven als burgers van Gods Koninkrijk!

Zo de Here wil en wij leven, vieren wij aanstaande zondag het Heilig Avondmaal. De maaltijd met de Here Jezus is dan in gereedheid gebracht en via dominee Dekker nodigt Jezus ons aan Zijn tafel. Samen met gastheer Jezus mogen wij, als gemeente, Zijn volbrachte werk gedenken bij brood en wijn. Hij heeft daar zelf de opdracht voor gegeven toen Hij tegen Zijn discipelen zei: *“Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.”* Lukas 22 vers 19

Om die reden en gehoorzaam aan die opdracht viert de christelijke kerk al eeuwen het Heilig Avondmaal en wij doen dit aanstaande zondag ook weer.

Afgelopen zondag werd het Heilig Avondmaal al aangekondigd met als doel dat we er rekening mee zouden houden. Als je soms van plan was om de kerk een keer over te slaan dan toch vooral niet aanstaande zondag.

De aankondiging heeft ook nog een ander doel, vroeger was dat wellicht meer de gewoonte als nu maar toch is het niet onbelangrijk. Dat andere doel is dat wij ons voorbereiden op het aangaan aan het Heilig Avondmaal. Dat wij ons voorbereiden op de ontmoeting met gastheer Jezus.

Nee, maak dit nu niet te zwaar zo van ben ik dan wel goed genoeg en mag ik dan wel aangaan. Nee, zo bedoel ik dit zeker niet, verre van dat. Aan de andere kant kan het ook geen kwaad om eens even naar jezelf te kijken en je leven eens langs het woord van God te leggen, maar dat is niet waar ik nu op doel met voorbereiding. Laten wij het aangaan aan het Heilig Avondmaal niet gebruiken om elkaar de maat te nemen en de oren te wassen. Laten wij maar doen als Jezus en bij de ander bukken om de voeten te wassen.

De voorbereiding waar ik op doel beschrijft Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. In vers 20 van hoofdstuk 3 zegt hij dat ons burgerrecht in de hemel is. Paulus zegt hier dat gelovigen een burgerrecht in de hemel hebben. Gelovigen zijn dus burgers van de hemel. Zij wonen nog op aarde, maar daar wonen zij als burgers van de hemel als burgers van Gods Koninkrijk. Zij horen dus in de hemel, maar daar zijn zij nu nog niet. Zij hebben er wel recht op om daar te wonen en er komt een tijd dat zij er ook zullen wonen en dat voor eeuwig.

Dat wij als burgers van een land rechten hebben dat is ons wel bekend denk ik zo. Veel mensen kunnen je haarfijn uitleggen waar ze recht op hebben. Tegelijkertijd betekenen rechten ook plichten, maar dat wordt weleens wat minder gewaardeerd. Toch is dat ook zo in het Koninkrijk van God. Wij kunnen geen aanspraak maken op de rechten zonder de plichten in acht te nemen en die te vervullen.

De plicht die wij, als burgers van het Koninkrijk van God, moeten vervullen is echter eenvoudig te doen. Die plicht is leven als burger van dat Koninkrijk en dat volhouden. Paulus noemt dat standvastig in de Heer blijven. Niet onze plicht verzaken maar volharden in het geloof, volharden in goede werken, volharden in liefde tot God en onze naaste en trouw blijven aan die plicht.

Nee, wij kunnen onze plaats in het Koninkrijk van God niet verdienen, ons burgerrecht wordt ons uit genade geschonken opdat wij uit liefde onze plicht zouden vervullen.

Dat bedoel ik met voorbereiding op het aangaan aan de tafel van onze Heer, volharden in het geloof, volharden in liefde tot God en onze naaste, leven als een burger van Gods Koninkrijk.

Dan kun je met vreugde aangaan aan de tafel van onze Heer. Dan wordt het een ontmoeting tussen de burgers en hun Koning.

Gezegende ontmoeting gewenst.

Kees Kersbergen

1. Voor hen die rouw dragen, dat ze hun hart bij U mogen uitstorten.
2. Help de mensen die de kerk openhouden voor de toeristen, dat ze een luisterend oor hebben voor de bezoekers.
3. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
4. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
5. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
6. Geef wijsheid aan de Diakenen, dat ze oog houden voor mensen die tussen wal en schip raken, nu onze verzorgingstaat op wankelen staat.
7. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 9 juni

De eerste collecte bestemd voor het Onderhoudsfonds	€ 228,75
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 236,90

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Gezonde longen, van levensbelang



Opbrengst Longfonds collecte 2013

In mei gingen de collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Dankzij de inzet van deze collectanten is het mooie bedrag opgehaald van

€865,61

Namens het Longfonds (voorheen Astma Fonds) wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte van dit jaar.

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een longziekte, want longen zijn van levensbelang. Zij strijden voor gezonde longen en tegen longziekten. Dit doen zij onder andere door wetenschappelijk onderzoek naar longziekten te financieren: zo wordt er gewerkt aan een vaccin tegen Astma en zetten zij zich in voor reparatie van beschadigde longen.

Collecte gemist?

Sms dan 'LONG' naar 4333. Hiermee doneert u alsnog € 1,50 aan het Longfonds. Of ga naar longfonds.nl/steun-ons

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Marie Appel

Zondag komen we samen in de Patmoskerk om het Heilig Avondmaal te vieren. En daar verheug ik mij zeer op! We lezen 1 Korintiërs 12: 12-31 en zingen: Ps. 66: 3, 5, het schoollied is Ps. 65:1 en we zingen de verzen 1 en 2, Gz. 312: 1, de Geloofsbelijdenis, Ps. 136: 1, Ps. 136: 12, Gz. 314: 1, 3. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Goed nieuws voor br. H. Webbers, want hij mocht het ziekenhuis verlaten. Br. C. van Altena werd in het Waterlandziekenhuis overgeplaatst naar het Transitorium. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die elders langdurig verpleegd worden. Er wordt soms zoveel in stilte geleden, dacht ik vorige week na een huisbezoek in de gemeente. Tranen die alleen binnenskamers gehuild worden, terwijl we op straat en in de winkel ons vrolijke gezicht op zetten. Ja, zo gaat dat en sommige zaken zijn ook alleen voor de binnenkamer. Dat begrijp ik. Maar laat ik dan maar eens in het kerkblad schrijven: als je je voorbeden uitspreekt naar God toe, denk dan ook eens aan hen onder ons, die niet met hun zorgen en verdriet naar buiten treden, maar in stilte lijden.

Zomervakantie. Op zaterdag 22 juni begint mijn zomervakantie, die 3 weken duurt. Gedeeltelijk ben ik in Nederland en gedeeltelijk in Duitsland. Zondag 14 juli hoop ik dan mijn werk in de gemeente te hervatten. Als tijdens mijn afwezigheid pastorale hulp gewenst is, kun je een beroep doen op onze pastoraal medewerker br. Kees Kersbergen (tel. 780078). De familie Kersbergen heeft vanaf 14 juli vakantie. Allen die eveneens op vakantie gaan wens ik een goede reis en fijne periode van rust. En allen die niet op vakantie kunnen of willen: het is hier méér dan prachtig!

De eerste. Een timmerman, een metselaar en een elektricien zitten bij elkaar in de middagpauze. Zegt de timmerman: ik heb het oudste beroep van de wereld. Want de ark van Noach moest getimmerd worden. Metselaar: o ja? Maar ik dan? De toren van Babel werd gemetseld hoor! Tja, dan kan de elektricien niet achterblijven natuurlijk: jullie weten er niks van, sprak hij met volle mond: pak vanavond thuis je Bijbel maar en lees Genesis 1: 3. Volgens een directeur van een bouwbedrijf die ik vorige week "per toeval" tegenkwam in Doorn een waargebeurd verhaal, waar we samen toen maar smakelijk om gelachten hebben!

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Het Nieuwe Liedboek.

De kerkenraad besloot dat wij het Nieuwe Liedboek gaan gebruiken in **beide** kerken (zonder beamer), vanaf zondag 8 september. Waarom zonder beamer? De bedoeling is dat we vanaf 8 september eerst maar eens leren zingen vanuit het Nieuwe Liedboek, met de noten voor onze neus. En ik zal proberen, i.s.m. onze organisten om de gemeente de weg te laten vinden in dit nieuwe Liedboek, dat geheel anders van opzet is dan ons huidige Liedboek. Bijvoorbeeld: de aanduiding Psalm of Gezang is verdwenen. We spreken straks alleen nog maar van liederen. Want tussen de psalmen in zijn liederen toegevoegd. Het huidige gezang 397 uit het oude Liedboek is bijvoorbeeld nr. 90a in het Nieuwe Liedboek. Dus direct toegevoegd aan wat we nu psalm 90 noemen. Is het moeilijk? Vast niet. Je bent nooit te oud om te leren, het is alleen een kwestie van even wennen, net zoals je moet wennen aan een nieuwe afstandsbediening, een nieuwe wasmachine enz. Je moet de "bediening" weer even leren kennen, zal ik maar zeggen. Dan snap je me wel. Ik ben er van overtuigd dat jong én oud zich op deze manier spoedig thuis kunnen voelen in dit nieuwe Liedboek. Maar dan moet iedereen het dus wel voor zijn of haar neus hebben vanaf genoemde datum. Nog lang niet iedereen heeft het besteld. Dat kan nog tot a.s. zondag. Zelf kopen kan natuurlijk ook bij de boekhandel of via een bekende internetboekhandel, waar ik verder geen reclame voor zal maken. En de beamer dan? Verdwijnt die helemaal uit de Patmoskerk? Het antwoord is: nee. De Schriftlezingen, eventuele formulieren, de gezongen Geloofsbelijdenis, enz. blijven zichtbaar via de beamer en ook als we eventueel een ander lied zingen, dat niet in het Nieuwe Liedboek voorkomt, maar dat bijv. gezongen wordt ter nagedachtenis van iemand. En ook bij jeugddiensten blijft de mogelijkheid om andere liederen te zingen dan het Liedboek en de beamer te gebruiken voor een presentatie, een You Tube filmpje, enzovoort, enzovoort.

Ds. H. Dekker.

Ondergetekende wil reserveren: ...ex. standaarduitgave à € 25.-- = €

...ex. luxe uitgave à € 39.90 = €

Naam:

Adres:

Graag deze bestelstrook vóór 16 juni a.s. inleveren bij P. Boes, Grote Werf 19, of A. Maas-van Altena, Zuiderzeeweg 46, of A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2, of J. Uithuisje, Kets 26, of ds. H. Dekker, Hoogkamplaan 1-A.

Handicap.nl

Nationale collecte Handicap.nl van 17 tot en met 22 juni 2013

Ango en lokale projecten slaan handen ineen

Van 17 tot en met 22 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango Fonds. Vanuit dat fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die buiten andere regelingen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. Bovendien geeft de Ango sociaal, juridisch, financieel en belasting advies aan mensen met een handicap.

Gewoon meedoen

Handicap.nl is de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De Ango wil medemensen met hun beperking of chronische ziekte gewoon mee laten doen met de maatschappij. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op stoel of een goed matras, maar ook met een auto-aanpassing zodat iemand weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. Ook vinden wij het sociale aspect belangrijk en kan men bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of voor (vrijwilligers)werk.

Sinds 1927

De Ango komt al sinds 1927 op voor gehandicapten en chronisch zieken. De Ango springt bij waar nodig is. Met individuele financiële hulp, maar ook met juridisch advies en belastingadvies. In het hele land zijn daartoe Ango-afdelingen en adviseurs die mensen met raad en daad bijstaan.

Plaatselijke initiatieven

Veel lokale verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of chronisch zieken organiseren de Handicap.nl collecte. Een deel van de opbrengst wordt door deze verenigingen besteed aan eigen activiteiten.

Meer informatie: www.ango.nl/steun of bel 033-4654343

Het moge duidelijk zijn dat deze stichting steun nodig heeft, uw steun en daarom vragen wij uw gulle bijdrage als de collectant volgende week bij u voor de deur staat.

Alvast bedankt!

Namens Handicap.nl op Marken,
Anneke Commandeur

Je vader blijft je vader
 zo eigen en vertrouwd
 Je wilt hem niet graag missen
 omdat je van hem houdt
 Maar eens dan komt de dag
 dat je hem moet laten gaan
 Je hart zegt dat het goed is
 maar in je ogen blinkt een traan

Wij wensen Jannetje, Pieter Henri, Daniëlle, Christo, Erik Jan en familie
 veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Anja en Cornelis
 Esther en Jelle
 Nanda en Dirk
 Lydia en Jack
 Maritje en Pieter

Mireille en Jurie
 Ellis en Jan
 Astrid en Jacob
 Rosina en Sander

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
 cadeaus en andere attenties die wij hebben gekregen bij de geboorte en
 de doop van Lisa Priscilla Uithuisje.

Klaas, Grietje, Johan Outger en Cindy Janine Uithuisje

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en mooie cadeau's die we hebben
 ontvangen na de geboorte van onze dochter Aline Ruby Teeuwen.

Tevens willen we iedereen bedanken voor de hulp die geboden is bij de verhuizing
 van de Buurt naar de Minneweg.

Angela, Michael en Aline
 Minneweg 22

*Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.*

Psalm 23:6

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden nu voorbij is, delen wij u mede dat is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Sophia Ampt - Guldemeester

sinds februari 1998 weduwe van Han Ampt

* Hippolytushoef, 30 november 1922

† Zaandam, 4 juni 2013

Monnickendam: Kees Ampt
Tineke Ampt-Kooistra
Chris en Anneloes
Freek

IJpendam: Sari Hartman-Ampt
Fred Hartman
Marten
Laurens

Correspondentieadres:
Familie Ampt
Houtrib 43
1141 DC Monnickendam

Ma is op haar kamer in verpleeghuis Oostergouw, Koningin Julianaweg 10 te Zaandam, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op dinsdag 11 juni om 11.00 uur in de Immanuëlkerk (de Blijde Mare), Kajakstraat 60 te Alkmaar-Noord.

Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren, waarna ma in besloten kring zal worden bijgezet in het familiegraf te Koedijk.