

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 juni 2013

Kerkdienst zondag 23 juni 2013

Tentdienst aan de haven

Thema: Leven boven verwachting

10.00 uur *ds. W. Guger, Putten*

Doopdienst m.m.v. Efron en Iris

Collecte is bestemd voor de bouw van het
Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 juni	Lucas 8:22-39	Bezeten (van angst)
maandag	24 juni	Lucas 8:40-56	Opgewekt
dinsdag	25 juni	Lucas 9:1-17	Levensmiddelen
woensdag	26 juni	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
donderdag	27 juni	Galaten 4:12-20	Paulus' barensweeën
vrijdag	28 juni	Galaten 4:21-31	Beeld-verhaal
zaterdag	29 juni	Galaten 5:1-12	Scherpte

Opbrengst collecten

Zondag 16 juni

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie

€ 338,20

De collecte bestemd voor de kerk

€ 246,20

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,= en van € 30,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.
Johannes 16; 8

Vorige maand was het Pinksteren. Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. In de tekst boven deze overdenking zegt Jezus wat die Geest doet.
Het lijken vaak twee gescheiden werelden; Je leven van alle dag, van de maatschappij en dan daarnaast de Heilige Geest. Bij Jezus hoor je een ander geluid. 'De Geest zal de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is' Het zijn stuk voor stuk dingen die een mens sterk kunnen raken. Wie of wat is de Geest? De Geest is God zoals hij mensen vandaag aanspreekt. Het is God in-actie, God-nu-aan-het-werk.
De Geest zal de wereld duidelijk maken, zegt Jezus, wat zonde is. De Geest zal de zonde ontmaskeren, aan het licht brengen. Wij denken bij zonde vrijwel direct aan dingen die niet goed zijn. Zoals pesten, fraude, liefdeloosheid, haat, enz.
Toch gaat dat niet ver genoeg. Jezus zegt zelf; zonde dat is dat ze niet in mij geloven. Niet op Jezus vertrouwen. Dat is waarmee de zonde begint.
Hij zegt ook dat de Geest duidelijk zal maken wat gerechtigheid is.
Want niet geloven in Jezus wil dan ook zeggen; niet willen weten van deze goddelijke mens, die mensen in hun kwetsbare en in hun zondige bestaan opzocht.
Die geen mens links liet liggen, omdat die voor hem niet acceptabel zou zijn, te slecht of zo.
Jezus zegt dat hij zijn Geest tot zijn volgelingen zal sturen.
Daar zit in ieder geval het volgende in; Dat er in de wereld een ander leven mogelijk is dan het recht van de sterkste, van de grootste schreeuwer.
Er is een gemeenschap mogelijk waar mensen met elkaar omgaan in een sfeer van liefde.
En dat je als gemeenschap van de Geest dingen doorziet, ontmaskert.
Wat gebeurt er in de samenleving, hoe prik je door verbaal geweld heen.
De Geest leert je op een positieve manier dingen te wantrouwen.
Niet negatief, maar je voelt haarscherp aan waar niet de liefde en de trouw van Christus is.
Niet oordelen, want wie naar de ander wijst, wijst naar zichzelf. Het is verder en dieper kijken dan vaak gebeurt. Hebben zoveel emoties die van tijd tot tijd de kop opsteken niet te maken met het opvullen van een leegte, die door het verlies van geloof is ontstaan?
Jaren geleden zei een opleider van het Riagg in Amsterdam; Als de kerken er niet waren met het goede bericht van hoop en naastenliefde hadden we tien keer zoveel Riaggs nodig.
Maar van die kerken zijn er inmiddels veel gesloten.
Toch hebben mensen houvast en een doel in hun leven nodig.
Sommige zoeken het in allerlei spirituele zaken andere storten zich in werk, macht, prestatie.
Maar als alles van het hier en nu afhangt zijn we maar arme mensen.
Met alle gevolgen van dien. Kijk b.v. maar hoeveel mensen er eenzaam zijn.
Wat is het dan mooi als je een Heer mag kennen die tot je zegt;
Komt allen tot mij die vermoeit en belast zijt en ik zal je rust geven.
En dat we ons mogen warmen in een gemeenschap die de Heer aanbidt.

Grietje van Altena-Boes

Voorbode

1. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de computer in beslag neemt.
2. Help de jongeren Heer die een nieuwe weg inslaan, nu hun studie voltooid is.
3. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
4. Geef wijsheid aan de Diakenen, dat ze oog houden voor mensen die tussen wal en schip raken, nu onze verzorgingstaat op wankelen staat.
5. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
6. Heer, zegen het zendingswerk in al zijn vormen, ver weg en in ons eigen land.
7. Wees met hen die op vakantie zijn, ga met hen mee.

LEVEN BOVEN VERWACHTING

HAVENFEESTENKERKDIENST

De opbrengst van de collecte van het Epilepsie fonds heeft het mooie bedrag van € 611,85 opgebracht.

Allen die hier hun steentje aan hebben bijgedragen, heel hartelijk bedankt.
In het bijzonder de collectanten.

Met groeten van A. Springer-Zeeman.

MARCANTAT kan terugkijken op een geslaagde en gezellige familiedag.

Wij willen bij deze alle sponsors, bezoekers en helpers hartelijk bedanken.

De opbrengst van deze dag heeft onze verwachtingen overtroffen.

Dit zal er mede voor zorgen dat ons 50 jarig jubileum in oktober 2014 een onvergetelijke dag kan worden.

Nogmaals iedereen hartelijk dank.

Chr. Gem. Koor "MARCANTAT"

Een plafond vol kaarten met lieve woorden

De vele gelukswensen die wij hoorden

Mooie cadeautjes groot en klein

We vonden het allemaal ontzettend fijn

Bedankt voor alle aandacht na de geboorte van onze kleine meid.

Het was en is een onvergetelijke tijd!

Dominique, Jessica en Gemma

Zomerzangavonden.

Om alvast te noteren in je agenda/op je kalender:

Thema voor deze avonden is dit jaar: *Bijbelse spreekwoorden en gezegden.*

Datum en tijd: **woensdag 3 juli om 20.00 uur**
 Locatie: **Patmoskerk**
 Muziek: Chr. Muziekvereniging Juliana
 Liturg: Jan Piet van Altena
 Meditatie: Kees Kersbergen
 Thema: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Spreuken 26 vers 27.
 Zingen: Uit het Liedboek voor de Kerken

Datum en tijd: **woensdag 24 juli om 20.00 uur**
 Locatie: **Grote Kerk**
 Muziek: Organist Hans Jütte solo en begeleiding samenzang
 Liturg: Pieter Moenis
 Meditatie: Ds. H. Dekker
 Thema: Met dezelfde maat meten! Mattheüs 7 vers 1-5
 Zingen: Uit Evang. Liedbundel / Opwekking en Joh. de Heer

Datum en tijd: **woensdag 14 augustus om 20.00 uur**
 Locatie: **Grote Kerk**
 Muziek: Marker mannenkoor en de Voor Anker Band
 Liturg: Ds. H. Dekker
 Meditatie: Kees Kersbergen
 Thema: Zoek en je zult vinden. Mattheüs 7 vers 7 en 8
 Zingen: Uit de Joh. de Heer bundel

Datum en tijd: **woensdag 4 september om 20.00 uur**
 Locatie: **Patmoskerk**
 Muziek: Charlie's Gospeltrain
 Liturg: Kees Kersbergen
 Meditatie: Ds. H. Dekker
 Thema: Zeven vette en zeven magere jaren. Genesis 41 vers 25-31
 Zingen: Uit het Nieuwe Liedboek 2013

Wijkindeling Zending en Evangelisatiecommissie

- Wijk 1:** IJsselmeerweg en Flevostraat - Jannetje Boes, Kets 44
- Wijk 2:** Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat - Trijntje Uithuisje, Kets 37
- Wijk 3:** Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat - Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6
- Wijk 4:** Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniserwerf, Moeniserwerf en Oosterpad - Lobbetje Zwiers Wittewerf 30
- Wijk 5:** Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II - Gréthe van Belzen, Kets 31
- Wijk 6:** Buurt III-IV, Melisvennen en Havenbuurt - Marie Zeeman– Appel, Buurt IV nr. 20
- Wijk 7:** Noorderwerfstraat, Akkerstraat en de Pieterlanden
- Esther Kaars - Springer, Pieterlanden 5
- Wijk 8:** Thamiswerfstraat, Buurterstraat, Westerstraat- Eline Visser, Buurterstraat 9
- Wijk 9:** Kerkbuurt 1 – 89 en 176 – 201 en De Duikjes - Conny Kamstra, Kerkbuurt 198
- Wijk 10:** Kerkbuurt 90 - 175 en Hoogkamplaan - Anneke Commandeur, Buurterstraat 41
- Wijk 11:** Swaensborch - Gari de Vos, Zeilstraat 18



■ 'JE VARKENS VERZUIPEN'

'Het was mooi weer maar springvloed, en wel zo'n hoge dat mensen de adem inhielden', zo begint de bekende vrijzinnige predikant Harry Kuitert het laatste deel van zijn kroniek over de watersnood van 1953. Hij verhaalt in historisch tijdschrift *GKN* over de ramp die ook het dorp Scharendijke trof waar hij predikant was en sluit af met een zondag in juni als hij preekt in Haamstede. 'Zou het provisorische dijkje dat om het dorp was heengelegd de watermassa wel kunnen weerstaan? Niettemin, de middagkerkdienst begon, en ik had votum en groet net uitgesproken of ik hoorde een harde klap. Het dijkje breekt, dacht ik, en de mensen moeten naar hun spullen, en dus werd het meteen 'Gaat heen in vrede met de zegen des Heren', en weg waren ze, allemaal.

Die bewuste zondagmiddag was er, bijna aan de overkant, ook dienst in het gebouwtje van de Gereformeerde Gemeente, geleid door een lerend ouderling genaamd Goudzwaard. Hij bad en hij bad en hij bad, maar intussen wisten de mensen in de kerk van het dijkje dat het begeven had, maar hoe ze hem het bericht ook toefluisterden, niemand kon hem stoppen. Een ouderling wist hoe het moest: "Goudzwaard, je varkens verzuipen!" Onmiddellijk klonk het amen en kon de gemeente naar huis.'