

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 juni 2013

Kerkdienst zondag 30 juni 2013

Grote Kerk

10.00 uur *dhr. J. Veltrop, Vianen*

Organist : Kees Ampt

Schoollied : Gezang 281:1

Schoollied lezen : Maaïke Kes

Crèche : Neeltje Anita Schipper en Gretha van Belzen

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiërs

Eerste collecte:

Project Waterlandse Gemeenten

Tweede collecte:

Kerk



woensdagavond 3 juli, 20.00 uur, Patmoskerk

1^e Zomerzangavond 2013

M.m.v Chr. Muziekvereniging Juliana

Meditatie: Kees Kersbergen

Liturg: Jan Piet van Altena

Juliana
Muziek

Meditatie: Jezus, wie is dat?

Schriftlezing: Matteüs 16: 13t/m18

Al jaren geef ik godsdienstles (GVO) op openbare basisscholen. Een lessenserie, die daarbij elk jaar aan de orde komt, is: "Jezus, wie is dat"? Veel kinderen weten niet wie Jezus is en kennen zijn naam soms alleen als krachtterm. Als ik vertel over zijn geboorte, dood en opstanding en zijn uitspraken, merk ik altijd weer een grote interesse bij de kinderen, Steevast is er dan iemand die vraagt: "Heeft hij echt bestaan, juf?" Dan vertel ik dat zijn bestaan meestal niet betwijfeld wordt, omdat ook in onafhankelijke bronnen over hem geschreven is, zoals door de Romein Tacitus en de Jood Flavius Josephus. Maar of hij de Messias is, de Zoon van God, die uit de dood is opgestaan, is een ander verhaal. Dat heeft met geloof te maken, want dat kun je niet bewijzen, zoals de wetenschap dingen bewezen wil zien. Onvermijdelijk komt dan de vraag: "En juf, geloof jij dat hij de Zoon van God is"?

In Matteüs 16 vraagt Jezus aan zijn discipelen: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" De discipelen zijn er goed van op de hoogte hoe er over Jezus gedacht wordt. Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia of Jeremia of een andere profeet is hun antwoord.

Ook in onze tijd hebben mensen hun gedachten over Jezus, zoals bv. een groot profeet of leraar, een revolutionair, een goed voorbeeld om na te volgen.

In verschillende culturen zien we ook dat verschillende aspecten van Jezus worden benadrukt.

In Latijns Amerika bv. wordt Jezus vaak gezien als de "bevrijder", in Afrika ziet men hem vaak in de eerste plaats als de "heermeester".

Wij hebben thuis een poster met afbeeldingen van Christus in vele culturen.

Je kunt je haast niet voorstellen dat de verschillende tekeningen van Jezus op die poster over dezelfde persoon gaan.

Vanaf het ontstaan van de Kerk hebben mensen verschillend over Jezus gedacht.

Er kwamen kerkscheuringen van en helaas ook zelfs godsdienstoorlogen.

Ook de Joden hadden verschillende verwachtingspatronen met betrekking tot de Messias, die zou komen en daar voldeed Jezus niet aan.

En toch waren er mensen die hem ineens herkenden.

Toen Jezus aan zijn discipelen vroeg: "En wie zeggen jullie dat ik ben?", antwoordde Simon Petrus: "*U bent de Messias, de Zoon van de levende God*".

Hoe kwam Petrus tot die overtuiging? Jezus zelf geeft daarop het antwoord: "Dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, Petrus, maar door mijn Vader in de hemel".

Het geheim, het mysterie van Jezus, wordt door God zelf geopenbaard.

Zonder de verlichting met Gods Heilige Geest blijft Jezus een onbekende.

Een jaar of 10 geleden, toen wij in het Midden-Oosten woonden, ontmoetten wij een Omani, die christen was geworden. Hij had eens van iemand een bijbel gekregen en had de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament gelezen, de verhalen over en de uitspraken van Jezus.

Hij wist al wat er in de koran over Jezus stond geschreven.

"Nadat ik de evangeliën gelezen had, wist ik dat dit de informatie over Jezus was, die ik miste", zei hij. Jezus is meer dan een profeet. "*Hij is de Messias, de Zoon van God*". Een hele ongewone uitspraak voor een moslim!

Toen ik hem vroeg wie hem dat uitgelegd had, zei hij: "De Heilige Geest".

Achmed, de Omani, sprak in 2003 dezelfde belijdenis uit in Muscat als Simon Petrus dat deed in Caesarea Filippi zo'n 2000 jaar daarvoor, beiden door de Heilige Geest.

Natuurlijk is Jezus ook de bevrijder, de heilmeester, de leraar, de profeet en het goede voorbeeld. Maar ook anderen kunnen een goed voorbeeld voor ons zijn.

Zij kunnen echter niet mijn relatie met God herstellen.

Dat heeft alleen Jezus gedaan, door zijn dood en opstanding en door als enige het leven te leven, zoals God de mens bedoeld had.

Ook aan u, jou en mij (soms via de kinderen, die ik les geef op school) stelt Jezus vandaag de vraag: "*En wie ben ik volgens jullie?*" *Wie zeg jij dat ik ben?*

Jannie Visser- de Groot

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	30 juni	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
maandag	1 juli	Lucas 9:18-27	Identiteitsbewijzen
dinsdag	2 juli	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
woensdag	3 juli	Lucas 9:43b-50	Groot en klein
donderdag	4 juli	Lucas 9:51-62	Mild en doelbewust
vrijdag	5 juli	Lucas 10:1-16	Zending met een missie
zaterdag	6 juli	Galaten 6:1-10	Draagtijd

Voorbede

1. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
2. Geef wijsheid aan de Diakenen, dat ze oog houden voor mensen die tussen wal en schip raken, nu onze verzorgingstaat op wankelen staat.
3. Voor allen die gehandicapt zijn, Heer geef hen kracht en levensvreugde.
4. Heer, zegen het zendingswerk in al zijn vormen, ver weg en in ons eigen land.
5. Wees met hen die op vakantie zijn, ga met hen mee.
6. Voor onze koning en zijn gezin, bescherm hen, help hen op een bescheiden manier om te gaan met de macht die hen gegeven is.
7. Voor de christenen in Pakistan, laat geen haat toe in hun harten, ondanks al het kwaad dat hun wordt aangedaan.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 23 juni, Tentdienst

Bestemd voor de bouw van het Prinses Maxima Centrum
voor Kinder Oncologie

€ 438,22

Rooster Kerkrentmeesters Patmoskerk

Maand juli: Jaap Boes en Klaas Boes.

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten Periode Mei – Juni 2013

€ 535,07

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.



Dankbaar zijn wij voor de fijne reacties in de vorm van cadeaus, bloemen en vele, vele kaarten die wij ontvingen naar aanleiding van ons 50-jarig huwelijksfeest!

De trouwdag en het feest zijn voor ons een prachtige herinnering geworden!

Aris & Maretje

Help het hospice 'In Vrijheid' Waterland te Purmerend te realiseren door bouwstenen te kopen!

De bouw van het hospice 'In Vrijheid' Waterland loopt op schema. Naar verwachting zal het gebouw aan de Ds. M.L. Kingweg 2 te Purmerend in oktober worden opgeleverd. In november verwacht het hospice haar deuren te kunnen openen.

Wat is een hospice

Hospice 'In Vrijheid' Waterland, dat vier kamers krijgt, is een omgeving in huiselijke sfeer voor terminaal zieke mensen. Mensen dus, die ongeneeslijk ziek zijn en binnen afzienbare tijd, hierbij moet u denken aan gemiddeld zes weken, zullen gaan overlijden. Wanneer het ziekenhuis niet meer hoeft en thuisverzorging niet meer gaat, kan men worden opgenomen in een hospice. Het kenmerkende van het hospice is dat bewoners dezelfde zorg krijgen die ze thuis zouden krijgen van gezinsleden, familie of vrienden. Dus gemoedelijk, ontspannen en geen gehaast, niets moet, maar mag.

De kwaliteit van leven in deze laatste fase staat hierbij centraal. Het wordt, op één professionele coördinator na, volledig gerund door vrijwilligers (\pm 80). Daarnaast is er, waar nodig, ondersteuning van eigen huisarts van de bewoner en verpleegkundige. Het verzorgingsgebied is gericht op de 125.000 inwoners van de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland.

Vrijwilligers

Het hospice heeft inmiddels een groep van 80 vrijwilligers die straks het hospice gaan bemannen. Een grote groep, maar toch is er nog behoefte aan meer vrijwilligers die graag willen helpen in het hospice. Op de website www.hospice-in-vrijheid.nl staat duidelijk omschreven wat van een vrijwilliger wordt verwacht en welke opleiding door het hospice wordt gegeven. Aanmelding kan ook via de website worden gedaan.

Koop bouwstenen en help mee!

Zoals ieder hospice is men voor de financiering voor 60% afhankelijk van de subsidie bijdrage van het Ministerie van VWS en voor de rest van bijdragen van particulieren en bedrijven. De eerste keer dat het hospice de subsidie kan verwachten, is pas in 2015. Tot die tijd moeten ze 100% van de kosten zelf dragen. Hun buffer is beperkt, vandaar dat ze grootschalige acties starten om het fundament voor het hospice te verstevigen

De Stichting Vrienden van het hospice is een actie gestart waarbij de 20.000 bouwstenen van het hospice virtueel zullen worden verkocht. Deze worden verkocht voor 5 euro per stuk. Bij koop van vijf stenen of meer wordt de naam van de gever op de "Wall of Stone" in de hal van het hospice vermeld. Kijk op de website www.hospice-in-vrijheid.nl, klik op de button bouwstenen. **Koop een steen, doe het meteen!**

Voor wie geen toegang heeft tot internet: rechtstreeks je bijdrage overmaken kan ook naar rek. nr. 132764652 t.n.v. St. Vrienden Hospice Waterland met vermelding van het aantal stenen dat je voor je rekening wilt nemen à € 5.—per stuk.

Graag wil ik dit doel van harte aanbevelen!

Ds. H. Dekker.

Memo van God

Betreft: HET LEVEN

Ik ben God. Vandaag regel Ik alles voor je. Onthoud alsjeblieft dat Ik je hulp niet nodig heb.

Als het leven je in een situatie brengt die je niet aankunt, probeer er dan niet zelf uit te komen. Doe je probleem in de doos waar IWGMD (iets wat God moet doen) op staat. Ik zal het oplossen op mijn tijd en niet op jouw tijd. Als je iets in de doos hebt gedaan, laat het dan los.

Als je vastzit in het verkeer, maak je dan niet druk. Veel mensen op deze wereld kunnen slechts dromen van een auto.

Als je een baaldag hebt op je werk, denk dan aan die man die al jaren werkloos is.

Als je vertwijfeld raakt omdat je relatie niet lekker loopt, denk dan aan die persoon die niet weet wat het is om liefde te geven en te ontvangen.

Als je baalt omdat het weekend weer voorbij is, denk dan aan die vrouw die het hoofd maar net boven water houdt, die twaalf uur per dag en zeven dagen per week werkt om haar kinderen te eten te kunnen geven.

Als je auto het begeeft en je kilometers moet lopen, denk dan aan die verlamde man die maar wat graag zo'n wandeling zou maken.

Als je in de spiegel weer een grijze haar ziet, denk dan aan die kankerpatiënt met chemotherapie die zou willen dat ze haar had om te inspecteren.

Als je je vertwijfeld afvraagt, wat de zin van het leven is en wat jij hier op aarde doet, wees dan dankbaar. Sommige mensen zijn al dood voordat ze de kans krijgen zich dat af te vragen.

Als je slachtoffer bent van andermans bitterheid, onwetendheid, bekrompenheid of onzekerheid, bedenk dan dat het nog erger kan: je zou die ander kunnen zijn!

Onthoud altijd dit: 'De grootste eik was ooit een kleine eikel die voet bij stuk hield.'

Dood

Een predikant ging er een lang weekend tussenuit en stond in de rij om te tanken. De pomphouder werkte snel, maar de rij was lang. Tenslotte gebaarde de pomphouder dat hij naar een lege pomp mocht rijden.

'Sorry dat het zo lang duurde, dominee', zei de jonge man. 'Het lijkt wel of iedereen zich pas op het laatste moment voorbereidt op een lange reis.'

De predikant grinnikte: 'Ik weet er alles van. In mijn vak gaat het net zo.'