

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 34

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 augustus 2013

Kerkdienst voor: zondag 25 augustus 2013

10.00 uur Patmoskerk

*Ds. H. Dekker,
Organist: Dirk Kes*

Crèche Gonda en Amber Zeeman

Kindernevendienst Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte is bestemd voor:
Kerk-in-Actie Noodhulp Syrië

Tweede collecte is bestemd voor:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen:

Zondag	25 augustus	Lucas 13:22-35	Wie gered worden
Maandag	26 augustus	Lucas 14:1-11	Prioriteiten stellen
Dinsdag	27 augustus	Lucas 14:12-24	Uitnodigingen
Woensdag	28 augustus	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
Donderdag	29 augustus	Amos 1:11-2:5	De lijst gaat verder
Vrijdag	30 augustus	Amos 2:6-16	Misdaad ... ook van Israël
Zaterdag	31 augustus	Hebreeën 12:14-29	Met God valt niet te spotten

In lucas 21 gaat het over de wederkomst van de Mensenzoon als dit gepaard zal gaan met vreselijke dingen. Er zal geen steen van de tempel op de andere blijven alles zal worden afgebroken. De toehoorders stellen Hem de vraag : Meester wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen. Als toehoorders in deze tijd zouden we misschien precies dezelfde vragen kunnen stellen. Immers ook wij willen op alles voorbereid zijn. Sterker nog ook wij willen een teken waaraan we kunnen zien als het zover is. Jezus spreekt over valse profeten, die beweren dat ze de tijd kennen. Dat hebben wij inmiddels al vaker meegemaakt. De laatste keer in december vorig jaar dat een groep mensen er heilig van overtuigd was dat het einde van de wereld er zou komen. Volg hen niet zegt Jezus. Volken zullen tegen elkaar opstaan. Ook dat gebeurt regelmatig. Denk aan Syrië en Egypte waar momenteel een ernstige burgeroorlog is uitgebroken met vele onschuldige slachtoffers. In Mijn naam zullen jullie vervolgt worden. Daar merken wij hier in Nederland nu nog niets van. Echter de Koptische christenen in het midden Oosten en vooral deze christenen uit Egypte ondervinden dit al aan de lijve. Kerken worden in brand gestoken en alles wordt vernield.

Jullie zullen door iedereen worden gehaat gaat Jezus verder omwille van mijn naam maar er zal geen haar op je hoofd verloren gaan. Is dat geen prachtig evangelie? Waar wij in ons land mee te maken krijgen. Is de uitbreiding van de islam.

Overal verschijnen moskeeën buitenlandse bedrijven, vooral uit het midden Oosten subsidieren de bouw van die moskeeën. Onze bestuurders vinden dat normaal want er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Terwijl er steeds meer kerken voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze zijn gebouwd.

Dat is toch een schrikbeeld voor een christen en is moeilijk te bevatten. Wij hebben dat grotendeel aan ons zelf te wijten?. Grote groepen willen niets meer van het evangelie weten. En de kerk is voor vele jammer genoeg een farce geworden. waarom zou je er dan geen ander doel voor bedenken? Ze gaan er vanuit dat ze heel een leven alles zelf kunnen regelen. Als er dan iets mis gaat geven ze ondanks dat ze niets van het geloof moeten hebben toch God de schuld. Maar Jezus zegt red je leven door standvastigheid, laat je niet meeslepen door je omgeving. Hou je oog gericht op Hem. Want al die dingen zullen gebeuren het begin is er al. Maar wat het einde is weten wij gelukkig niet. Vertrouw op Hem dat is onze enige keus. Aan het einde van lucas 21 staat wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan die dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen..

J. Uithuisje

Voorbede

1. Voor de zomer zangavonden, dat ons hart open mag staan naar U en onze naaste.
2. Voor Farooq en zijn gezin in Pakistan, wees hen zeer nabij. Wilt U met Uw Vaderhand hen leiden.
3. Wees met de Christenen die in Moslim landen wonen. Laat hun handelen een getuigenis zijn van Uw oneindig geduld met ons mensen.
4. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
5. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
7. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 18 augustus 2013

De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 237,10
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 203,90

Giften

Op rekening zijn ontvangen twee giften voor de kerk van Eur 25,= en van Eur 250,=.
Heel hartelijk dank hiervoor.

College van kerkrentmeesters.

Collecte “Noodhulp Syrië” op zondag 25 augustus a.s.

Kerk in Actie maakt zich ernstig zorgen om de slachtoffers van het geweld in Syrië. Eén op de vijf inwoners van Syrië is direct slachtoffer van het geweld: 5 miljoen mensen! De aantallen doden en gewonden zoals we ze in de kranten tegenkomen spreken boekdelen over het lijden van de Syriërs. Van de 5 miljoen mensen die van huis en haard verdreven zijn, is één miljoen mensen opgenomen in kampen over de grens, in Turkije, Irak, Jordanië en Libanon. Vier miljoen Syriërs verblijven in Syrië zelf, in openbare gebouwen, bij familie ingetrokken, of bij bekenden. Sommigen verblijven zelfs in oude Romeinse ruïnes. Ze hebben geen inkomsten en zijn aangewezen op de steun van anderen.

De Kerk van Antiochië in Syrië is de oudste kerk ter wereld. Zij voert haar bestaan terug op de prediking van Paulus en Barnabas aan het begin van onze jaartelling. Ze hoort thuis in de Grieks-Orthodoxe traditie, maar Arabisch is de voertaal. Het is de grootste kerk in Syrië. De Protestantse kerk in Nederland heeft een hechte relatie met deze kerk. Kerk in Actie kan deze mensen als een van de weinigen organisaties in Syrië bijstaan dankzij haar kerkelijke netwerken. Via de Grieks-Orthodoxe Kerk, net als Kerk in Actie lid van de ACT Alliance (wereldwijd netwerk van kerken), worden de slachtoffers voorzien van voedsel, medicijnen, kleding, dekens en tenten.

Onze broeders en zusters in de kerken van Syrië staan inmiddels ook al bijna met lege handen. Ze doen een dringende oproep aan ons om hen te helpen om werkelijk iets te betekenen voor al die slachtoffers. Zo weinig organisaties zijn er maar die in Syrië zelf effectief, zonder aanzien des persoons, en onafhankelijk hulp kunnen bieden. De kerken kunnen dat. Laten wij hen de middelen daartoe verschaffen.

Alleen geld inzamelen is niet genoeg. Ook gebed is hard nodig. Als wij voor de Syriërs, de kerken en de hulpverleners bidden, voelen zij zich gesterkt. Geef dus, maar dat niet alleen: neem hen ook op in uw gebeden.

De diaconie beveelt deze collecte voor “Noodhulp Syrië” van de Kerk in Actie van harte aan.

Op <http://www.kerkinactie.nl/> kunt u meer lezen over deze actie “Noodhulp Syrië”.

Zondag vieren we het 40 jarig jubileum van onze organist Dirk Kes. Zó lang de gemeente te mogen begeleiden is een voorrecht waar we graag bij stilstaan! We lezen Exodus 3: 1-15 en Psalm 33. En zingen: Ps. 150, Ps. 33: 1, 2, Gz. 62, Ps. 72: 6, 7, Gz. 446, Ps. 33: 5, 7, 8, Gz. 44. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. In het Waterlandziekenhuis is br. C. van Altena. Hij maakt een heel moeilijke periode door. Br. M. van Altena, nog maar zo kort in Swaensborch woonachtig (kamer 119), is zeer ernstig ziek. Gedenken wij onze zieken in voorbede en belangstelling!

Jubileum. Wat slechts weinigen is gegeven, mag deze week ten deel vallen aan Cees en Marie Boes-Teerhuis, Buurt I, 2. Het was 20 augustus jl. 60 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. De hoogste golven van de zeeën die bevaren werden door br. Boes, konden zelfs dat ja-woord niet uitwissen. En zo trof ik van de week een dankbaar echtpaar aan in hun woning. Ook de zorgen en het verdriet zijn jullie bepaald niet bespaard gebleven in het leven. En dat hoeft niet onbenoemd te blijven in deze dagen van vreugde en dankbaarheid. Wij noemen een 60 jarig huwelijk een diamanten huwelijk. En ik zou zeggen: in die 60 jaar trouw aan elkaar schittert de diamant van Gods trouw over jullie leven. En Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid zingt Ps. 136. Dat gaat dus nog veel verder dan onze menselijke trouw aan elkaar. Van harte hoop ik dat die trouw van God jullie blijvend voor ogen zal staan nu de jaren gaan tellen en we naar de avond van het leven gaan. Want eens aan de avond van ons leven, brengen we, van zorg en strijden moe, voor elke dag, ons door God gegeven, Hem hoger, reiner loflied toe (Gz. 390:3).

Overleden. Bij het gereed maken van deze berichten voor ons kerkblad bereikt mij de tijding dat br. Klaas Springer, Swaensborch 124 is overleden in de leeftijd van 91 jr. Op dit moment weet ik nog niet wanneer de begrafenis zal zijn. Wij gedenken allen die verdriet hebben over zijn heengaan.

Ter overweging. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgericht.

(Ed Hoornik).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



Marker Mannenkoor

Onze zomervakantie is bijna om. Op zondag 1 september 2013 van 12.00 tot 13.30 uur starten wij weer met de wekelijkse repetities. Hierbij doe ik een dringende oproep aan de mannen en jongens van Marken en omgeving, die goed van stem zijn, om zich aan te sluiten bij onze oergezellige vereniging. Stap nu eens over die drempel heen en kom lekker meezingen in ons koor. Gun je vrouw / vriendin ook eens een lekker rustig anderhalf uur voor haarzelf op de zondag. Het Marker Männenkoor bestaat momenteel uit zo'n 30 enthousiaste leden, maar om het voortbestaan te kunnen garanderen voor ons mooie schiereiland hebben wij wel nieuwe aanwas nodig. Dus wacht niet langer meer en KOM !!!! Je kunt je aanmelden bij onze secretaris Rob Zwiers, Grotewerf 21, / email: info@markermannenkoor.nl, of bij één van de andere bestuursleden. Je kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen in het Trefpunt op zondag 1 september a.s. Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Cor Visser (voorzitter Marker Mannenkoor)

Klaverjasclub Voor Anker gaat 3 september 2013 weer starten!

Het is gebleken dat wij een gezellige club zijn.

. Waar ontspannen en gezellig geklaverjast wordt !

Wij spelen in het Trefpunt van 14.00- 17.00 uur!

Als u belangstelling heeft, mag u vrijblijvend kennismaken!

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met,

C.Zeeman

IJsselmeer weg 60 tel. 603374 / 06.13826645

Marken helpt Roemenië

In de week van **26 augustus – 31 augustus a.s.** wordt er weer een collecte gehouden voor de stichting "Marken helpt Roemenië". Zoals u weet, wordt de opbrengst gebruikt om het vervoer van kleding en spullen te bekostigen.

"Marken helpt Roemenië" heeft enkele jaren geleden een samenwerkingsverband aangegaan met de Oosteuropa Zending die zetelt in Krimpen aan de Lek en ervoor zorgt dat een groot deel van de kleding uit Marken in Moldavië, Albanië en de Oekraïne terecht komt.

Roemenie ontvangt dus nog slechts een klein deel van de Marker stichting.

De Oosteuropa Zending werkt grotendeels met vrijwilligers en in 2012 heeft ze 37 transporten verzorgd met vrachtwagens van 90 m³. Vanaf Marken was het mogelijk om in 2012 ongeveer 50 m³ aan kleding, dekens en ander materiaal mee te sturen.

In de landen waar de Oosteuropa Zending werkt, heerst nog veel armoede. 'sWinters is het er vaak heel erg koud en veel mensen hebben geen verwarming in huis en moeten zich dus met dikke kleding en dekens warm houden. Afgelopen winter nog ging de temperatuur terug tot 20° onder nul. Dat er bij die temperaturen zonder verwarming in huis slachtoffers vielen, is niet verwonderlijk.

Uiteraard zijn aan alle vervoer veel kosten verbonden en voor die kosten wordt het geld van de collecte gebruikt. We hopen daarom dat u de collectantes wilt helpen de bussen goed te vullen!!

Mocht u ze missen, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op

Rabobanknummer 34 28 71 188.

Namens de stichting Marken helpt Roemenië,
Eef Visser

DANKBETUIGING

Met veel verdriet, maar grote dankbaarheid voor haar leven vol van liefdevolle, toegewijde zorg voor ons, namen we op 12 mei j.l. afscheid van onze moeder

Maretje Visser-Appel

Wij danken u hartelijk voor alle betuigingen van medeleven na het overlijden en bij het afscheid van onze Mem, schoonmoeder en bessie.

Ook willen we alle mensen bedanken die in de laatste tijd van haar leven, toen ze aan huis gekluisterd raakte en vaker ziek was, aandacht aan haar hebben gegeven door bezoeken, het sturen van een kaartje of anderszins. Dat stelde ze heel erg op prijs!

Het huis is nu leeg, de deur staat niet meer open.

Maar wij koesteren alle dierbare herinneringen en de liefde die zij ons gaf.

En wij nemen die mee in ons hart nu we verder moeten zonder haar.

Jaap en Sandra

Klaas en Klaziena

Piet

Eef en Tim

kleinkinderen en achterkleinkind



Ik las over iemand die een paar woorden zei
op de begrafenis van zijn maat.
Hij wees op de jaartallen op de steen
waar het begin... en het einde op staat.
Het jaar van geboorte kwam eerst, zei hij,
het tweede jaar roerde hem terstond,
maar wat volgens hem het belangrijkste was:
het streepje dat ze verbond.
Want dat streepje staat voor de jaren
die hij doorbracht hier op aard,
en wie weet het antwoord op de vraag:
hoeveel was dat lijntje waard?
Dat weten alleen zijn dierbaren nog,
want bezit is niet waar het om draait;
het gaat erom of je leeft en liefhebt
en om hetgeen je zaait.
Dus denk er eens heel goed over na
wat jij graag veranderen zou?
Want je weet nooit hoeveel tijd je nog rest;
misschien eindigt je streepje al gauw.
Laten we vaart minderen en ons bezinnen
op de dingen die waar zijn en echt,
en laten we ons ook in de ander verplaatsen,
in wat hij doet en zegt.
En... word wat minder snel boos,
maar laat je waardering blijken,
en toon je liefde meer dan ooit,
want dat zal je leven verrijken.
Laten we elkaar met eerbied bejegenen
en ons vaker een glimlach aanmeten,
tenslotte kan dit bijzondere streepje
voorbij zijn voordat we het weten.
Dus als jouw grafrede voor wordt gelezen
en de klok voor het laatst zal luiden...
zul je dan blij zijn als mensen vertellen
hoe zij jouw streepje duiden?

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u
1 Petrus 5: 7

Bedroefd maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze liefhebbende, zorgzame, humorvolle ta en schoonvader, bap en overgrootvader

Klaas Springer Pz.

Geboren: 14 februari 1922
te Marken

Overleden: 21 augustus 2013
te Monnickendam

weduwnaar sinds 29 juli 2008 van Lijsje de Jong Pd.

Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaargestaan
Een (schoon)vader waar je op kon bouwen
Met een woord waarop je kon vertrouwen
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je, heel je leven

Pieter en Lydia, ...
Klaas Louis en Nikè,
Merel, Pieter en Bloeme
Evelyn en Hans,
Sophie, Thomas Pieter, Floor en Eva

Sijtje Aagje en Cees,
Freek-Jan en Angelique,
Anthonie
Klaas Pieter Ariaan

Klaas Arie en Marion,
Maartje, Lisa en Remco, Nick

Correspondentie:
S.A. van Altena-Springer, Kerkbuurt 194, 1156 BT Marken



De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 26 augustus 2013 om 13.00 uur in de Patmoskerk te Marken, waarna de begrafenis aansluitend zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken. Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 12.15 uur gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk.

Liever geen bezoek aan huis en geen bloemen.

Jezus heeft een mens
nooit beoordeeld op basis
van een momentopname -
we hebben allemaal zo
onze slechte momenten.
Jezus kijkt hoe je bent als mens.

Wij, gerechtvaardigd door zijn genade . . .

Titus 3:7

