

# Protestants Marken



Jaargang 7. nummer 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 31 august 2013

**Kerkdienst voor : Zondag 1 September 2013**

**Grote Kerk.**

10.00 uur: Mevr. Karin Smit, Baambrugge..

Organist: Dirk Kes.

Schoolied: Psalm 62 : 1

Schooliedlezen: Mervijn de Leeuw.

Creche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot.

Kindernevendienst : Jannetje Boes en Nelly Zeeman

Eerste collecte: Onderhoudsfonds.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk



woensdagavond 4 september, 20.00 uur, Patmos kerk

**4<sup>e</sup> Zomerzangavond 2013**

*M.m.v Charlie's Gospeltrain*



Meditatie: Ds. H. Dekker  
Liturg: Kees Kersbergen

[www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

## Meditatie

### Ik geloof in de Heilige Geest ( Apostolische Geloofsbelijdenis)

Lezen : 1 Korintiërs 12:1-11

Regelmatig wordt in onze diensten de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen of gezongen. Daarmee geven we samengevat aan wat we geloven en wat ons geloof inhoudt. Het zingen ervan (of er naar luisteren ernaar) gaat bijna automatisch, we weten wat er komt, maar zijn we ons nog bewust van wat we zingen?

Wat mij altijd weer opvalt is dat er binnen de belijdenis een merkwaardig verschil bestaat in detail bij de beschrijving van de personen van de drie-eenheid. Bij de Vader wordt aangegeven dat Hij almachtig, schepper is. Bij de Zoon, Jezus, wordt aangegeven dat hij is geboren, heeft geleden, is gestorven, is opgestaan en zal wederkomen.

Bij de Heilige Geest is geen verdere beschrijving gegeven, alleen "Ik geloof in de Heilige Geest".

Daarna noemen we nog een aantal dingen die ons zelf aangaan, de kerk, gemeenschap van de heiligen, opstanding en eeuwig leven.

Waarom geen details over de Heilige Geest. Is het zo overduidelijk wie de Heilige Geest is, dat we er verder niets over hoeven te zeggen? Kennen we Hem allemaal zo persoonlijk dat dit genoeg is?

De catechismus voegt nog toe dat Hij samen met de Vader en de Zoon eeuwig God is en dat hij mij geloof geeft in Christus en troost en voor eeuwig bij me blijft. De Heilige Geest is dus net als de Vader en de Zoon een persoon. Wij bidden tot de Vader en (soms) tot Jezus (de Zoon), maar bidden we ook wel tot de heilige Geest?

De Heilige Geest heeft ons heel wat te bieden, zowel persoonlijk als ook als gemeente. Want ook voor de gemeente van Christus is het de Heilige Geest die "Here is en levend maakt". (Geloofsbelijdenis van Nicea).

Al in de geschiedenis van het volk Israël, in het Oude Testament wordt gesproken over de Geest en spreken enkele mensen (profeten) door de Geest over God. In het Nieuwe Testament, met Pinksteren, wordt de Geest uitgestort, komt hij om zo te zeggen bij iedereen die dat wil en erom vraagt.

Wanneer en waarom zou je vragen, bidden om de Geest? In de kerkdienst wordt er gebeden om de aanwezigheid van de Geest zodat we kunnen begrijpen waar het om gaat en ons geloof gesterkt wordt. Dit is een collectief gebed, maar richten we ons ook persoonlijk tot de Geest om te bidden om zijn steun en om de uitwerking daarvan in ons leven en het leven van de gemeente?

De Geest geeft gaven om niet aan wie Hij wil. Maar ook kunnen wij ons in gebed tot de Geest richten om ons duidelijk te maken welke gaven Hij ons wil geven (of al gegeven heeft).

In 1 Korintiërs 12 wordt door Paulus aangegeven waar het over gaat als we over de gaven van de Geest praten. Belangrijk daarbij is de opmerking in vers 7: "In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente".

Zien we dit in onze gemeente, is de Geest zichtbaar aan het werk? Kijk eens bij uzelf en om u heen en probeer die werking te zien en te benoemen.

Voorbede

1. Wees met de Christenen die in Moslim landen wonen. Laat hun handelen een getuigenis zijn van Uw oneindig geduld met ons mensen.
2. Heer, wees bij de vervolgte Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
3. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
5. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
6. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de smartphone en computer in beslag neemt.
7. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.

Ria Kaars

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	1	Hebreeen	13 : 1- 8	Naastenliefde
Maandag	2	Hebreeen	13 : 9 - 24	Aansporingen
Dinsdag	3	Psalm	64	Verbaal geweld
Woensdag	4	Genesis	24 : 1 - 28	Vrouw gezocht
Donderdag	5	Genesis	24 : 29 -- 54a	Huwelijksaanzoek
Vrijdag	6	Genesis	24 : 54b - 67	Troost voor Isaak
Zaterdag	7	Genesis	25 : 1 - 18	Vader van vele volken

Opbrengst Collecten.

Zondag 25 augustus

Eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp Syrië	578,40 Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	265,40 Euro

Werk alsof je nog honderd jaar  
te leven hebt; bid alsof je morgen  
moet sterven.

**Zondag** mag ik voorgaan bij onze buurgemeenten Ilpendam/Watergang. Van harte een goede zondag gewenst met de gastvoorganger.

**Zieken.** Br. A. Uithuisje mocht het ziekenhuis verlaten en dat is goed nieuws. Br. C. van Altena is nog altijd in het Waterlandziekenhuis. We denken aan hem, maar ook aan Anneke, de kinderen en kleinkinderen in deze heel moeilijke periode.

**Wij gedenken.** Op 21 augustus jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Klaas Springer Pz. Hij verbleef de laatste jaren in Swaensborch en mocht de leeftijd van 91 jr. bereiken. Gouden momenten uit zijn leven deelden zijn kinderen en kleinkinderen met ons op de dag van zijn begrafenis, maandag 26 augustus. Klaas stond aan de wieg van de Patmoskerk, zou je kunnen zeggen. Maar liefst 13 jaar lang haalde hij in zijn eentje, met een karretje achter zijn fiets het oud papier op voor de kerk. De Donald Ducks werden er uitgelicht, want die konden de jongens mooi eerst lezen voordat ze voorgoed in het oud papier verdwenen. Je moet natuurlijk wel praktisch blijven denken, nietwaar? Klaas behoorde bij die praktische mensen. Ik mag ook zeggen: rekende zich tot het praktisch christendom. Boven de rouwkaart lieten zijn kinderen 1 Petr. 5: 7 afdrukken. Daar dachten we over na in de kerkdienst voorafgaande aan zijn begrafenis. Waarom, zo vroeg ik hen, kozen jullie voor deze Bijbeltekst? Dat was vaders levenservaring, was het korte en bondige antwoord. Nu, dat lijkt me prachtig als je gaandeweg je leven geleerd hebt om ál je zorgen bij God te brengen. Als je kunt zeggen: heel veel in het leven begrijp ik niet, maar ik schuil bij U Heer. Als deze levenservaring dan zichtbaar geworden is voor je nageslacht, nu, dan laat je een grote rijkdom achter. En zo geloven we dat Klaas Springer voor eeuwig veilig en geborgen is bij Hem, die zegt: geef nu maar al je zorgen aan Mij. Daar ben Ik voor. Daar kwam Ik voor. Dan heb je de zorgen ver weg en de Heer dichtbij. Wij denken aan allen die Klaas zullen missen en wensen hen de troost en de nabijheid van dit Evangelie van harte toe.

**Zomeravondzang.** De laatste zangavond deze zomer is woensdag 4 september a.s. om 20.00 uur in de Patmoskerk. We zingen die avond uit het Nieuwe Liedboek en ik hoop te mediteren over: 7 magere en 7 vette jaren. Alle liederen staan op stencil. Charleys Gosbelband zal voor ons spelen en de samenzang zal begeleid worden door Nick Springer. Als voorbereidings - commissie verheugen wij ons in de goede opkomst en uiteraard hopen we dat dit a.s. woensdag ook zo zal zijn bij de afsluiting van de zomer, zal ik maar zeggen.

**Het Nieuwe Liedboek** komt er aan en we zullen dat Liedboek vanaf zondag 8 september gaan gebruiken in onze gemeente. Zowel in de Grote Kerk als in de Patmoskerk heb je dit

Liedboek nodig omdat we dan niet meer zingen vanaf de beamer, zoals ik al eerder in het kerkblad uitgelegd heb. Ik zal ná mijn studiedagen over het Liedboek een serie artikelen schrijven in ons kerkblad over dit Liedboek. Ik had er ook voor kunnen kiezen om de studiedagen om te zetten in een lezing voor de gemeenteavond die we op 29 oktober hopen te houden, maar de praktijk hier op Marken leert mij inmiddels dat de gemeenteavond maar door een gering aantal mensen bezocht wordt. Dus heb ik er voor gekozen om de gemeente voor te lichten over het Nieuwe Liedboek in ons kerkblad. Over twee weken het 1<sup>e</sup> artikel, en hoeveel artikelen ik daarvoor nodig heb, dat weet ik op dit moment nog niet.

**Bestellingen van het Nieuwe Liedboek** kunnen afgehaald worden voorafgaande aan de zomerzangavond op **woensdag 4 september vanaf 19.15 uur in de hal van de Patmoskerk tegen contante betaling** en als je die avond niet kunt, ook op **zaterdag 7 september tussen 10.30 en 12.00 uur. Eveneens tegen contante betaling**, want we hebben nu eenmaal geen pinautomaat in de kerk. Als je zelf niet in de gelegenheid bent, dan is er vast wel iemand anders die ook jouw exemplaar (tegen betaling uiteraard) voor je mee wil nemen.

**Reünie.** Allen die in het voorjaar met me mee geweest zijn naar Israël worden uitgenodigd voor een reünie op zaterdag 2 november vanaf 16.00 uur in de hal van de Patmoskerk. Breng je foto's mee, vergeet je zonnige vakantiehumeur niet, dan maken we er een leuke bijeenkomst van. Hopelijk is de film dan ook klaar. En we gebruiken een eenvoudige broodmaaltijd met elkaar. De kosten delen we samen, zodat de kerk "er geen armoede van lijdt".

**Ter overweging.** Wanneer een mens, door pijn getatoeëerd  
afwerensmoe zich op zijn zijde keert  
het zweet nog tracht te wissen  
met het laken; wellicht  
wellicht – dat ge eindelijk zwijgen leert.

*Ida Gerhardt.*

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

### **Pakistan**

Het bange vermoeden dat Farooq en Tahreem na hun vlucht uit Karachi niet veilig zouden zijn in Toba Tek Singh is helaas bewaarheid geworden. In de kerkbode van 3 weken geleden heb ik deze zorg al te kennen gegeven, maar je blijft natuurlijk hopen. De moslim-fundamentalisten in Karachi bedreigen momenteel een collega van Farooq met het doel zijn verblijfplaats te weten te komen. Deze collega heeft Farooq gebeld en eerlijk gezegd dat hij onder de druk bezweken is. Farooq en Tahreem (Faras' zuster) met hun 4 kinderen zijn niet meer veilig in Toba Tek Singh. Zij worden met de dood bedreigd op basis van een vermoeden dat Farooq onder moslims gepreekt heeft. In Pakistan is zo'n vermoeden al voldoende om iemand bij de fanatici aan te geven. Farooq heeft natuurlijk in Karachi al aangifte gedaan toen hij bedreigd was, maar van de politie is daar niets te verwachten (dat zijn zelf moslims). Enfin ik heb dat allemaal in de kerkbodes van 1 aug. en 8 aug. verteld. Voor Farooq en zijn gezin is nu voor twee weken een onderduikadres gevonden. Maar ze hebben niets meer en op dat adres is ook niets. Al hun spullen, meubels, kleren enz. zijn nog in hun huis in Karachi en daar naar toe gaan betekent een wisse dood. Op dit moment zijn ze nog niet op het onderduikadres, maar ze moeten er zo gauw mogelijk heen, elke dag wordt de kans nu groter dat ze gevonden worden en dan komt Faras met zijn gezin en zijn moeder ook in gevaar. Dit alles brengt ook nog eens hoge kosten met zich mee, die zij niet kunnen opbrengen. Kortom we zitten in een "rug-tegen-de-muur-situatie".

### **DAAROM HEB IK EEN VERZOEK:**

Wilt u die dit leest helpen deze afschuwelijke nood te lenigen ?

Dit kan door een bedrag op de rekening van onze diaconie te storten onder vermelding van Pakistan II. Dit heb ik zo met de penningmeester afgesproken zodat hij weet dat dit noodhulp betreft. U zult begrijpen dat hier heel veel haast bij is. Hier volgen de bankgegevens van de diaconie :

**Rekening nummer: 84.13.77.847**  
**Ten name van: Diaconie der Prot. Gem. Marken**  
**Te: Marken**  
**o.v.v. : Pakistan II**

Met Faras heb ik dagelijks contact (soms 2 x per dag). Zodra er speciale ontwikkelingen zijn meld ik het wel weer. Ik ben er dagelijks mee bezig, maar ik bijt mijn tanden stuk op bureaucratie, zowel binnen als buiten de kerk, terwijl iedereen mij wijsheid toewenst.

Laat hen merken dat er christenen bestaan die "hun 's broeder hoede" zijn.

Dank u wel,

Klaas Kes

7

## KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op zaterdag 26 oktober a.s. met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren.

*Jongeren uit het voortgezet onderwijs willen we er weer attent op maken dat het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage telt. In overleg met ons worden die uren dan afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar [eefvisser@hetnet.nl](mailto:eefvisser@hetnet.nl)*

Behalve mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp dus altijd van harte welkom!! Zowel van jong als van wat ouder!!

Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: tot 26 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

---

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de vele leuke kaarten en prachtige cadeaus, die wij mochten ontvangen na de geboorte van Bram!

Kees, Natascha en Bram Honingh

Wij willen alle mensen bedanken voor de leuke reacties, vele kaarten en telefoontjes, die wij hebben gekregen na de geboorte van onze kleinzoon Bram Cornelis Honingh.

De trotse Bap en Bessie,

Muus en Trijntje Kaars

Vorige week woensdag is onze Bap overleden en met zijn lieve vrouw herenigd. Wij hebben hele fijne herinneringen aan een liefdevolle en humorvolle Bap die er altijd voor ons was. Hij zal voortleven in ieder van ons, in gedachten en daden.

*“Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten” Jesja 3:10*

Klaas Louis en Nikè  
*Merel, Pieter en Bloeme*  
 Evelyn en Hans  
*Sophie, Thomas Pieter, Floor en Eva*  
 Freek-Jan en Angelique  
*Anthonie*  
 Klaas Pieter Ariaan  
 Maartje  
 Lisa en Remco  
 Nick

---

De weg wordt zwaarder  
 en mijn krachten wijken.  
 De zon gaat onder en de nacht breekt aan.  
 Maar eens zal ik Jerusalem bereiken.  
 Daar zullen mijn voeten gaan.

Tot ons verdriet is onze broer, zwager en oom op hoge leeftijd  
 heengegaan naar zijn Heer

### **Klaas Springer Pzn**

Wij wensen de kinderen en (achter) kleinkinderen heel veel sterkte en  
 kracht om dit verlies te dragen.

Kees Springer  
 Dirk en Jannetje  
 Jan en Aaltje  
 Trijntje Springer-Kes  
 Grietje Springer-Pereboom  
 Makie en Klaas  
 neven en nichten