

Protestants Marken



Jaargang 7. nummer 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 sept. 2013

Kerkdienst voor : Zondag 8 September 2013

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker.

Organist: Hans Jutte.

Schoollied Lied 221 : 1

Kosters; Jj. Commandeur en Freek Visser.

Schoolliedlezen: Jiddo Springer..

Creche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer.

Kindernevendienst : Esther Kaars en Tanja de Jong.

Eerste collecte: Pakistan.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Na de dienst is er koffie drinken in de hal van de kerk verzorgd door de Zendingscommissie.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	8	Amos	3 : 1 - 8	Oorzaak en gevolg
Maandag	9	Amos	3 : 9 - 4 : 3	Vernietigend oordeel.
Dinsdag	10	Amos	4 : 4 - 13	Niet terug teruggekeerd, ondanks ellende
Woensdag	11	Amos	5 : 1 - 9	Zoek God en leef!
Donderdag	12	Amos	5 : 10 - 20	Geen ontsnappen mogelijk
Vrijdag	13	Amos	5 : 21 - 27	Schijnvroomheid.
Zaterdag	14	Lucas	14 : 25 - 35	Prioriteit.

Meditatie.**Lezen: Psalm 16.**

Heel veel mensen worstelen met de dood. En dat is ook te begrijpen. We weten allemaal dat er een keer een eind komt aan ons aardse leven. Maar (bijna) niemand wil afscheid nemen, wil alles loslaten wat hem/haar zo lief is geworden. Er is heel veel wat ons aan deze aarde bindt. En ik onderschat zeker niet welk een moeizaam proces het is om je geliefden achter te moeten laten. Aan de andere kant kwam ik in mijn werk ook tegen dat mensen verlangden naar de dood. Omdat de ziekte, de pijn te erg werd om nog langer te verdragen. Nu, met al deze voorbeelden in gedachten, is toch wel de meest opmerkelijke zin uit de psalm die we overdenken het 10^e vers, waar David tegen God zegt: "U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien."

Wie kan dat begrijpen? En we hebben de neiging om David tegen te spreken: dat kán niet beste man wat je hier zegt. Dat is te mooi om waar te zijn. Onmogelijk, zeggen wij. Ja, en dat begrijp ik wel. Omdat we de graven om ons heen zien. Omdat we dierbaren moeten afstaan aan de dood. En we weten het: ook David is gestorven en zijn graf is in Jeruzalem. Je kunt dat graf tot op de dag van vandaag bezoeken als je wilt.

Weerspreekt dat allemaal niet wat hier staat? Nu, dat valt nog te bezien. Zeker, ieder mens moet sterven. Daar is geen ontkomen aan. En dan tóch het dodenrijk *niet* zien? Hoe kan dat? Dat kan dankzij Pasen. Psalm 16 klopt pas op Pasen. Als de leerlingen van Jezus bij het open graf staan. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, zingen we dan met Pasen.

Daarom worden we niet *uitgeleverd* aan de dood. Daar staat de opstanding van Christus garant voor. Hij ging voor ons dóór de dood heen, zodat wij eeuwig zullen leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. (Joh. 11: 25, 26). De vraag is: geloof je dat?

Ik kan het ook anders vragen: geloof je nog in de tijd waarin wij leven in een leven ná dit leven? Of zet je alles op de kaarten van dit leven? Op de kaart van het hier en nu?

Volgens de Bijbel is het zó: terwijl iedereen hier op aarde nog druk bezig is met afscheid nemen en met je lichaam begraven als je er niet meer bent, leef je allang bij de HEER, verlost van pijn, vermoeidheid, ziekte, enz.

Wie dát geloven mag, leeft nu al eeuwig. Want het eeuwige leven begint dan niet pas ná je dood. Zo van: straks zal ik wel eeuwig leven met God, maar hier in dit leven doe ik het wel zonder God. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is een eenheid. Het leven hier, intiem verbonden met je Hemelse Vader, gaat dóór als je lichaam hier op aarde de laatste adem uitblaast. Wat een troostvol weten is dat! Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor allen die langdurig verpleegd worden en hun familie, Heer wees hen nabij.
2. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
3. Voor de kinderen die weer naar school gaan, dat ze plezier mogen hebben in het leren en met elkaar spelen.
4. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de smartphone en computer in beslag neemt.
5. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.
6. Spaar Here, Uw volk Israël.
7. Voor hen die ons land besturen, geef wijsheid en inzicht in de keuzen die er zijn.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 1 september.

Eerste collecte bestemd voor Onderhoudsfonds	221,37 Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	213,70 Euro.

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
 Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aan huis wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 55 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
 Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor

maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
 De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Zondag maken we een begin met het gebruik van het Nieuwe Liedboek. Veel zal je oud en vertrouwd in de oren klinken. Wat nieuw is zal ik toelichten in de kerkdienst. Van harte hoop ik dat we als voorganger en gemeente in de tijd die voor ons ligt, samen veel vreugde zullen beleven aan het ontdekken welke schatten dit Nieuwe Liedboek in zich bergt. Zoals ik al eerder geschreven heb: we spreken met ingang van het gebruik van dit Liedboek niet langer over Psalmen en Gezangen, maar over Liederen. Ieder van ons weet dan heus wel dat de 1^e 150 de Psalmen uit de Bijbel zijn. En dan tellen we vervolgens gewoon door, want na 150 volgt in het Nieuwe Liedboek 150a, 151 enz. (Het oude liedboek begint dan weer opnieuw te tellen met gezang 1). Dat is dus een verschil. De nieuwe liturgieborden voor de Patmoskerk zijn nog in de maak (met dank aan de vrijwilligers die zich daarvoor inzetten!), dus je leest de orde van dienst vanaf het scherm aan de muur. De liederen worden **niet** geprojecteerd, de Schriftlezingen wel, dus je hebt je boek nodig! We zingen deze zondagmorgen de volgende liederen: 968: 1, 4, 5. Het schoollied is 221: 1 en we zingen de verzen 1, 2, 3; 119: 6, 7; 513, 771; 98: 3, 4; 747: 1, 4, 8; 431C. We lezen in deze kerkdienst: Genesis 1: 1-5 en Openbaring 22: 6-17. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. In het Waterlandziekenhuis is nog altijd br. C. van Altena. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Studie. Volgende week zal ik me dus een aantal dagen wijden aan verplichte bijscholing /nascholing. Ik schreef daar al eerder over, dus dat hoeft ik niet te herhalen. Indien ik niet bereikbaar ben en er is dringend pastorale hulp gewenst, neem dan contact op met onze pastoraal medewerker br. C.S. Kersbergen.

Vooruitblik. Zondag 15 september hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laat je je plaats niet onnodig leeg aan de tafel van de HEER?

Israël reünie. Omdat op 2 november de hal van de Patmoskerk niet beschikbaar is, schuiven we een week door. Dat is niet erg. We hebben de tijd aan onszelf in dit verband, lijkt mij. Dus: **zaterdag 9 november** is de nieuwe datum. We beginnen om 16.00 uur en we hopen rond de klok van 20.00 uur af te ronden.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Dekker.

Verslag van de Kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 26 augustus 2013 in gebouw Hoogh om 20.00 uur.

Aanwezig 17 leden, afwezig 9 leden.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Daarna leest hij Hebrëen 3 : 1 t/m 11 en gaat voor in gebed.

Mededelingen

- Binnenkort zal dhr. Kersbergen zijn studie van kerkelijk werker afronden. Hij kan dan gelijktijdig met de nieuwe ambtsdragers in januari 2014 worden bevestigd.
- Dankzij de goede voorbereiding is de ontmoeting met de familie Bak in de dienst van 21 juli goed verlopen.

Inkomende- en uitgaande post

Mail inzake een verzoek aan de kerkenraad voor het houden van een lezing in onze kerk. Het betreft een familie uit Pakistan die door hun geloof worden bedreigd. Kerkenraad gaat akkoord met een uitnodiging.

Brief van PKN inzake mentoraat/ verplichte werkbegeleiding. In deze brief wordt onze kerkenraad op de hoogte gesteld dat onze predikant dominee Dekker bereid is gevonden om als mentor op te treden voor een beginnende predikant. Wij zijn als kerkenraad zeer verheugd en dankbaar dat onze predikant als mentor mag optreden en wensen hem Gods Zegen toe bij dit belangrijke werk.

Brief van PKN inzake beoordeling jaarrekening 2012. Deze is goedgekeurd. Er is weer een geweldig werk verzet door onze penningmeester waarvoor veel dank.

Nieuw Liedboek

Dominee Dekker heeft besloten om na zijn studiedagen een serie artikelen te schrijven in het kerkblad over het nieuwe liedboek.

De nieuwe liedboekjes worden aan het eind van deze week afgeleverd.

Dominee Dekker geeft te kennen dat hij een korting van 15% heeft bedongen op de aankoop van de liedboekjes. Met het kortingsbedrag van circa € 1.900,-- kunnen de 100 liedboekjes voor beide kerken worden bekostigd. Dit is weer een meevaller waarvoor wij als kerk dankbaar zijn.

De borden waarop de gezongen liederen worden aangegeven, dienen nog te worden aangepast aan de hogere nummers van de liedjes met eventuele toevoegingen van a, b, c etc.

Nieuwe kerkenraadsleden

Aftredend zijn:

3 ouderlingen

1 diaken

2 kerkrentmeesters

Er wordt besproken wie we gaan vragen en hopen dat snel nieuwe gemeenteleden zich geroepen weten voor deze belangrijke taken.

Jeugdzaken

Op 22 september zal er weer een jeugddienst worden gehouden. De voorbereiding is zo goed als rond.

De catechisatie gaat weer van start op zondag 13 oktober. Als onderwerp is gekozen "De Tien Geboden".

Diaconie

De diakenen willen dat er beter wordt gecommuniceerd over zaken aangaande het pastoraat, zoals over gemeenteleden die ziek zijn, in het ziekenhuis of elders worden verpleegd.

Zendingscommissie

Een zendingsdienst zal worden gehouden op 6 oktober a.s.

Kerkrentmeesters

Op de parkeerplaatsen behorend bij de Patmoskerk zullen grijze tegels worden neergelegd ter vervanging van de grastegels.

Er is verzocht om twee predikantsborden, zoals gebruikelijk was in de Grote Kerk, te ontwerpen. Per kerkgebouw zal een model worden gemaakt dat past bij het interieur van het desbetreffende gebouw.

Er zal een procedure moeten worden gestart over "hoe te handelen bij het onwel worden van een kerkganger tijdens de dienst". Er wordt een plan gemaakt door de kerkrentmeesters.

Op de retour gezonden strookjes betreffende de kerkelijke bijdrage en de zending is door 9 leden te kennen gegeven dat zij geen lid meer wensen te zijn van onze gemeente.

Kerkdiensten

15 september zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

29 september is de Zondagsschooldienst.

6 oktober is de Schooldienst.

3 november zal het Marker mannenkoor hun medewerking verlenen aan de dienst.

We kunnen dankbaar zijn voor de opkomst in de diensten tijdens de zomervakantie.

Er dient te worden nagedacht om voortaan crèche te houden tijdens de zomervakantie.

Verslag kerkvisitatie

Behalve enkele onjuistheden c.q. aanpassingen, die door de scriba worden doorgegeven aan ds. Allewijn, wordt het verslag gezien als een goede weerlegging van deze bijeenkomst.

Vaststellen datum en agenda Gemeentevergadering

De datum voor de gemeentevergadering wordt vastgesteld op dinsdag 29 oktober in de Patmoskerk.

Datum volgende vergadering : 8 oktober

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".



De spierweek van het Prinses Beatrix Spierfonds – in actie tegen spierziekten

De tweede week van september is door het Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot spierweek. De week dat heel Nederland in actie komt tegen spierziekten! Dus ook op Marken gaan er 12 vrijwilligers van 9 t/m 14 september langs de deuren en starten mensen een actie om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

In Nederland lijden er ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. En daar zijn er 600 verschillende van. Sommige zijn dodelijk, sommige erfelijk en allemaal hebben ze een verlamrend effect op de spieren. Er zitten zo'n 600 spieren in een menselijk lichaam en die sturen alles aan. Van een glimlach tot een wandeling. Van drinken tot plassen. Van lachen tot ademen. Een ziekte die spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee het hele leven van een persoon aan. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk onderzoek naar genezing en naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, dankzij de financiering van het fonds is er onder andere een levensreddend medicijn voor de ziekte van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de goede weg naar een therapie voor de ziekte van Duchenne.

De spierweek is één van de belangrijkste weken in het jaar voor mensen met een spierziekte. Steun het Prinses Beatrix Spierfonds en geef aan de collectant, actievoerder of maak een bijdrage over via giro 969! Kijk voor meer informatie op prinsesbeatrixspierfonds.nl.

(algemene informatie)

Krachtig tegen spierziekten

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.



Wij willen familie, buren, vrienden en kennissen die aan ons hebben gedacht op ons 60 jarig huwelijk heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, kado's, in welke vorm dan ook.

Het is te veel om op te noemen. We wisten niet wat ons overkwam.

Ook willen wij onze kinderen en kleinkinderen noemen, zonder hen hadden wij het niet gered om alles te regelen voor deze dag.

Met altijd in ons achterhoofd het verlies van onze oudste zoon Cees, zijn wij toch dankbaar dat wij met jullie allemaal deze dag mochten vieren.

Cees en Marie Boes Teerhuis

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de blijken van medeleven na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa

SIJMEN VISSER

Corrie Visser-van Harten

Kinderen en kleinkinderen

**Als je alleen maar toeschouwer bent,
raak je gauw uitgekeken op de kerk**

De wereld op haar slechtst
heeft een kerk nodig op haar best.

***Een koude kerk is als een kapotte radiozender:
je bereikt er niemand mee.***



Ons kleine mannetje,
net geboren.
Eén blik in zijn oogjes,
en we zijn verloren.



Peetoom : Martin Rijks
Peettante : Nathanja van Altena

Zin om beschuit met muisjes te komen eten? Laat je dat papa & mama dan even weten?

Kiekeboe, hier ben ik!

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder !!

Sem
Martin Nathan

28-08-2013

Ik ben geboren om 12.40 uur
en weeg 3940 gram.

Kim & Daniël Moenis-Rijks,
Gerbergaweg 17, 6049 ED Herten
tel: 06-51745795 / 06-23644174





Protestants Marken



De vakanties zijn weer voorbij.
En vanaf 20 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen de kiendata 2013/2014 op een rij.

Vrijdag 20 september 2013

Vrijdag 25 oktober 2013

Vrijdag 22 november 2013

Vrijdag 13 december 2013

Vrijdag 17 januari 2014

Vrijdag 14 februari 2014

Vrijdag 14 maart 2014

We gaan 20 september om 20.00 uur in de 'Patmoskerk'
beginnen. En er zijn weer leuke prijzen te winnen.



Tot de 20^{ste}

De kiencommissie