

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer 37

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 sept. 2013

Kerkdienst voor : Zondag 15 September 2013

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H. Dekker. Heilig Avondmaal.

Organist: Dirk Kes.

Koster: Jan Blijleven.

Schoollied Lied 923

Schoolliedlezen: Amber Schouten.

Creche : Astrid van Altena en Geertje Schouten.

Kindernevendienst : Hedwig Zondervan en Thea Boes.

Tafel collecte is bestemd voor de Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	15	Lucas	15 : 1 - 10	Zorg
Maandag	16	Lucas	15 : 11 - 32	Een vader die uitkijkt
Dinsdag	17	Amos	6 : 1 - 7	Slechte leiders
Woensdag	18	Amos	6 : 8 - 14	Hoogmoed komt voor de val
Donderdag	19	Amos	7 : 1 - 9	Medelijden
Vrijdag	20	Amos	7 : 10 - 17	Boerenprofeet
Zaterdag	21	Amos	8 : 1 - 8	Knoeiwerk

Overdenking: Filippenzen 2 : 13 "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt".

Gods pasklare plan voor je leven. Je kunt niet zeggen: "Heer, hier heeft U mijn plan, wilt U het zegenen." Misschien doet Hij dat, misschien ook niet. Want Hij heeft ons gemaakt ... om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Je kunt niet zeggen: "Op dit vlak doe ik de dingen op mijn manier, maar op dat vlak laat ik me leiden door God. Nee, elke stap die je zet, moet synchroon lopen met het ritme van de Heilige Geest. God werkt door ons heen als je je geest openstelt, je hersens gebruikt en je talenten aanwendt om te doen wat Hij al in ons hart gelegd hebt. Het moment dat je ja zegt, geeft Hij je de kracht om Zijn wil uit te voeren. Elke dag vormt God je meer en meer naar de gelijkenis van Zijn Zoon. Telkens opnieuw kom je terecht in situaties die je meer volwassen maken. Begrijp je dat eenmaal, dan zal je wandelen met God een heel nieuwe betekenis voor je krijgen. Je zult beseffen dat zijn pasklare plan voor jouw leven het enige plan is dat je ooit zal bevredigen.

Wat mag God van ons verwachten? Het is normaal om de meeste zaken te bekijken vanuit menselijk standpunt, maar het is juist om de dingen te bekijken vanuit het standpunt van de Schepper. Wij zijn vaak heel actief als christenen en als gemeenten en zijn druk met het uitwerken van allerlei plannen. We proberen Gods wil te doen, maar vergeten soms God te vragen of we wel inderdaad bezig zijn met het doen van zijn wil. Wij hebben een plan en werken dat zelfstandig uit! Eigenlijk hoort het andersom te zijn. God heeft een plan en wij voeren zijn plan voor Hem uit. Wij denken goed bezig te zijn en zetten ons enorm in, maar het kan soms zo zijn dat we de verkeerde richting uitwerken of verlangen. Wij kunnen integere christenen zijn, oprecht streven om God te dienen, maar zijn wij wel op het juiste spoor? Laten we net als Jezus onze kracht putten uit het doen van Gods wil en niet uit eigen werken! Het volbrengen van Gods wil dient ons levensdoel en onze essentie te zijn. Wat kan God van ons verwachten? Dat we inderdaad zijn wil doen.

Er is ruimte voor jou in Gods eeuwige plan. Gods heilsplan omspant de eeuwen, het reikt in feite van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gods plan gaat niet alleen "gelovige" mensen aan, nee het gaat over iedereen. Iedereen maakt deel uit van het plan van God, of je dit nu leuk vindt of niet. Het is dan ook van "levensbelang" te weten wat het plan van God is, ook voor jou!!! *Geloven in de leiding van God maakt je niet passief maar actief.*

Ja, ik vraag mij soms af wat Gods plan met mij is. Zo had ik mij stellig voorgenomen om na een periode van vier jaar te stoppen als lid van de kerkenraad. Natuurlijk had ik het aan God gevraagd wat Hij van mij wilde. Uit een voor mij onverwachte hoek, God werkt vaak door middel van mensen, werd mij duidelijk dat ik nog vier jaar dit mooie dienende werk mag doen. Het gebeurt ook weleens als ik 's morgens vroeg op stap ga naar het hospice dat ik mij afvraag waar ik mee bezig ben. Maar dan ervaar ik dat het de Heilige Geest is die mij dingen laat doen die ik niet uit mijzelf zou kunnen of misschien niet zou willen doen. Ook kan het gebeuren dat je ergens niet voor kiest maar van de één op de andere dag wel jouw taak wordt. God heeft mij "het willen" gegeven om vrijwilligerswerk te doen en "het handelen" om te zorgen en er te zijn waar nodig is.

ouderling Aaltje Zeeman

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Bescherm ons Heer tegen de virtuele wereld die ons via de smartphone en computer in beslag neemt.
3. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.
4. Spaar Here, Uw volk Israël.
5. Voor hen die ons land besturen, geef wijsheid en inzicht in de keuzen die er zijn.
6. Leer ons de zondaar lief te hebben en de zonde te haten.
7. Dank U voor de zomerzangavonden, dat we er nog vaak aan terug mogen denken.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten.

Zondag 8 september.

Eerste collecte bestemd voor Pakistan.	361,20 Euro
Tweede collecte bestemd voor de Kerk	218,65 Euro.

Ere wie ere toekomt.

In het verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 augustus 2013 las ik dat er een verzoek lag om predikantsborden te plaatsen in beide kerkgebouwen.

Een en ander zoals tot voor kort gebruikelijk was in de Grote Kerk.

Jammer dat ik de onderbouwing van dat verzoek in het verslag heb gemist.

Die is kennelijk van zodanige omvang geweest dat het verzoek zonder verdere discussie is gehonoreerd.

Ik heb daar meer moeite mee, en mogelijk ben ik daarmee niet de enige in onze gemeente. Kerken zijn immers gebouwd om onze God onze Schepper te eren, in het bijzonder in de erediensten op zondag.

In de Patmoskerk is daarom in het verleden gekozen voor het kruis, het symbool van de verlossing de verzoening tussen de Schepper en Zijn schepselen.

Dat symbool is prominent aanwezig voor in de kerkzaal.

Daar past toch geen bord naast met daarop de namen van onze predikant en zijn eventuele opvolgers.

Ook zij zijn evenals ieder gemeentelid gemaakt van stof, het slijk der aarde (zie Genesis 2 : 7) Zij komen te staan in de archieven van de gemeente, waar zij een eervolle plaats kunnen innemen, dat is toch voldoende.

Ik ken de rede niet waarom in het verre verleden besloten is om de voorgangers via deze borden in de kerkzaal te eren.

Mogelijk was het toen algemeen gebruik.

De borden in de Grote Kerk zijn praktisch geheel gevuld, ds. Pronk is de laatste Hervormde predikant, laten we het daarbij houden, en de borden daar laten hangen.

Het is een vast onderdeel van het interieur van de Grote Kerk geworden.

Misschien moeten we het juist andersom doen, en ook in de Grote Kerk het symbool van onze verlossing en verzoening "het Kruis" een prominente plaats in de kerk geven.

Mogelijk kan de kerkenraad de uitvoering van z'n besluit met betrekking tot de predikantsborden nog even aanhouden, en de gemeente daarbij betrekken.

Zij mag daar toch ook een mening over hebben.

Ik zie met belangstelling naar reacties uit.

Gerrit Visser.

Zondag vieren we met dankbare vreugde het Heilig Avondmaal. Laat je je plaats niet onnodig leeg? We lezen in deze kerkdienst Hooglied 5: 10-16 en Johannes 15: 9-17 en zingen de volgende liederen: 376: 1, 7, 923, 25: 6, 25: 7, 340b, 103: 3, 103c: 1, 136: 12, 13, 431c. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. C. van Altena is nog altijd in het Waterlandziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en de andere gemeenteleden die elders langdurig verpleegd worden.

Bestelde Liedboeken. Enkele gemeenteleden zijn vergeten, of waren niet in de gelegenheid, om hun bestelde Liedboek (en) op te halen vorige week. Je kunt je bestelling alsnog tegen contante betaling afhalen bij de penningmeester van onze kerk br. E. Commandeur, Kerkbuurt 201.

Classis. De classis waartoe onze gemeente behoort, vergadert volgende week woensdag in Landsmeer. Laten we deze ambtelijke vergadering in onze voorbede gedenken.

Catechese. De catechisaties in onze gemeente beginnen op zondag 13 oktober. Het catecheseteam herinner ik graag aan de afgesproken vergadering van donderdag 19 september om 20.30 uur ten huize van onze pastoraal medewerker.

Belijdeniscatechese. Jongeren/ouderen in onze gemeente die met Pasen 2014 Openbare Belijdenis van het Geloof willen afleggen, nodig ik van harte uit om contact met mij op te nemen (tel. 746169). Dan kunnen we gezamenlijk verdere afspraken maken over tijdstip en te behandelen stof.

H. Doop. Ouders die hun kind willen laten dopen wil ik vragen contact met mij op te nemen voor een afspraak en een nader te bepalen doopdatum.

Vooruitblik. De jongeren in onze gemeente wijs ik alvast op de jeugddienst zondag 22 september in de Patmoskerk. Volgende week meer hierover. Kom je ook?

Ter overweging. Meestal is luisteren naar een preek moeilijker dan het voordragen van een preek.

Ten slotte. Aan alle lezers van ons kerkblad binnen én buiten onze gemeente een hartelijke groet!

Ds. H. Dekker.

Het Nieuwe Liedboek (1)

Zoals beloofd zal ik proberen in een aantal artikelen in ons kerkblad de lezer mee te nemen door het Nieuwe Liedboek heen. Wie het boek ter hand neemt en de buitenkant bekijkt, ziet gelijk een verschil met ons vorige Liedboek. Dat heette: Liedboek voor de Kerken. En dit: Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk. De samenstellers hopen dus dat dit Nieuwe Liedboek niet alleen op zondag gebruikt zal worden, maar ook in huiselijke kring bij de avondmaaltijd bijvoorbeeld, en/of bij de opening en sluiting van vergaderingen/kringen, enz. Het Nieuwe Liedboek bevat in totaal 1600 liederen, als je ook alle a,b,c enz. liederen meetelt. Veel meer dus dan in het oude Liedboek. Dat zijn gelukkig niet allemaal nieuwe liederen. De meeste liederen zijn ons bekend, of klinken ons qua melodie bekend in de oren, ook al is de tekst soms gewijzigd. Een mooi voorbeeld daarvan hoorden we in de laatste zomerzangavond. De melodie van het aloude lied "Vaste Rots van mijn behoud" keert terug in dit Nieuwe Liedboek (911), maar het lied op zich werd hertaald. Dat is voor ouderen onder ons wellicht schrikken, of op z'n minst even wennen. Maar het is een prachtige nieuwe vertaling geworden. En ongetwijfeld zal dit lied z'n weg vinden in heel veel gemeenten, die zich rekenen tot de orthodoxie. En daar schaar ik onze gemeente ook onder. In de komende weken ga ik dit Nieuwe Liedboek belichten vanuit de traditie waarin we staan als gemeente. Dat is de Reformatorische traditie. Je zou er ook voor kunnen kiezen om dit Liedboek te belichten vanuit oecumenisch perspectief. Maar dat doe ik niet. Want we hebben hier op Marken geen plannen om met de Rooms-Katholieke Kerk samen op weg te gaan. En bovendien zit de oecumene behoorlijk op slot, omdat in de kerk van Rome van hogerhand beslist is dat de eucharistie (wij spreken over het H. Avondmaal), uitsluitend gevierd mag worden met leden van de eigen kerk. Niet dat iedere priester zich daaraan houdt – dat is typisch Nederlands – maar toch... Onze synode heeft nu het Nieuwe Liedboek vrijgegeven "ter beproeving" in de gemeente. Dat klinkt alsof we het op proef gekregen hebben, maar dat is niet zo. Ook bij de invoering van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) werd deze term gebruikt. Maar na de beproefperiode van 5 jaar was er uiteraard geen enkele gemeente meer die er nog over dacht om die NBV maar weer af te schaffen. En zo zal het ook met dit Nieuwe Liedboek gaan. "Ter beproeving" betekent vooral dit: het Nieuwe Liedboek moet je gewoon uitproberen. We moeten er onze weg in leren vinden. Daar hoop ik de gemeente mee te kunnen helpen door deze artikelen serie.

Ds. H. Dekker.

Gemeente Groei Groep.

De Gemeente Groei Groep gaat dit seizoen weer van start. Één keer per vier weken willen we als groep bij elkaar komen voor Bijbelstudie en ontmoeting, met als bedoeling te groeien in ons geloof en het gemeente zijn.

De volgende avonden zijn in de agenda gezet: 2 oktober, 30 oktober, 27 november en in het volgende jaar, 29 januari, 26 februari, 26 maart en 23 april.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten hopen we weer te ontmoeten en ook diegene die nog nooit geweest zijn en toch eens willen komen, van harte uitgenodigd.

Zoals bekend beginnen we om 20.00 uur in het zaaltje in de Patmoskerk.

Voor de Bijbelstudies gebruiken we het boekje, *Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus*, geschreven door Bernard Reitsma.

Kees Kersbergen

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor "Marken helpt Roemenie" heeft dit jaar € 950,85 opgebracht. Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Het geld van de collecte gaat vooral voor transporten naar Albanië, Moldavië en Oekraïne gebruikt worden.

In augustus is de Roemeense contactpersoon Liviu Ficut met een grote bus op Marken geweest en heeft toen al flink wat spullen gratis meegenomen. Liviu Ficut is predikant en garagehouder. Garagehouder omdat hij de kost moet verdienen en predikant omdat hij de Heer en Zijn gemeenschap wil dienen. Dat predikantschap doet hij onbezoldigd. Hij weet door zijn betrokkenheid bij de mensen heel goed waar de noden van de mensen zitten en dus ook wie wel en geen hulp behoeft.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!!

Mocht u de collectantes gemist hebben, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op **Rabobanknummer 34 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie"**.

Namens de stichting,
Eef Visser

"Het onweer was onze getuige."



Walter ter Braack

Lieve mensen

*Wij kijken terug op een waardig afscheid van Walter.
Het is ons duidelijk geworden dat Walter niet vergeten was.*

*Een ieder koos zijn eigen manier;
in de vorm van een terugblik op zijn leven,
bloemen, post of een luisterend oor.*

*Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt
en geeft ons het gevoel dit verlies niet alleen te dragen.*

Hartelijk dank

*Iet ter Braack
Olaf en Martine
Ilonka, Marcel en Troy
Banjer ☺*

Marken, september 2013

ZANGMIDDAG ZONDAG 6 OKTOBER 2013

Zondag 6 oktober aanstaande gaan we weer zingen!



De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van Opwekkingsliederen, liederen van Joh. de Heer alsook liederen uit het nieuwe Liedboek. De muzikale begeleiding wordt deze keer verzorgd door de “Voor Anker Band” en “The Rising”.

Tussen het zingen door zal **Nienke Maas** een presentatie geven over de opvang van **straatkinderen in Bolivia** en **Thessa vd Hardenberg** zal een filmpje laten zien van het **project Uganda**. Beide projecten zijn door de Zendings- & Evangelisatiecommissie financieel gesteund.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen.
De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk.

Na afloop bieden wij u uiteraard een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien op de 6^{de}!

de Zendings- & Evangelisatiecommissie