

# Protestants Marken



*Jaargang 7, nummer: 39*

*verschijnt wekelijks*

*Zaterdag 28 september 2013*

**Kerkdienst voor : Zondag 29 september 2013**

Grote Kerk

10.00 uur: Ds H. Dekker,  
Gezinsdienst Zondagschool

Organist: Hans Jütte

Koster: J.P. van Altena

Schoollied: Lied 283

Schoollied lezen: Kim de Jong

Creche: Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

Eerste collecte: Zondagschool

Tweede collecte: Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	29	1 Koningen	17:7-24	Voedselhulp
Maandag	30	Psalm	73	Jaloersheid
Dinsdag	1	Spreuken	14:1-11	Wat is wijsheid?
Woensdag	2	Spreuken	14:12-22	Goed en kwaad
Donderdag	3	Spreuken	14:23-35	Positief en negatief
Vrijdag	4	Psalm	35	Doe mij recht, HEER!
Zaterdag	5	1 Koningen	18:1-19	Contact

OVERDENKING

*Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar 's zondags niet.  
's Zondags gaat zij naar de kerk, met haar boek vol zilverwerk.  
Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar 's zondags niet.*

Bovenstaand liedje speelde door mijn hoofd toen ik het nieuwe Liedboek in handen kreeg....  
Wij hadden namelijk de luxe uitvoering besteld, en ik bekeek vol bewondering de gestikte en bewerkte kaft en het goud-op-snee blad!

Omdat het liedje mij toch niet los liet heb ik wat gegoogeld over de herkomst van Kortjakje...  
Een kinderliedje dat je vroeger en nu ook nog op school leerde en bijna iedereen wel kent  
maar zoals zoveel (kinder)liedjes soms een diepere betekenis heeft.

Kortjakje is vaak ziek, misschien wel schoolziek, op zich voor kinderen te begrijpen, midden  
in de week, maar ze neemt toch de moeite om zondags naar de kerk te gaan, en daar loopt ze,  
vol trots met haar boek vol zilverwerk, zo zou ze een voorbeeld kunnen zijn! ...

Maar er is ook een andere uitleg over Kortjakje; ze heeft écht bestaan en leefde in de 18e  
eeuw in Amsterdam. Haar echte naam was Rachel Valderappus en zij werkte als een soort  
“toiletjuffrouw” onder een Amsterdamse brug, niet zo’n lekker werkje als je bedenkt hoe  
primitief de “toiletten” vroeger waren!

Zij had niet zo’n hele beste reputatie; ze zou volgens de overlevering het oudste beroep ter  
wereld uitoefenen. Bovendien zou de naam Kortjakje een verbastering zijn van cognacje, dat  
zegt ook al genoeg. In de overlevering is het liedje erg veranderd; zo is het zinnetje over de  
kerk er later bijgevoegd.

Als je het liedje dan ook zo leest komt het een beetje neerbuigend en vooroordelend over...

In het wat modernere liedje over Malle Babbe, ook een meisje van lichte zeden, door iedereen  
verguisd en scheef aangekeken maar ze komt wel in de kerk, niet met een boek vol zilverwerk  
maar aarzelend schuifelt ze bijna stiekem de kerk in, is er toch een soort van respect ...

Maar natuurlijk zit er ook in het ogenschijnlijk onschuldige Kortjakje een moraal:

De kerk, het Godshuis, is er voor iedereen, niet alleen voor de brave burger die de hele week  
hard werkt, soms zo hard werkt dat hij dan eigenlijk geen energie meer heeft om naar de kerk  
te gaan ...en dan zit te dommelen onder de preek!

En ook voor hen die inderdaad iets mankeren en veel moeite moeten doen om zich zondags  
weer naar de kerk te slepen ...

Maar ook voor hen die leven aan de rand van de samenleving, die wij niet zo graag zien en  
waar we eigenlijk onze christelijke neus wat voor optrekken!

Maar wat zijn wij dan beter dan een Kortjakje of een Malle Babbe?

We staan zo vaak klaar met ons oordeel en mening over iemand, terwijl we niet eens weten  
wat er werkelijk aan de hand is met die persoon!

Wat gaat er werkelijk om in de harten en hoofden van die mensen die dan wel in de kerk  
zitten zondags? Hoe vaak wordt er nog thuis nagepraat over de preek en wat neem je ervan  
mee in de nieuwe week?

Tja, en dan dat boek vol zilverwerk, wat bedoelt men hier eigenlijk mee?

Vroeger, met name bij de Katholieke kerk, waren de Bijbels rijk versierd met zilveren sloten  
en versieringen en waren dan ook een soort statussymbool.

Een boek vol zilverwerk... het mooie van dit Liedboek zit hem eigenlijk niet zozeer aan de  
buitenkant, al ziet het er keurig verzorgd uit, maar het werkelijke zilver of soms wel goud zijn  
de liederen die hierin gebundeld staan, een hele verzameling van veelal wel oude en bekende  
Psalmen en Gezangen maar ook andere juweeltjes, die nieuw zijn uitgebracht of weer zijn  
afgestoft!

De meningen zijn verdeeld over het Liedboek, maar dat is altijd zo met iets nieuws in de kerk, door de hele kerkgeschiedenis heen, maar laten we ons realiseren dat door alle veranderingen en vernieuwingen heen, God toch altijd dezelfde blijft!

Het Liedboek nodigt ons uit om te zingen en te bidden in huis en kerk, wel, dat zullen we ook doen, en ik hoop dat dit boek eigenlijk zo intens wordt gebruikt dat het op een gegeven moment uit elkaar zal vallen... of zal het in de boekenkast terecht komen naast dat andere boek van zilverwerk...?

En als wij dan mogen zingen, laat ons hart dan geopend worden, en de boodschap van die liederen ons vervullen met de liefde van God voor onze medemens, opdat wij mogen omzien naar die ander.

Kortjakje, wat zal er van haar geworden zijn? Ze houdt ons een spiegel voor: kijk naar jezelf! Een van de mooiste psalmen, of nu eigenlijk Lied 139, een psalm van David laat ons ook zien dat wij bij onszelf moeten beginnen...

*Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.*

*Toets mij of niet een weg in mij, mij schaadt en leidt aan u voorbij.*

*O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op de weg ten leven.*

*Lied ofwel Psalm 139, vers 14*

Anneke Commandeur

---

### Voorbede

1. Voor hen die ons land besturen, geef wijsheid en inzicht in de keuzen die er zijn.
2. Leer ons de zondaar lief te hebben en de zonde te haten.
3. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
4. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
5. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
6. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
7. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.

Ria Kaars

---

### Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.  
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

---

### Opbrengst Collecten

Zondag 22 september

De eerste collecte bestemd voor Christelijk Jeugdwerk	€ 299,85
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 240,10

**Zondag** komen we samen in de Grote Kerk en de kinderen van de zondagsschool zijn er ook. Daarom splits ik de preek in een vertelling voor de kinderen en een gedeelte voor allen die de kinderleeftijd te boven zijn, en niettemin door Jezus worden opgeroepen te worden als een kind (Matteüs 18: 3). We zingen uit het Nieuwe Liedboek. Alle liederen staan op stencil, maar als je de noten erbij wilt hebben, dan moet je je Liedboek meebrengen. Een fijne zondag gewenst!

**Zieken.** In het Waterlandziekenhuis is nog altijd br. C. van Altena. En in het AMC is br. G. de Haan na een zware operatie. Br. J. Vlasbloem mocht weer naar huis terugkeren. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Vergaderingen.** Het moderamen van de kerkenraad komt bijeen op maandag 30 september om 20.00 uur in de Patmoskerk. En de ouderlingen zie ik graag op dezelfde plaats en tijd op dinsdag 1 oktober.

**Swaensborch.** Woensdag 2 oktober hoop ik om 15.00 uur de kerkdienst te leiden in Swaensborch.

**Feliciteatie.** Onze pastoraal medewerker br. C.S. Kersbergen ontvangt deze week zijn diploma aan de Christelijke Hogeschool Ede. En via ons kerkblad feliciteren we hem hartelijk met het behaalde resultaat. Studeren als je al wat ouder bent, naast werk en gezin is een behoorlijke opgave en het verdient een groot compliment als dan de studie voltooid kan worden. Eén van de voorwaarden van hier komen werken was dat hij zijn diploma ook daadwerkelijk zou halen. Want onbevoegd blijven en betaalde kracht in de kerk zijn, dat gaat niet samen. Vergelijk het maar met het onderwijs: ook daar mag een leraar in opleiding wel vast les geven, maar op voorwaarde dat hij zijn studie afmaakt. Met dit diploma uit Ede in de hand kan Kees zich nu wenden tot de PKN en vragen of hij Kerkelijk Werker mag heten in onze kerk. Het verandert niets aan zijn bevoegdheden, want die bevoegdheden om dit werk te kunnen doen hadden we hem hier op Marken al op voorhand verleend. Maar het geeft wel net dat officiële tintje dat we nodig hebben. En dan kan Kees ook gebruik maken van het mentoraat en de nacholings faciliteiten. We gaan er van uit dat zijn aanvraag om Kerkelijk Werker te mogen worden gehonoreerd zal worden door onze kerk en dat we hem dan de 1<sup>e</sup> zondag in januari, samen met de andere ambtsdragers, kunnen bevestigen in het midden van onze gemeente.

**Tenslotte.** Een vriendelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

### Het Nieuwe Liedboek (3).

Bij de bestudering van het Nieuwe Liedboek is er nog een ander opvallend aspect te noemen. En dat zijn de liederen in meerstemmige zetting. Dat zijn allereerst canons, maar ook vierstemmig genoteerde liederen. In het liedboek van 1973 stonden alle liederen éénstemmig genoteerd. Ja, je vraagt je dan af als dominee: waar zouden deze meerstemmige liederen een plaats kunnen krijgen in de liturgie? Ik onderschat de muzikale kwaliteiten van sommige gezinnen onder ons zeker niet. Dan kun je samen oefenen rond de piano bijv. En docenten op christelijke scholen kunnen er wellicht mee aan de slag. Maar om met de gemeente meerstemmig te zingen, dat valt niet mee. Het lijkt me dat deze zangvormen niet geschikt zijn voor een doorsnee zondagmorgen. Want het vraagt veel oefening, hoe goed hier ook gezongen wordt. Dus in de praktijk zal het erop neerkomen dat we deze liederen niet gebruiken. Misschien een keer als een koor medewerking verleent aan een kerkdienst, maar daar zal het dan ook bij blijven. Toch is het wel interessant om te weten waar deze keuze van de samenstellers van het Nieuwe Liedboek vandaan komt. Ik weet dat in Engeland deze traditie (het meerstemmig zingen met de gemeente) springlevend is. Van oorsprong werd dit zingen alleen beoefend en bevorderd in de vorstenhoven en bij de gegoede burgerij. In de tijd van Goudimel en Sweelinck bijv. (eind 16<sup>e</sup>, begin 17<sup>e</sup> eeuw) kwamen gegoede burgers in kleine gezelschappen bijeen om ingewikkelde vierstemmige psalmzettingen te oefenen. Dit Nieuwe Liedboek moest vooral een Liedboek zijn voor het volk, de gemeente. En niet elitair zijn. Maar hier worden dan toch keuzes gemaakt die ik in dit verband niet kan volgen. Het éénstemmig zingen daarentegen werd vooral beoefend in de kloosters. Het Gregoriaans is daarvan wel de bekendste uitdrukking. In de Reformatie werd dit eenstemmige zingen geschikt gemaakt voor de gemeentezang. De bekende Duitse theoloog Bonhoeffer zei: “op een eenstemmige melodie verbindt de muziek zich op een bijzondere manier met het Woord, zodat de betekenis van dat Woord er des te beter door tot uitdrukking komt”. Nu, mijn conclusie is even eenvoudig als duidelijk naar ik meen: blijf het vierstemmig zingen vooral beoefenen in koorverband, maar laten we in de wekelijkse eredienst eenstemmig zingen. Want het is het ene Lichaam van Christus dat zingt.

De volgende keer begin ik met enkele korte overwegingen rond de diverse liederen die dit Liedboek kenmerken: de Psalmen in de 1<sup>e</sup> plaats, de keuze van de Gezangen uit het Oude Liedboek, de Evangelische Lieder die opgenomen zijn, de Lieder uit de Wereldkerk en de Lieder rond de kerkelijke feestdagen.

Ds. H. Dekker.

# Heb jij lef?



'Heb jij lef?' zal het thema zijn voor de komende gezinsdienst op zondag 29 september a.s. om 10.00 uur in de Grote Kerk. Durf jij je populariteit op het spel te zetten door het voor iemand op te nemen die wordt gepest? Dit zal één van de vragen zijn die, aan de hand van het verhaal over de Barmhartige Samaritaan, met de kinderen tijdens de dienst besproken zal worden. Drs. H. Dekker zal de dienst leiden.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Vanaf zondag 13 oktober is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.10 - 13.10 uur. Zondag 6 oktober vervalt i.v.m. de schooldienst.

## Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!

Voor de 4-jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2013 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2014).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

## Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen en we maken een verwerking van het verhaal. Bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

Lijs-Cornelis-Maritje-Esther-Hilda-Gera-Anja

## De vlag en de tas.

Een vlag en een tas hangen naast elkaar in een vlaggenmast en er ontstaat een 'gesprek'. De vlag vraagt aan de tas, waarom hang jij naast mij in deze mast? Wel zegt de tas, dat zal ik je vertellen.

Vijf jaar lang mocht ik alle studieboeken van mijn eigenaar dragen, al die boeken waren nodig om hem meer over God en mensen te laten leren. Nu ben ik daarvoor niet meer nodig, zijn studie is afgerond en hij mag op 26 september zijn diploma in ontvangst nemen. Om nu aan alle mensen in het dorp te laten weten dat hij dit heeft mogen bereiken heeft hij mij in deze mast gehesen. Mijn taak zit erop en ik ben best een beetje trots op mijzelf. Als hij mij niet had gehad, wie had dan zijn boeken moeten dragen? Maar vertel eens, waarom hang jij hier?

De vlag denkt even na, hij wil niet onderdoen voor de tas. Dan zegt hij met gevoel van triomf, ik hang hier om de aandacht te trekken. Een tas zonder vlag ernaast trekt geen aandacht van de mensen en daarom ben ik in deze mast gehesen. Als ik hier niet zou hangen, dan zou jij niet opvallen en dan weet nog niemand dat je taak is afgelopen en je eigenaar is geslaagd.

Vlaggen en tassen, het zijn net mensen, de één wil niet onderdoen voor de ander. Toch ben ik blij en dankbaar met hun 'gesprek', het geeft aan dat ik na vijf jaar in deeltijd studeren mijn diploma HBO theologie in ontvangst mag nemen. September 2008 begon ik met deze studie en had geen idee wat studeren inhield. De eerste maanden heb ik mij vaak afgevraagd hoe studeren nu precies moest. Gaandeweg dat jaar kreeg ik er plezier in, ik kreeg er ook de kracht en de moed voor en dat heeft mij doen volhouden met een diploma als resultaat.

Na twee jaar studeren mocht ik als student in de Hervormde Gemeente in Wilnis beginnen als pastoraal medewerker. Mijn baan in de bouw kon ik gaan afbouwen en een baan in Gods wijngaard gaan opbouwen. Vanaf april vorig jaar mocht ik ook als pastoraal medewerker in de Protestantse Gemeente op Marken beginnen.

Het laatste jaar van de studie – naast een volledige baan – was niet eenvoudig, maar toch is het nu zover dat mijn studie is afgerond.

Verwondering en dankbaarheid over Gods leiding in mijn/ons leven. Hem is dan ook alle lof, dank en eer. Het gaat niet om mij, het gaat om Hem. Tegelijk mag ik weten dat Hij mij op het oog heeft, Hij vestigt de aandacht op mij zodat ik van Hem mag getuigen. Hij heeft mij – als werker van het laatste uur – geroepen om in Zijn wijngaard werkzaam te zijn.

Hoe het verder zal gaan? God weet de weg en Hem mag ik volgen. Het is mijn wens dat ik nog een tijd mag dienen in de wijngaard van onze God en Vader, om gezegend te worden zodat ik tot zegen kan zijn. Dank voor uw vertrouwen, dank voor uw geduld, dank voor uw liefde.

Gods zegen toegewenst.

Kees Kersbergen

## Gemeente Groei Groep.

### Let op!

Woensdag 2 oktober is de eerste bijeenkomst van de Gemeente Groei Groep van dit seizoen. Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, van harte uitgenodigd.

Zoals aangekondigd gebruiken we het boekje, *Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus*, geschreven door Bernard Reitsma. Vorig seizoen is een begin gemaakt met dit boekje, maar omdat dit alweer een poosje geleden is wil ik opnieuw beginnen met de eerste studie uit dit boekje en dat handelt over de woorden uit Marcus 6 vers 30:44. In dit gedeelte verteld Marcus over wat wij kennen als de wonderlijke maaltijd voor vijfduizend mensen.

De strekking van deze studie is dat bij Jezus overvloed te vinden is, Jezus is niet karig in het geven van goede gaven, bij Hem is overvloed en dat voor iedereen.

In de economie geldt dat stilstaan achteruitgang is. In het persoonlijk geloof geldt dat ook. Als christen mogen wij ons uitstrekken naar groei in het geloof. Niet om onszelf op de borst te slaan, maar om onze Heer en Heiland te eren. Groeien in geloof is meer op Jezus gaan lijken.

Wie dit ook wil is van harte welkom op woensdagavond 2 oktober in de Patmoskerk, we beginnen om 20.00 uur.

Kees Kersbergen

## Bijbelstudiekring.

De Bijbelstudiekring gaat ook weer beginnen. Vorig seizoen hebben we ons verdiept in de Bijbelse aartsvaders en moeders zoals Abraham en Sara. Dit seizoen willen we ons verdiepen in de brief die Paulus heeft geschreven aan de christenen in Galatië, een streek in het huidige Turkije.

Paulus heeft daar verschillende gemeenten gesticht. Als we in de Handelingen van de Apostelen lezen over Lystre, Ikonium en Derbe dan zijn dat plaatsen die in die streek liggen. De brief aan de Galaten is dan ook aan deze en andere gemeenten in die streek gericht.

De Bijbelstudiekring komt net als vorig seizoen samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de hal van de Patmoskerk.

De eerste keer is op dinsdag 15 oktober, de andere data zijn 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en als laatste 8 april.

Voor iedereen die op deze middagen tijd en zin heeft om met elkaar iets te leren over de Bijbel is deze kring een goede gelegenheid.

Elke keer behandelen we 1 hoofdstuk van deze brief. We doen dat aan de hand van een Bijbelstudieboekje. De laatste middag vatten we alles nog eens samen en sluiten we dit seizoen gezellig af.

Het is goed om vooraf het betreffende hoofdstuk al eens gelezen te hebben en voor de eerste keer is dit vanzelf hoofdstuk 1.

Ieder die meer wil leren over deze mooie brief van Paulus is van harte welkom op 15 oktober.

Kees Kersbergen



## ZANGMIDDAG ZONDAG 6 OKTOBER 2013

Zondag 6 oktober aanstaande gaan we weer zingen!



De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van Opwekkingsliederen, liederen van Joh. de Heer alsook liederen uit het nieuwe Liedboek. De muzikale begeleiding wordt deze keer verzorgd door de "Voor Anker Band" en "The Rising".

Tussen het zingen door zal Nienke Maas een presentatie geven over de opvang van straatkinderen in Bolivia en Thessa vd Hardenberg zal een filmpje laten zien van het project Uganda. Beide projecten zijn door de Zendings- & Evangelisatiecommissie financieel gesteund.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen.  
De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk.

Na afloop bieden wij u uiteraard een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien op de 6<sup>de</sup>!

de Zendings- & Evangelisatiecommissie

### €1.567,87 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding op Marken heeft € 1.567,87 opgebracht.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze misie waarmaken; minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF-afdeling Marken dank iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte.

Collectanten en iedereen die een aanplakbiljet in het raam heeft opgehangen, heel hartelijk bedankt.

Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op [www.kwfkankerbestrijding.nl](http://www.kwfkankerbestrijding.nl) of bellen naar 0800 – 022 66 22.

Namens het KWF Kankerbestrijding

G. de Waart-Zeeman

Alweer 5 weken thuis en weer redelijk hersteld van de heupoperatie, nog wel aan het revalideren maar alles moet weer goed komen.

Mede namens mijn vrouw Aaltje willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens de ziekenhuis opname alsmede de nazorg in het transitorium van het streekziekenhuis Waterland.

De vele kaarten, bloemen, bezoek, telefoontjes en alle andere vormen van belangstelling hebben ons goed gedaan.

Aris Uithuisje sr

---

*Twee sterren aan de hemel  
schijnen nu samen op ons neer.  
Die gedachte maakt ons gelukkig,  
maar het gemis doet ons erg zeer.*

De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en overlijden van onze geliefde papa, pake en oerpake

**ANNE VISSER**

hebben ons diep geraakt.

Graag willen wij jullie hiervoor hartelijk bedanken.

Ria en Willem  
Klazina en Jan  
Karin en Jan  
Jolanda en Jaap  
Ruurd en Hettie

*“Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.  
En dat van dit geheimenis, God het begin en einde is”*

Met verdriet vernamen wij dat overleden is

Mw B Binken Stevers (Oma Beb)

Wij wensen Linda, Arnold, Inge, Job en de hele familie veel sterkte toe.

Jan Jacob en Yvonne  
bessie Pereboom  
Pieter en Christina  
Ramon en Larissa

*En opeens is het stil.....*

Voor alle blijken van medeleven, in de vorm van vele kaarten, telefoontjes en bezoeken, na het onverwachte overlijden van onze (schoon)moeder en oma

**Grietje Veerman-Schokker**

willen wij u hartelijk dank zeggen.

Jan en Luutje Geertje Veerman-de Waart  
Jan & Rob

Wij willen iedereen heel graag enorm bedanken voor de leuke reacties, kaarten, attenties en prachtige cadeautjes die we hebben gekregen na de geboorte van onze zoon en broertje Mees! Ook Sem is heel erg blij met alle cadeautjes die hij heeft gekregen.

Patrick, Patricia, Sem en Mees Boes

# De club gaat weer beginnen...

Vanaf maandag 7 oktober a.s. beginnen de clubs weer.  
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2014.  
 De kosten bedragen €2,00 per maand/ €12 per clubseizoen.

## De waterhoenen starten op maandagavond 7 oktober.

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

## De meisjesclub start op woensdagavond 9 oktober.

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je gezellig, dan ben je van harte welkom op maandag 7 oktober of woensdag 9 oktober (op de eerste clubavond wordt er een "club schema" meegegeven).**

## Clubkamp:

Zoals al eerder in de kerkbode is aangekondigd gaan we aan het einde van dit clubseizoen ook weer op kamp.

Noteer de datum alvast in de agenda: **9 t/m 11 mei 2014**

Christelijk Jeugdwerk Marken