

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 5 oktober 2013

**Kerkdienst voor : Zondag 6 oktober 2013**

## **Patmoskerk**

**10.00 uur: Ds H. Dekker,**

### **Schooldienst**

Organist: Albert Koffeman

Kosters: Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied: Lied 352

Schoollied lezen: Esmee Springer

Creche: Neeltje Anita Schipper en Grethe van Belzen

Eerste collecte: Ronoylion

Tweede collecte: Kerk

## Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	6	1 Koningen	18:20-46	Vuur en water
Maandag	7	1 Koningen	19:1-21	Bemoediging
Dinsdag	8	Psalm	36	Kostbare liefde
Woensdag	9	2 Timoteüs	1:1-10	Volhouden
Donderdag	10	2 Timoteüs	1:11-18	Heilzame woorden
Vrijdag	11	Psalm	37	Blijf vertrouwen
Zaterdag	12	Lucas	17:1-10	Vergeven en geloven

## MEDITATIE

### Lezen: Psalm 17.

Blijkbaar is de dichter David weer in een hachelijke situatie beland en daarom smeekt hij tot God: luister Heer! Dat is misschien wel erg vrijpostig, denken we dan al gauw. Ik begrijp die gedachte wel, maar ik zou hier willen spreken over: vrijmoedig. En dat is iets anders dan vrijpostig. Vrijmoedigheid mág. En David heeft die vrijmoedigheid blijkbaar nodig, want hij heeft zijn God nodig. We weten het niet helemaal zeker, maar ook deze psalm zal wel geschreven zijn in de periode dat David op de vlucht was voor koning Saul. Die haatte hem en vervolgde hem. En zo zat David in het nauw. Nu, je kunt je voorstellen dat je in die situatie bidt tot God: Luister, Heer! Wat wil David? We lezen het in het 8<sup>e</sup> vers: Behoed mij als de appel van Uw oog, verberg mij in de schaduw van Uw vleugels. Beeldende, dichterlijke taal, die je niet zomaar letterlijk op God kunt toepassen. Maar David veroorlooft zich deze dichterlijke vrijheid. En gebruikt het beeld van de vogel, of van een kip die de jonge kuikentjes onder moeders vleugels verbergt. Heerlijk dicht bij elkaar zitten ze daar. Warm en veilig. David vraagt om zulke bescherming tegen de onherbergzaamheid en onveiligheid die hij ervaart op dat moment. En het andere beeld, waarmee dat 8<sup>e</sup> vers begint, is het beeld van onze oogappel. De oogappel is onze pupil. Dat zwarte stipje midden in je oog. Iris, is de officiële benaming. Die iris is erg belangrijk voor het zien. In het ingewikkelde mechanisme dat oog heet, heeft de iris een onmisbare functie. De iris werkt als een soort luikje, dat het licht doorlaat. Vandaar dat de iris verder opengaat als het donker is. En kleiner wordt naarmate er meer licht in valt. Die iris is erg gevoelig. Als je hem probeert aan te raken, dan reageert je lichaam en steken je oogleden daar een stokje voor door zich onmiddellijk te sluiten. Ook een mens kun je in figuurlijke zin je oogappel noemen: je vrouw, je man, je kind bijvoorbeeld. Daarmee geef je aan: zij of hij betekent héél veel voor me.

Nu, waarom zou David Gods oogappeltje zijn? Is hij zo'n beste, brave broeder dan? Nee, we weten wel beter. Maar toch wil God David niet missen. Want Hij wil zo graag dat wij mensen dicht bij Hem zijn. Dat wij niet zonder Hem zullen leven. Dat wil God zielsgraag. En daarom is David, daarom zijn wij Zijn oogappel. Zo beschouwt Hij ons. Niet uit verdienste, maar enkel uit genade! En daarom mag je gerust dat gebed van David overnemen: Heer, behoed mij als de appel van Uw oog. Zó vrijmoedig mag je zijn!

Is dat niet gewéldig goed nieuws?

Ds. H. Dekker.

### Voorbede

3

1. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
2. Sterk hen die een naaste hebben verloren, dat Uw woord tot troost mag zijn.
3. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
4. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
5. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
6. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
7. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.

Ria Kaars

---

### Opbrengst Collecten

Zondag 29 september

De eerste collecte bestemd voor de Zondagschool	€ 267,70
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 155,55

---

### ZANGMIDDAG ZONDAG 6 OKTOBER 2013

Zondag 6 oktober aanstaande gaan we weer zingen!



De middag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van Opwekkingsliederen, liederen van Joh. de Heer alsook liederen uit het nieuwe Liedboek. De muzikale begeleiding wordt deze keer verzorgd door de "Voor Anker Band" en "The Rising".

Tussen het zingen door zal **Nienke Maas** een presentatie geven over de opvang van **straatkinderen in Bolivia** en **Thessa vd Hardenberg** zal een filmpje laten zien van het **project Uganda**. Beide projecten zijn door de Zendings- & Evangelisatiecommissie financieel gesteund.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen.  
De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk.

Na afloop bieden wij u uiteraard een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien op de 6<sup>de</sup>!

de Zendings- & Evangelisatiecommissie



**Zondagmorgen** ontvangen we de kinderen van onze basisschool. Zij bereiden zich deze week voor en vrijdagmorgen a.s. hoop ik de generale repetitie bij te wonen op school. God zegt: Ik ga met je mee, is het thema van de dienst. Samen met de kinderen zingen we met de beamer, dus je Liedboek mag thuis blijven deze keer. Aan de hand van een aantal personen uit de Bijbel zullen de kinderen ons laten zien dat God met ons meegaat, altijd en overal. In goede en in slechte tijden. Ik verheug me erop! En **zondagmiddag** hoop ik samen met jullie kerkganger te zijn in de zendingszangdienst. Van harte een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Br. G. de Haan is nog in het AMC en daar zijn grote zorgen rondom zijn gezondheid. Br. J.S. Roos, De Pieterlanden 1, moet deze week een ingrijpende operatie ondergaan in het AMC. Hopelijk is hij weer thuis als dit kerkblad verschijnt. Br. C. van Altena is nog altijd in het Waterlandziekenhuis. Dragen wij onze zieken in voorbede en belangstelling? En laten we ook de zieken thuis niet vergeten en hen die langdurig elders verpleegd worden.

**Catechese.** Het was de bedoeling dat zondag 13 oktober de catechisaties zouden starten. Maar aangezien er die zondagmiddag toneeluitvoering is, hebben we besloten de catechisaties ná de herfstvakantie te laten beginnen. Dus zondag 27 oktober van 16.00 – 17.00 uur in de Patmoskerk. Dan gaan we in het voorjaar een keer langer door, en zitten we toch weer op 8 keer. Nu wordt het dan 3x vóór de kerstvakantie en 5 x ná de kerstvakantie. De jongeren krijgen nog een persoonlijke uitnodiging thuisbezorgd. Maar mocht je die missen, of mochten we iemand vergeten zijn: je bent van harte welkom.

**Kerkenraad.** In het laatste gepubliceerde verslag van de kerkenraadvergadering heeft de gemeente kennis kunnen nemen van de ambtsdragers die aftredend zijn. In overeenstemming met de plaatselijke regeling, zoals opgesteld bij het fusieproces, heeft de gemeente het recht namen in te dienen van kandidaten die naar de mening van de gemeente voor verkiezing in aanmerking komen. Zulks dient in overleg met de aan te bevelen kandidaten te geschieden, schriftelijk en ondertekend tot 8 dagen na deze publicatie, in te leveren bij de pastorie.

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

### HET NIEUWE LIEDBOEK (4).

In het Nieuwe Liedboek zijn alle 150 psalmen die we kennen opgenomen. Onveranderd en onverkort. Toch is er wel een verandering, want ze worden nu gerekend tot de Liederen. En ik begrijp heel goed dat we daaraan moeten wennen in het spraakgebruik. Lezen we ze uit de Bijbel, dan blijven we het gewoon een Psalm noemen (onberijmd). Maar berijmd spreken we voortaan over Lied. En tegen mensen die dit vreselijk vinden, of onjuist, zou ik zeggen: ach, zoek nog eens je oude Statenvertaling op. En sla die oude Bijbel eens open bij het boek der Psalmen. En kijk dan eens naar de Psalmen 30, 45, 46, 48, 66, 67, 68, 76, 83, 87, 88, 92, 96, 108, 120-134, 145 en zie, al die Psalmen worden een Lied genoemd!

Een 2<sup>e</sup> verandering bij de Psalmen in het Nieuwe Liedboek is dat ze niet allemaal achter elkaar staan zoals we dat tot nu gewend waren. Want er zijn ook andere versies opgenomen. Kijk eens naar die vertrouwde 139e bijv. Alle 14 verzen worden weergegeven. Maar dan volgt Lied 139a: een moderne bewerking van die oude Psalm. En 139b kennen we uit de bundel Opwekking, nr. 518, 139c is de onberijmd tekst die reciterend gezongen kan worden, en tenslotte 139d voor de mensen die geïnspireerd zijn door de geloofsbeleving van Taizé. In het Frans dus. En zo staan er bij ruim 60 van de Psalmen meerdere versies. We vinden enkele gezangen uit het Oude Liedboek terug tussen de Psalmen. De Heer is mijn Herder kennen we allemaal als Gz. 14 uit het Oude Liedboek. Maar voortaan is dit Lied 23b. Met dankbaarheid meld ik dat dit mooie lied van de oud-predikant van Marken bewaard is gebleven. Met nog een aantal andere bewerkingen van dat bekende thema God als Herder van en voor Zijn schapen, (t/m 23g). En nog twee toegevoegde gedichten. Of daarmee recht gedaan wordt aan de oorspronkelijke Psalm is de vraag, maar dat zal ik verder buiten beschouwing laten, omdat ze niet onder de Liederen vallen. En het bekende Oudejaarsavondlied (Gz. 397 uit het Oude Liedboek) is nu 90a, direct na de Oudejaarspsalm. Daar is veel kritiek op gekomen. En je kunt je afvragen: heeft het zin om het zó te doen. Ja, toch wel, zou ik willen zeggen. Omdat ons zo duidelijk mag worden dat uiteindelijk de Psalmen als Liederen op velerlei manieren te zingen zijn. Het Liedboek van Israël mag zo inspiratiebron zijn voor zoveel andere kerkliederen. Al met al nemen de Psalmen als Liederen met toevoegingen op deze manier een kwart van de 1600 pagina's in beslag. En mogen wij de Psalmen blijven koesteren als Liederen die door Christus en de apostelen aan Zijn kerk geschonken zijn.

De volgende keer wil ik iets zeggen over de Gezangen uit het Oude Liedboek die als Lied opgenomen zijn in dit Nieuwe Liedboek. En over het Evangelisch Lied.

Ds. H. Dekker.



**COLLECTE DIAKONIE 6 oktober**

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden als bijdrage aan de financiering van **een tweejarige landbouwtraining voor inheemse boeren** op het eiland Panay in de Filippijnen.

En in de loop van die training voor **de aankoop van 2 ploegen en 10 waterbuffels**

Het gaat om boeren die in afgelegen gebieden wonen met weinig toegang tot onderwijs en vèèl te weinig kennis van effectieve landbouwmethodes. Om te kunnen overleven worden hele lange werkdagen gemaakt en moeten ook jongeren meewerken op het land. Kinderen worden vaak van school gehouden om ook via hun inzet op het land zoveel als mogelijk bij te dragen aan het schrale inkomen.

Ondanks grote inzet van vaak de hele familie is de voedselzekerheid voor deze boerengezinnen zeer problematisch. Dit komt vooral omdat er nog heel primitieve landbouwtechnieken worden toegepast. Veel boerengemeenschappen werken nog semi-nomadisch en te veel velden op de berghellingen worden door erosie bedreigd. Erosie als gevolg van ontbossing, die de toch al schrale oogst verder bedreigt.

Via training in het gebruik van betere landbouwmethodes en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden in alternatieve landbouw gaat de lokale partner van Ronoylion op Panay geleidelijk aan de landbouwmethodes van de boeren verbeteren. En daarmee ook de productiviteit van de boeren, hun voedselzekerheid en hun gezondheid..

In de loop van die training worden de ploegen en waterbuffels aangeschaft. Waterbuffels worden ook wel karbouwen genoemd. Deze dieren kunnen zowel als lastdieren als als trekdieren worden gebruikt. Vooral op natte rijstvelden zijn ze heel geschikt. En rijst vormt het hoofdvoedsel voor deze boeren.

Naast landbouwtraining worden ook de gezondheidszorg en het onderwijs aangepakt. Al deze zaken samen vormen immers één geheel in de ontwikkeling van de boerenfamilies.

**Met de collecte van februari en juli hebben we de aankoop van een waterbuffel kunnen financieren. We hopen dat het nog overige geld daarvan, tesamen met dat van deze collecte ons in staat zal stellen een 2<sup>e</sup> buffel voor de boeren aan te kunnen schaffen. Vanuit de collectes op Marken hebben we dit jaar dan 2 buffels kunnen bijdragen. Dat zou geweldig nieuws voor de boeren zijn!!**

Namens de diakonie,  
Eef Visser (tel. 601582)

---

De jaarlijkse collecte van de Nierstichting heeft het mooie bedrag van € 852,- opgebracht.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt.

De collectanten worden bedankt voor hun inzet.

Namens de Nierstichting

L. Visser Schouten

### **Pakistan**

Als u dit leest is het alweer bijna twee weken geleden: Na de kerkdienst in een stad in noord Pakistan (Peshawar): 80 doden en 130 gewonden en een veelvoud aan levens in diepe rouw en angst. Het resultaat van de allesoverheersende haat tegen het christendom bij moslimfundamentalisten. Hun streven is een wereldwijde moslimstaat gedomineerd door de Sharia-wetgeving. Hier kunnen geen geschikte wapens voor worden aangeschaft, een zelfmoord-aanslag zoals in Peshawar op zondag 22 sept. is niet te voorkomen met een aantal JSF's. Overal in de wereld zijn kleine en grote groepen (cellen) met jongemannen die voor hun geloof willen sterven en beladen met springstof zichzelf en vele anderen de dood in jagen, daarbij aangelokt door beloning in seks : 72 maagden per terrorist in het paradijs de zelfde dag nog. In contrast daarmee gaan alle niet-moslims in het hiernamaals een bestaan van eeuwige pijn aan etterende brandwonden tegemoet, terwijl ze overgeleverd zijn aan de grillen van sadistische pijndeskundigen.

Het is natuurlijk niet aardig, maar toch zijn een klein aantal korangeleerden eens gaan rond snuffelen in de oudste handgeschreven koranteksten. Dat hebben ze zonder veel publiciteit gedaan, maar zeker niet in het verborgene. De resultaten van dat onderzoek beginnen langzaam hier en daar bekend te raken in kranten (Newsweek juli 2002) en op internet. Er komt een koranversie aan het licht waarin de 72 maagden, die de moslimse zelfmoordhelden ter beschikking gesteld worden, verdwenen zijn. Het geloof in deze paradijsvrouwen zou op een vertaalfout berusten. Het gaat niet om meisjes, maar om witte druiven of rozijnen. Men schreef in de oude teksten alleen de medeklinkers van een woord op. In onze taal is dat ondenkbaar (pt zou dan kunnen worden pit pot put pat of pet). Omdat pas veel later tussen 700 en 900 de klinkers in de arabische tekst geleidelijk werden ingevuld (net als bij het hebreews van de bijbel), kon men bij de betreffende tekst met een bepaald woord twee kanten uit. Het gaat om koran 44:54 en het verhaal in 44:55 gaat verder over vruchten, daarom scoort de "druiven-vertaling" beter. Een en ander is uitgezocht door iemand die onder de schuilnaam "Luxenberg" werkt. Een schuilnaam lijkt mij voor zoiets ook inderdaad het veiligst ! Maar laten we hopen dat deze kennis ook de moslimwereld binnendruppelt, zodat het enthousiasme bij kandidaat zelfmoordhelden wat getemperd wordt.

Als we dit alles even op ons laten inwerken, dan beseffen we dat we er toch goed aan gedaan hebben met collecten en giften om Farooq en Tahreem met kinderen op tijd uit Pakistan weg te laten vluchten. De fundamentalisten waren ze immers al op het spoor in Toba Tek Singh ! Ik heb nog bijna dagelijks contact met ze en ze hebben mij gevraagd hun dank over te brengen. Bij deze dus.

Op dit moment huren ze een huis buiten Pakistan en wachten de uitslag van de UNHCR af of ze een asielloozer-status krijgen. Zo ja dan gaan ze een onderzoekstraject in van maanden waaruit moet blijken of ze ook een vluchtelingenstatus kunnen krijgen. In die tussentijd moegen ze niet werken en zijn dus van giften afhankelijk. Als ze eenmaal als vluchteling erkend worden krijgen ze ook steun vanuit de UNHCR (United Nations Help Center for Refugees). In deze ellende kom je dus terecht als een kwaadwillende moslim in Pakistan beweert dat je geëvangeliiseerd hebt. Daar staat de doodstraf op. Ook als een moslim zich bekeert tot een andere godsdienst wordt hij of zij ter dood veroordeeld. Gewone moslims zitten wellicht nog veel meer in de knel dan christenen. Overigens over die doodstraf is in de koran niets te vinden, het is een "vrucht" van de islamitische traditie of mogelijk een misinterpretatie. De bijbel gebiedt de doodstraf voor afvalligheid wel (bv. Deut. 18:20 of Hand. 3:23), maar kerk en synagoge hebben daar al eeuwen geleden afstand van genomen en hopenlijk blijft dat zo.

Klaas Kes



## BIJBELSE DAGBOEKJES.

De Bijbelse Dagboekjes **FILIPPUS** en **IMMANUËL** zijn weer verkrijgbaar bij onze diaconie. Voor heel 2014 heb je zo een betrouwbare gids bij de dagelijkse Bijbellezing. Een korte uitleg. En het is voor jezelf goed om niet zomaar kriskras in de Bijbel te lezen, maar volgens een bepaald systeem. Voor hen die de dagboekjes niet kennen laat ik hieronder een voorbeeld zien van de opzet van zo'n boekje. Een stukje dat ik zelf mocht schrijven in de editie van dit kalenderjaar. Ds. H.Dekker.

### Een verblijfplaats

### 2 Koningen 6: 2

De profetenschool is wat krap behuisd geworden. En daarom rijst het plan tot nieuwbouw. Dat ging toen heel wat eenvoudiger dan nu. Wie nu een huis wil bouwen, moet van alles regelen met aannemer en gemeente. Een hele onderneming. In Elisa's dagen waren er klaarblijkelijk genoeg jonge mannen die kozen voor een theologische opleiding. Dat is nu helaas anders. Ik kom nog maar zo weinig jonge mensen tegen die mij vertellen dat ze graag het woord van God willen doorgeven, onderwijs willen ontvangen en willen groeien in geloof. Jongeren die het verlangen hebben om later zelf te preken. Onze kerk heeft jonge predikanten nodig in de jaren die voor ons liggen, die de gemeente willen voorgaan en dienen. Daar is een biddende gemeente voor nodig, zodat in de huizen van de gemeente liefde voor God, Zijn dienst, Zijn Woord en zijn Kerk al jong wordt bijgebracht. Zijn we ons dat bewust als ouders? Zodat we bouwen aan een geestelijk huis met levende stenen? Daar gaat het om in het Koninkrijk van God. Bid erom! Zie 1 Petr. 2: 4,5.

Schriftlezing: 2 Koningen 6: 1-7

Zingen: Gz. 320 /EL Lied 212

Onderstaand strookje kan tot en met **20 oktober** ingeleverd worden bij diaken Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12.

Ik wil ...ex. bestellen van het dagboekje Filippus à € 6.95

en/of

Ik wil ...ex. bestellen van het dagboekje Immanuël à € 6.50

Naam: .....

Adres: .....



*Een moeder sterft altijd te vroeg  
al wordt zij nog zo oud  
Je bidt dat God haar sparen zal  
omdat je van haar houdt*

Vorige week is geheel onverwachts overleden

**Mw B. Binken-Stevens**  
*moeder van onze vriendin Linda*

We wensen Linda, Arnold, Inge, Job en verdere familie veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Agnita & André  
Judith & Cornelis  
Erica & Marco  
Tiny & Cornelis Pieter  
Hilda & Marc  
Aaltje & Jan Sijmen  
*en kinderen*

---

**05-10-2003**

**05-10-2013**

**In memoriam Arie Springer**

**De pijn is iets minder scherp  
het doet misschien iets minder zeer  
Het missen wordt niet minder  
maar steeds een beetje meer**

**Grietje Springer-Pereboom  
Kinderen en kleinkinderen**

*Een verhaal van Ds Troost*

In een klein kamertje zat ze, drie hoog in het hartje van de Jordaan, schuin tegenover het café "De Kromme Nelis". Kinderen had ze niet. Broers en zusters ook niet meer. Weduwe was ze al jaren. Eigenlijk had ze niemand, ze was 83 jaar. Ze vroeg wie ik was. "Een dominee van de kerk", zei ik. "Nou wordt het helemaal mooi!, Daar had ze al geen jaren meer van gehoord!" Dat laatste was geen wonder, ze had zich uit laten schrijven toen zij ruzie had met een ouderling, die vervelend deed over betalen. En toen kwam er een heel verhaal over de mannen, ze was tweemaal getrouwd geweest. Over een leven over vroeger, over Mokum en over het nieuwe Jeruzalem. Ze kookte zelf haar potje, maar op zondag bestelde ze uit het café van de Kromme Nelis. Ze praatte maar door, ik dacht "Ik moet verder." "Misschien wil ze dat ik met haar bid of uit de bijbel lees." Ik vroeg "Kan ik nog iets voor u doen?" "Ja", zei ze rap "Twee yoghurt het liefst met bosbessen en een gele vla halen uit de supermarkt." Een kwartier later stond ik in de supermarkt tussen de Turken, Marokkanen en Jordanezen. Toen ik stond te wachten bij de kassa, schoot er een oud gedicht door me heen:

*Je hoeft niet altijd zendeling te wezen  
om in de dienst van onze Heer te staan.  
Was voor je zieke buurvrouw maar eens de borden,  
dan heb je ook Gods wil gedaan.  
Een koele dronk om Christus' wil gegeven,  
aan hem die dorstend langs je venster gaat,  
staat evenzeer voor eeuwig opgeschreven,  
als je de geest maar leiden laat.  
Wij moeten eens wat minder over godsdienst praten,  
maar in ons leven Christus laten zien.  
Thuis, in fabriek of werkplaats en langs de straten,  
en aan je maat waarmee je dient.  
Gods geest drijft uit tot in de vreemde hoeken,  
Op Sidney, Kaapstad en in Akersloot.  
Je hoeft het altijd niet zo ver te zoeken,  
vlakbij is soms de grootste nood.  
Wij zullen ons volkomen moeten buigen,  
daar slechts gaan waar hij ons zenden zal.  
Wij zullen dagelijks van Hem moeten getuigen,  
in toga, boezelaar en overal.*

Ik bracht de boodschappen thuis en toen ik wegreed riep ze voor het open raam nog eens "Bedankt." Ik stak mijn hand op en riep "Graag gedaan." In mezelf dacht ik "Zou ze het weten dat ik het nog meen ook....?"

Aagje Bootsman