

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 oktober 2013

Kerkdienst zondag 13 oktober 2013

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. A. Schrage-Buitenbos Ouderkerk aan de Amstel
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 751
Schoollied lezen	Aron Uidam
Crèche	Ria Kaars en Gerdien Teerhuis
Kindernevendienst	Danielle Springer en Trijntje Jacoba Boes
Koster	Kees Visser

Eerste collecte:

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Tweede collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	13 oktober	Lucas 17:11-19	Echt genezen
maandag	14 oktober	Lucas 17:20-37	De komst van de Mensenzoon
dinsdag	15 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder wint
woensdag	16 oktober	Psalm 39	Klein voor God
donderdag	17 oktober	2 Timoteüs 2:1-13	Niet te vangen
vrijdag	18 oktober	2 Timoteüs 2:14-26	Houd de waarheid voor ogen
zaterdag	19 oktober	2 Timoteüs 3:1-9	Zwarc dagen

'Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
 U weet het als ik zit of sta,
 U doorziet van verre mijn gedachten.'
 Psalm 139: 1 en 2.

Ps. 139 is een van de bekendste en geliefdste uit het psalmboek. In deze verzen spreken en zingen we ons vertrouwen uit in God, die alles van ons weet, en voor wie niets verborgen blijft. Vol overgave zingen we: 'Wat ons ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor Uw ogen.'

Nu weten we dat tegenwoordig via facebook en twitter geen geheimen meer lijken te bestaan. Maar we hebben toch diep van binnen een plekje dat helemaal van onszelf is. Het lijkt merkwaardig dat wij onheilige mensen zo vol vertrouwen daar God durven ontmoeten!

We kunnen en durven dat zo vrijuit te zingen omdat we weten van een Goddelijk 'nochtans', en dat 'nochtans' is vlees en bloed geworden in de Here Jezus. We zingen van Hem dat hij in onze plaats wil staan.

In Hem en door Hem mogen wij tekortschietende mensen Gods geliefde kinderen zijn.

Nicolaas Beets

De moerbeitoppen ruisten

'De moerbeitoppen ruisten';
 God ging voorbij;
 Neen, niet voorbij, hij toefde;
 Hij wist wat ik behoefde,
 En sprak tot mij;

Sprak tot mij in den stillen,
 Den stillen nacht;
 Gedachten, die mij kwelden,
 Vervolgden en ontstelden,
 Verdreef hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
 Op ziel en zin;
 'k Voelde in zijn vaderarmen
 Mij koestren en beschermen,
 En sluimerde in.

Den morgen, die mij wekte
 Begroette ik blij.
 Ik had zo zacht geslapen,
 En Gij, mijn Schild en Wapen,
 Waart nog nabij.

Geertje Pereboom-van Altena

Voorbede

3

1. Leer ons de zegeningen te tellen en dankbaar te zijn voor de kleine dingen.
2. Geef ons een manier om hen die misbruikt zijn, troost te bieden. Een schouder om te kunnen uithuilen.
3. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
4. Werk in onze harten, zodat we één kunnen zijn in U.
5. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.
6. Wilt U bij onze jongeren zijn, dat ze mogen vertrouwen dat U met ze meegaat en uitziet naar hun vragen.
7. Bescherm Uw volk Israël die U geplaatst hebt te midden van volken die U niet kennen en dienen. Neem bij deze volken hun blinde haat weg.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 6 oktober 2013

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 322,20

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 275,85

Collecte voor verstandelijk gehandicapten

De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van: **714,53 euro**.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

Bijbelstudiekring.

Zoals aangekondigd is **aanstaande dinsdagmiddag 15 oktober** de eerste Bijbelstudiekring van dit seizoen. In de Bijbelstudies richten we ons op de brief die Paulus heeft geschreven aan de christenen in Galatië, een streek in het huidige Turkije.

De Bijbelstudiekring komt net als vorig seizoen samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de hal van de Patmoskerk.

Deze keer behandelen we het eerste hoofdstuk van deze brief en het is goed om vooraf dit hoofdstuk al eens te lezen.

Deelnemers van het vorig seizoen en ieder die hier belangstelling voor heeft zijn van harte welkom en bij deze uitgenodigd.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en als laatste 8 april.

Kees Kersbergen

Afwezig. Zondag begint mijn herfstvakantie. Zondag 27 oktober hoop ik mijn werk in de gemeente te hervatten. Het is de bedoeling dat dan de H. Doop bediend zal worden aan Evi Cato Schipper. Indien tijdens mijn afwezigheid pastorale hulp gewenst is, staat onze pastoraal medewerker, br. C.S. Kersbergen paraat. (tel. 780078).

Zieken. Br. C. van Altena moest opnieuw geopereerd worden en verblijft nog altijd in het Waterlandziekenhuis. In datzelfde ziekenhuis werd opgenomen zr. J. Kaars-Zeeman, Havenbuurt 16. Br. G. de Haan verblijft nog steeds in het AMC. En br. P. Lommers, Hoogkamplaan 49 werd in de afgelopen tijd opgenomen in verpleeghuis De Die te Amsterdam. Een hele stap voor hem, maar ook voor zijn vrouw. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. HEER, onze God
als er geen Bijbel was
wist ik niets
van Jezus.
Van zijn woorden
van zijn gedachten
van wat Hij voor de mensen heeft gedaan.
Ik dank U
dat de Bijbel is geschreven
en bewaard tot in onze tijd.
U gaf de geestkracht
om de Bijbel te schrijven.
Geef mij de geestkracht
om te lezen, te luisteren en
te verstaan wat U me zeggen wilt.

(gebed van ds. E. Buljet, overgenomen uit BDK).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

HET NIEUWE LIEDBOEK (5)

Dominee, hoeveel Gezangen uit het Oude Liedboek hebben ze overgenomen in het Nieuwe Liedboek, werd mij gevraagd. Het antwoord is: 262 van de 491. Dat is 53%. En als je de Gezangen en Psalmen vanuit het Oude Liedboek optelt, kom je in totaal op 64% van het Oude Liedboek, dat mee is gegaan naar het Nieuwe Liedboek. Bijna 2/3 deel van het Nieuwe Liedboek is dus eigenlijk Oude Liedboek. En het is wat mij betreft fijn dat men hier oog voor heeft gehad en dat de gemeente niet alleen maar met nieuwe liederen wordt geconfronteerd. Het is ook aardig te weten dat precies de helft van die oude Gezangen die nu overgenomen zijn in het Nieuwe Liedboek, nieuw waren in 1973, toen het Oude Liedboek verscheen. Voor mezelf heb ik in de afgelopen tijd eens een rekensom gemaakt hoeveel van die Gezangen uit het Oude Liedboek, die nu als Lied in het Nieuwe Liedboek staan, ik ken of wel eens heb laten zingen in de loop der jaren. Dat zijn er 230 van de 491. Van die 230 vind ik er weer 170 terug in het Nieuwe Liedboek. Geen slechte "score" lijkt me. Maar soms is het wel even slikken, zeg ik maar eerlijk, dat liederen die je dierbaar zijn geworden (Gz. 440 uit het Oude Liedboek bijv.), niet meer in het Nieuwe Liedboek staan. Toch wil ik daar niet over blijven zeuren. Ik herinner me nog levendig de discussies die dat opleverde in 1973 toen de NH bundel 1938 sneuvelde. Zulke discussies bouwen de gemeente niet op. Aan de andere kant is het verrassend te merken dat bepaalde liederen in gewijzigde vorm terugkeren. Ik noem het prachtige lied: "Rots waaruit het leven welt", (nr. 911). In 1973 klonk er veel kritiek omdat het geliefde lied "Vaste Rots van mijn behoud" niet was opgenomen. Nu staat er dus een nieuwe en prachtige vertaling van dit lied in ons Nieuwe Liedboek!

Ook werd er in orthodoxe gemeenten met spanning uitgekeken hoeveel liederen uit Opwekking en de Evangelische Liedbundel nu in het Nieuwe Liedboek terecht zijn gekomen. Die oogst is niet groot. En helaas – wat mij betreft – heeft dat het Evangelisch Werkverband binnen onze PKN doen besluiten, om binnen afzienbare tijd te komen met een Nieuwe Evangelische Liedbundel. Zeventien liederen uit het Nieuwe Liedboek komen uit de bundel Opwekking. Sommigen daarvan zijn in een nieuw jasje gestoken (Opw. 334 bijv. is Lied 289 geworden. De zin "door het bloed mag ik U toebehoren" is er uit gefilterd in Lied 289. Modernere gelovigen zullen dat winst vinden, ik vind het een verarming. Want de Bijbel spreekt ons zulke duidelijke taal over het bloed van Jezus, mijn Heiland.

Ds. H. Dekker.

Toba Tek Singh

Er staan in totaal veertien scholen in Toba Tek Singh. In augustus hebben die scholen een visitatie gehad van inspecteurs. Er is een nummer **één** uit gekomen : Ons project ! Faras natuurlijk apetrots en terecht. Een paar jaar geleden was er ook al een dergelijke controle, maar die ging over hoe de administratie gevoerd werd : Leerlingenadministratie, kasboek, beheer van middelen enz. enz. Ook daarin werd "onze" school nummer **één** ! Maar dat was niet zo moeilijk, bij islamitische scholen zijn die dingen een puinzooi (dat blijkt ook hier in Nederland). Toen Faras hier in Nederland was hebben we samen in Excel van Microsoft een boekhoudkundige administratie opgezet. Toen ze dat in Pakistan zagen waren ze totaal verbluft. Daar waren de scholen nog bezig met losse papiertjes en schriftjes met alle fraudegevoeligheid en onduidelijkheden van dien. Daar weten we hier ook alles van (inclusief het laten lekken van examenopgaven).

In Toba Tek Singh gaat het dus goed. Zo goed dat ook moslims al een tijdje hun kinderen naar school nummer **één** sturen. Prima natuurlijk, ze betalen schoolgeld en hun participatie levert veiligheid op. Het blijft een christelijke school, maar Faras laat de godsdienstlessen voor de moslimkinderen door imams doen. Gisteren had ik nog even contact met hem, hij was opgetogen : jaren lang offerde hij 's avonds zijn vrije tijd voor speciale bijlessen aan een groepje van vijf goede leerlingen. Deze vijf zijn nu toegelaten op de universiteit van Lahore. Aan de vruchten kent men de boom.

Klaas Kes.

13 oktober 2013 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 13 oktober 2013, aanvang 10.30 uur einde = 11.45 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Gerard Nieuwburg

muzikale medewerking door:

PGP Cantorij

o.l.v. Aaltje Hospes

Harry Hoogenberg, orgel



thema:

'Je hebt nog wat te doen'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of een glas limonade

Hebt u geen vervoer naar en van de kerk?

Bel dan voor woensdag 9 oktober met Annemarie van Geemen.
telefoon (0299) 401652, mobiel 06 53384002