

# Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 43

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 26 oktober 2013

**Kerkdienst zondag 27 oktober 2013**

## Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker <i>Doopdienst</i>
Organist	Albert Koffeman
Crèche	Diana Stoker en Melanie Visser
Kindernevendienst	Jannetje Boes en Nelly Zeeman
Koster	Piet Zeeman

Eerste collecte:

*Diaconie*

Tweede collecte:

*Kerk*

## Dagelijkse schriftlezingen

zondag	27 oktober	1 Koningen 21:1-29	Machtsmisbruik
maandag	28 oktober	1 Koningen 22:1-12	Raadgeving
dinsdag	29 oktober	1 Koningen 22:13-28	Harde waarheid
woensdag	30 oktober	1 Koningen 22:29-40	Toevalstreffer?
donderdag	31 oktober	1 Koningen 22:41-54	Regeringsperioden
vrijdag	1 november	2 Koningen 1:1-18	Fatale val
zaterdag	2 november	2 Koningen 2:1-18	Opvolging

*Heb ontzag voor God en geef Hem eer, want nu is de tijd gekomen dat Hij zijn oordeel zal vellen. Openbaring 14 : 6*

De engel riep luid: Heb ontzag voor God! Dit evangelie moest hij bekend maken aan de mensen op aarde, aan alle volken, aan alle landen, aan elke stam en taal. Vertel het aan de mensen: Aanbid Hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.

Ja, geschapen geen evolutie of grote knal.

En wat is die schepping mooi! Wat zijn er in deze herfst tijd weer bijzondere luchten. Wat is het een lust om naar de bomen te kijken. Al die verschillende tinten rood, bruin, geel, groen en wit. Wat kan ik in de morgen genietend voor het raam staan. Wauw denk ik dan, dank U Heer. Had U dit allemaal voor ogen toen u de aarde maakte? Wat bijzonder dat ik kijken kan. Kan ademhalen, kan voelen, kan bewegen. Dit in de morgen even vasthouden, voor de dag begint te draaien met al zijn ups en downs. Ja, wij mogen Zijn aarde bewerken en bewaren. Nee, het is niet alleen mogen, het is vooral een opdracht. Met het uitvoeren van die opdracht wel steeds naar de Schepper toe gaan. Zoals kinderen naar hun ouders gaan. Heb ik dit mooi gemaakt? Die vraag kunnen wij ons zelf ook stellen. Gaan we de goede kant op. Naar de kritische jeugd luisteren, want zij kijken met een nieuwe blik tegen de dingen aan. Maar ook leren van de geschiedenis. Zo en zo pakte dat toen uit.

In het boek Openbaringen staan naast deze oproep tot ontzag voor onze schepper, ook de meest verschrikkelijke plagen opgesomd. Het water veranderd in bloed. Grote duisternis. Plagen die ons doen denken aan de plagen uit Egypte. De Israëlieten werden apart gezet, op één of andere bijzondere wijze trof hen de plagen niet. Wel werd de Farao steeds bozer en voerde de druk op, de Israëlieten moesten harder werken. Meer productie, de zweep er over.

De 10 plagen hadden een doel. In Exodus 12 : 12 lezen we: Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. De plagen waren dus gericht tegen de afgoden. Afgoden die de Egyptenaren in hun ban hielden. God wilde dus ook de Egyptenaren bevrijden. De farao had een legertje geleerden en tovenaars. Tovenaars die een staf in een slang konden veranderen met hun toverformules. Farao was een machtig man. En God toonde door Mozes en Aäron aan, dat alle macht aan Hem is. Je kan zeggen geen "lieve god". Je kan ook zeggen: als God niet ingrijpt waar blijven we dan?

Al onze macht is ijdelheid:  
 wij gaan terstond verloren,  
 wanneer de held niet voor ons strijdt,  
 die God heeft uitverkoren.  
 Zo Gij 't nog niet wist:  
 Jezus Christus is 't,  
 de Heer van 't heelal,  
 die overwinnen zal,-  
 God zelf staat ons terzijde.

*lied 898: 2*

Ria Kaars- van den Bosch

## Voorbede

3

1. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.
2. Wilt U bij onze jongeren zijn, dat ze mogen vertrouwen dat U met ze meegaat en uitzielt naar hun vragen.
3. Bescherm Uw volk Israël die U geplaatst hebt te midden van volken die U niet kennen en dienen. Neem bij deze volken hun blinde haat weg.
4. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
5. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
6. Wilt U zijn met de ambtsdragers, wees aanwezig in al het werk wat ze doen.
7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars

---

## Opbrengst collecten

Zondag 20 oktober 2013

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeente	€ 249,05
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 264,65

---

De bus voor het onderhoud van de kerk heeft dit seizoen het mooie bedrag van € 2680,00 opgebracht.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de enthousiaste dames en heren die hier hun tijd en energie in hebben willen steken.

Met vriendelijke groet,

College van kerkrentmeesters.

---

## Uitnodiging Gemeentevergadering in de Patmoskerk op 29 oktober 2013 aanvang 20.00 uur

### **Agenda**

1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag Gemeentevergadering van 11 december 2012
3. Jaarverslag 2012
4. Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2012  
Begroting 2014  
Ontwerp predikantsborden
5. Pauze
6. Diaconie - Jaarrekening 2012  
Begroting 2014
7. Zendingscommissie - Financieel verslag 2012
8. Rondvraag - Gemeenteleden kunnen hun vragen stellen
9. Sluiting

## Voorbede

3

1. Voor allen die langdurig verpleegd of verzorgd worden, Heer wees hen nabij.
2. Wilt U bij onze jongeren zijn, dat ze mogen vertrouwen dat U met ze meegaat en uitzielt naar hun vragen.
3. Bescherm Uw volk Israël die U geplaatst hebt te midden van volken die U niet kennen en dienen. Neem bij deze volken hun blinde haat weg.
4. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
5. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
6. Wilt U zijn met de ambtsdragers, wees aanwezig in al het werk wat ze doen.
7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars

---

## Opbrengst collecten

Zondag 20 oktober 2013

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeente € 249,05

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 264,65

---

De bus voor het onderhoud van de kerk heeft dit seizoen het mooie bedrag van € 2680,00 opgebracht.

Onze hartelijke dank gaat uit naar de enthousiaste dames en heren die hier hun tijd en energie in hebben willen steken.

Met vriendelijke groet,

College van kerkrentmeesters.

---

## Uitnodiging Gemeentevergadering in de Patmoskerk op 29 oktober 2013 aanvang 20.00 uur

### **Agenda**

1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag Gemeentevergadering van 11 december 2012
3. Jaarverslag 2012
4. Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2012  
Begroting 2014  
Ontwerp predikantsborden
5. Pauze
6. Diaconie - Jaarrekening 2012  
Begroting 2014
7. Zendingscommissie - Financieel verslag 2012
8. Rondvraag - Gemeenteleden kunnen hun vragen stellen
9. Sluiting

### HET NIEUWE LIEDBOEK (7) slot.

De vorige keer zei ik dat ik nog graag stil wil staan bij de liederen voor de christelijke. Feestdagen: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Het zijn er flink meer geworden dan in het oude liedboek. Voor de Adventstijd vinden we bijna alle gebruikelijke liederen terug. Maar het bekende "Hoe zal ik U ontvangen" heeft wel een geheel nieuwe tekst gekregen. (441). Evenals het zo bekende: "Daar is uit 's wereld duistere wolken", dat nu een lied geworden is van dr. A.F. Troost. (482). En bij de Adventsliederen is een prachtig lied toegevoegd, (afkomstig uit Baskenland), in een mooie vertaling van Andries Govaart: "De engel Gabriël komt aangesnel", (443). Bij de Kerstliederen viel me de nieuwe vertaling op van "Ik kniel aan uwe kribbe neer". Het lied heet nu: "Ik mag aan uwe kribbe staan." (475). Daarnaast zijn er verschillende oude kerstliederen die nu dan officieel tot de kerkelijke bundel behoren: Midden in de winternacht bijvoorbeeld. (486). En prachtige vertalingen van dr. A.F. Troost en ds. S. de Vries werden toegevoegd van klassiekers (479, 498, 503). Dat is absoluut een verrijking!

Onder de liederen voor de Lijdenstijd en bij de Goede Vrijdag missen we een aantal liederen in het vervolg. En dat is even slikken. Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten is een lied dat in veel gemeenten graag en veel gezongen werd in de tijd voor Goede Vrijdag en Pasen. Maar het werd niet opgenomen. Ook het bekende "Mijn Verlosser hangt aan 't kruis", sneuvelde bij de totstandkoming van dit Nieuwe Liedboek. Jammer, wat mij betreft. Maar met de Paasliederen kunnen we weer prima uit de voeten, zou ik denken. (619a e.v.) De nieuwe melodie van het bekende "Al heeft Hij ons verlaten", rond Hemelvaart en Wezenzondag, lijkt me gemakkelijk te leren (663). En ook de liederen rond Pinksteren zijn evenwichtig opgebouwd. Een goede mix tussen bekend en onbekend. (668 e.v.)

Tenslotte zou ik willen zeggen: al doende leert men. Dit Liedboek is samengesteld uit een inventarisatie wat gebruikelijk was in gemeenten. Dat de diversiteit daarbij groot is behoeft ons niet te verwonderen. De samenstellers hebben het Nieuwe Liedboek niet uitgebracht "om de gemeente op te voeden", maar om te laten zien: zo gebeurt het in diverse gemeenten van allerlei snit. Neem er uit wat je past en waar je niets mee kunt, laat je gewoon liggen. Vandaar de enorme diversiteit aan liederen en de enorme bandbreedte aan stijlen. Iedereen kan er zo wel iets van zijn of haar gading in vinden en uit halen. Door deze keuze wordt de vraag omzeild door de samenstellers: wat is nu eigenlijk kerkmuziek? Hopelijk begint dat gesprek in de komende jaren, zodat we dáár meer op voorbereid zijn als over pakweg 30 jaar de opvolger van dit Nieuwe Liedboek verschijnt. Ds. H. Dekker.

### **In herinnering aan Paul Lommers, overleden 15 oktober 2013 in de leeftijd van 77 jaar.**

Afgelopen zaterdag hebben wij in de kerkdienst stil gestaan bij het leven van Paul Lommers. Wat en wie hij is geweest voor Lijsje, de kinderen en kleinkinderen. Welke plaats hij had in de Marker gemeenschap en in de kerk.

Paul is niet meer onder ons, zijn lichaam hebben wij begraven op de plaats waar al zo velen begraven liggen. Zo gaat het in dit leven, je komt, je leeft en je gaat. Het is als een eindeloze cirkel en het lijkt een zinloze cirkel.

Goddank hebben wij in de kerkdienst voorafgaand aan zijn begrafenis een andere boodschap gehoord, de echte boodschap! Want de dood heeft niet het laatste woord en ons leven is geen zinloze cirkel.

Ons leven hier op aarde is gericht op onze eeuwige bestemming, en voor wie gelooft in God en onze Heer Jezus Christus, is dat het Vaderhuis met de vele woningen. De pelgrim van psalm 121 was op weg naar Jeruzalem, wij gelovigen, zijn als pelgrims onderweg naar het nieuwe Jeruzalem de stad met de paar'len poorten. Psalm 121 geeft ons dat blijde vooruitzicht, het is een lied dat oproept om niet bij de pakken neer te zitten. Het is een lied van geloof en vertrouwen dat ontspringt uit een zeker weten, mij hulp is van de HEER. Dat is de boodschap van deze psalm en deze boodschap geeft ons de kracht die wij nodig hebben bij het verder gaan op die weg. Alleen verder zonder Paul, maar met de HEER als hulp. Onze hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal ons uitgaan en ingaan bewaren en in zijn handen is onze ziel veilig en wel geborgen.

Paul is ons voorgegaan, zijn reis is ten einde, bestemming bereikt! Aan ons de opdracht de reis te vervolgen. Zeggen we het hem, in geloof, na? Het komt Goed!  
Of met de woorden van de pelgrim uit psalm 121; Mijn hulp komt van de HEER! Als dat ons geloof en belijden is dan zal ook eens voor ons gelden, Rust mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd!

Kees Kersbergen

#### Een trouwe dienstknecht ging heen

Vorige week overleed onze collega **Paul Lommers** op 77 jarige leeftijd. Hij heeft zich naast z'n maatschappelijke functie voluit ingezet voor de kerk. Hij werd al snel in de kerkenraad gekozen als diaken.

Bij de bouw van de Patmoskerk was hij betrokken bij verschillende financiële acties en dat deed hij met grote inzet. Die acties resulteerden in het periodiek opzetten van kienavonden, waarbij hij de grote animator was en zorgde voor veel gezelligheid.

Maar zijn grote verdienste was toch wel het kerkelijk drukwerk. Daarbij was hij onze grote specialist. Hij had veel verstand van de apparatuur en was heel precies bij het samenstellen van het kerkblad of het opmaken van een orde van dienst.

Als team hebben we veel van hem morgen leren, maar daarnaast was het ook heel plezierig om met hem samen te werken.

Het was heel jammer dat hij wegens zijn ziekte voortijdig moest afhaken. Als redactieleden bewaren we heel goede herinneringen aan Paul.

In Openbaringen 14:13 lezen we:

*"Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.*

*En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen".*

De redactieleden

## In herinnering aan Paul Lommers, overleden 15 oktober 2013 in de leeftijd van 77 jaar.

Afgelopen zaterdag hebben wij in de kerkdienst stil gestaan bij het leven van Paul Lommers. Wat en wie hij is geweest voor Lijsje, de kinderen en kleinkinderen. Welke plaats hij had in de Marker gemeenschap en in de kerk.

Paul is niet meer onder ons, zijn lichaam hebben wij begraven op de plaats waar al zo velen begraven liggen. Zo gaat het in dit leven, je komt, je leeft en je gaat. Het is als een eindeloze cirkel en het lijkt een zinloze cirkel.

Goddank hebben wij in de kerkdienst voorafgaand aan zijn begrafenis een andere boodschap gehoord, de echte boodschap! Want de dood heeft niet het laatste woord en ons leven is geen zinloze cirkel.

Ons leven hier op aarde is gericht op onze eeuwige bestemming, en voor wie gelooft in God en onze Heer Jezus Christus, is dat het Vaderhuis met de vele woningen. De pelgrim van psalm 121 was op weg naar Jeruzalem, wij gelovigen, zijn als pelgrims onderweg naar het nieuwe Jeruzalem de stad met de paar'len poorten. Psalm 121 geeft ons dat blijde vooruitzicht, het is een lied dat oproept om niet bij de pakken neer te zitten. Het is een lied van geloof en vertrouwen dat ontspringt uit een zeker weten, mij hulp is van de HEER. Dat is de boodschap van deze psalm en deze boodschap geeft ons de kracht die wij nodig hebben bij het verder gaan op die weg. Alleen verder zonder Paul, maar met de HEER als hulp. Onze hulp is van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal ons uitgaan en ingaan bewaren en in zijn handen is onze ziel veilig en wel geborgen.

Paul is ons voorgegaan, zijn reis is ten einde, bestemming bereikt! Aan ons de opdracht de reis te vervolgen. Zeggen we het hem, in geloof, na? Het komt Goed!  
Of met de woorden van de pelgrim uit psalm 121; Mijn hulp komt van de HEER! Als dat ons geloof en belijden is dan zal ook eens voor ons gelden, Rust mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd!

Kees Kersbergen

### Een trouwe dienstknecht ging heen

Vorige week overleed onze collega **Paul Lommers** op 77 jarige leeftijd. Hij heeft zich naast z'n maatschappelijke functie voluit ingezet voor de kerk. Hij werd al snel in de kerkenraad gekozen als diaken.

Bij de bouw van de Patmoskerk was hij betrokken bij verschillende financiële acties en dat deed hij met grote inzet. Die acties resulteerden in het periodiek opzetten van kienavonden, waarbij hij de grote animator was en zorgde voor veel gezelligheid.

Maar zijn grote verdienste was toch wel het kerkelijk drukwerk. Daarbij was hij onze grote specialist. Hij had veel verstand van de apparatuur en was heel precies bij het samenstellen van het kerkblad of het opmaken van een orde van dienst.

Als team hebben we veel van hem morgen leren, maar daarnaast was het ook heel plezierig om met hem samen te werken.

Het was heel jammer dat hij wegens zijn ziekte voortijdig moest afhaken. Als redactieleden bewaren we heel goede herinneringen aan Paul.

In Openbaringen 14:13 lezen we:

*"Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.*

*En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen".*

De redactieleden

**KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2013**

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 26 oktober a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bijeen blijven?

Wanneer er om **11.45 uur** nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval **zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?** De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den Bosch.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben. Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende meelopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

*Zoals al eerder aangekondigd, telt voor jongeren uit het voortgezet onderwijs het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage. In overleg met ons worden die uren afgetekend. Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met tel. 601582 of mailen naar <eefvisser@hetnet.nl>*

We hopen dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staan de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!

Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren. Met de opbrengst van 15 zakken kleding kan men bijvoorbeeld al één kind een jaar lang huisvesten, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs aanbieden.

Dit jaar is er veel aandacht voor de Dalits in India.

Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstroomden bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalits) en tribale groepen wonen op plaatsen die het meest kwetsbaar zijn en dus het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden hun zeer zwakke, slechte huizen volledig vernield. Dit kost niet alleen hun huizen, maar ook mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen deze allerarmste kastelozen (Dalits) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.

In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de arme lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra.

In 5 andere dorpen zijn er ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. De Indiase overheid zal – op verzoek van de bevolking – ook een bijdrage leveren.

**Graag tot zaterdag 26 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser



Veel fijne herinneringen verzachten onze smart  
voorgoed uit ons midden  
maar voor altijd in ons hart.

Voor uw warme belangstelling en medeleven, de vele kaarten, brieven en  
telefoontjes ontvangen na het overlijden van onze lieve, zorgzame vader.

### **Klaas Springer**

Betuigen wij onze hartelijke dank.

Pieter en Lydia  
Sijtje Aagje en Cees  
Klaas Arie en Marion  
Klein en Achterkleinkinderen

Uiterlijke vrede begint met God van binnenuit  
leren kennen.

Tenzij iemands handen leeg zijn, kan hij de hand van God niet  
bereiken.

Wat God wil, zijn geestelijke vruchten,  
geen religieuze eikels.

God brengt mensen in diepe wateren - niet om ze te verdrinken,  
maar om ze te reinigen.

Als God ver weg is, wie is er dan verhuisd?

God zal je nooit ergens brengen waar zijn genade je niet kan  
vasthouden.

Wie in de Heer leven, zien elkaar nooit voor de laatste keer.

### **GGD = Gods Gezondheids Dienst**

De Bijbel is het enige boek waarvan de auteur altijd aanwezig is  
als eruit gelezen wordt.

Degene van wie de Bijbel uit elkaar is gevallen, of ingestort, lijdt  
zelf vaak niet aan die kwaal.

'O God van de tweede kans en het nieuwe begin: hier ben ik  
weer.'

**Nancy Spiegelberg**

Toeval is wanneer God anoniem wenst te blijven.

**Gods favoriete afdeling:  
gevonden voorwerpen.**

Download je zorgen en ga online met God.

## Wijsheid

### *Twintig wijsheden*

1. God wil geestelijke vruchten, geen religieuze eikels.
2. Lieve Heer, ik heb een probleem: ikzelf.
3. Oud worden is onvermijdelijk, volwassen worden is een keuze.
4. Er is geen sleutel tot het geluk. De deur is altijd open.
5. Zwijgen wordt vaak verkeerd uitgelegd, maar nooit verkeerd geciteerd.
6. Tel je zegeningen. Reken maar uit.
7. Vertrouwen is het vermogen om niet in paniek te raken.
8. Lach elke dag – lachen is inwendig joggen.
9. Als je je zorgen maakt, bid dan niet. Als je bid... maak je dan geen zorgen.
10. Als kind van God is bidden zoets als elke dag naar huis bellen.
11. Gezegend zijn degenen die flexibel zijn; zij kunnen nooit uit hun vorm gebracht worden.
12. Het belangrijkste in je huis zijn de mensen!
13. Als je verstrikt raakt in je problemen, houd je dan stil; God wil dat je je stil houdt, zodat Hij de boel uit de knoop kan halen.
14. Een grief is zwaar om te dragen.
15. Wie bij zijn sterven de meeste spullen had, is evengoed dood.
16. Geen dagen, maar momenten blijven ons bij. Het leven gaat te snel, dus geniet van je kostbare momenten.
17. Iets wordt pas echt voor je als je het ervaart. Tot die tijd heb je het alleen maar van horen zeggen.
18. Het is prima om elke dag even een potje medelijden met jezelf te hebben, maar vergeet niet daarna het potje leeg te spoelen.
19. Er is moed voor nodig om je leven te leven. De dromen en doelen die je nastreeft, vergen moed en de bereidheid om risico's te nemen. We kunnen veel van de schildpad leren: die komt alleen vooruit als hij zijn nek uitsteekt.
20. Bekommer je meer om je karakter dan om je reputatie, want je karakter is wat je werkelijk bent, terwijl je reputatie alleen maar is wat anderen denken dat je bent.



Fanmail nummer 44

24 september 2013



het blijkt dat we op Nederlands bodem waren

## we zijn weer 'thuis'!

we kijken met grote dankbaarheid terug op een mooie tijd in Nederland. Naast het feit dat we veel mensen gezien en gesproken hebben, presentaties hebben gegeven en doktersbezoeken hebben afgelegd, hebben we ook nog vakantie mogen houden in Oost-Duitsland. We stonden daar op een camping op het rustigste plekje wat er bestond, heerlijk aan een meer en in het bos. We waren niet ver van het concentratiekamp Ravensbrück vandaan en hebben daar een bezoek aan gebracht. Ook hebben we alle vijf het boek "De Schuilplaats" van Corrie Ten Boom gelezen. De jongens mogen dit

gebruiken voor hun geschiedenisles op school.



De beide (ouder) opa's

De allerlaatste week van ons verlof stond in het kader van onze beide (groot)ouders. We hebben enorm veel van ze genoten en hopelijk zij ook van ons.

Na 10 weken Nederland kwam daar ook weer het moment van afscheid nemen. Hopelijk zien we elkaar weer in de zomer van 2015. Onze jongens zijn weer naar school en Peter en ik zijn weer volop aan het



In het bos in het Oost-Nederlandsche meer



afscheid nemen op Schiphol



Ik, Tatjana werk nog steeds één dag in de week op de school van onze jongens. Ik werk in de bibliotheek en help met overblijf en toezicht op studieklassen. Daarnaast mag ik weer een nieuw deel van de administratie voor De Schuilplaats overnemen en ben ik aan het studeren om mij meer te bekwamen op het gebied van de boekhouding.

Peter heeft de schade opgemaakt die er in drie maanden tijd is ontstaan. We zijn blij dat het meeviel en dat bepaalde dingen door de staf opgelost zijn tijdens onze afwezigheid. Inmiddels zijn de meest noodzakelijke klussen opgelost en is Peter begonnen aan een paar kleine projecten. Eén daarvan is een systeem om afvalwater van de gootsteen te zuiveren van vet. Het is een soort filter. Dit betekent dat de putten en septic tanks minder vies worden en de afvoeren niet zo

snel meer verstopt zullen raken. Handige Harry eh ik bedoel Peter is heel inventief en



traphekje monteren voor tweeling

handig, zodanig dat het zelfs mij (Tatjana) nog af en toe verbaast. Iemand vroeg aan Peter: "Er is een cursusdag op komst en we hebben een goede locatie, maar we hebben geen lessenaar en we hebben wel een whiteboard, maar die heeft geen standaard. Kun jij dat maken?" "Natuurlijk": zegt Peter dan. En ja hoor niet lang daarna zijn we voorzien van de gevraagde items. Naast het werk binnen De Schuilplaats

mogen we af en toe ook vrienden helpen. Een vriendin van ons heeft een tweeling van ruim een jaar en een open trap in de woonkamer. Haar man die altijd alle klusjes deed is een half jaar terug overleden en nu mochten wij helpen door traphekjes te plaatsen zodat de tweeling veilig kan spelen. Chester, Jeremy en Nathan gaan tegenwoordig zelfstandig naar school. Ze gaan met de motor met een kar voor al hun schooltassen, sporttassen en op de fiets. In de middag haal ik ze op en komt degene die vroeg uit is of na schooltijd sport heeft met de motor naar huis. Nu ze tieners zijn hebben ze allemaal zo hun eigen ding en dit geeft ze een groot stuk vrijheid en helpt ons ouders om niet het heen en weer te krijgen als taxichauffeur. Een kar achter de motor is echt iets wat veel Thaise mensen gebruiken, slim hoor! \*



de tweeling



schooltassen op school bij gebrek aan school



verrijdbare white board

Om het (verloren) Dat het om

## Opgroeien gaat niet vanzelf!



training voor de moeders



van moeder eten leren koken

eten geeft zo nu en dan, dat ze dan wel op zullen groeien. Ontkennen kan ik dat niet, maar wat zal het resultaat dan zijn? Er is meer voor nodig om goed op te kunnen groeien. In De Schuilplaats leren de meisjes wat onvoorwaardelijke liefde is, wat de geborgenheid van een gezin kan zijn, wat verantwoordelijkheden zijn en krijgen ze de kans om naar school te gaan. De 'moeders' die in De Schuilplaats werken spelen een cruciale rol in de levens van de meisjes die er wonen. Laatst mocht ik even getuige zijn van één van die leermomenten. Drie meisjes hielpen met het voorbereiden van het eten. Terwijl ze aan het werk waren legde de moeder alles uit. Het mooie is dat het niet alleen om het leren koken gaat, maar dat het tevens ook momenten zijn om nader tot elkaar te komen. Het werk wat de moeders doen is niet vanzelfsprekend, wij zijn dan ook super dankbaar dat er vrouwen zijn die zich in willen zetten om deze meisjes hoop op een betere toekomst te geven. De moeders komen voor hele moeilijke momenten te staan. Wat als een meisje haar zelfvertrouwen zo stuk is door het verleden dat ze het gaat zoeken in vriendjes, drugs of alcohol? Wat als een meisje telkens weer de nachtmerries moet herleven en daardoor zichzelf pijn doet om weer tot de werkelijkheid terug te kunnen komen? Hoe ga je om met de enorme gevolgen van seksueel misbruik??? Ik neem mijn petje af voor deze vrouwen! Eind september markeert de helft van het schooljaar en dan zijn er toets weken op de scholen wat altijd spanning met zich mee brengt. Daarna hebben de meisjes 3 a 4 weken vakantie. Er staan wat leuke



de moeders, die werken in De Schuilplaats



Even ontspannen op de schommel



20 augustus jongstleden waren Peter & ik alweer 20 jaar getrouwd. Op zo'n moment kijk je terug op die twintig jaar en wat er daarin allemaal gebeurt is. Eén van de mooiste dingen is dat we drie zoons hebben gekregen, die nu aan het uitgroeien zijn tot jonge mannen. Wat 'n kanjers zijn het toch!

“wist u dat?”

Deze fanmail gedrukt is bij de  
Woozorglocatie De Tien Gemeenten  
( St. Wonen en Zorg Purmerend )

## Gebedspunten

### Om voor te danken:

- ◇ De goede tijd die wij in Nederland mochten hebben
- ◇ Dat wij de mogelijkheid hebben een deel te zijn van De Schuilplaats
- ◇ Voor de school van Chester, Jeremy en Nathan

### Om voor te bidden:

- ◇ De vakantieperiode van de meisjes
- ◇ Dat de activiteiten en de rust een stukje heling mogen brengen
- ◇ Voor wijsheid en inzicht van de 'moeders' in hun enorme taak

dingen op het programma voor de meisjes. We hopen dat ze een leuke en ontspannen tijd zullen hebben, zodat ze even mogen vergeten wat er in het verleden gebeurt is en dat ze hierdoor weer een stukje heling mogen ontvangen.



Stichting Vrienden van de familie Bak,  
Gouwzeestraat 43, 1443 KA Purmerend. t 0299 785 340 e vriendenvdefamiliebak@gmail.com  
PO Box 61 \* Meung \* Chiang Rai 57000 \* Thailand \* m +66 (0) 857 189 810 \* kvk 37127929  
www.familie-bak.com \* e peterentatjana@gmail.com \* Rabo-bank 12 69 28 339 te Mornixlandam

**FINANCIEEL OVERZICHT ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE**

<u>Ontvangsten</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Zendingsbijdragen	€ 8.842,00	€ 7.777,50
Kollekte	€ 832,79	€ 1.102,94
Zendingskalenders	€ 378,00	€ 250,00
Kerk en Israel	€ 78,00	€ 113,00
Elisabethbode	€ 848,50	€ 745,00
Giften	€ 235,00	€ 60,00
De Schuilplaats Thailand	€ 0,00	€ 312,25
Zendingskisten	€ 3.572,69	€ 1.481,82
	<u>€ 14.786,98</u>	<u>€ 11.842,51</u>
<u>Uitgaven</u>		
Elisabethbode	€ 991,11	€ 648,78
Elisabethbode huis aan huis	€ 808,07	
Kerk in Actie 2012	€ 8.150,00	€ 3.800,00
Kerk in Actie 2011	€ 4.350,00	
Bijdrage Jeugd in Actie ( N Maas)	€ 300,00	
Project Chedra Uganda	€ 300,00	
Ronolyon		€ 500,00
Zendingskalenders	€ 273,00	€ 292,00
Kerk en Israel	€ 44,00	€ 44,00
Kindertehuis Timoteo Bolivia	€ 1.786,35	€ 1.475,82
De Schuilplaats Thailand	€ 1.786,34	€ 1.312,25
Drukwerk/Bankkosten	€ 149,51	€ 77,18
Diversen	€ 389,63	€ 219,84
	<u>€ 19.328,01</u>	<u>€ 8.369,87</u>
Mutatie kassaldo	€	€ 3.472,64
<b>Vooruitbetaald 2013</b>	<u>€ 220,00</u>	<u>€ 145,00</u>
<b>Reverse Vooruitbetaald 2011</b>	<u>-€ 100,00</u>	<u>-€ 266,00</u>

**Overzicht geldmiddelen**

Saldo Postbankrekening per 01-01-2012	€ 5.424,47
Saldo Postbankrekening per laatste afschrift 2012	€ 1.003,44
Mutatie Postbankrekening	-€ 4.421,03
	<u>€ 0,00</u>
Saldo plusrekening en kapitaalrekening per 01-01-2012	€ 6.802,00
Storting kapitaalrekening	
Rente Plusrekening	€ 114,01
Opname/Storting van Plusrekening	
Saldo plusrekening en kapitaalrekening per 31-12-2012	<u>€ 6.916,01</u>

**BEGROTING ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 2013**

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Zendingsbijdragen	€ 8.000,00	Missionaire dienst	€ 8.000,00
Elisabethbode	€ 900,00	Elisabethbode	€ 1.000,00
Zendingskalenders	€ 200,00	Zendingskalenders	€ 150,00
Kollekte(Vrjr/Pnkster).	€ 100,00	Kerk en Israel	€ 40,00
Kerk en Israel	€ 45,00	Acties/Diversen	€ 55,00
Timoteo	€ 3.500,00	Timoteo	€ 3.500,00
	<u>€ 12.745,00</u>		<u>€ 12.745,00</u>