

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer: 44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 2 november 2013

Kerkdienst zondag 3 november 2013

10.00 uur **PATMOSKERK**
ds H. Dekker
m.m.v. Marker Mannenkoor

Organist : Dirk Kes

Schoolied : Lied 75:1

Schoolied lezen : Laura Kaars

Crêche : Suzanne Uithuisje en Gera van Altena

Kindernevendienst : Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes

Koster : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: *Evangelische Zending Brazilië*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Woensdag 6 november 2013 *Dankstond voor Gewas en Arbeid*

20.00 uur **GROTE KERK**
ds. H. Dekker

Organist : Albert Koffeman

Koster : Jan Blijleven

De eerste collecte is bestemd voor: *de Zending*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

MEDITATIE

Lezen: Psalm 18

Onlangs werd ik aan het begin van een nieuwe dag bemoedigd door het 29^e vers van deze psalm. Daar staat dat de dichter tegen zijn God zegt: "U bent het die mijn lamp doet schijnen, U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis." Dat mag betekenen: U schenkt mij levensvreugde. U brengt mij er weer bovenop. En verklarend volgen dan die woorden: U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Dat was dus kennelijk Davids ervaring. Gods genade was enorm groot geweest in zijn leven. Onverdiend. En daarom roept David het uit, zingt het uit: U, U, U. Zo geeft Hij hoog op van God, zo krachtig als het maar kan. Zo zegt hij tegen God: U was voor mij een God van genade en van ontferming. En zo mogen ook wij weten dat we nooit wanhopig hoeven te zijn. Gods barmhartigheid is altijd groter dan onze zonden. Loven we God daar wel genoeg voor in ons leven? Laat ik het nog anders vragen: als er een loflied aangeheven wordt in de kerk, gaan we dan eens lekker rechtop zitten om God werkelijk met héél ons hart te loven, of mompelen we de woorden maar wat mee? Ja, denk je misschien, maar mijn omstandigheden zijn er lang niet altijd naar om God te loven. Nee, dat snap ik. Maar dan zingt de dichter van deze psalm het ons voor: "U bent het die mijn lamp doet schijnen, U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis." Ik onderschat de duisternis niet. Maar ik mag je vertellen dat er een God in de hemel is, die duisternis weet te veranderen in licht. Groter dan de Helper is de nood toch niet (Joh. de Heer 7). Dat te weten bewaart ons voor moedeloosheid. Voor wanhoop. En zo mogen deze woorden uit Psalm 18 een troost in het heden zijn en ook de grond van ons vertrouwen voor de toekomst.

Weet je, als wij donkere dagen doormaken, dan willen we zo graag de toekomst overzien. Kom ik hier doorheen? Waar loopt dit op uit? En dan moeten we terug naar God. Naar die God die het heden kent en de toekomst overziet. Opdat we vanuit Zijn Vaderhand zullen leven. We moeten dus hógerop! De blik altijd weer naar boven bij alles wat ons overkomt. Hij alleen kan wegen vinden, waarlangs onze voet kan gaan. "U Heer verlicht mijn duisternis", zingt de dichter ons dan voor. En bij dat Woord mag ik in vertrouwen de toekomst tegemoet zien! We komen niet om in de duisternis. Nee, de gemeente van Christus mag belijden: "U bent het die mijn lamp doet schijnen, U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Zeker, de machten van de duisternis laten zich gelden. En de toekomst is voor ons verborgen.

Niettemin: in de duisternis gaat het licht van Christus op. Volgende maand hopen we opnieuw het Kerstfeest te vieren! Hij is het die onze lamp doet schijnen. Want Zijn Woord is een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken, dat in de duisternis mijn schreden richt (L.119: 40). Ds. H. Dekker.

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	3 november	2 Koningen 2:19-25	Elisa treedt op
maandag	4 november	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
dinsdag	5 november	Lucas 18:9-17	Hoe kom je het koninkrijk binnen?
woensdag	6 november	Lucas 18:18-30	Volledige overgave
donderdag	7 november	Lucas 18:31-43	Blindheid
vrijdag	8 november	Lucas 19:1-10	Uitzicht voor Zachetis
zaterdag	9 november	Lucas 19:11-28	Eerlijke handel

Opbrengst collectenZondag 27 oktober

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 214,66

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 272,60

Voorbede

1. Bescherm Uw volk Israël die U geplaatst hebt te midden van volken die U niet kennen en dienen. Neem bij deze volken hun blinde haat weg.
2. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
3. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
4. Wilt U zijn met de ambtsdragers, wees aanwezig in al het werk wat ze doen.
5. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
6. Geef de catechisanten een fijne tijd. Dat ze open mogen staan voor U en voor elkaar.
7. Help de doopouders handen en voeten te geven aan de geloofsopvoeding.

Ria Kaars

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 10,=.
Hiervoor hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 661,67 opgebracht!
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk vooral de collectanten bedankt!

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting collecte Marken
Tanja Klok

Zondag wordt vast een heel bijzondere dag, nu ons Mannenkoor het verzoek aan ons richt om ons "mèreker goed" uit de kast te halen. Voor zover aanwezig en nog passend...(zie elders in dit kerkblad). Aangezien ik een grote fan ben van de klederdracht, zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, ondersteun ik graag deze oproep van ons Mannenkoor! Vergeet ook niet je Nieuwe Liedboek mee te brengen. We lezen op deze zondag: Prediker 12: 1-7 en Matteüs 5: 13-16. En zingen de volgende liederen: 150a, 75: 1, 7, 23c, 23 e, 119: 7, 12, 118: 1, 5, 838: 1, 3, 905: 2, 3, 73: 9, 10, 431c. Van harte een fijne zondag gewenst!

Dankstond. Woensdag 6 november a.s. komen we als gemeente samen om dankstond voor gewas en arbeid te houden. Die avond lezen we Job 38: 28-41 en Lucas 12: 22-31. En we zingen de volgende liederen: 136: 1, 3, 136: 12, 13, 65: 5, 6, 147: 3, 978: 1, 3, 4, 979: 1, 2, 7, 14, 245, 431c. Ondanks de economische crisis zijn we in Nederland bevoorrechte mensen boven zovelen elders in deze wereld. Alle reden dus om deze kerkdienst niet over te slaan. We beginnen om 20.00 uur.

Zieken. Br. M. van Belzen, Kets 31 werd geheel onverwacht voor behandeling opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Maar zojuist krijg ik bericht dat hij weer thuis is en het een aantal weken rustig aan moet doen. Br. J.S. Roos, De Pieterlanden 1 moet volgende week opnieuw geopereerd worden. Spannende tijden voor hem en zijn gezin! Br. J. Oudhuis wacht op een plaats in het verpleeghuis om te revalideren. Br. C. van Altena is nog altijd in Waterland ziekenhuis, afd. Transitorium. En br. G. de Haan nog steeds in het AMC. Zr. L. Boes-de Groot gaat deze week verhuizen naar Swaensborch 114. En van harte hopen we dat dit een goede oplossing is. Br. M. Kaars die op de Hoogkamplaan komt wonen en nog maar net terug is op Marken werd met gezondheidsproblemen opgenomen in het Zaans Medisch Centrum. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Men zorgt voor de oude dag, maar zorgt men ook voor de Jongste Dag? (J.V. Teunissen).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

Collecte Evangelische Zending Brazilië

Deze week wordt er gecollecteerd voor de Evangelische Zending Brazilië. De BEM ESTAR DO MENO (BEM) houdt zich bezig met het opvangen van kansarme kinderen in het binnenland van Brazilië. Kinderen die thuis in sloppenwijken wonen worden opgevangen in de kindercentra. Het zijn kinderen waarvan de moeder en vader - als die er al is - hard moet(en) werken om een klein salaris te verdienen. Deze kinderen krijgen in de kindercentra onderwijs, gezonde maaltijden, tandheelkundige zorg, liefde en aandacht van professioneel geschoolde leid(st)ers. Kinderen die thuis niets gewend zijn bloeien hierdoor op, ontwikkelen zich en komen tot geloof. De kinderen brengen het geloof ook bij hun ouders die daar vaak niet voor open staan. Kinderen die op jonge leeftijd opgevangen werden in de kindercentra zetten zich op volwassen leeftijd ook vaak weer vrijwillig in voor de kindercentra. Er zijn zelfs verhalen van succesvolle zakenmensen, die ooit begonnen in een kindercentrum. Zij steunen nu ook de kindercentra weer voor de volgende generaties.

Wil je iets doen aan de schrijnende gevallen die ook in Brazilië nog volop voorkomen, dan kun je een kind financieel adopteren of de kindercentra steunen voor € 25 per maand.



Wil je het iets kleiner aanpakken, dat kan al vanaf € 5 per maand met de "Geef-me-de-vijf" actie.

In de kerkbode vindt je ook nog een kopie van de folder van BEM, hierin staat het bankrekeningnummer en de adresgegevens, alsmede de site www.bem.nl.

De collecte van a.s. zondag voor de kindercentra beveel ik van harte aan.

Trijntje Jacoba Boes

'Wat houdt dat in: God dienen en zijn wil doen?
Niets anders dan naar je naasten omzien.
Want het is onze naaste die onze hulp behoeft,
niet onze Vader in de hemel.'

Maarten Luther

Vrouwenochtend 5 november 2013

Op dinsdag 5 november a.s. is er weer een vrouwenochtend in de Opstandingskerk te Monnickendam. Het thema voor deze ochtend is: "Je bent geliefd". Het wordt een bijzondere ochtend omdat we niet 1 spreekster hebben maar we gaan luisteren naar Rita Klapwijk (dichteres) en kijken naar schilderijen van Caroline v.d. Vate-Lock en luisteren naar Martine Bunschoten-Lage.

De boodschap die zij uitdragen is dat we kostbaar en waardevol zijn en dat God ons ziet, oog voor ons heeft en ons leidt op soms zeer bijzondere wijze. Hun verhaal is daar een getuigenis van.

Dus ben je nieuwsgierig naar deze bijzondere ochtend kom dan op 5 november om 9.00 naar de Opstandingskerk want dan is er koffie en thee, we beginnen om 9.15 met de ochtend. Voor de kinderen is er oppas aanwezig. Tevens is er een boekentafel met o.a. kunstdichtbundels, kaarten en bemoedigingsboekjes.

Wees welkom!

Kledingactie MENSEN IN NOOD 2013

Een aanhanger met iets meer dan 3 ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor Mensen in Nood op Marken. Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima actie-centrum.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.

We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers, zowel oude getrouwen (en daarbij een flink aantal hèle trouwe!!), nieuwe vrijwilligers en jongeren die hun maatschappelijke stage vervulden. Dank aan jullie allen!!!!

Ook het weer hielp in deze oktobermaand goed mee.

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar naar projecten voor de Dalits in India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalits) en tribale groepen wonen op plaatsen die het meest kwetsbaar zijn en dus het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden hun zeer zwakke, slechte huizen volledig vernield. Dit kost niet alleen hun huizen, maar ook mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen deze allerarmste kastelozen (Dalits) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.

In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de arme lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra.

In 5 andere dorpen zijn er ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. De Indiase overheid zal – op verzoek van de bevolking – ook een bijdrage leveren.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien, dan verwijzen we u naar de website www.MarkerNieuws.com

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



OPTREDEN VAN HET MARKER MANNENKOOR TIJDENS DE KERKDIENTST OP ZONDAG 3 NOVEMBER 2013

Zondag a.s. verleent het Marker Mannenkoor zijn medewerking aan de kerkdienst in de Patmoskerk. Het voorstel van het Mannenkoor is om deze dienst zoveel mogelijk bij te wonen in de Marker Klederdracht. Veel leden van het koor trekken deze zondag dan ook het "baatje" aan. Inherent aan dit voorstel is het verdwijnen van onze unieke klederdracht. Nog vers in het geheugen ligt de kerkdienst van een paar jaar geleden ter herdenking van 50 jaar dijk, toen een groot deel van de kerkgangers de klederdracht aan had. Wellicht dat a.s. zondag de aanzet kan zijn om te komen tot een jaarlijks terugkerende Marker Dag.

Wij hopen dat vele kerkgangers de moeite nemen om hun "mèreker goed" uit de kast te halen en het aan te trekken.

Met hartelijke groeten en tot zondag.

Cor Visser (voorzitter Marker Mannenkoor)

Beste mensen,

Onopvallend ziek zijn is me niet gelukt. Oprechte belangstelling naar mijn ziekte en herstel hebben mij zeker geraakt.

Daarom wil ik iedereen bedanken voor alle getoonde belangstelling, in elke vorm van woord en gebaar, na mijn plotselinge ziekenhuisopname.

Nogmaals hartelijk bedankt, mede namens Jacob,
Aagtje Commandeur van Riel

WERELDWINKEL op MARKEN

In het weekend van **2, 3 en 4 november** staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de **hal van de Patmoskerk**.

Er zijn 3 openingstijden:

- **zaterdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur**

- **zondag na de kerkdienst**

- **maandagavond van 19.00 tot 20.00 u.**

Op zaterdagmiddag is er ook een koffiehokje aanwezig om gezellig even neer te strijken.

Met het oog op **Sinterklaas** hebben we weer een collectie *speelgoed*, waaronder allerlei kinderboekjes, reken- en telpelletjes, houten speelgoed, schrijfmateriaal, Barbie- en poppenhuis meubeltjes, kindersieraden, kinderboekjes enz. enz..

Naast allerlei **kleine kadootjes** is er een **kersttafel** met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op de komende Kerst.

Ook is er een collectie hele mooie handgemaakte **kerstkaarten** aanwezig in allerlei soorten.

En uiteraard maken **Max-Havelaar-produkten** zoals thee, koffie, honing, snoepwaren e.d ook weer deel uit van de stand. Ook *cadeaupakketjes* met deze food zijn verkrijgbaar of kunt u samenstellen met produkten die u zelf uitkiest.

Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit de Derde Wereld die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt, in groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien wordt met de winst op de producten vaak ook door en binnen de groep een kleinschalige vorm van sociale voorzieningen opgezet.

De opbrengst van dit weekend wordt gebruikt voor de aankoop van **2 ploegen, 10 waterbuffels en een tweejarige landbouwtraining voor inheemse boeren** op het eiland Panay in de Filippijnen.

Met het geld van eerdere collecten dit jaar hebben we vanuit Marken al 2 buffels kunnen kopen voor de boeren op Panay.

In de zomer van 2011 bezochten wij de dorpen waarvoor deze waterbuffels en ploegen zijn bestemd.

We zagen met eigen ogen hoe er gewerkt wordt met de opbrengst van onze Wereldwinkel en de giften die Ronoylion krijgt. Met respect voor de wijze waarop de mensen samen werken en bewondering voor de hoop, de inzet en de positiviteit die mensen aan de dag leggen om gezamenlijk aan hun miserabele levensomstandigheden te werken, verlaten wij altijd weer de regio. Onvoorstelbaar ook hoe het leven van mensen kwalitatief kan verbeteren en menswaardig wordt door wat hulp van onze kant!!

In de hal treft u dit weekend foto's aan van de projecten.

Ook op de website www.MarkerNieuws.com vindt u foto's van een aantal projecten die we de afgelopen tijd hebben gesteund.

Door de aankoop van de artikelen steunt u èn het projectwerk van Ronoylion èn de mensen die met de vervaardiging van de producten in hun levensonderhoud voorzien.

Namens st. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

m Leven

zijn leven....



Geven o

Geef

EURO



9

www.bem.nl

Uw gift, groot of klein, geeft kansarme kinderen toekomst.

Help ons helpen en wordt AMIGO (vriend) van de BEM ESTAR DO MENOR!

Maandelijke en eenmalige giften zijn welkom op bankrekening nr. 48.24.21.819 t.n.v. St.Evangelische Zending Brazilië Postbus 1 9500AA Stadskanaal
Tel: 0599-711364
Email: info@ezb.nu

ANBI - De Stichting is door de belastingdienst erkend als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.



Mocht u de Stichting testamentair willen gedenken, dan is de tenaamstelling: Stichting Evangelische Zending Brazilië gevestigd te Stadskanaal.

De Stichting bezit rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven onder nr.S.014047 bij de Kamer van Koophandel te Veendam.



Elk kind krijgt

- ✓ liefde en aandacht
- ✓ dagelijks gezonde maaltijden
- ✓ mondhygiëne
- ✓ een dagelijks bad
- ✓ goed onderwijs
- ✓ huiswerkhulp
- ✓ sport
- ✓ spel
- ✓ professioneel geschoolde leid(st)ers



BEM ESTAR DO MENOR

De BEM ESTAR DO MENOR (BEM), is in 1973 opgericht door het nederlandse echtpaar Nico en Trijnie van Eijk. Toen zij in het dorpje Sabinópolis in het binnenland van Brazilië aankwamen heerste er alomt schrijnende armoede. Er waren talrijke straatarme en onderontwikkelde gezinnen en tientallen ondervoede baby's stierven de honger dood. Schoon drinkwater en goede hygiëne-ontbraken, kinderen gingen bedelend langs de deuren, kinderarbeid tierde welig en velen waren analfabeet. Nico en Trijnie hebben zich volledig ingezet om de levensomstandigheden van deze mensen op verschillende gebieden te verbeteren. De afgelepen decennia zijn in deze streek die zo groot is als de provincie Utrecht al vele honderden kansarme kinderen en hun ouders geholpen om een menswaardig bestaan op te bouwen.

Bem Estar do Menor betekent: welzijn van de minderbedeelde. BEM is de sociale tak van de nederlandse Stichting Evangelische Zending Brazilië.

HULPPROJECTEN

Kindercentra

Hier worden kansarme kinderen 5 dagen per week opgevangen en krijgen dagelijks gezonde voeding, een heerlijk bad, er wordt gelet op hun gezondheid en hygiëne; ze mogen naar een goede

school, krijgen huiswerkhulp, sport en spel. De kinderen krijgen zodoende volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen en op deze manier kan (ook) de moeder uit werken gaan en inkomsten verwerven.

Momenteel zijn er 7 Kindercentra waar meer dan 800 kinderen worden opgevangen. Sommige kinderen blijven een bepaalde periode, anderen vele jaren. In sommige Kindercentra kunnen de kinderen tot hun zesde jaar blijven, in andere tot hun twaalfde.

Volkstuinen en koffieplantages

De gezinnen krijgen een stukje grond ter beschikking. Het voornaamste doel van deze projecten is: geldbesparing door eigen consumptie en inkomstenverhoging door de verkoop van de producten.



Wijkcentra

In verschillende armenwijken zijn "open huizen" waar allerlei sociale activiteiten plaatsvinden: moedergroepen, achtbaren cursussen, tuinbouwcursussen, creatieve cursussen e.a.

Werkgelegenheid

In een streek waar de werkloosheid groot is, voorziet de BEM door middel van de hulpprojecten in werkgelegenheid voor meer dan 100 personen

In Nederland werkt de stichting uitsluitend met vrijwilligers die vanuit hun eigen huis werken. Zodoende wordt er geen geld besteed aan kantoren, salarissen, of (peper) dure marketing, zodat elke gegeven cent doorgestuurd kan worden naar de hulpprojecten in Brazilië!

Brazilië zit economisch in de lift, langzamerhand beginnen dingen te verbeteren, maar er is nog steeds te veel geld in te weinig handen.

Er is nog steeds veel armoede en onwetendheid.

Er zijn nog steeds kinderen die zonder onze hulp geen toekomst hebben....



WAT IS NODIG?

Met zoveel kinderen is er voortdurend speelgoed, handdoeken, lakens, dekens, matrassjes, (voorlees)boeken, tafeltjes, stoeltjes, sportmaterialen, keukenmaterialen (potten, pannen, bestek, borden, kopjes); maar ook zeepjes, tandpasta, tandenborstels, luiers, kinderstoelen enz. nodig.

De kinderhuizen hebben erg veel te lijden onder het vochtige klimaat en de extreme temperatuurschommelingen; onderhoud en renovatie is regelmatig noodzakelijk.

HELPT U ONS HELPEN?

