

Protestants Marken



Jaargang 7, nummer : 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 november 2013

Kerkdienst zondag 10 november 2013

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. J.L.W. Koppenhol Huizen
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 166B
Schoollied lezen	Pieter Teerhuis
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Esther Springer en Danielle Springer
Koster	Jan Blijleven

Eerste collecte:
Onderhoudsfonds
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	10 november	Lucas 19:29-48	Benedictus
maandag	11 november	2 Koningen 3:1-27	Lichte verbetering
dinsdag	12 november	2 Koningen 4:1-7	Noodhulp
woensdag	13 november	2 Koningen 4:8-37	Blijde moeder
donderdag	14 november	2 Koningen 4:38-44	Voedselhulp
vrijdag	15 november	Psalm 108	Mijn hart is gerust
zaterdag	16 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord

Overdenking : Jesaja 46 : 4 Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.

Het volk Israël is druk doende met afgoderij en door de profeet Jesaja vermaant de Here het volk. Weerbarstig is het volk en steeds weer aanbidden ze liever een beeld van goud dan de Levende God. Telkens weer gaan ze liever op hun knieën voor een stuk metaal dat niets kan of doet, dan dat ze hun Redder en Bewaarder aanbidden. En dan komen via Jesaja onder andere de bovenstaande woorden namens de Here tot het volk. En deze woorden mogen wij ons ook ter harte nemen. Door Jezus Christus' offer gelden deze woorden nu ook voor ons. De Here God is dezelfde, vanaf je geboorte tot je dood. Hij draagt je, je hele leven lang, elke fase van je leven, elk moment. Ondanks je zonden, je weerspanning, je eigenwijsheid, je onverdraagzaamheid, blijft God de Vader je dragen en zal Hij je redden. Daarvoor heeft Hij ons de Here Jezus gezonden, zodat de band met de Vader vernieuwd en verstevigd kon worden, en Hij het werk van Zijn handen kan volvoeren.

Afgelopen zondag konden we het tijdens de preek vernemen, met verwijzing naar Prediker 12. Wij zijn vanaf onze geboorte tot onze dood veilig bewaard in de handen van onze Schepper, maar moeten niet wachten met het danken daarvoor tot we oud zijn en het niet goed meer kunnen door fysieke en mentale gebreken. Ook in de eerste fase van ons leven zijn wij geroepen God te danken en te bidden voor alles wat wij in ons leven ontvangen. En dat moeten we blijven doen tot onze Schepper onze ogen sluit. Ons leven is immers van Hem gegeven en Hij draagt een ieder elke stap door het leven heen.

Geen tijd hebben voor de Here God of denken van 'het komt later wel' is verkeerd en moeten we onszelf afleren. Weten wij wanneer de Here ons leven voltooid acht?! De Here Jezus geeft het ons aan. Wees elk moment gereed om opgenomen te worden, want wij mensen weten niet wanneer het zover is. Maar de Here Jezus heeft wel aangegeven dat onze tijd op aarde nog slechts kort is. En daar moet elk individu zichzelf op voorbereiden. Je moet klaar staan, 'olie in de lamp'.

Wij moeten dankbaar zijn voor het leven dat ons gegeven is. Ons eigen leven is uniek en niet met een ander vergelijkbaar. Elk leven kent zijn moeite en een leven zonder tegenslag zal weinig of niet voorkomen. Het is zinloos te blijven klagen en hangen in zelfmedelijden. Daar word je alleen maar slechter van en zo geef je God niet de eer die Hem toekomt. Kijk ook eens naar de positieve zaken die in elk leven ook aanwezig zijn. En heb je een leven waarin het geluk je schijnbaar toelicht, geef die zegen dan ook door aan je naaste, zodat die naaste er eveneens door gezegend wordt. Je zult ervaren daar zeker niet slechter van te worden.

Geniet van de hand van God in je leven. Het is een voorrecht.

“Wat is de winst als ik vol zorgen mijn lot met ach en wee beklaag ?
Vind ik er baat bij elke morgen de dag te zien als een nieuwe plaag ?
Want ons verdriet en onze nood worden door klagen maar vergroot !

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade uw genoeg zijn, die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet; wat ons ontbreekt ontgaat hem niet.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent, u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat, weet dat Hij altijd met ons gaat !”
(lied 905)

Voorbede

1. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
2. Wilt U zijn met de ambtsdragers, wees aanwezig in al het werk wat ze doen.
3. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
4. Geef de catechisanten een fijne tijd. Dat ze open mogen staan voor U en voor elkaar.
5. Help de doopouders handen en voeten te geven aan de geloofsopvoeding.
6. Leer ons op te komen voor de armen.
7. Doe ons beseffen dat alles wat ons goed uitkomt, niet automatisch past in Gods plan met ons en Zijn wereld.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 3 november 2013

De eerste collecte bestemd voor Evangelische zending

€ 347,37

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 296,55

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 12 november is er weer Bijbelstudiekring van 15.00 uur tot 16.30 uur in de hal van de Patmoskerk.

Deze keer behandelen we het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië en het is goed om vooraf dit hoofdstuk te lezen.

Alle deelnemers en ieder die hier belangstelling voor heeft zijn weer van harte welkom en bij deze uitgenodigd.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en als laatste 8 april.

Kees Kersbergen

Popdienst "I have a dream" in Westzaan

Al enige jaren organiseert de op Marken geboren dominee Cornelis Visser popdiensten in de Zaanstreek die door mensen uit de wijde omtrek bezocht worden. Met enige regelmaat speelden Marker muzikanten mee in die diensten, en werden de diensten door Markers bezocht. Dit jaar is de muziek: gospel. O.a. drie liederen uit het Nieuwe liedboek staan in de liturgie. Het gospelkoor Deliverance uit Amsterdam-Oost verleent zijn medewerking. In de dienst wordt stil gestaan bij het gedachtengoed van Martin Luther King. Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat hij zijn befaamde "I have a dream" toespraak hield. Dat is dan ook het thema van de dienst. Hoe vertalen we zijn droom van toen naar het hier en nu?

Popdienst "I have a dream" begint op 17 november om 17:00 uur, in de Grote Kerk, Torenstraat 1, Westzaan. De deuren gaan om 16.00 uur open, en er is dan al van alles te beleven. Meer informatie en de laatste nieuwtjes staan op www.protestantse-gemeente-westzaan.nl. Of mail naar cvisser1@live.nl

Zondag bezoeken mijn leermeester en zijn vrouw onze gemeente. Daarom hoop ik samen met jullie kerkganger te zijn. Zijn we er allemaal? Want ik wil me niet voor jullie hoeven schamen, als je begrijpt wat ik bedoel. Een fijne zondag gewenst!

Catechese. De jongeren zie ik graag zondagmiddag om 16.00 uur op catechisatie in de hal van de Patmoskerk. In de film zien we de plagen van Egypte voorbijtrekken. En we denken na over het 2^e gebod: geen beelden van God maken. Zijn dat denkbeelden? Of zijn het afbeeldingen?

Zieken. De vorige week genoemde zieken zijn allen op dit moment nog niet thuis. Br. J. Oudhuis is overgebracht naar het Eduard Douwes Dekker huis, Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam. Hij zal daar enige tijd moeten verblijven om te revalideren. In het Waterlandziekenhuis is voor behandeling zr. N. Zeeman-Schipper, Akkerstraat 35. Zij verblijft op de afd. Neurologie, A2 kamer 2. Ook denken we aan de zieken thuis en hen die langdurig elders verpleegd worden.

Reünie. De gemeenteleden die met me mee geweest zijn naar Israël herinner ik graag aan onze ontmoeting a.s. zaterdag 9 november om 16.00 uur in de hal van de Patmoskerk. We blikken terug, kijken samen naar de film die over ons verblijf daar gemaakt is en gebruiken samen een eenvoudige broodmaaltijd. Als je zelf herinneringen mee wilt brengen (bijv. fotoboeken) dan kan dat uiteraard ook. Rond de klok van 20.00 uur hopen we af te sluiten.

Vergadering. Dinsdag 12 november om 20.00 uur hopen we met de werkgroep de Adventsvespers voor te bereiden. Als het goed is ben je daarvoor uitgenodigd. Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben, laat het me weten!

Vooruitblik. Zondag 17 november hopen we samen het H. Avondmaal te vieren. Verenigd aan de tafel van Christus mogen we Zijn lijden en sterven gedenken, totdat Hij komt! Bereiden we ons er op voor?

Ter overweging. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en lofzangen voor God, en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. (Kolossenzen 3: 16,17)

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H. Dekker.

“ Troost ook mij ”

Ik vraag zo vaak: Mijn God, waarom?
Ik zeg het zacht, ik schreeuw het luid!
Met duizend twijfels vang ik aan,
en soms kom ik er niet mee uit.
Is dan mijn ene vraag voorbij,
staan vele andere vragen weer klaar:
Waar is Uw Goddelijke macht?
Beschermt U dan niet bij gevaar?

Ik vraag zo vaak: Mijn God, waarom?
Er daalt geen enkel antwoord neer.
En als ik dat al van U kreeg,
Was ik weer vol twijfels Heer.
Misschien moet ik U ander zien,
niet als een God die slaat maar steunt,
U de Trooster in mijn groot verdriet,
de helper waar mijn hart op leunt.

Ach lieve Heer leer mij stil te zijn.
Dan word ik door Uw armen, Heer
boven het aardse getild.

Koster Jan Blijleven

Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor de kaarten en attenties die ik
heb gekregen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Dirk de Waart

Gelijk de Vader mij heeft lief gehad,
heb ook ik U lief gehad; blijft in mijn
liefde.



Wij,
Albert & Aagje
van Veen van Veen - Schipper

zijn vrijdag 8 november 2013 vijftig jaar
getrouwd.

Wij wensen hun samen met ons nog vele
gelukkige jaren toe.

Jurie & Mireille

Birgit en Mylene

Cornelis & Ellen

Jochem en Kasper

Albert & Gera

Niels, Anne en Elisa



RADIO-OPNAME

**NEDERLAND ZINGT DICHTBIJ AVOND IN DE
NOORDERKERK, NOORDERMARKT 48 TE AMSTERDAM
DONDERDAG 14 NOVEMBER
AANVANG 20.00 UUR, ZAAL OPEN V.A. 19.00 UUR**

Thema 'Dan zingt mijn ziel'

Medewerkenden:

- Marker Mannenkoor o.l.v. Jan van Altena
- Pentecost Revival Choir o.l.v. Sorosa Seepersaud
- Combo van het Pentecost Revival Choir
- Sharon Poolman & Jenneke Zweers, zang en piano
- Ds Wigle Tamboer, meditatie / presentatie
- Martin Zonnenberg, orgel
- Harold Schonewille, leiding samenzang

Gratis toegangskaarten zijn te bestellen via de onderstaande link van de Evangelische Omroep:

<http://www.eo.nl/geloven/programma/nederlandzingt/artikel-detail/nederland-zingt-dichtbij-1/>

**Met vriendelijke groeten,
Cor Visser (voorzitter)**

Hallo mijn naam is kerk

Ik weet zeker dat je veel over mij hebt gehoord. Ik heb namelijk geen tekort aan critici . Misschien heb je gehoord dat ik het volgende ben: vervelend, oppervlakkig, goedkoop, een verspilling van tijd

Je hebt gehoord dat de kerk vol zit met : hypocrieten, clowns, hebzuchtige en zelfingenomen mensen

Misschien heb je me eerder bezocht en het volgende ontdekt : vreselijke muziek, lelijk gezang,- oppervlakkige prediking, vervelende mensen

Misschien had je me nodig en was ik: te druk, bezig met mezelf rechtvaardigen, was ik brak, of te blind

Misschien ben je naar de kerk gekomen en was ik: te ver van je huis, veeleisend, saai, wel erg bezorgd

Misschien heb je geprobeerd om mij te dienen maar was ik bezig met : vergaderen, commissies, team-building, bureaucratie

Misschien ben je de kerk verlaten en was je verbaasd dat niemand je: opmerkte, je nog eens uitnodigde, je verzorgde, of je een berichtje stuurde

Misschien heeft dit erin geresulteerd dat je: negatief over mij sprak, zweerde om nooit meer terug te keren, stelde je dat je me toch niet nodig hebt, denkt dat je het zonder mij ook wel redt

Als dit waar is dan heb ik iets te vertellen: het spijt me, ik heb het verpest, ik maakte een grote fout, Ik was verkeerd bezig

Maar vergeet niet dat ik me zelf nooit heb omschreven als: perfect, vlekkeloos, compleet

Mijn naam is kerk. Ik ben blij met het: hypocriete, het droge, het oppervlakkige, het eigengerechtigde

Ik ben blij met de: oprechte, hartstochtelijke, vergevingsgezinde, onbaatzuchtige

Ik kan mijn deuren niet sluiten voor de mensen die je: boos maken, je een ongemakkelijk gevoel geven, ongeduldig maken

Om ons in één ruimte te krijgen werd Christus belachelijk gemaakt, geslagen, gedood en stond Hij op uit de dood

Dat is veel erger dan: verveeld te zijn, je ongemakkelijk te voelen of genegeerd of beschaamd

Dus waarom kom je niet terug naar de kerk en laat je de mensen in wie je teleurgesteld raakte je alsnog: uitdagen, verscherpen, versterken, vernederen

Ik kan u niet beloven dat ze geen fouten zullen maken. Want weet je, de kerk is niet: de hemel, het paradijs, het Beloofde Land of de hemelse stad

Kom terug. God wil je terug. Je hoort hier. Hallo, mijn naam is kerk. Ik mis je. Ik hou van je. Het spijt me. En ik kan niet wachten je weer te zien